

σπτιού μου και μου ελεε άπότομα :
 — Καλά, θα περάσω μιά μέρα από τό σπίτι σας νά σάς πάρω...
 Και μ' άφησε χωρίς νά μ' άποχαιρετήση...

Πέρασαν πέντε μέρες,
 Μιά νύχτα έβρηντα τρομαγμένους άκούοντας νά χτυπούν την πόρτα μου μέ δύναμη. Έστρεξα ν' άνοιξω και είδα μπροστά μου τόν παπά, ό όποιος φαινόταν πολύ τραγικός.

— Έλάτε, ή περιέγεια σας θα ίαμανοποιή ή σήμερα... Θά σάς πάω κάπου, νά ήστε μιά σάλσα τινάτομα !... Μόνο κάνετε σύντομα...
 Ντύθηκα άμέσως, μέ δυνατό χτυποκάρι, πήρα τό καπέλλο μου και κατεβήκαμε μέ τόν παπά στό σκοτεινό δρόμο. Τό άσημένιο φώς της σελήνης έβλυσε την Γρενάδα. Προχωρούσαμε χωρίς νά βγάξουμε λέξη από τό στόμα μας. Περάσαμε από τό όρος τών Μαυρών, από την κοιλάδα τών Μαυρίτων, φέραμε βόλτα όλη την Άλάμπρα, βγήκαμε έξω από την πόλη, περάσαμε από κάτι σκοτεινά, μικρά δάση, και ύστερ' από λίγο βρισκόμαστε μπρος σέ κάτι σπήλαιο. Δυό Άνδαλουσίοι φύλαξαν σκοποτό ό κείνα τά μέρη. Ό Παπάς τους πλησίωσε, τους φτύθωσε κάτι στ' αυτί και κείνοι μās έκαναν νόημα νά μπούμε σ' ένα από τά μεγαλύτερα σπήλαια.

Ή σπηλιά στην όποία πήγαμε ήταν πολύ μεγάλη, γεμάτη θάμνους και φοιτίζονταν πένθημα από μερικές δάδες που έβγαζαν πυκνό και δυσοώδη καπνό. Κάτω ήταν καθισμένοι σταυροπόδι κορμιά τριανταριά άγριοι και κακοντυμένοι Άνδαλουσίοι. Μόλις μπήκαμε μέσα, ό παπάς πλησίασε έναν από αυτούς και του έδωσε μερικά χρυσά νομίσματα. Τά όποια εκείνος άρχισε νά δαγκώνει ένα προς ένα, γιά νά βρειαυθή άν ήταν άληθινά.

— Αυτός εινε ό άρχηγός της όμηγύρεως, μου ελεε τότε ό παπάς.
 — Νά του δώσω κ' έγώ κάτι; τόν ρώτησα.
 — Γι' τ' όνομα του Θεού !.. Μην κάνης τέτοιο άστείο άν αγαπάς τή ζωή σου ! Δέν τους ξέρεις τί εύκολα πού πειράζονται !..

Στό μεταξύ είχαν έλθει και άλλοι διάφοροι τύποι. Όλοι άμίλητοι και κατσουρισμένοι, σάν νά τους κατείχε συγκίνηση γιά τό σπουδαίο, τό λερό θέαμα πού θα έβλεπαν τό λίγο. Τότε ένας άπ' αυτούς, βλέποντας πώς άρχισα νά δείχνω σημεία άνυπομονής, έπειδή περνούσε ή ώρα και δέν γινότανε τίποτα, μέ πλησίασε και μου ελεε :

— Πρέπει νά χυθή πρώτα ή σελήνη, και κατόπιν θ' άρχίσουμε. Κάνε λίγη ύπομονή, **καμπαλέρο !**

Όσοι νάρθη ή επίσημη εκείνη στιγμή, όλοι έπιαν ένα δυνατό και άηθαστικό ποτό. Έκανα νά βάλω λίγο στό στόμα μου, μιά τό έστρεψα άμέσως, γι'ατί μου έκαψε τόν οφθαλμό.

Τέλος, ήρθε μέσα ένας από τούς σκοποτές και μās ελεε πώς ή σελήνη είχε κρυφτή πίσω από τά βουνά.

Τότε, δυό Άνδαλουσίοι σηκώθηκαν, μάζεψαν κάτι μικρές πέτρες και σχημάτισαν κάτω ένα κύκλο — τό στίβο. Ύστερα άρχισαν νά γυρνάνε σιγά-σιγά κ' έμειναν μονάχα μέ τό παντελόνι. Κατόπιν πήγαν μέσ τόν κύκλο και κάρησαν κάτω σταυροπόδι, όπως οι Τοίγχοι, ό ένας άντίκρυ στον άλλον. Τή στιγμή εκείνη δυό άπ' τούς Άνδαλουσίους σηκώθηκαν και κάρφωσαν στή γη τούς δύο παλούκια. Κάποιος από τούς παριστάμενους προχώρησε τότε κρατώντας κάτι χορτά σχοινιά, κ' έδωσε τά πόδια και τή μέση τών δυό άνδρων πάνω στα παλούκια, έστε τρόπον όποτε μονάχα τούς μπορούσαν νά μετακινήσουν έλεύθερα.

Και οι δυό γυμνοί άνδρες έμειναν άτάραχοι, ό ένας άντίκρυ στον άλλον, δεμένοι γερά στα παλούκια και άδειάζοντας μέ δίψα τά γεμάτα ποτήρια πού τους έφεραν οι άλλοι. Ήτανε κύκλας μεθυσμένοι, και είχαν καρφομένα στή γη τά ήλιθια βλέματά τους.

— Τι θα κάνουν τώρα; ρώτησα τόν παπά κατάπληκτος και νωόθοντας ένα παγερό ρίγος νά διατρέχη τή ράχη μου.
 — Θά μονομαχήσουν !..

— Μά γιά πού λόγo; Εινε έχθροί; Πειράξε ό ένας τόν άλλον ;
 — Καθόλου, μου ελεε ήσυχος ό παπάς, δέν έχουν καμμία σοβαρή άφορηιά νά εινε θυμωμένοι... Ίσως νά εινε οι καλύτεροι φίλοι του κόσμου, ίσως πάλι νά μη ήσαν καθόλου ό ένας τόν άλλον... Θέλουν άπόλυτα νά άποδείξουν στον έαυτό τους... πώς έχουν θάρρος... Θέλουν ν' άποδείξουν πώς δέν εινε κατώτεροι από τούς ταύρους και τούς πετιτούς.

Στό μεταξύ, ο παριστάμενοι άρχισαν νά στοιχηματίζουν ό καθένας γιά τό μονομάχι της προημιόσεως του. Άλλοι στοιχηματίζαν πώς θα κερδίσει ό Βομβίτα γαι άλλοι πώς θα βγή νικητής ό Λαγκαργιγίλο.

Όταν κινονίστηκαν όλα τά στοιχήματα και οι μονομάχοι άποτελείωσαν τό τειγύρο τους, ό άρχηγός της όμηγύρεως έδωσε στους δυό άνδρες από ένα μαχαίρι και από ένα κόκκινο σάλι, μέ τό όποιο εκείνοι έδесαν σφιχτά τό άριστορό τους χέρι.

— Έμπρός ! φώναξε άεαφνα ό άρχηγός.

Τά μαχαίρια άστραψαν στον άέρα, μέσ στό όχρό φώς πού σκόρπιζαν ή δάδες. Οι μονομάχοι στάθηκαν γιά μιά στιγμή, μέ τις αιχμές έννομένες, πάνω από τά κεφάλια τους. Ύστερα οι δυό άνδρες κατέβασαν τά μαχαίρια και έξαστάθηκαν άκίνητοι, κυτταζόντας ό ένας τόν άλλον. Οι Άνδαλουσίοι, πού είχαν σχηματίσει κύκλο τειγύρο τους, τούς παρακολουθούσαν μέ άγωνία και ταραχή.

— Έμπρός, λοιπόν, χτυπήθητε ! φώναξαν.
 — Βάρα τον, Βομβίτα ! Στοιχημάτισα τρία ντουροθ' γιά σένα.
 — Τι κάθεται, Λαγκαργιγίλο ! Χτύπα τον !..
 — Κυττάτε τούς άνθρώπους πού θέλουν νά δείξουν πώς εινε πού δυνατόι και από τούς ταύρους και τούς πετιτούς !..
 — Αυτοί ειναι κατοίκισ και όρνιθες !
 — Νά, τώρα θα κάνουν κ' αυγά !..

Αλλά έφώναξαν οι μανιασμένοι Άνδαλουσίοι, προτρέποντας τούς μονομάχοις νά χτυπηθούν. Ό παπάς δίπλα μου φαινόταν άπειναντίας, σάν νά αισθανόταν άπειρη ευχαρίστηση έπειδή παρτείνεται ή άγωνία και άδημονία του.

— Άφήστε τους ! φώναξε στους άλλους. Άφήστε πρώτα νά χυθή λίγο αίμα. Τότε θ' άνάψουν γιά καλά !..

Τότε ό Βομβίτα όμοιος τό μαχαίρι του και χτύπησε τόν άντίπαλό του. Έκείνος όμως προφυλάχτηκε μέ τό άριστορό χέρι του και ή αιχμή του μαχαίριού γόητρε από κόκκινο σάλι. Οι δυό άνδρες ήτανε τόσο μεθυσμένοι, όστε δέν έξουσίαζαν πειά τις κινήσεις των.

Οι Άνδαλουσίοι, τριγύρω, δέν έπαυαν νά τους έρεθίζουν μέ προτροπές και μέ ειρωνίες. Τά πεύραγμα ταυά έφεραν τ' άποτελέσματα τους. Οι δυό άντίπαλοι άρχισαν ν' άνάψουν πραγματικά και νά χτυπάνται μέ λύσσα, χωρίς όμως νά μπηχί ό ένας νά πληγώσει τόν άλλον. Άεαφνα, ό Λαγκαργιγίλο δέχτηκε ένα έλαφρο χτύπημα στό δεξιό ώμο.

— Μαρβό, Βομβίτα, δείξε του πως δέν εσαι όρνιθα !.. άκούστηκαν τότε οι θριαμβευτικές φωνές εκείνων πού είχαν στοιχηματίσει υπέρ αυτού...

Σιγά-σιγά, ό θυμός τών άντιπαλών άναβε. Είχανε μεθώσει. Τά βλέμματά τους, από θολά πού ήτανε, άρχισαν νά λάμπουν άγρια και παράενα, και ό ένας κύτταζε τόν άλλον μέ άνέκφραστο μίσος.

— Έτοιμος; ρώτησε ό Βομβίτα τόν Λαγκαργιγίλο, μέ θριαμβευτικό χαμόγελο.

— Ό άλλος, μου ελεε, νά τό άπαντήση, του κατάφερε μέ δύναμη μιά μαχαίρια και του ξέσκισε όλο τό δεξιό μούλο... Ό παπάς, δίπλα μου, έμωγχεζε από την ευχαρίστηση, ενώ οι δυό άντίπαλοι είχαν άρχίσει νά χτυπάνται μέ τά μαχαίρια, τρελλοί από τή μαγία τους, χωρίς όμως νά βλέψουν πού χτυπάνε. Ή αιχμές τών μαχαίριών γυάλιζαν σάν άστραπές στον άέρα και τά ξεκοισμένα κορμιά τους ήτανε πλημμυρισμένα στό αίμα !..

Σέ μιά στιγμή, ό Βομβίτα βύθισε τό μαχαίρι του στην κοιλιά του άντιπαλού του, σφριζόντάς το μέ δύναμη. Ό Λαγκαργιγίλο μωγχεσε σά βώδι και σηκωνόταν κ' αυτός τό μαχαίρι του τό βύθισε στον λαμπό του Βομβίτα. Ή αιχμή τού πέρασε από την άλλη μεριά και ό Βομβίτα έπεσε νεκρός μέ τό κεφάλι μπροστά, ενώ ό άλλος έξακολουθούσε νά τήν χτυπά μέ τό μαχαίρι στην πλάτη, πού τήν είχε κάνει κόκκινο... Άεαφνα όμως σταμάτησε. Έκανε νά σηκωθή, μιά ήτανε δεμένος γερά στό παλούκι. Όπόστο μέ την κίνηση αυτή, ή ξεκοισμένη κοιλιά του άνοιξε άκόμα περισσότερο και τά έντερα χύθηκαν έξω και άπλόθηκαν σάν κίτρινα περιερίδια πάνω στην άγαιατοποτισμένη γη...

Οι Άνδαλουσίοι ώρύνοντο τρογύρω μου... Σκέπασα τό πρόσωπο μέ τά χέρια μου γιά νά μη βλέπω... ..Και όταν ξανάρριξα τά βλέματά μου στην όμηγυρη, είδα τόν άγγλικανό παπά, πεσμένο μπροσώμου κατωγής, νά κυττά ή μέ δίψα, μέ πάθος, τό χυμένο ανθρώπινο αίμα !..

ΧΑΝΣ ΧΑ'ΙΝΤΣ ΕΒΕΡΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

Κάποιος φοιτητής σπάταλος είχε καταξοδεύσει τόσα χρήματα του πατέρα του, όποτε δέν τολμούσε πειά νά του ζητήσει άλλα.

Κάθισε λοιπόν και του έγραψε: « Άγαπητέ μου πατέρα. Δέν τολμώ νά σου πω τί θέλω. Άλλά κλείσε τό χέρι σου, σφιξε τή γροθιά σου, έπειτα άνοιξε τόν άντίχειρα και τόν δείκτη, τρίψε τους και θά καταλάβης τί θέλω... »

Έπειτα από τρεις μέρες πήρ' την εξήξη άπάντησι του πατέρα του:

« Άγαπητέ μου γιε. Έκλεισα τό χέρι μου, έσφιξα τή γροθιά, άνοιξα τόν άντίχειρα και τόν δείκτη, τούς έτριψα και... παρήδη τόσος ηλεκτρισμός πού άν ήσουν εδώ παρών, θά σέ κεναννοβολούσε... »

