

ΜΙΚΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΦΟΛΕΥ'



ΠΩΣ ΠΕΘΑΝΕ Ο ΚΟΛΙΜΑΡ

Τό επόμενο βράδυ,
μετά τή μεγάλη μάχη
τῆς Ιένας, δύο νεαροί

συνταγματάρχαι, δι Κολιμάρ και δι Ροσέλ, γεμάτιζαν σ' ένα δωμάτιο
κάποιου πανδοχείου τών περιχώρων. Άπο κάτω, από τη μεγάλη αλ-
θουσα, άνβανε ό πρόσφατος υδρόβιος που έκαναν οι γέροι έβεδοι
και οι νεοσύλλεκτοι καθισμένοι στα γραπτά διπλα - διπλα και
τουςγκάριζαντας τα ποτήρια τους για τη καυνόντα νίκη.

Ο Κολιμάρ που ήταν γέος, δρμητικός και δέ λογάριαζε τι θά
πή κίνδυνος, τέντοντας τ' αυτά του για ν' ἀρπάξῃ κανένα λόγο από
τις κουβέντες τῶν στρατιωτῶν, ένα συγχρόνως ἄκουγεν μὲ δρηματάδα
τὸ συνάδελφο του Ροσέλ. Έκείνος, πού ήταν μεγαλείτερος, πολὺ⁺
συγχρατέμενος και πολύ ασφαρός, τὸν ἔμεμφετο για τὸ τρελλό θάρ-
ρος που είχε δεῖξει κατά τή μάχη.

Γιατί ἔξωρητος οὐ ποτὲ ἐπικίνδυνο σημειεῖ τῆς μάχης,
ἔχοντας τὴν πίτα σου στὸ στόμα και μότο μὲ τὸ μαστίγιό σου στὰ
χέρια ; Αὐτοῦ τὸ έκανε αὐτὸς για ν' οὐ προσέξῃ δ' αντοχήτω,
για ν' οὐ σὲ θαυμάσουν οἱ στρατιωταὶ, και για ν' ἀκούσης νὰ μιλούν
για σένα μ' ἔνθουσιασμο !

Ἄν και ἔπαλοντοσύνες νὰ είνει ἀφηρημένος, ἐντούτοις δι Κολι-
μάρ δάντητος στὸ συνάδελφο του μὲ ειλικρίνεια :

— Αὐτά νι, τὸ έκανα γιὰ δλα αυτά πού μου είπες, για τή δόξα
διάβολο !

Μά, φτωχέ μου
φίλε, παρεγήρες δ
Ροσέλ, δὲν ἀπολαμβά-
νει κανεὶς τή δόξα,
γιατὶ δὲν δὲν ἔχε-
ται παρὰ μετά θάνα-
τον !

Άστη η παρατηση-
σις συνέφερε τὸν ἀπό-
μικο Κολιμάρ διπὸ τῆς
ἀφηρημάδα, γιατὶ τοῦ
εἰχε θέλει τὸν ἔνθουσιο.

— Νι, ἀπάντησε
κάνοντας μά γραμμά-
τος ἀπογοητεύεσθαι. Αύ-
το τὸν ἀλήθευτα και μὲ
κανεὶς νέορηζομα... Εγώ δὲ ήθελα πολὺ νὰ μάθω δος εἶμαι ἀ-
κόμη ζωτανός εξείνο πού σκεπτονται οι ἀνθρώποι για μένα. Μὲ
θυμασίους ; Μ' αγάπουν ; Θά λυπηθοῦν δταν πεθάνων ;

Νὰ μὰ περιθώριο πούλ παραδόξη και ἀδιάκριτη ! φάναξε δ
Ροσέλ γελοτά. Νομίζω πάκις είνε πολὺ δύσκολο νὰ ίκανοιστηθῆς
και μάτης, ἀγάπητος μον, δλ' αὐτά ποι ζητάς ;

— Ποιος έξερε τὸ γίνεται, είπε δι Κολιμάρ, δι ποιος έγινε σκε-
πτικός, και ήταν κυριεύμενος ἀπὸ τὴν ἔμμονη αὐτή ίδεα του.

— Επειτα, έξαφα, καθώς είδε σὲ μια γονιά τὰ ροήσι τοῦ
ξενοδόχου κρεμασμένα στὸ πατάρι, πρότεινε στὸ συντρόφο του ἀφε-
λεστότα :

— Θὰ φορέσουμε αὐτά τὰ χωριάτικα ωδηζα. Ἀγνώστοι εἰσο-
δα καεσβόμε κάτω στή μεγάλη άιθουσα τοῦ πανδοχείου και θὰ
τουςγκάριζουμε τὰ ποτήρια μαζ μὲ τοὺς στρατιῶτες πού βρίσκονται
σ' αὐτή. Μήν ἀνησυχής ! Αναλαμβάνω ἔνω νὰ τοὺς κάνω νὰ μιλή-
σουν γιὰ μένα.

— Στοτροφή ἀπὸ λίγη ὥρα, χωμένοι μέσα στὶς βαριεύεις χωριάτικες
γονῆς τους, μὲ τὴ θερμούπτεικα κατεβασμένη μπρός στὰ μάτια τους,
μεταφεύσμενοι εἴσο δὲ γηράτες χωριάτες, οι δύο συνταγματάρχαι
έπιπλα μέστη μεγάλη άιθουσα τοῦ πανδοχείου.

— Ενώ δι Ροσέλ, πήγε και ἔγκατεστάθης μόνος του σ' ἔνα τρα-
πέζι, δι Κολιμάρ ἐπήγε στὸ διπλανὸν και κάθησε ἀπέναντι σ' ἔνα
νεαρὸ στρατιώτη μ' ἀπλοϊκή ἔκφραση. Για ν' τοῦ πιάσιο κουβέντα
τὸν ἔλεγον μερικὰ ποτηράκια, μὲ τοῦ κάκων. Ο στρατιώτης τοῦ
ἀναπτύσσοντος τὸ κεφάλι, χωρὶς διώσις νὰ τοῦ πῆ λέξη. Τότε δι Κο-
λιμάρ δημιούργησε νὰ τοῦ μιλάνη για τή μεγάλη μάχη τῆς προηγουμένης
ἡμέρας.

— Είτε ήταν ἐπιφρακτικός ἐκ φύσεως, είτε γιατὶ⁺
δυσποτικός ποτέ τὸν γερμανὸ ἔκεινο χωριάτη, δι
ποιος μιλούσε τοῦ κατά τὰ γαλλικά, δι νεαρὸς στρα-
τιώτης έπαλοντοσύνες νὰ παραμένην δύσων.

— Οπισθό δι Κολιμάρ ἐπέμενε νὰ τοῦ κάνη νὰ μι-

λήσῃ, καὶ, σὰν νὰ τοῦ φώτισε τὸ μυαλό μια ἀστραπή, ἀξαφνα σὲ
κάποια στιγμή, καὶ στενάζοντας, τοῦ εἰπε :

— Ή ποτὲ μεγάλη ἀπώλεια τῆς ἐνδόξου αὐτῆς μάχης ήταν χω-
ρις δλλο, δ θάνατος τοῦ γενναίου συνταγματάρχου Κολιμάρ...

Ακούγοντας αὐτή τὴν ἀπροσδοκητή εἰδηση, δι νεαρὸς στρατιώτης

δὲ μπόρεσε νὰ συγκρατήσῃ στὴν ἀρχή ἓνα σκύριμα, μὲ ἀμέσως
καθιστήσασε. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον

τοῦ θανάτου. Κοντός τοῦ κεφαλὶ του, εὰν νὰ τοῦ πέρασε τὸν μέσον</p