



Ο ΕΥΘΥΜΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΤΕ

(Από τα σατυρικά φύλλα όλου του κόσμου)

‘Η οικιοδέσποινα σ’ έναν ανυπόφορο έπισκεπτή που τόν φιλοξέ- νουσε επί δέκα πέντε ημέρας.

—‘Η οικογένειά σας, θά σάς έπóθησε πολύ. ‘Αρχετό καιρό, παιά, είνε μόνη...

‘Αλήθεια, έχετε δίκαιο. Θά γράψω στη γυναίκα μου νά ρθή κι’ αυτή με τά παιδιά !...

‘Ο κ. Μαγκάκης βγάξει λόγο επίταξιο :

—‘Τουούτος ο άνθρωπινος βίος...Τήν έσπέραν κοιμάται με ύγιαιν και τήν πρωίαν ξευτιάν... νεκρός !

‘Ενας χωρικός βλέπει ένα παραφορτωμένο καΐκι, το όποιο, από το βάρος του έξέχει μιά σπιθαμή μονάχα από το νερό και μονολογεί : —‘Αν τό νερό, ήταν μιά σπιθαμή ψηλότερα, χωρίς άλλο, θά τό σκέπαζε τό καράβι...

‘Ο καθηγητής πρòς τόν φοιτητή κατά τάς εξετάσεις :

Καθηγητής : —Πόσα χιλόγραμμα αίμα περιέχει τό σòμα τού ανθρώπου ;

Φοιτητής : —Δέν σάς έννοώ.

Καθηγητής : —‘Εξηγησάμι : άν σάς άνοιξω τις φλέβες και βγάλω τό αίμα σας, πόσον θά έχω ;

Φοιτητής : —‘Τουλάχιστον... δέκα χρόνια φυλακή !

—Σεις εισθε, ο τρίτος άνδρας τής γυναίκας σας. Δέν είνε άλλη- θεια ;

—Όχι, ειμαι ο τέτατος.

—Διάβολε. Τότε δέν εισθε πλέον σύζυγος άλλα... συνήθεια !

‘Ο πατέρας :—Γιά έλα εδώ Τοτό και πές μου τι θά προτιμούσες νά σου κινή η μιμά ; Έναν άδελφο ή μιάν άδελφοίδα ;

‘Ο Τοτός :—‘Αν δέν τής έδινε κόπο τής μαμάς, θά προτιμούσα ένα μηχανικό άλογάκι.

Ο ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ

τροφής και ήθδων.

Κάθε κινητή και άκίνητη περιουσία, και αυτή ή ζωή τών ά- πιστών, που νικούνται στόν πόλεμο, είνε κτήμα τών πιστών, έπίσης δέ και ή γυναίκες των, τά παιδιά των, τά κορίτσια των, και οι δούλοι των. Τά ζωντανά αυτά λάφυρα τού πολέμου μπορούνε νά τά κάνουν οι πιστοί Μουσουλμάνοι, δετι επιθυμούν.

‘Επίσης μπορούνε νά πάρουν, ως συζύγους, και όσες γυναίκες θέλουνε.

Οι νεοφρόνιστοι στόν ‘Ισλαμισμό, άπολαμβάνουν όλα τά δικαιώ- ματα που έχουν και οι παλαιοί πιστοί.

‘Η ιδέα τού περρωμένου είνε μιά από τις κεντρικές ιδέες τού Κορανίου.

‘Εάν ήταν περρωμένο στόν πιστό νά σκοτωθή στόν πόλεμο θά σκοτώνονταν, χωρίς νά μπορεί νά τόν σώσει τίποτε. ‘Αν πάλι σκο- τώνονταν, τι εδωκανόν τόν περριμενε στόν Μουσουλμανικόν παρά- δευσον !... ‘Αν πάλιν δέν τού ήταν γραφτό νά σκοτωθή, τί λάφυρα πού εγχε νά καρπωθή από τόν πόλεμο !...

Γιά τούτο οι Μουσουλμάνοι διαμορφώθηκαν σε ένα έξαιρετικά πολεμικό έθνος, και λίγο έλειψε νά καταλάβουν όλην τήν γή !

‘Αν όμως τό Κοράνιο έκαμε τούς Μουσουλμάνους τόσο πολεμι- κούς, με τά διδάγματά του, συγχρόνως άνέκυψε κάθε πρόοδο τεχνών και έπιστημών. ‘Κάθε σοφία, λέγει, παρέχεται από τό Κοράνιο. Κατά συνέπειαν καμμιά άλλη σοφία δέν χρειάζεται !... ‘Επίσης είνε άγνωστος, στο Κοράνιο, ή άνεπιθρησκεία, ή ισότης, ή αγάπη πρòς τόν πλησίον και ή έλευθερία. Τό περρωμένον, (τό κιαμέτ), είνε ο δεύτερος Θεός τών Μουσουλμάνων !

ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΠ’ ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΖΩ

‘Ανθρωποι πού τρώνε... κουταλοπήρουνα

Στήν φυλακή τής Διέπτης, στήν ‘Αγγλία, πρò ήμερών, κάποιος φυλακισμένος λαοπόδητος, όνοματι Ουίλλιαμ Ούντισον, ενώ έγενιμά- τισε μαζί με τούς άλλους φυλακισμένους, άφου έφαγε τήν σούπα του εκάταπτε και... τό ζουτάλι του !

Φώναζαν τότε τόν γιατρό τής φυλακής γιά νά τόν εξετάση. Φανταστήτε όμως τήν έκπληξη τού γιατρού όταν με τήν βοήθειαν τών άκτινων Χ... είδε πού μέσα στο στομάχι τού Ούντισον βρι- σόταν δεχ μόνον ένα ζουτάλι, άλλα κι’ ένα ητηρόνι, το όποιο ο κατάνικος είχε κατόπιν πρò πολλών ήμερών, και το όποιο, σημειω- τέον, δέν τού έφερεν καμμιά στομαχική ενόχλησι.

Κάτι παρόμοιο έκαμε πρò πολλών ετών, ένας νεαρός Παρισί- ος υπάλληλος, στα μεγάλα έμπορικά καταστήματα ‘Πρεντάν’. ‘Ο υπάλληλος αυτός συνήθιζε νά διασκεδάξη τούς συναδέλφους του ‘γιε διάφορα ταχυδακτυλουργικά παιχνίδια. ‘Ενα από τά παιχνίδια του ήταν και τό ξέξη : ‘Εκει πού έτρωγε μαζί με τούς συναδέλφους του εκάταπτε έξαφνα... ένα ητηρόνι ! ‘Εννοείται όμως δετι δέν τό κατά- πτε πραγματικώς. Τό έχοσε στο λαβύργι του, το κρατούσε εκεί άρκατά λεπτά τής ώρας κι’ έπειτα τβγάζε πάλι.

Μιό μέρα όμως, εκεί πού έκανε το συνηθισμένο του αυτό παι- χνίδι, θέλησε ν’ ανασάνη και κατάπτε στ’ αλήθεια αυτή τή φορά τό ητηρόνι ! Τis πρώτες ήμέρες τό ητηρόνι δέν τού έφερεν καμμιά ενόχλησι. Κι’ έτσι ο περιεργος αυτός άνθρωπος ήταν κι’ εδωραιστη- μένος γιά τόν άλλο του, ο όποιος τόν έκανε δνομαστόν στο Παρίσι. ‘Η έφημερίδες ανέγραφαν το γεγονός, και όλος ο κόσμος ήθελε νά ιδή τόν ‘Ανθρωπο με τό ητηρόνι, όπως τόν έλεγαν. ‘Εγραψαν χρονογραφήματα γιά’ αυτόν, τού δημοσίευσαν συνεντεύξεις, τόν έκα- ναν νουήμερο σε διάφορες επιθεωρήσεις και στο δρόμο όλοι τόν έδειχναν με θαυμασμό και παραμέριζαν γιά νά περάση. ‘Αλλά έπειτα από μερικες βδομάδες άρχισε νά αισθάνεται στο στομάχι πόνους που γινόντουσαν κάθε μέρα πò ανυπόφοροι, ώσπου έπεσε στο κρεβ- βάτι. Τότε οι φίλοι του τόν πήγαν και τόν πήγαν σ’ έναν άπ’ τούς μεγαλύτερους χειρουργούς τού Παρισίου, τόν δόκτορα Λεδν Λαρπέ, ο όποιος τού έκανε έγχείρησι στο στομάχι και τού έβγαλε τό ητη- ρόνι. ‘Η έγχείρησις αυτή, ήταν ή πρώτη, πού έκανε γιατρος σε στομάχι ανθρώπου ! ο υπάλληλος έζησε 25 χρόνια ακόμη. ‘Από τότε όμως ξεθάφτησαν οι χειρουργοί και άρχισαν σιγά-σιγά νά κάνουν, δάσας παρίστατο άνάγκη, έγχειρησεις στο στομάχι, ενώ πριν δέν τολμούσαν ούτε νά διανοηθούν τέτοιο πράγμα.

‘Ο Λιονταροφάγος

‘Ο Μάριος—ένα τέκνον τής ειδύδρου Μασσαλίας, ή όποία βγά- ζει ως γνωστόν διαπρεπείς ψηφτες—διηγείται σ’ ένα κύκλο γνωστών τας άναμνήσεις του από ένα μακρουνό και γεμάτο κινδύνων τα- ξείδι στα παρθένα βόσια τής ‘Αφρικής.

—Μιά μέρα, πού λέτε, πήγα τό τούφεκι μου και βγήκα νά κινιγησω λιοντάρια. ‘Εκει πού περπατούσα στο δάσος, βλέπω ξε- φηικά μπροστά μου ένα λιοντάρι ! Δέ χάνω καιρό, σηκώνω τό όπλο μου, τό σημαδεύω, τό σκοτώνω, τό βάζω στο σάκκο μου και συνεχίζω τό δρόμο μου !

‘Ολοι τόν άκουγαν με θαυμασμό. ‘Οπόσο, κάποιος από τήν παρέα στραβοκινάττει τόν Μάριο πολύ έπτοπα.

—‘Εκει πού περρωόυσα, έξακολούθησε ο Μάριος, βλέπω μπρο- στά μου ακόμα ένα λιοντάρι. Σηκώνω τότε τό όπλο μου, τό σημα- δεύω, πυροβολώ, τό σκοτώνω, τό βάζω στο σάκκο μου και συνεχίζω τό δρόμο μου. Παρακάτω, βλέπω ακόμα ένα λιοντάρι χωρίς νά χάσω τότε καιρό σηκώνω τό όπλο μου, τό σημαδεύω...

—‘Ακου νά σου πώ, τόν δέκαμοε τήν στιγμήν εκείνη ο άπιστος Θωμάς τής παρέας. ‘Αν σκοτώσης κι’ αυτό τό λιοντάρι και τί βάλης στο σάκκο σου, θά σου δώσω μιá γροθιά, πού θά τή θυ- μάσαι σ’ έλα σου τά χρόνια!...

‘Η άπειλη αυτή στάθηκε πραγματική γιά τό δυστυχή τό Μάριο. Χαμήλωσε τόν τόνο τής φωνής του και εξακολούθησε :

—Τό σημαδεύω, πού λέτε κι’ αυτό τό λιοντάρι, και πυροβολώ. Μιά, δυστυχώς, δέν μπορεία νά τό έπιτύχω. Τόσο τό καλύτερο όμως προ- σέθεσε σε λίγο, γιατί ο σάκκος μου ήταν γεμάτος και δέν θά είχα πού νά τό βάλω !...