

ΔΙΣΣΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ JEAN AJALBERT

Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ



Σηκωνίνα.

“Όταν έφτασα σ’ ένα άπ’ αυτά, διευδυνήθηκα στο πρώτο έξοχικό κέντρο που βρήκα μπροστά μου. Είχε έναν όμοιο έξωστη πως το ποτάμι, στον όποιο δέν υπήρχε παρά ένα μόνο τραπέζι και στρωμένο με δύο σεβρίτσια. Πήγα να καθίσω σ’ αυτό.

— Τό τραπέζι είνε πασιμένο... μου είπε με γλυκύτητα ή ιδιοκτησία του ρεστοράν. Θά βάλω όμως πάλι ένα άλλο.

“Από τώρα έρωτευμένοι! σέβηρα. Και φαντάσθηκα πως τό τραπέζι αυτό τό είχε χρητίσει κανένα ζευγαράκι, από εκείνα που συναντά κανείς συχνά στους δρόμους του Παρισιού. Φαντάσθηκα ένα από τά πρόχειρα εκείνα ειδύλλια που αρχίζουν στην έξοδο τό άτελει, στο ζαχαροπλαστείο, στό λεωφορείο γιά να καταλήξουν στον συνοικιακό χορό, ή στο έξοχικό κέντρο.

Και άσφαλός δέν είχα άπατηθή, γιατί σέ λίγο μιά νέα έφθανε μόνη και κήθησε στο χαμημένο τραπέζι. Ήταν ένας τύπος μυτινέτας άπ’ αυτές που χαρίζουν τόσο εύκολα την άγάπη τους, που είνε πρόθυμες να σάς χρητίσουν συντροφιά, να σάς συνοδεύουν στο ρεστοράν και να χορεύουν μαζί σας. “Ένα άπ’ τά ξένοιισα σπουδαγμένα του Παρισιού πεζοδρομίου που εγγιζόνται όλη μέρα στο πληκτικό άτελει και τό βράδυ ξεζύνονται στους δρόμους δυφασμένα γιά γέλιο, γιά λίγο φός, γιά ένα κρασάκι, γιά λίγη άγάπη... Άποινρεντα πλάσματα που άφίνονται να τά παρασύρη πότε έδω και πότε έκει τό ρεύμα της άμαρτωλής ζωής.

“Όχι, δέν είχα άπατηθεί ή γειτόνισσά μου ήταν μιά άπ’ αυτές...

Και όμως δέν φαινόταν να περιμένη κανένα. Δέν έδειχνε καμμιά άνυπομονησία. Μόλις κήθησε στο τραπέζι άρχισε να τρώη μόνη άντίκρου στο άδειο σεβρίτσιο. ή μάλλον προσποιείτο ότι τρώει... Είχε τά μάτια της προσηλωμένα στο ρεύμα του ποταμού που περνούσε άπ’ έμπρός μας και φαινόταν βυθισμένη σέ σκέψεις...

“Έξαφνα σηκόθηκε, πλήρωσε τό λογαριασμό της και άπομακρυνθήκη.

“Η ιδιοκτησία του ρεστοράν ηθε τότε κοντά μου και πριν άκόμω προφθάσω να τή ρωτήσω μου είπε :

— Την είδατε ; Δέν είνε σάν εκείνες που ξερετε. Ούτε μιά φορά δέν χάνει τή μέρα της. “Οτι καιρό κι αν κάμη είμασσε βέβαιοι ότι θά μιάς έρθη. Μάς ερχεται έδω κάθε χρόνο... Κάθε χρόνο μιά φορά την προση Δευτέρα του Άπριλίου. Ποτέ της δέν έλειψε...Μά χιονίζει, μά βρέχει, μά φυσά... τίποτα δέν την σταματά. Και κάθε χρόνο που τή βλέπω, λέω μέσα μου ότι είνε ή τελευταία φορά που ερχεται, ότι δέν μπορεί να έλθη κανείς πάντα, με την άνάμνηση ενός άγαπημένου του νεκρού... “Ω ! δέν είνε αυτή σάν τις άλλες που λένε όταν χάσουν τό φίλο τους : “Ένας χάρηκε, θά βρεθούν χίλιοι...“Οχι, είνε ένα σπάνιο κορίτσι, άπ’ εκείνα που δέν σπαντά πεινά και εύκολα... Άκουστε... Πάγε τώρα έξη χρόνια. “Όπως τό είχατε διαβά τει τότε στίς εφημερίδες. Ήταν πάλι σάν και σήμερα μιά

Γκορορέ ;

— Σου ζήτηθ μονάχα μιά χάρη, είπε ό Γκορορέκ.

— Τί χάρη ; Λέγε μου.

— Νά μου υποσχεθής ότι δέ θά ξαναπαής ποτέ πειά στή ζωή σου.

— Σου τό υπόσχομαι.

“Ο Γκορορέκ τότε άφηκε τό χέρι του να πείη και να σφίξη τό χέρι του παλιού του φίλου, ύστερα πλησιάζοντας τή γυναίκα του και τήν κόρη του, που στέκονταν πλά τους, τους είπε :

— “Ο Μπαχάν κι ό γυός του θάρθοντε μαζί μου στο σπίτι. Τρέξετε να έτοιμάστε φαγητό. Σέ λίγο φτάνουν.

“Η ημέρα πέρασε με δάκρυα χαράς κ’ ευτυχίας. Άπό τότε πειά κανένα σύμφερο δέν ένοικονήσανε τή φίλια τήν δύο παράδων.

“Έζησαν πολλά χρόνια άκόμα, πάντρεψαν τά παιδιά τους και μόνη τους εύτυχία στά γηρατεία τους ήταν ν’ άγκαλιάζονταν τ’ άγγε λόμοφα εγγονάκια τους και να ξεχνούν τις παλιές πίκρες...

Πιέρ Φραπιέ

οραία άπριλιάτιχη μέρα, χαρά θεού. Κατά τό μεσημέρι μιά ηθε μιά παρέα από τέσσερες νέους και τέσσερα κορίτσια. Θεότοελλη παρέα. Ήταν σχεδόν παιδιά όλοι τους. Χάλασαν τόν κόσμο με τις φωνές, με τά τραγούδια και τά γέλια τους. “Έφραγαν, ήπιαν, χόρευαν, πήδηξαν και στο τέλος πήραν δύο βάρκες γιά να κάμουν ένα μικρό περίπατο στον ποταμό. “Ω, θιμάμια... “Εγώ έβουσα τά σχοινάκια που κρατούσαν δεμένες τις βάρκες στην όχθη και καθώς τις έσπρωχνα στο νερό, τους είπα να προσέχουν, να μην κάνουν τρέλλες γιατί τό ρεύμα δέν άστενείται. Γίνεται όμως καμμιά φορά τόσο εύκολο τό κακό. Δέν πρόφτασα να γυρίσω πίσω κι άκουσα φωνές, άγριες φωνές... “Α, κέρτε... ή βάρκες τους είχαν τουμπάσει και είχαν πέσει όλοι τους στον ποταμό. Τό ρεύμα ήταν δυνατό, κολύμπι δέν ήξεραν. Τους βλέπαμε να πάλεβουν και δέν μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε. “Η φωνές τους μιά σπαράσαν την ψυχή. “Αλλά τί να κάνουμε !... Δέν θά την ξεγάζω ποτέ εκείνη τή μέρα. Δέν σούθηξαν παρά μόνο δύο κορίτσια. Τους άλλους τους πήρε τό ρεύμα και μόλις την άλλη μέρα βρήκαν τά πτώματά τους...

— Σκούπισε δύο δάκρυα άπ’ τά μάτια της κι έξακολούθησε : “Ε, λοιπόν ! είχαν περάσει μήνες και μήνες άπ’ αυτή την ιστορία, όταν ένα ψυχρό πρωί, που φουούσε ένας άγριος βορράς ηθε έδω αυτή ή μικρούλα, κήθησε στον έξωστη και παραγγείλε δύο σεβρίτσια. Μου είπε όμως να τή σεβρίτσιο μόνη, γιατί ίσως να μην ερχόταν τό πρόσωπο που περιμένα...

Στην άρχη δέν την γνώρισα. “Όταν την προσέξα όμως καλύτερα, όταν είδα ότι ούτε άγρις σχεδόν τό φαγητό της, άμείσως τό μισάλο μου φροτίστης. Άμείσως την θυμήθηκα. Ήταν ή μιά από τις δύο νέες που είχαν σωθή από την παρέα των πυρομένων... Καταλαφάιτε καλά ότι δέν της φανερώσα τίποτα... “Ηθε και τόν άλλο χρόνο κ’ ερχεται τακτικά έξη χρόνια, χωρίς ποτέ να λείψη, παραγγέλνει τά δύο σεβρίτσια και κάθεται, όπως την είδατε πρό άλλου, με τά μάτια στουλωμένα στον ποταμό και θυμάται τό φίλο της που έχασε.

Πήρα σέ λίγο τό δρόμο που είχε ακολουθήσει αυτό τό κορίτσι και την είδα να στέκεται άκίνητη έμπρός στον ποταμό σέ στίσι προσερχής... Γιά μιά στιγμή έκανε τό σημείο του σταυρού, ύστερα έβγαλε άπ’ τό κορδάκι της ένα μπουκέτο από βιολετές και μμώρες και τις έθριξε με μιά γοηστική κίνηση στον ποταμό, σάν να φοβόταν μήπως την δη κανείς. “Επειτα έφυγε... Στάθηκε στή θέσι εκείνη, κι όταν άκόμη εξαφανίστηκε ή μυστηρώδης αυτή και πιστή φίλη, στεκόμουν έκει με τά μάτια υγρά, με την καρδιά ραγισμένη ως την ώρα που καταπορφυρος έγινε ό ήλιος στή δύση και τό νερό του ποταμού άρχισε να γίνεται σκοτεινό...

JEAN AJALBERT



Η ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΚΑΚΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Στην Νέα Υόρκη υπάρχουν δύο μεγάλες και παντοδύναμες Κινέζικες συμμορίες κακούργων, ή όποτες, όπως άκριβώς και ή ληστικές συμμορίες του Σικάγου, διεξάγουν μεταξύ τους άγριο και άμείλικτο πόλεμο. Τά μέλη τους συμπλέκονται διαρκώς και άλληλοσκοτώνονται χωρίς ή άστυνομία της Αμερικανικής αυτής μεγαλουπόλεως να μπορη να τους συλλάβη ή ν’ άνακαλύψη τά κρησφύγετά τους. “Η δύο αυτές συμμορίες ονομάζονται, ή μόν μιά «Ηιρ Σινγκ» και ή άλλη «Ον Λεονγκ».

Πρό δύο εβδομάδων ένας άπ’ τους ύπαρχηγούς της «Ηιρ Σινγκ», όνομάτι Γουόνγκ Σάγκ, έπεισε χαριτά με μερικούς φίλους του σέ κάποιο χαρτοπαίγνιο της δδοϋ ‘Ελφιντζ, όταν ξαφνικά άνοιξε ή πόρτα και μπηκε μέσα κάποιος μυστηρώδης άνθρωπος του όποίου τά μάτια ελχάν μιά έκφραση τρομακτική. “Ο Γουόνγκ Σάγκ μελεις είδε τόν άγνωστο, έγινε κατακίτρινος και μιά κραυγή τρόμου έφφυγε από τά χείλη του. “Εκανε ν’ άμυνθή αλλά ό άλλος με άστραπαία ταχύτητα άδειασε όλες τις σφαιρές του περιστόφου του έναντιον του και τόν άφισε νεκρόν ! “Επειτα, προτού οι άλλοι παρευρισκόμουν έκει προφθάσαν να κινηθούν έγινε άφαντος !...

“Όταν σέ λίγο έφθασαν εκεί τόπου τά άστυνομικά όργανα, κανένα άπ’ τους παρευρισκομένους στην σκηνή του φόνου δέν θέλησε να φανερώση τά χαρακτηριστικά του δολοφόνου, ό όποιος ύποτίθεται πως είνε ένας άπ’ τους άρχηγούς της αντίπαλου συμμορίας.

