

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ  
ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΤΟΥ ΤΖΕ'Ι'ΜΣ ΣΜΙΘ

# ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

‘Η μίς Ντόλλυ, ή άτυχη κόρη, δέν βρισκόταν πείας στό μέρος πού την είχαμε αφήσει !... Τί είχε γίνει ;...

‘Ο Ούίλλιαμ ξαναγυρίζοντας άπ' τό βάθος τής στοάς μ' έπλησίασε τρομερά άνήσυχος, με τά μάτια του φλογισμένα, με τήν όψη του άλλαγμένη... Ποτέ δέν τόν ελγα δει έτσι...

— Τί συμβαίνει ; Πού εινε ή μίς ; ρώτησα επί τέλους αστασιμένως.

— Τήν έκλεφαν !... Μάς τήν άρπαξαν !... Μάς τήν άρπαξαν, Τζώρτζ !... Εινε τρομερό !... Εινε άβάσταχτο !... Δέν θά βγώ άπό δώ μέσα άν δέν τήν βρούμε... Μ' άκούς Τζώρτζ !... Δέν θά φύγω άπό τούς σκοτεινούς αυτούς τάφους, δέν θέλω νά ξαναδώ τό φώς τής ήμέρας, δέν θέλω νά χύσω άν δέν ξανάβρω τήν Ντόλλυ.

Τά μάτια του ελγαν βουρκώσει, ανέπνεε με δυσκολία, σαν κάτι νά τόν έπνιγε... Κ' έτσι καθώς μιλούσε, τράβηξε άπότομα κ' έβλυσε τό λαμοδότη του, ξεκομπώιε τό κολλάρο του και τά πέταξε μακριά.

— Θεέ μου, ντόμια !... ψυθίρασε κί κάθισε σέ μιά πέτρα κρυβώντας τό πρόσωπό του άνάμεσα στά χέρια του.

Κάθισα κοντά του και προσάθησα νά τόν παρηγορήσω. Τού ελπα ό,τι μούθετε πρόχαρη τό μυαλό, εκείνη τήν κρίσιμη στιγμή.

— Μη άπειρίζεσαι, φίλε μου, τού έτόνιασα σφιγγοντας τό χέρι του. Δέν κατορθώνει ποτέ κανείς τίποτε με τήν άπειρία. Χρειάζεται ψυχραμία, θάρρος, θέληση σιδερένια. Είμαι μαζί σου Ούίλλιαμ, και δέν θά σ' άφήσω άν δέν βρούμε τήν άτυχη κόρη. Δέν ξεχνώ τί σου όφείλω. ‘Ολα αυτά τά ψυθίστασα χάριν έμού και τής κ. Στήβενς. Κί αυτό όμως άν δέν συνέβαινε θά θυσιαζόμουν εύχαριστός γιά νά σου άποδείξω τήν άφοσίωσή μου. Κάμε λοιπόν κουράγιο. Δέν μάς εγκατέλειψε έντελώς ό Θεός. Θά νικήσουμε στό τέλος. Θά βρούμε τήν μίς και θά τήν έλευθερώσουμε όπου κ' άν εινε, κί άν χρειαστή άκόμα νά πατήσουμε επάνω σέ πτώματα γιά νά τό επιτύχουμε αυτό... Θάρρος Ούίλλιαμ !...

Τά λόγια μου συγκίνησαν τόν καθηγητή βαθιά. Σήκωσε τά βουρκωμένα του μάτια, μ' εκύτταξε μ' ευγνωμοσύνη και μού ελπε :

— Σ' εύχαριστώ, Τζώρτζ, σ' εύχαριστώ πολύ, καλέ μου φίλε !... Ναι, έχεις δίκιο, μονάχη ή γυναίκες κλαίνε κ' έμεις δέν είμαστε γυναίκες. ‘Εμπρός λοιπόν... ‘Ας κινηθούμε, άς δράσουμε... ‘Ας ξαναγυρίσουμε πίσω, άς μάζουμε παντού, με τό πιστόλι στό χέρι... Ελγε σηκωθή τρυφός, έτοιμός νά όρμήσει στό βάθος τής κατακόμβης, άποφασισμένος νά τά βάλη και με τόν ίδιο τόν διάβολο !...

Τόν συγκράτησα και τού ελπα :

— Μη βιάζεστε. ‘Ας σκεφθούμε πρώτα τόν τρόπο με τόν όποιο θά ενεργήσουμε. Τί νομίζεις, έν πρώτους, πώς συνέβη στή Ντόλλυ τήν λίγη ώρα πούχαμε κατέβει στό υπόγειο ;

— Τήν άρπαξαν, Τζώρτζ, μάς τήν άρπαξαν. ‘Αμφιβάλλεις γ' αυτό ;

— ‘Οχι.

— ‘Αν υποψιάζεσαι τίποτε άλλο, πείστο, μίλησε...

— Μήπως ή νέα σηκώθηκε κ' έκαμε καμιά βόλτα γιά νά ξεσταλή κ' έχασε έτσι τό μέρος πού την είχαμε αφήσει νά μάς περιμένει ;

— Δέν εινε δυνατόν αυτό, Τζώρτζ, ήταν τόσο άποκαωμένη, τόσο έξαντλημένη ! ‘Επειτα κ' άν συνέβαινε αυτό δέν θ' άπομακρυνότανε και πολύ, Θά σφύριζε... Θά τήν άκούγαμε...

— Δέν μάς μένει συνεπώς παρά νά δεχτούμε πώς τήν άρπαξαν.

— ‘Αναμφίβολως.

— Τότε... πώς δέν σφύριζε, πώς δέν μάς είδοποιήσε, πώς δέν φώναζε γιά νά ζηρήση βοήθεια ; Πώς δέν άκούσαμε τόν έλάχιστο όόρυθο ; Δέν σου φαίνονται περιεργά κ' ανεξήγητα όλα αυτά ;

— Ναι, βέβαια, αλλά έχουν και τήν εξήγησή τους. Δέν εινε έντελώς ανεξήγητα.

— ‘Υπομάζεστε τόν Στήβενς ;

— ‘Οχι. Δέν εινε δυνατόν νά τήν άρπαξε αυτός. Τό τέρας αυτό θά βρισκεται κάπου τρυπημένο τή στιγμή αυτή, βυθισμένο στή νύχτου, Δέν πρόκειται λοιπόν γιά τόν Στήβενς.

— Τότε ;

— Τότε πρέπει νά συνέβη κάτι άλλο. Τί άκριβώς ; Δέν ξέρω. Πάντως ή μάς παρηκολούθησαν τίποτε κακοήγοι και βόηκαν καιρό και άρπαξαν τή νέα, όταν είχαμε κατέβει στό υπόγειο, ή περνούσαν

άπό τό μέρος αυτό, τήν είδαν και τήν άρπαξαν πριν προφτάση νά ζητήση βοήθεια.

— Ελγαν όρισμένο σκοπό νά τό κάνουν αυτό ;

— Ποιός ξέρει, Τζώρτζ ; ‘Αν ήσαν όί κακοήγοι πού άρπαξαν τήν άτυχη κόρη άπ' τό σπίτι τής κατ' έντολην τού Στήβενς, άσφαλώς τήν άπήγαγαν γιά νά τήν ξαναπαράδωσουν στό νύχτα του. ‘Αν, άντιθέτως, τό πράγμα συνέβη τυχαίως, τότε υπάρχει έλπίς νά τήν πάρουμε πίσω εύκόλα...

— ‘Εχεις δίκιο... Γ' αυτό πρέπει νά ενεργήσουμε γρήγορα. Πρέπει νά έλευθερώσουμε τήν νέα πριν νυχτώση. ‘Αν μάς πάρη ή νύχτα, άν ό Στήβενς ξυπνήση άπ' τό λήθαργό του, τότε όί κίνδυνοι και γιά μάς και γιά τή νέα θά γίνουν πιο πολλοί και πιο μεγάλοι.

— Ναι, έτσι εινε, άς μη χάνουμε καιρό.

— ‘Ας μη χάνουμε καθλόου καιρό. Τό φανάρι στό ένα χέρι, τό πιστόλι στό άλλο κ' εμπρός ! ‘Ο Θεός άς μάς ευσπλαχνισθή και μάς και τήν άμοιση κορη... Δέν έχω εγκληματήσει ως σήμερα Τζώρτζ, τό ξέρεις καλά αυτό. Δέν έχω σκοτώσει άνθρωπο, δέν έχω άδικήσει κανένα. ‘Απέφευγα δηλ μου τήν ζωή στήν εξυτρητέριε τής ανθρωπότητος, θυσιασα τά πάντα γιά τήν έπιστήμη. Μά άπόψε είμαι άποφασισμένος νά κάμω κακό, νά γίνω θύριο, νά χύσω αίμα !...

‘Αλλοίμονό τους άν θέλουν νά μάς άντισταθούν, άλλοίμονό τους άν τής έκαναν και τό έλάχιστο κακό. Θά τό πληρώσουν άκριβά, πολύ άκριβά !...

Μιλούσαμε στό σκοτάδι γιά νά μη καταναλισκόμμε τό φώς τών φαναριών μας. ‘Οταν ό καθηγητής τελείωσε, άνάψαμε τούς φανούς μας και ξεκινήσαμε. ‘Ενώ προχωρούσαμε με προφύλαξη, χωρίς νά κάνουμε θόρυθο, πατώντας στις άκρες τών ποδιών μας, ό καθηγητής μού ελπε :

— ‘Ακουσε, Τζώρτζ... ‘Ας είμαστε άνδρες, γενναίοι και άποφασιστικοί κ' άς λάβουμε τά μέτρα μας προκαταβολικώς, γιά ότιδήποτε πρόκειται νά μάς συμβή. ‘Η επιχείρησή μας αυτή εινε επικίνδυνη, όπως καταλαβαίνεις. ‘Ισως ποιος ξέρει—ένας από τούς δυό μας, νά μη ξαναδθ τόν ήλιο, νά μη ξαναβέβη στην επιφάνεια τής γής, νά μη βγή ζωντανός άπό τά υπόγεια αυτά. Γ' αυτό, άς κανονίσουμε τό καθετί μεταξύ μας. ‘Αν συμβή νά σκοτωθώ...

— Θεέ μου !... Γιατί είσατε τόσο άπαισιόδοξος !... τού ελπα, διακόποντάς τον.

— ‘Αρρησε με νά τελειώσω, Τζώρτζ. Δέν είμαι άπαισιόδοξος, είμαι θετικός και προνοητικός άνθρωπος. ‘Αν λοιπόν με σκοτώσουν έδώ κάτω, ή διαθήκη μου βρισκεται στό Τσέστερ, στό σουρτάρι τού γραφειου μου, τό πρώτο άριστερά. ‘Ας διατεθή ή περιουσία μου όπως όρίζω σ' αυτή κ' ό,τι άπομείνει άς δοθή στήν μίς Ντόλλυ. Θέλω ν' αναλάβης συ ό ίδιος τήν φροντίδα αυτή. ‘Υποσχέσου πώς θά τό κάμης.

— ‘Αγαπητέ μου... Γιατί με κάνεις νά χάνω τό θάρρος μου ; Γιατί μου τά λές όλα αυτά !...

— ‘Υποσχέσου Τζώρτζ.

— Σου τό υπόσχομαι, Ούίλλιαμ, αλλά συγχρόνως σέ πληροφορώ πώς θά βγούμε άπό δώ όσοι και άβλαβείς, έχοντας μαζί μας και τή Ντόλλυ.

‘Ο καθηγητής άναστράνεζε και ψυθίρισε :

— ‘Ο Θεός νά δώσει !...

— Ναι, επανέλαβα, είμαι βέβαιος πώς όλα θά τελειώσουν κατ' εύχήν. Γ' αυτό δέν λαμβάνω καμιά φροντίδα, δέν σου αφήνω καμιά έντολή πρός εκτέλεση, έν περιπτώσει θανάτου. ‘Οχι, Ούίλλιαμ, δέν θ' αφήσουμε τά κόκαλά μας έδώ κάτω. Δέν είμαστε ποινικοί γιά νά μάς σκοτώσουν έτσι εύκόλα, διάβολε !

‘Ο καθηγητής δέν άπάντησε τίποτα.

Κ' έξακολούθησαμε τό δρόμο μας σιωπηλοί, προσέχοντας και στόν παραμικρό θόρυθο πού άκούγαμε...

Προχωρούσαμε άρκετή ώρα, χωρίς νά συναντήσουμε κανένα, χωρίς ν' άντιληφθώμε τίποτε τό ύποπτο. Φτάσαμε έτσι στό μέρος στό όποιο είχαμε έλευθερώσει τήν Ντόλλυ κ' είχαμε συγκροσμήσει τόν Στήβενς. Ούτε όμως και στή μέρος αυτό βρισκόταν κανείς. ‘Από τήν τρύπα μόνον τού χαλάσματος τού τοίχου είδαμε ότι έξω ήταν πιά ήμέρα...

(‘Ακολουθεί)



Τήν άρπαξαν οι κακοήγοι !...