

ΜΕ ΔΥΟ ΔΟΓΜΑ

ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

Ο περίφημος Κροΐσος, ο τελευταίος βασιλεύς των Λυδών, ο οποίος έθεσε τον όρο πλουσιότερος άνθρωπος των αρχαίων χρόνων, είχε περιουσία 90 εκατομμύρια χρυσά γαλλικά προπολεμικά φράγκα, σε χρυσάμια, χρυσάφια, δούλους και πολύτιμα πεύνη.

Και όμως, αδιάκω φημιζόταν ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου κατά την αρχαιότητα. Υπήρχαν και άλλοι πλουσιότεροι του. Ο Σενάκας, ο διάσημος ρωμαίος φιλόσοφος και τραγικός ποιητής (σε περίοδο 100 εκατομμύριων χρυσών φράγκων, ο δε Τιβέριος, ο πέτος υιός και διάδοχος του Καίσαρος Αυγούστου, άφισε όταν πέθανε 833 εκατομμύρια φράγκα—τά οποία όμως ξόδεψε μέσα σε 12 μήνες ο διάδοχός του Καλλιγούλας, ο διάσημος αυτός τύραννος!

Ο Βελασιανός, όταν άνηθε στο θρόνο, έκανε λογαριασμό ότι η δαπάνες της πολιτείας έφταναν τό ένα δισεκατομμύριο φράγκα. Ο Μίλων, ο περίφημος άθλητής, που νίκησε έξη φορές στους Ολυμπιακούς αγώνες, χροστούσε 18 εκατομμύρια δραχμές. Ο Καίσαρ, πριν καταλάβει την έξουσία, χροστούσε 85 εκατομμύρια φράγκα.

Ο Άντωνίος, ένα άπο τά μέλη της τριανδρίας της Ρώμης, χροστούσε μετά την δολοφονία του Καίσαρος 844 εκατομμύρια φράγκα. Ο ύπατος αυτός μέσα σε δεκαπέντε μέρες έπραξε, σε γλέντια και διασκεδάσεις 40 εκατομμύρια φράγκα!... Έτσι μονάχα μπορεί να έξηγηθ ή μυθώδης πολυτέλεια των ρωμαϊκών εορτών!...

Ο Άλπιος δαπάνησε σε γλέντια 15 εκατομμύρια φράγκα και ήταν μία μέρα έκτος να κάνει λογαριασμό και είδε πως του έμειναν μονάχα 2.300.000 φρ., αυτοκτόνησε από τό κακό του, επειδή με τό ποσό αυτό δεν μπορούσε να κάνει ούτ ένα γλέντι!...

Ο Ιούλιος Καίσαρ είχε προσφέρει στη Σερομηλία, μητέρα του Βρούτου, ένα μαργαρίτη αξίας 300.000 φρ.

Και η Κλεοπάτρα, η κόρη του βασιλέως της Αίγυπτου Πτολεμαίου του Αδύτου, η όποία άνηγορεύθη κατόπι από τον Καίσαρα Ιούλιο βασίλισσα της Αίγυπτου, ένα βράδυ που είχε καλεσμένο σε δείπνο τον Άντώνιο, έλωσε μέσα σε ύπνι ένα άπο τά μαργαριτάρια του στόλιόταν τά ακουαλιάρια της αξίας 13.185.000 φρ. και τό κατίπε, επειδή είχε χάσει διδινε τη λάμψη του και δε χρησιμοποιε πιά σε τίποτα!...

ΑΝΕΚΔΟΤΑΚΙΑ

ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΚΑΙ Η ΘΗΚΗ ΤΟΥ

Είνε γνωστό ότι ο περίφημος στρατόρχης της Γαλλίας, κόμης της Σαζωνίας, ήταν τό δεξί χέρι του βασιλέως Λουδοβίκου 15ου στους πολέμους του, τους όποιους είχε διεξάγει όλους έξεινος. Είνε επίσης γνωστό ότι ο κόμης της Σαζωνίας ο όποιος είχε τις περισσότερες ήρωικές κατοκτήσεις άπο κάθε άλλον στην εποχή του, ήταν μία πολύν καιρό και φίλος της περιφημης «αφορίτιας του Βασιλέως» μαρσιέτας Πομπαδούρ.

Μία μέρα ή Πομπαδούρ περνούσε ανάμεσα στους αλικούς, στρατιομένη στο μπράτσο του κόμης της Σαζωνίας. Ο τότε πρωθυπουργός Σουτζέλ, που δεν έχωνε καθόλου την Πομπαδούρ και ο όποιος άαριβός έγινε άφορη ή την διάξη ο Βασιλέως μόλις τους είδε, είχε περνούτά τους στους άλλους αλικούς. — Να τό σπαθί του βασιλέως (για τον στρατόρχη) με τη θήκη του!

του άρχισε άπο κεινή τη στιγμή.

Η παγομένη καρδιά του, που μέσα σε μία στιγμή ή φύσις την είχε ξαναβώσει, ή νεκρή καρδιά του όμοια με στεγνό λούλουδο του φθινόπωρου κάνει τις τελευταίες της προσπάθειες ν' άνοιξη στον ήλιο της Άγάπης.

Πέγει τό χέρι της Λουκίας, τό φέρονε στά χείλη του και τό φιλεί, τό φιλεί άγόραστα, θερμά, γεμάτα. Για πρώτη φορά ο Μιχαήλ ψευδίζει τη λέξη, που έτσι τόσα χρόνια άπο μεγάλη άποστροφή προς τό φέμα, δεν είχε πει:

— Σ' αγαπώ...

Μά μόλις πρόσφερε τη θεία λέξη ο ήλιος ρούτηξε άπο την άνικνη όχθη της λίμνης πίσω άπο τη μάση γραμμή των ελατιών. Όλα μαζί τότε, ο ουράνος, τό άκίνητο νερό, τά δέντρα και ή καρδιά αυτού του άνθρώπου άλλοιμονο! πήραν κάποια ψυχρότητα.

Η Λουκία που κούταζε τό φίλο της μέσα στά μάτια είδε τότε να περνάει κ' αυτόν ή καρδιά αυτή που μουσουλμάτοσε. Τότε με την άνάχη που νουώθουν οι άπλοι άνθρώποι για να πουν την άλήθεια και με την ήσυχη και ήμερη ύποταξη των ταπεινών του άπάντησης, με μία φωνούλα που έσβυνε σε οραγομένη:

— Όχι, Μιμή μου, όχι! Δε μ' αγαπάς έσύ, έγω σ' αγαπώ...

Η Λουκία αγαπά πάντα τό μουσουργό. Έκείνος άνεχεται άλλάς τον έρωτά της. Μά αν ή στροφή του τελευταίου βάλς που συνέθεσε ο Μιχαήλ Πάξ εκφράζει έναν άελεπμένο, σαρωαχικό πόθο, είνε γιατί ο μουσικοσυνθέτης καθόρθωσε να μεταφράση, να άποδώση σε μουσικούς φόγγους τά θλιμμένα λόγια, που τόπ είπε ή νέα γυναίκα στην άρχη της λίμνης, την ώρα που χανόταν ο ήλιος πίσω άπο τό δάσος των ελατιών.

Τό βάλς αυτό που δε μπορεί κανείς να τάκουση, χωρίς να πλημμυρίσουν άπο δάκρυα τά μάτια του έπιγράφεται: «Φθινόπωρο ή βραδιά».

Φρ. Κοπέτ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΥ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

Ο περίφημος χοροδιδάσκαλος Βεστρίς. Βεστρίς πατήρ και υιός. Οι Βεστρίς και οι βασιλείς της Γαλλίας. Κελιάς και κολιάς άπ' τό ίδιο βαρέλι! Ο διάσημος χορευτής Τρενίς. Πώς χρωματίζεται ο χορός. Ο Μ. Ναπολέον περϊ των χορευτών.

Ο διάσημος χοροδιδάσκαλος Βεστρίς ήταν υπερβολικά υπερήφανος για την τέχνη του, κ' έθεωρούσε τό επάγγελμα του χοροδιδασκαλού ως τίτλο ευγενείας! Συνήθιζε μάλιστα να λέη σχετικάς: — Τρεις άνθρώπους μόνο, στην Εδρόπη, άναγνωρίζω ως μοναδικούς στο είδος τους: τον βασιλέα της Πρωσίας, τον Βολταίρο και τον έαυτό μου!...

Ένα βράδυ, ή βασίλισσα της Γαλλίας έπήγε στην Όπερα κ' άφου παρηκολούθησε την παράσταση έξεδήλωσε την έπιθυμία να δη τον Βεστρίς υιό, στους τελευταίους του χορούς. Κατά σύμπτωση όμως, εκείνο τό βράδυ ο Βεστρίς δεν έπρόκειτο να χορέψει, κ' άπο' όλες τις προσβες που του έστειλε ή βασίλισσα, παρέμεινε άνέδοτος. Άποτέλεσμα όμως της έπιμονής του αυτής, ήταν τό να συλληφθ και να φυλακισθ.

Όταν ο πατέρας του έμαθε τά διατρέξαντα έγινε έξω φρενών.

Έτρέξε, βρήκε τό γυό του στη φυλακή, και του είπε με θυμό: — Δέ μου λέε, σε παρακαλώ, τί είν' αυτά που μαθαίνω για λογαριασμό σου!... Τσακώθηκε, λέει, με τη βασίλισσα! Δεν ξέρεις λοιπόν ότι ή οικογένεια των Βεστρίς διέκτιο πάντοτε φιλικώς προς την Βασιλική Οικογένεια της Βουργουνδίας! Σου άπαγορεύω—τά κοώς; —να δημιοργήσης στο έξήξ προστριβάς ανάμεσα στις δύο αυτές οικογένειες!...

Άλλος διάσημος χορευτής ήταν και ο Τρενίς. Ο Τρενίς αυτός δεν ήταν χοροδιδάσκαλος έξ επαγγέλματος σαν τον Βεστρίς. Έχόρευε όμως θαυμάσια, και γ' αυτόν τον λόγιο κριτής ήταν περιζήτητος στα σαλόνια. Έθεωρείτο ως ένας άπο τους κοσμοκότερους τύπους της εποχής του, εκτός δε άπο την χορευτική του δεινότητα, ήταν περιφημος και για τις έξκεντριότητες του.

Όταν π. χ. παρευρίσκετο σ' έναν χορό, δεν έπέρπετε στον έαυτό του ούτε στιγμή να παρασυχθ άπο την ευθυμία των άλλων χορευτών και να χάση την σοβαρότητα του. Τόν χορό τόν θεωρούσε ως μία τελετουργία! Δεν γελούσε ποτέ την ώρα που χόρευε, εκτός εάν ή μουσική του χορού ήταν έξαιρετικά εύθυμη. Άλλά και στην περίπτωση αυτή δεν έπέρπετε στον έαυτό του παρά να χαμογελάση μόνο. Άποτεινόμενος συγχρόνως στην νιάρια του, της έλεγε:

— Συγγνώμη, κυρία μου, που χαμογελάω... Με άναγκάζει όμως ή όρχηστρα... Μόνον έτσι μπορώ άλλωστε να δώσω έναν έυθυμο χρωματισμό στον χορό μου...

Η νιάρια του, φυσικά, αν δεν τον ήξερε θα τόν περνούσε για τρελλό.

Ένα βράδυ, ο Τρενίς ήταν καλεσμένος σ' έναν χορό που έδινε κάποιος στρατιός. Στόν χορό αυτόν παρευρίσκετο και ο Μέγας Ναπολέον, ο όποιος τότε ήταν άκόμη πρώτος Υπατος.

Ο Ναπολέον μη τρέφοντας καμιά ιδιαίτερη συμπάθεια στόν χορό, είχε άποταβηχθεί σε κάποιο παράμερο σαλονάκι και κουβέντιαζε με τόν Ταλλεφράνδο. Στην διαπληή αίθουσα βρισκόταν μένος και σκυθρωπός, όπως πάντα ο Τρενίς.

Έξαφνα τόν πλησίασε ο οικοδεσπότης και ιόν ρώτησε!

— Πώς τά πάτε με τόν κ. νετέ Ραστινάξ;

Ο ντέ Ραστινάξ αυτός ήταν ένας άλλος διάσημος «χορευταράς» της εποχής και φυσικά αντίπαλος του Τρενίς.

— Θαυμάσια! Απέντηνος ο Τρενίς. Συνδεόμεθα όπως μπορουν να συνδεοθουν δύο...μεγαλοφυείς! Τό τερέργο είνε όμως ότι, δεν με ξηλεύει διόλου για τις έπιτυχίες μου, όπως δεν τόν ξηλεύω ή έγώ για τις δικές του. Είνε βέβαια ανότερος μου κάπως στις χορευτικές του κινήσεις, κ' έγω τόν συντριβώ στην ευκινησία των κινήων! Κ' έτσι είμμεθα ίσοι.

Ο Ναπολέον, άκούοντας τη στιχομυθία αυτή, είχε μείνει μ' άνοιχτό τό στόμα. Και άργότερα πέροντας κατά μέρος τόν οικείο. στήν του είπε:

— Άκουσα παγογυόμενος την συζήτηση που είχατε με τόν Τρενίς. Και τί να σου πώ, φίλε μου... Έμεινα κατάπληκτος. Ως τώρα, τούς χορευτάς τους θεωρούσα ως γελώτα ύποκειμένα άπλω. Τώρα όμως άλλαξα γνώμη. Έπέισθη ότι οι δυστυχισμένοι αυτοί είνε τρελλοί... Πώς τούς άφινουν έλεύθερους και δεν τούς κλέβουν, τούς φτωχούς, σε κανένα φρενοκομείο, άπορρο και έξίσταμα!...