

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

ΤΟΥ ΗΓΗΣΙΠΠΟΥ ΜΟΡΩ

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΡΟΖΑΣ



ΙΑ φορά κ' έναν καιρό, μιά μικρή κροσλή από τή Μαρινίνα, που λεγότανε Ρόζα, ανέβηκε σ' ένα καράβι μαζί με τή γρηά θεία της, τή μόνη που είχε στον κόσμο πεντάρφανη καθώς ήταν, για να πάη στη Γαλλία. Πλοίαρχος του καραβιού ήταν ένας γέρος θαλασσολόγος που λεγότανε Χέλλος.

Ο γέρο-καπετάνιος εσημπάθησε τή χαριτωμένη μικρή. Καθότανε μαζί της και της διηγούνταν πολλά ωμορφα πράγματα που είχε ιδή ή που είχε άκουσει. Η Ρόζα έπαιζε με τά σκονιά τού καραβιού, σκαρφάλωνε στις ανεμόσκαλες κ' ο γέρο-Χέλλος τήν παρακολούθησε από κάτω, έτοιμος να τήν αρπάξη με τά ροζοισμένα του χέρια, αν τύχαινε και στραβοπατούσε κάπου κ' έπευρε.

Μιά μέρα, ή μικρή κροσλή διηγήθηκε κ' αυτή τήν ιστορία της στον καπετάνιο. Ήταν μιά ιστορούλα, μικρή σαν και τήν ίδια, μιά είχε και τού μυστικό της. Μιά μάγισσα της πατριδας της, εκεί κάτω που καίει ο ήλιος, της είχε πη κάποτε κάποια λόγια προφητικά.

— Καλή μου μικρή, τής είχε πη ή μάγισσα, Ρόζα σέ λένε και τριαντάφυλλο είσαι... Μά θα γίνης δυνατυχημένη! Έπειτα βασίλισσα στο θρόνο θ' ανέβης κ' έπειτα μιά άγρια φουρτούνα θα σ' αρπάξη και τά ώραία σου ματάκια θα κλείσουν πο πάντα!

Ο γέρο-καπετάνιος, μόλις άκουσε τήν ιστορία αυτή, έγέλασε και είχε στη μικρή του φίλη:

— Μη φοβίσαι, μικρή μου, ή μάγισσες λένε ό,τι θέλουν. Μήν τις άκουες. Παίξε και γέλα όπως γελάς και μη σέ μέλεις.

Η Ρόζα είχε τήν ηλικία στην οποία ή νέες παίζουν και γελούν ξέγνοιαστα. Και δέν έπαψε να παίζη, να γελάη, να χορεύη. Μέρες και βδομάδες έπέρασαν και ή μικρή κροσλή ξεακολουθούσε τά γέλια και τή χαρά. Όπουτο στο τέλος εδύτησαν τά παπούτσια της και τά δάχτυλά της βγήκαν έξω σαν ποντακιάκια...

Τι να κάνη τώρα ή μικρή Ρόζα. Αναγκάστηκε να καθήση πλάϊ στη θεία της, κρύβοντας τά πόδια της κάτω άπ' τού μακρό φουστάνι της γρηάς. Ήθελε να τρέξη, να πηδήση, μιά δέν τολμούσε να κάνη βήμα. Και στο τέλος άρχισε να κλαίη λυπημένη.

Ο γέρο-καπετάνιος, που δέν έβλεπε πειά τά παιχνίδια της μικρής, εσηκώθη και άρχη κοντά της. Και σαν έμαθε τι συμβαίνει, φώναξε:

— "Α! και τι πειράζει τάχα αν γυρίσης με τά ώραία αυτά ποδαρούα σου γυμνά, μικρή μου Ρόζα;

Μά ή μικρή δέν ήθελε να δείξη στον κόσμο τά ρόδινα κομμά πόδια της. Και ξεακολουθούσε να κλαίη. Και ο γέρο-καπετάνιος ήταν στενοχωρημένος και μασσούσε τον καπνό του κ' έβριζε τού κεφάλι του γιά να σκεφθθ.

— Ένα κομμάτι πετόι... συλλογίζοτανε ο γέρο-Χέλλος, δίνω με χαρά τήν πίπα μου γιά ένα κομμάτι πετόι...

Γύριζε λοιπόν σκυφτός και άρχισε να ψάχνη παντού γιά να βρη αυτό που χρειαζότανε. Κάτι δηλαδή που να μπορούσε να σκεπάση, όπος τά παπούτσια, τά πόδια της άγατημένης του μικρής.

Άξαφνα, βαθεία, σέ μιά γωνιά τού άμπριού, βρήκε μιά παλιά στραυοακή μπόττα, τήν πήρε χαρούμενος, τήν έμύσησε, έκοψε, έφαψε κ' έφτιαξε κέτι παλάτινα παπούτσια, κάτι παπούτσια που δέν μπορούσε να τά πη παπούτσια κανείς, μιά που ώστόσο μοιάζαν με παπούτσια.

Έτρεξε τότε θριαμβευτικά στη φίλη του, τή Ρόζα. Έκείνη έβγαλε μιά μικρή χαρούμενη κρυαγή, σαν ειδη τι της πήγαινε. Φόρεσε άμέσως τά χοντροπάπουτσια και ξεανάχρησε τού χορό και τά πηδήματτα...

Όστερ' από δυό μέρες διέκριναν ξηρά. Έπειτα τού καράβι πηδήσε στο λιμάνι και ο γέρο-καπετάνιος άποχωρίστηκε συγκινημένος βαθεία, τή μικρή του Ρόζα.

— Ω! είχε εκείνη, θα σέ θυμάμαι πάντα, πάντα, άγατημένη γέρο-Χέλλο. Και τά παπούτσια που μούδωσες θα τά κρατήσω γιά ένθύμιο.

Ο καπετάνιος έκούνησε θλιβερά τού κεφάλι του.

φτάσαμε, ήταν άγιά. Ο θεός μου δέ ζούσε πειά...

— Πότε με ζητούσε ο θεός μου, δούσην τόν Τσάνβικ.

— Τήν Δευτέρα τού μεσημέρι, μου άποκρίθηκε ο φίλος μου.

Ήταν ή ώρα που τόν είχα δη μεροστά μου, στύ δημόσιο δρόμο τού Χάρτφορσερ...

Όσο γιά τά μυστηριώδη χτυπήματα στην πόρτα της μοναχικής βίλλας τού θείου μου, δέν ξέρω τι ήταν, έχω όμως τήν πεποίθηση πως είχανε κ' αυτά κάποια σχέση με τήν όπτασία ποχα δει τού μεσημέρι, εκείνο στο δρόμο, και με τήν τραγωδία που διεδραματίζετο τις ήμέρες αυτές στο σπίτι τού θείου μου, στο Λονδίνο...

— Πάς στο Παρίσι, μικρή μου Ρόζα, τής ειπε. Είπε τόσο τρελή έχει ή ζωή! Θα βρης άλλους πολλούς φίλους και θα ξεχάσης τού γέρο-Χέλλο...

— Ω! όχι, άποκρίθηκε ή μικρή και πήδησε στη στεριά.

Πάνω από τού καράβι ο γέρο-καπετάνιος κουνούσε άκόμα τού μαντήλι του και τά μάτια του ήταν δακρυομένα...

Πέρασε πολλές καιρός από τότε και ο πλοίαρχος που έκανε πάντα μακρινά ταξείδια δέν ξεανάδε τή Ρόζα. Ο Ναπολέων ήταν αυτοκράτορ της Γαλλίας και ή Ίωσηφίνα μιά άτυχη και θλιμένη βασίλισσα. Άγαπούσε πολύ τόν άνδρα της, τόν αυτοκράτορα, μά εκείνος γιά τήν άγάπη της δέν της έχρηζε παρά πίκρες μονάχα...

Μιά μέρα μερικά κορίτσια τού λαού έπρόκειτο να χορεύουν στο παλάτι γιά να ευχαριστήσουν τόν αυτοκράτορα, και παρουσιάστηκαν στη βασίλισσα τήν Ίωσηφίνα.

Έκείνη ήταν μέσα στα μεταξύ και στην πολυτέλεια. Τά άπλοϊκά κορίτσια εθαύμαζαν θαμπωμένα ή βασιλική χλιδή. Και τού νεώτερο άπ' όλα δέν μπόρεσε να κρατηθ.

— "Α! Μεγαλειοτάτη, πόσο είσαστε ευτυχημένη! της ειπε.

— Έντυχημένη; έκανε ή βασίλισσα και γύρισε άμέσως τού πρόσωπύ της.

Στά ώραία θλιμένα της μάτια είχε λάμψει ένα μαργαριταρένιο δάκρυ, σαν τήν πρωϊνή δροσιά...

Έπειτα όμως σηκώθηκε.

— Έλάτε, παιδιά μου, ειπε. Έλάτε να διαλέξετε τά κουστούμια που θα φορέσετε γιά τού χορό σας.

Και τού εύθυμο μελισσολόγ τόν κοριτσιών έπέρασε στην καρδωρύπια της βασίλισσας. Πόσα ώραία πράγματα δέν ήταν εκεί μέσα! Σάλια από τήν Ίστανία, πέπλα που φορούν ή ύδαλίσσες στα χαρέρια τού Σουλτάνου, φουστάνια γιά μαντόνες, μεταξύ, βελούδα...

— Πάρτε, παιδιά μου, ειπε ή καλή βασίλισσα. Πάρτε ό,τι σας άρέσει από δω μέσα. Ένα μονάχα μη μου πάρετε. Είπε πολύτιμο, ειπε ιερό και τού κρατό γιά τόν ένάντο μου.

Η περιέργεια έλαμψε τότε στα μάτια τόν κοριτσιών. Τι νάταν αυτό τού τόσο ώραίο και άκριβο στολίδι, πού ώραίο και πού άκριβο άπ' αυτά που έβλεπαν θαμπωμένα μπροστά τους;

— Μπορούμε να τού ιδούμε τοιούδιστο, Μεγαλειοτάτη; έτόλμησε να πη ή μικρότερη, που δέν μπόρεσε να συγκρατηθ άπ τήν περιέργειά της. Τι νάτανε άραγε; Κανένα φουστάνι που είχε ένάντο ζωγραφισμένο τόν ήλιο με τού φεγγάρι; Κανένα άγινό της Άραβία; από διαμάντι, μέσα στο όποιο μπορεί να ιδη κανείς ό,τι θελήσει; Κανένα πέπλο μάγισσας ή καμιά βεντάγια από τήν Άλκυονα, τού μυθικό παλάτι της Ίστανίας;

— Ω! δείξτεμάς το, Μεγαλειοτάτη... έφώναζαν όλα μαζί τά κορίτσια τού λαού.

— Πολύ καλά, ειπε ή βασίλισσα, άφού τού θέλετε τόσο...

Και έβγαζε στύ βίβοφ μιάς γυνούλας, και δέν έβγαλε, από κει ούτε άραβικά πέπλα, ούτε σπανίλνια σάλια. Παρά μονάχα τά χοντροκομένα εκείνα παπούτσια, τά γυφωμά μας, που πίνω από χρόνια είχε δωρήσει στη μικρή Ρόζα ο άγαθός καπετάνιος...

Γιατί ή Ίωσηφίνα, ή γυναίκα ή άτυχη τού Ναπολέοντος, δέν ήταν άλλη από τή μικρή κροσλή...

Πέρασε λίγος καιρός άκόμα κ' έξαφνα μιά μεγάλη φουρτούνα ξεπάτασε στην Ευρώπη δολώληνη. Η Ρωσία ήταν γεμάτη χιόνια, ο βόρειος φυσούσε παγερός, και οι στρατοί τού Ναπολέοντος υποχωρούσαν, και τού άστρο τού αυτοκράτορος έγρανε στη δύση του.

Η προφητσία της μάγισσας εληλίθηνε:

— Καλή μου μικρή, τής είχε πει, Ρόζα λέγεσαι και τριαντάφυλλο είσαι... Δυνατυχημένη θα γίνης... Έπειτα βασίλισσα στο θρόνο θ' ανέβης, κ' έπειτα μιά φουρτούνα και... Έτσι κ' έγινε. Τά ώραία μάτια της άτυχης Ίωσηφίνας εκλείωναν θλιμένα, μέσα στη μέρα, γιά πάντα... γιά πάντα!

Ήγισσιππος Μορω

ΤΑ ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΔΗΛΑΝΑΦΤΗΣ

— Έβαστες όλα τά κεριά; ρώτησε ο έπίτροπος μιάς εκκλησίας τόν κανδηλανάφτη, όταν βράδευσε.

— Τάβασα, τού άποκρίθηκε ο κανδηλανάφτης—θαύμα ήλιθότητος—μιά δέν θυμάμαι και καλά.

— Πήγαινε λοιπόν να δης μήπως άφρησε κανένα άναμμένο.

Τότε ο κανδηλανάφτης—θαύμα ήλιθότητος, επαυαλμαβόνομεν—πήγε στην εκκλησία και άναψε ένα κερι γιά να δη ά όλα τά κεριά ήτανε σβησμένα!...

