

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ, ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, ΓΟΗΤΕΙΑ...

ΤΟΥ ΑΛΕΞ. ΔΟΥΜΑ

Ο ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΣ



(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

“Ο Κανδάλ έκρυψε τὸ κεφάλι μέσα στὰ χέρια του.

— Λοιπόν, ὡστόσο ὁ ἱεροεξεταστής, τί λές γιὰ τὸ χαρτί αὐτὸ πού σου ἔδειξα;

— Λέγω, ἀποκρίθηκε θλιβερά, ὅτι εἶχα καλύτερη ἰδέα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ πρὸ πάντων γιὰ τὸν Λαχερπέ.

— Μπορεῖς καὶ σὺ νὰ σωθῆς, ἂν θέλῃς, τοῦ εἶπε ὁ ἱεροεξεταστής. “Ἀπὸ σένα ἐξαρτᾶται ν’ ἀποφύγῃς τὴν καταδίκη σου. Αὐτὸ μπορῶ νὰ σοῦ τὸ βεβαιώσω.

— Λοιπόν τί νομίζετε, ὅτι θὰ ἔσπερε νὰ κάνω γιὰ νὰ σωθῶ; ὡστόσο ὁ κόμης.

— Ἐνα πιλοτένιο πράγμα!

— Ἐξηγήητέ μου σὰς πα-

ραζαλό.

— Νὰ λοιπόν, θὰ ἔφθανε νὰ ὁμολογήσετε τὸ ἐγκλήμα σας.

— Μὰ πὼς θὰ μποροῦσα νὰ ὁμολογήσω ἕνα ἐγκλημα πού δὲν τὸ διέστρεξα;

— Αὐτὸ δὲν μὰς ἐνδιαφέρει καὶ πολὺ, ἀπάντησε ὁ ἱεροεξεταστής. Θὰ καταδικασθῆς, εἴτε ἔνοχος εἶσαι, εἴτε ἀθώος.

“Ἀπὸ τὴν νομιμία αὐτὴ μὲ τὸν ἱεροεξεταστή, ὁ Κανδάλ ἄρχισε νὰ καταλαβαίνει πολλά. “Ἐρχετο καθαρά, ὅτι ὁ Λεστραδὲς εἶχε μὴ μὲσα στὸ κελλὶ του, μὲ τὸν σκοπὸ νὰ τὸν ἐξβάσῃ. Καὶ ἡ ὀργὴ ἔβραζε μέσα του.

— Λοιπόν, εἶπε μὲ φαινομενικὴ γαλήνη, ἂν ὁμολογήσω τὸν ἑαυτὸν μου γιὰ δολοφόνου, δὲν θὰ καταδικασθῶ;

— “Ὀχι. Καὶ θὰ βρῆσθεσαι πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὴ Βάσα αἴθριο, ὅταν τὸ δικαστήριον θὰ βρᾷξῃ τὴν ἀπόφασίν του γιὰ σένα.

— Καὶ ποιὸς μοῦ ἐγγυάται ὅτι θὰ εἶχα τὸν καιρὸ νὰ φύγω; ὡστόσο ὁ Κανδάλ.

— Δὲν πιστεύετε στὸ λόγου μου, κύριε;

— Δὲν πιστεύω καθόλου.

— Λοιπόν ἀκούσατε. Ἡ πόρτα τῆς φυλακῆς θ’ ἀνοίξῃ γιὰ σὰς. Ἐνὰ ἀλόγου θὰ σὰς περιμένῃ. Θὰ σὰς δώσω καὶ λευτὰ καὶ ἕνας μόνο ἀνθρώπου θὰ σὰς συνοδεύῃ. Ἀλλὰ θὰ μοῦ ὀφεισθῆτε στὴν τιμὴ σας, ὅτι ἅμα θὰ βρισκόσαστε πολὺ μακριὰ ἀπ’ ἐδῶ καὶ σὲ πλήρη ἀσφάλεια, θὰ δώσετε στὸν ἀνθρώπου πού θὰ σὰς συνοδεύῃ ἕνα χαρτί μὲ τὴν ὑπογραφή σας καὶ μὲ τὰ λόγια αὐτὰ: “**Εἶμαι ἔνοχος ἀλλὰ βρισκῶ τὴν εὐκαιρία νὰ δραπέτευσω καὶ δραπέτευω**”. Βλέπετε, ὅτι τὸ πράγμα εἶνε πολὺ ἀπλό, εἶπε ὁ Λεστραδὲς.

— Ἀπλοῦστατο, εἶνε ἀλήθεια, ἀπάντησε ὁ κόμης.

— Ὁρῶσαι λοιπόν καὶ εἶσαι ἐλευθέρου.

“Ο Κανδάλ σηκώθηκε ἔξαφνα ὀρθὸς καὶ σταυρωμένα τὰ χέρια πάνω στὸ στήθος του, εἶπε περιφρονητικὰ στὸν ἱεροεξεταστή:

— “Ἐτα λοιπόν, σοῦ πέρασε ἡ ἰδέα, ὅτι θὰ ἐξαγοράζω τὴ ζωὴ μου μὲ μιὰ τόσο μεγάλῃ ἀναγόρῃ! “Ατιμε μοιχαί! Τί εἶνε οἱ δολοφόνου, ὅταν ἀνθρώπου, ὅπως σὺ, γίνονται δικασταί! Φύγε ἀπ’ ἐδῶ πρὶν ὁπταεὶς ἔγω ὁ ἴδιος ἔξω ἀπὸ τὴ φυλακὴ μου, τὴν ὁποία μοιάνεις.

“Ο ἱεροεξεταστής κάτωχρος καὶ γεμάτος τρόμου ἔφυγε ἀπὸ τὸ δεσποτικὸν ἀφῆνοντας ἕνα μικρὸν τίγρωσιν...

“Ο Λεστραδὲς φεγγόντας ἀπὸ τὸ κελλὶ τοῦ Κανδάλ, πῆγε πάλι στὰ διαμερίσματα τοῦ διοικητοῦ τῆς φυλακῆς, γιατί νομίζε ὅτι θὰ τοῦ ἦταν ἐντελὸς ἀδύνατον νὰ μείνῃ μόνος τῆ νύχτα ἐκεῖνη.

“Ο διοικητὴς τὸν κράτησε καὶ ἔφαγαν μαζῶ. “Ὅταν ἐρώτησε τὸν Λεστραδὲς πὼς συνέβη τὸ ἀργοποίησιν τόπου ἐλῶν στὸ κελλὶ τοῦ κόμητος Κανδάλ, ὁ Λεστραδὲς ἀπάντησε στὸν ἴδιον ὑποκριτικὸν τόνου:

— Προσαπίθαι νὰ ἐλαφρώσω τὴ θέσιν του, μὰ δὲν θέλωσε. Τόσο τὸ χειρότερο γι’ αὐτὸν... Θὰ κρηματῆ καὶ ἡ τιμωρία αὐτὴ τοῦ πρέπει. Μήπως δὲν εἶνε Ὀυγενότου; “Ἐχω συνεπὸς τὴν συνειδήσιν μου ἡσυχῆ. Ἐργάζομαι γιὰ τὴ θρησκεία καὶ κάθε πράξῃ μου δικαιολογεῖται...

Η ΔΙΚΗ

Τὴν ἄλλη μέρα ὁ Κανδάλ παρουσιάσθηκε στὸ δικα-

στήριον, ὅπου τὴ φορὰ αὐτὴ κάθησε μόνος του στὸ ἐδάλιον τοῦ κατηγορουμένου. Ὁ Γαβριήλ Λαχερπέ δὲν φαινότανε πουθενά.

Πρῶτος σηκώθηκε ὁ Εἰσαγγελεὺς καὶ μέσα σὲ μιὰ νεκρικὴ σιγὴ ἄρχισε τὴν ἀγόρευσίν του, ἡ ὁποία κατέληξε ὡς ἑξῆς:

“Ἄν καὶ ἡ ἀποδείξεις πού ἀνέφερα γιὰ τὴν ἐνοχὴ τοῦ κατηγορουμένου εἶνε τρανώτατες, ἐν τούτοις θὰ τὸν ἀναγκάσω νὰ ὑποκινή ἔμπροσς σὲ μιὰ τρομερώτερη καὶ πειστικώτερη ἀπόδειξιν πού κρήτεια τελευταία.

Καὶ μέσα εἰς τὴν γενικὴν φοβίαν τῆς προσδοκίας καὶ τῆς περιεργείας ξετύλιξε ἄργα ἕνα χαρτί καὶ γυρίζοντας πάλι πρὸς τοὺς δικαστὰς καὶ τὸ ἀκροατήριον, εἶπε:

— Χθὲς ἦταν ἐδῶ καὶ ἕνας ἄλλος συνένοχος τοῦ κόμητος Κανδάλ, ὁ Γαβριήλ Λαχερπέ. Ὁ ἄθλιος αὐτὸς τρελλός, ἀπὸ τὸν τρόμου καὶ τὴν ἀπελπισίαν του ἴσως, κρηματῆ μόνος του τὴ νύχτα μέσα στὸ κελλὶ τῆς φυλακῆς του! Καὶ νὰ τί βρέθηκε ἐπάνου του:

— “**Ὁρῶσαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς μου, ὅτι εἶμαι ἀθῶος καὶ οὐκ ὁ κόμης Κανδάλ εἶνε ὁ μόνος ἔνοχος**”!

Θύελλα ἀπὸ ἐπιφωνήσεις φοβίαν καὶ καταρῶν σηκώθηκε μέσα στὴν αἴθουσα τῶν συνεδριάσεων.

— Θάνατος στὸν δολοφόνου! φώναζαν ἀπὸ παντοῦ. Στὴν ἀγχόνη ὁ ἀρετικὸς. “Ἄς τοῦ κάψουν τὰ σπλάγχνα μὲ πικρατωμένο αἶμα.

“Ο Κανδάλ ἀρνῆθηκε ν’ ἀρήσῃ τὴν ὑπεράσπισιν νὰ μιλήσῃ καὶ ὀκισθῆ καὶ πῆ τὰ λόγια τοῦτα μόνου:

— Περιμένου χριστιανικὰ τὴν ἀπόφασίν σας, κύριοι, ὅποια κ’ ἂν εἶνε. Ἄν μὲ δικάσετε κατὰ συνειδήσιν σας συγχωρῶ. Ἄν δὲ δικάσετε κατὰ τὸν γνωστὸ δικὸ σας τρόπο, τότε σὰς λυπάμαι, ἀλλὰ καὶ ἐὰν σὰς συγχωρῶ. Μοῦ ἀποδίδουν ἕνα ἐγκλημα πού εἶνε ἀποτρόπαιον! Ὅποι ἄλλος θὰ μὲ δύνῃ νὰ πεθάνω, θὰ μπορέσουν νὰ κρίνουν ἂν ἐγὼ ὑπῆρξα ἄτιμος!

Τὸ δικαστήριον ἀπεσῶρθη καὶ νὰ βγάλῃ τὴν ἀπόφασίν του.

Μέσα στὸ μαινόμενο ἀκροατήριον, εἶχαν σταθῆ καὶ δύο ἀνθρώπου πού φανόντουσαν ὅτι δὲν συμμεμῶνισσαν τὴ γνώμην τῶν ἄλλων. Ὁ γῆρας μαρτυροῦσας Ρολάνδος Φερουιλιάκ καὶ ὁ σοφὸς χειρουργὸς Ἀμβρόσιος Παρέ.

— Ἄν ὁ νέος αὐτὸς, ἔλεγε ὁ Κανδάλ, ἦταν ἔνοχος, θὰ δοκιμαζα μεγάλῃ κληρί, εἶπεν ὁ Φερουιλιάκ.

— Τὸν γνώμιωσιν λοιπόν; ὡστόσο ὁ Ἀμβρόσιος Παρέ.

— Βεβαίωτατα, ἀπάντησε ὁ Φερουιλιάκ. Πιᾶζει τόσο καλὰ τὸ σπαθὶ τοῦ ὄστε νὰ μὴν ἔχῃ ἀνάγκη ἀπὸ μαχαίρη γιὰ νὰ σκοτώσῃ ἕνα ἀνθρώπου. Μοιταῦτα ὅμως, πρόσθεσε, βλέπω τόσα πράγματα στὸν κόσμου, ὥστε ἐπὶ τέλους θὰ κατανηθῶ νὰ σχηματίσω τὴν τρομερώτερη ἰδέα γιὰ τὸ ἀνθρώπινον ἔγκλημα...

— Ἐκτὸς ἀπὸ τὶ;

— Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ ὑποχρεώσῃ κανεὶς τὸν ἀξιόλογο φίλου μας Μαθουρῖνον νὰ γίνῃ ἀσκήτης! Ἀλλὰ σωπάστε τώρα, γιατί οἱ κόρακες καὶ οἱ γῆτες ἔρχονται... Νάτοι οἱ δικασταί!... Ἄς τοὺς ἀκούσωμεν...

Οἱ δικασταί ὅποιαν συσσεφθῆ ἔβλεπον μὴ μόνον τὸν τύπου. Καὶ ἡ ἀπόφασιν, ἡ ὁποία διαβάσθηκε μεγαλόφωνα, κατέληξε ὡς ἑξῆς:

“**Ὁ κόμης Ράφ Κανδάλ καταδικάζεται: Πρῶτον, σὲ καθαιρεῖται γιὰ ἐκκλησίωσιν μὲ τὴν αἰτιολογίαν τὴν εὐγενείαν του. Δεύτερον, νὰ ὑποβληθῆ στὸ μαρτύριον τῆς βόττας γιὰ νὰ δηλολογήσῃ τὸ ἐγκλήμα του. Καὶ τρίτον, νὰ δηγηθῆ ἀπὸ τὸν ἐκτελεστὴ τῶν ἀποφάσεων τῆς ὑψηλῆς Δικαιοσύνης ἀπέναντι ἀπὸ τὸν πύργου τοῦ μακαριτοῦ μαρτυροῦσας τῆς Βάσας καὶ κεί ἐπάνου στὸ ἔγκλημα νὰ κρηματῆ ἕως ὅτου νὰ πεθάνῃ!...**”

Ἀμέσως ὕστερα ὁ Ράφ Κανδάλ δηγηθῆκε στὴ φυλακῆ.

“Ὁ κόμης καθιεμένος τότε πάνω σ’ ἕνα ἀξυρῆριον στρώμα πού βρισκότανε σὲ μιὰ γωνίαν τοῦ κελλοῦ του σκεπτότανε. Τὸ σκοτάδι ἦταν πικρὸ μέσα στὸ ὑπόγειον ἐκεῖνον. Αἰσθανότανε τὴν νύχτα ν’ ἀνεβαίνει ὀάν σάβανου καὶ νὰ τὸν περικυκλῶν ἰδὸκληρον.

— Νὰ πεθάνω! ψιθύριζε νὰ πεθάνω πρὶν νὰ ζήσω! καὶ νὰ πεθάνω ἀθῶος! Μποροῦσα νὰ ἦμουνα μεγάλου, πλούσιου καὶ ἀγαπητοῦ. Θεέ μου, ποιὸς μὲ καταδῶσθηκε λοιπόν;

“Ἄκουσε γρήγορα βήματα ἐνός μαρμαρίνης σκάλες τῆς φυλακῆς καὶ τὸν χροτὸ ἐνός ὀρθοῦ ἀπὸ κλειδιά, πού τοῦ φάνηκεν ἀπαισίος.

(Ἀκολουθεῖ)



“Ἐχω τὴν συνειδήσιν μου ἡσυχῆ. Ἐργάζομαι γιὰ τὴ θρησκεία καὶ κάθε πράξῃ μου δικαιολογεῖται...”

