

"Ετσι κατά τύχη, γιατί ήταν στο δρόμο μου,—όδος Φιλελλήνων—είδεμ' το άρθρο μου το είχα στείλει από το μεσημέρι.

"Αμα όμως είδα, εκεί στην είσοδο, μεγάλο, καινούριο, προκλητικό το γραμματοκοιτίδιο, μού ήρθε η ψύξη... σατανική ιδέα απ' όλες: Νά ριζώ, νά πετάξω, χει-μέσος σαν έκθετο το κόκκινο βιβλίο καί... ό,τι γίνει άς γίνει! "Επιτέλους δεν θά τ'ο πετούσα στα σκουπίδια του δρόμου. Θά τ'όρριζα, θά νόμιζαν πως τ'ο στέλνει στην εφημερίδα ο ποιητής, μπορεί νάνήγγελαν και την έκδοσή του, μπορεί άκόμα,—ήξερα κι' εγώ ποιός έξυπνος συντάκτης θά τ'ο διάβαζε;—νά τ'ο έκριναν κ' ένθουσιαστικά.

"Ό,τι ήθελαν! "Ας έγραφαν μακάρι πώς ήταν τ'ο άριστούργημα τών αιώνων! "Εγώ νά τ'ο ξεφορτωθώ.

Τότα και τόκανα.

Στην είσοδο, έκεινη την ώρα, δεν ήταν κανένας. Μ'ε κάποια στρέβλωση, τ'ο βιβλίο πέρασε από την τρύπα τ'ο κουτιού.

Όψ! "... Έφωνα νάποτελειώσω τόν περιπάτ'ο μου, έλαφρός, άνακουρισμένος, χαρούμενος όπως είχα ξεκινήσει.

Την άλλη μέρα, στο σπίτι μου, ενώ ήσούχαζα τ' άπομειήμερο, ζαλιωμένος στο ντυβάδι τ'ο γραφείου και σκεπτόμενος κάθε άλλο από τή χρεωσική μου περιπέτεια, άκούω άξαφνα νά χτυπούν και νά τρανιάζουν την κλειδαμμένη πόρτα.

Πετάχτηκα θυμωμένος κ' φώναξα:

— "Εί ποιος είνε; Δέ σάς είπα νά μ'ή νοήλχετε αυτή την ώρα; "Η φωνή τ'ο μικρού μου υπηρέτη απέξω:

— Μά είνε άνάγκη... Σάς γυρούνω από την εφημερίδα...

"Από την εφημερίδα;... Στάσου, γιατί τ'ο πράγμα αλλάζει! Μπορεί νά μ'ην ήταν ούτε φύλλον π'όλημα! μπορεί όμως νά είχε κηρυχθεί κι' ο πόλεμος κατά της Τουρκίας...

"Ο υπηρέτης μου αυτό τόξερε: Μόνο άμα μ'ε γύρεσαν από την εφημερίδα, είχε τ'ο δικαίωμα νά μ'ε "ενοχλή", ό,τι ώρα κι' άν ήταν.

"Ανήσυχος, σχεδόν φοβισμένος, ξεκλειδώνω, άνοιγω και τ'ο νά ιδώ;

Τό κόκκινο βιβλίο!

Τό κρατούσε και μού τ'ο έτεινε ο Γιώργης, τ'ο παιδί τ'ο γραφείου!

Νά πάρ' ή όγγή!

— Και γι' αυτό μόνο ήρθες, μόρε Γιώργη; — Βέβαια... Στο γραφείο, βλέπεται, τ'α βιβλία γάνονται. Τά παίρνει άφώτητα ένας κι' άλλος... "Ο κύριος διευθυντής, άμα είδε πως αυτό είνε γιά σάς, μού είπε νά σάς τ'ο φέρω άμέσως μ'ή σάς τ'ο πάρουν.

— Κι' έτρεξες, κακόμοιρε...

— Χρόος μου!

— Μά καλά! από πού είδε ο κύριος διευθυντής πως τ'ο βιβλίο αυτό είνε γιά μένα; ρώτησα μ'ε θυμό, σά νά μού είχε άποδώσει ο άνθρωπος κανένα έγκλημα. Ούτε ταινία έχει, ούτε έπιγραφή, ούτε διάβολο!

"Αμ έδω; έκαμε ο υπηρέτης μ'ε ζαχαρένιο χαμόγελο.

Και γύρισε τ'ο κόκκινο ξωφύλλο.

"Αλλοίμονο! Αυτό δεν τ'ο είχα ιδεί, δεν είχα συλλογηθεί: "Αληθινά τ'ο πρώτο εκείνο αντίτυπο ήταν δικό μου. Στο άπομέσα ξωφύλλο, τ'ο άσπρο, ο κακόμοιρος ο ποιητής είχε γραμμένη "ιδιοχείρως" τή σχετική άφιερωση!

Δεν είχα παρά νά ύποταχθώ στο μοιραίο.

Έδωχαρίστησα τ'ο Γιώργη, μήνυσα τίς θεομώτατες εύχαριστίες μου στόν κ. διευθυντή, πήρα τ'ο βιβλίο και τ'ο άφησα,—δεν τ'ο πέταξα πειά,—σέ μιά στίβα από άχρηστα έντυπα—την πληγή τ'ο σαιτιού μου...

"Αλήθειε, πόσα έχω! "Από μέρα σέ μέρα, ή στίβες τους πληθαίνουν, ύψώνονται, θεριέβουν νά μ'ε πνίξουν. Πού τόπος πειά και γιά κανένα χρήσιμο!... Και νά συλλογιέμαι πως δεν ύπάρχει τρόπος νά ξεκάμω αυτά τ'α βιβλία μ'ε τούς Πόνους και Στόνους: "Όλα έχουν... άφιερώσεις!

Γρηγόριος Ξενόπουλος

ΔΗΜΟΔΗ ΑΣΜΑΤΑ  
Η ΓΑΪΤΑΝΟΦΡΥΔΟΥΣΑ

Παραθρόακα μ' όμορφα κι' όμορφοκαμωμένα, γιά πέστε της κυρούλας σας τής γαϊτανοφρυδούσας, νά βγ'ή στ' άγνάτια νά τή δώ, [ν άποχαρητηθούμε ν' άφήσω γειά σ'ά κάλλη της [και γειά στην όμορφη της νά τήν πουλήσω δεν μπορώ, νά [τήν χωρίσω όχι. Νά τήν άφήσω σέ βουνό, φοβ'ομαι από τούς κλέφτες, νά τήν άφήσω τριτοράτα, φοβ'ομαι άπ' τούς διαβάτες, νά τήν άφήσω σέ γιαιλό, φοβ'ομαι από τούς ναύτες.



ΠΑΛΑΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ  
Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΚΡΙΤΙΚΟΣ

"Ο "Ιταλός βαρύτερος "Αλντιγκιέρ'ο στο Παρίσι. "Η συμφωνία του μ'ε τήν "Όπερα. "Ο έφιάλτης τ'ο άντλεσός κριτικού. "Η πληρώνεται ή... "Η μυστηριώδης σιγαροθήκη. "Ο "Αλντιγκιέρ'ο ύπέσχεται... "Η κριτική. Τό ρεγάλο κ.τ.λ.

Κάποτε ή διεύθυνσις τής "Όπερας τών Παρισίων άποφάσισε νά συζητήσει γιά νά δώση μιά σειρά παραστάσεων, έναν καθαρώς "Ιταλικό θίασο. Έκάλεσε δέ πρ'ος τούτο, τούς διασημότερους ήθοποιούς πού είχε τότε ή "Ιταλία. Υπό τ'ο "Ιταλικού αυτού θιάσου έπρόκειτο νά παιχθή πρώτη ή "Αίνα" τ'ο Βέρντι, μ'ε πρωταγωνίστρια τήν έακουστή Τερεζίνα Σίγκερ. "Όταν όμως άπεφασίσθη νά παιχθή ή "Αίνα" είδαν ότι έλειπε ένας βαρύτερος γιά νά παίξη τόν ρόλο τ'ο "Αμόνασσο. Οι "Ιταλοί πρωταγωνιστάι συνέστησαν τότε στην διεύθυνσι τής "Όπερας νά καλέση τήν Γκουαίντο "Αλντιγκιέρ'ο, ο οποίος έμνε τότε στη Βέρνα και ο οποίος έθωροίετο ως δε καταλληλότερος γιά τόν ρόλο αυτό. "Η διεύθυνσις τής "Όπερας όμως δεν έγνωρίζε και τόσο τόν "Αλντιγκιέρ'ο και συνεπώς δεν ήθελε νά τόν αναλάβη γιά πολιν καιρό. Γι' αυτό τ'ο έστειλε τ'ο άκόλουθο τηλεγράφημα:

"Ελάτε στο Παρίσι. Σας προσφέρουμε όχτακόσιες λιρέττες γιά τ'α έξοδα τ'ο ταξειδιού. Θά ντεμπουτάρετε στην "Αίνα. "Αν ή προσωπική σας έπιτυχία είνε τέτοια, όπως δλοι τήν εύθύμεθα, θά μείνετε στην "Όπερα γιά ένα έτος, μ'ε μισθό έξη χιλιάδων φράγκων τόν μήνα. "Αν δεν ανταποκριθήτε όμως στίς προσδοκίες τής διευθύνσεως και τ'ο κοινό, θά διακόνομε τήν συνεργασία μας εϋθύς μετά τήν πρώτη παράστασι.

"Ο "Αλντιγκιέρ'ο δεν δίστασε στιγμή. "Εφ'ω άμέσως γιά τ'ο Παρίσι. Έκει όμως τόν έ-πληροφόρησαν ότι γιά νά πετύχη δεν άρκούσε ή άξία του. "Επρεπε νά προσφέρη μερικά χιλιοφραγκα στον περίφημο Παρισινό κριτικό Μ... γιά νά μ'ή γράψη έναντιόν του και τόν γανταζόση. "Ο παντοδύναμος κριτικός, σι κάθε καλλιτέχνη πού τόν έπισκόπετο, έδινε τήν σιγαροθήκη του γιά νά πάρη τοιγάρο. Έίτε έπαυσε τοιγάρο είτε όχι ο καλλιτέχνης έπρεπε πάντως νά τήν κρατήσει λίγα δευτερόλεπτα σ'ά χέρια του και νά βάλη μ'ε τρόπο μέσα τ'α χιλιοφραγκα!...

"Η πληροφορία αυτή άναστάωσε τόν δυστυχή "Αλντιγκιέρ'ο, διότι δεν είχε χ'ρημάτα διαθέσιμα. Σηκώθηκε μολαταίτα και πήγε νά κινή τήν καθιερωμένη έπίσκεψη στο γραφείο τ'ο κριτικού. Έκεινος τόν δέχτηκε μ'ε ευμέ-νεια, τόν ένεθάρρυνε, τού είπε πολλά καλά λόγια και στο τέλος τ'ο έδωσε τήν περίφημη σιγαροθήκη του.

"Ο "Αλντιγκιέρ'ο τήν κράτησε μιά στιγμή σ'ά χέρια του και είπε στόν κριτικό:

— Πρέπει νά ξέρετε, κύριε, ότι ή μεθανιανή παράστασις θά είνε γιά μένα τ'ο π'άν. Είνε σ'άν νά παίξω σ'ά χαρτί τήν τελευταία μου πεντάρα. Είμαι φτωχός και τή στιγμή αυτή πού σας μιλώ δεν έχω σ'τή τσέπη μου παρά μόνον τ'α έξοδα τής έπιστροφής μου σ'τή Βερόνα, άν άποτίγ'ο σ'τή μεθανιανή παράστασι Γι' αυτό σήμερα τουλάχιστον δεν μπορώ νά έπαράσω... τας εύχαριστίας μου σ' έκείνους πού θά θέλ'ουν νά μ'ε βοηθήσουν. "Αν όμως έπιτύχω, τότε θά μπορέσω νά εκπληρώσω τίς ύποχρεώσεις μου. Γι' αυτό ζήτω μ'ε προθεσμία από κείνους πού πρόκειται νά μ'ε κρίνουν.

Και μ'ε αυτά τ'α λόγια έπέστρεψε τήν ταμπακέρα άδειανή στόν κριτικό, ο οποίος χαιμόγελασε μ'ε συμπάθεια και τόν ένεθάρρυνε άλλη μιά φορά.

"Επειτα από δυό μέρες δόθηκε ή παράστασις τής "Αίνας, μ'ε μεγάλη έπιτυχία.

Τό κοινό έμνε κατενθουσιασμένο και άπ' τ'ο έργο και άπ' τούς ήθοποιούς.

"Όλη τήν νύχτα έκεινη μετά τήν παράστασι ο "Αλντιγκιέρ'ο δεν μπόρεσε νά κοιμηθ'ή. "Αδμονούσε νά ξημερώση γιά νά διαβάση τίς κρίσεις τ'ο τρομερού κριτικού.

"Επί τέλος ξημέρωσε κι' άνοιξε μ'ε χτυποκάρδι τίς εφημερίδες, γιά νά δ'ή τί έγραφε ο κριτικός γι' αυτόν. Διάβασε λοιπόν στην σχετική θεατρική κριτική τ'α έξης:

"Ο Γκουαίντο "Αλντιγκιέρ'ο, είνε ένας καλλιτέχνης πού όποσχευει πολλά. Προσεχώς θά σάς π'ώ άν είνε ικανός νά κρατήσει τίς ύποσχέσεις του.

Τό κοινό δεν μπορούσε βέβαια νά καταλάβη τί- έσημαινε αυτή ή φράσις. "Αλλά ο κριτικός είχε συ-νεννοηθεί μ'ε τόν καλλιτέχνη. Και τ'ο ρεγάλο έδόθηκε μετά λίγες μέρες γενναίο και ικανοποιητικό.