

ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΟΥ ΔΟΥΤΣΙ ΝΤ' ΑΜΠΡΑ

Ο ΝΕΚΡΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΠΑΤΕΙ!...



ΜΟΛΙΣ αποφοίτησα από την στρατιωτική σχολή, ονομάστηκα άνωτοπολογαγός και ύστερα από λίγους καιρού έτοιμοδητήθηκα σ' ένα σύνταγμα στην Σαβόνα. Ήμουν πολύ νέος ακόμη κ' άνοιχθα ένα άπέραντο ένθουσιασμό και αγάπη για τό επάγγελμά μου. Έτσι και ή ζωή μου κυλούσε ήσυχα μέσα στην στρατιά. Η κοινωνία άλλως τε της μικρής αυτής πόλεως της Λιγουρίας δεν είχε και πολλά θέλητρα για ένα ξένο. Όπωςδήποτε όμως τό εικόσιτο άρματα μου χρόνια μ' έκαναν να βλέπω όλα τα πράγματα ρόδινα και δέν μορούσα να καταλάβω γιατί ύπρχαν άνθρωποι στενοχωρημένοι και γενικά δυσραστημένοι από τόν κόσμο και τή ζωή.

Στή Σαβόνα έγνωρίθηκα μ' ένα νέο, τόν Πέτρο Τσιβόνι. Ό νέος αυτός είχε τήν ίδια ηλικία με μένο, ήταν άνοιχτόκαρδος και ζωηρός, είχε ένα άρατο αυτοκίνητο και μία καλύτερη βίλλα μέσα σ' ένα άνθισμένο ήπιο. Πολλές φορές όταν δέν είχα τίποτα μ' έπαιρνε με τό αυτοκίνητό του και ηγαίναμε στη βίλλα του, όπου περνούσα θαυμάσια.

Άρματαούς μήνες ύστερα από τήν πρώτη γνωριμία μας, όταν πια είχαμε συνάθει στενά και είχαμε γίνει άδελφοί και φίλοι, έγνωρίθηκα με δύο άρματα νέες, τήν Έλβιρα και τήν Ειρήνη, ή συντροφιά τών οποίων συνέτανα όποτε να περνούμε ακόμη καλύτερα τήν ζωή μας.

Έγώ ήμουν ξανθός και ή Ειρήνη μελαχροινή, ο Πέτρος μελαχρονός και ή Έλβιρα ξανθή, και ή άνομοιά της αλλη του χρώματός μας έγινε άφορητά με ευχαριστούμε άντίθετα. Κατόπιν, όμως, κ' άγώ κ' ο Πέτρος άντιληφθήκαμε ότι ή διανομή έπρεπε να είχε γίνη κατά τόν άντίθετο τρόπο. Κι' αυτό γιατί ή Ειρήνη καθόταν κοντά στην βίλλα του Πέτρου και θά ήταν πολύ εύκολότερο και για τούς δύο τους να βλέπονται. Άλλά άθε άλλαγή ήταν πια άδύνατη, γιατί ή συμπαθέσια είχε ριχθεί μέσα στην καρδιά και δέν τό επέστρεψε.

Η Ειρήνη δέν είχε κανένα συγγενή και καθόταν όταν δέν έμεινε στη πόλι σ' ένα μικρό σπίτι, πολύ μακριά από τή πόλι. Όταν έβρισκε άρνια στο σπίτι για φύλακα ένα παράξενο γέρο που όλοι τόν έλεγαν «φιλόσοφος». Ό φιλόσοφος ήταν πολύ ιδιότροπος άνθρωπος και ποτέ του δέν μιλούσε σε κανένα. Μονάχα στο σκυλί του έλεγε μερικά λέξεις και στην Ειρήνη τήν όποιαν άγαπούσε πολύ.

Μιά μέρα έγώ, ο Πέτρος και ή δύο φίλες μας έπήγαμε με τό αυτοκίνητο στο μικρό έξοχικό σπίτι της Ειρήνης. Άκείνα με περικύβω όρα από τήν πόλι. Μόλις φθάσαμε έκει είδα στην πόρτα τό γέρο φύλακα. Ήταν ή πρώτη φορά που τόν έβλεπα και, δέν ξεύρω γιατί, μου έκανε μιά παρά πολύ περίεργη έντύπωση.

Άν και έβλεπα ότι ήτο άνθρωπος με σώμα και με όσα έντεούτος μου φάνηκε ότι τό πρόσωπό του όπως και όλο του τό σώμα δέν είχε τίποτε τό ανθρώπινο, ότι, με άλλα λόγια, δέν είχε προς μου ένα άρτωμα, άλλα κάτι τό άδυο, κάτι τό ύπερφυσικό. Η μορφή του δέν ήταν καθόλου κοινή. Τά μεγάλα μάτια του έλαμπόριζαν και πετούσαν παράδοξες λάμψεις, ή δέ μεγάλη άσπρη γενειάδα που έπλαισίωσε τό πρόσωπό του τού έδινε ένα ύφος άγαθότητος και τόν έκανε να μοιάει σάν άγιος.

Όταν κατέβηκα από τό αυτοκίνητο και τόν έπλησίασα, μου έσφιξε τό χέρι και μ' έκούταξε κατάματα. Τό βλέμμα του έμεινο μου φάνηκε πώς έμεινε σιά βάθη της ψυχής μου και αισθάνθηκα ένα περίεργο συναίσθημα. Τόση μάλιστα βαθιά ήτο ή έπίδραση της ματιάς του, όποτε ένόμισα πώς έπαρσθήκα στη γή. Δέν μορούσα να κάρω ένα βήμα. Έμοιαζα κ' έγώ έμεινη τή στιγμή με τό σκύλλο τού παρθένου γέρου που έπαθόταν στα πόδια του και παρακολούθησε με τό μάτι τόν άφεντιικό τού χωρίς να μορη κ' αυτό να κινήθι.

Ύστερα από λίγη ώρα έφύγαμε όλοι μαζί και όταν τόν άποχρήστηκα μου έσφιξε πάλι τό χέρι και μ' έκούταξε με τόν ίδιο παράξενο τρόπο. Όλη τήν ύπόλοιπη ήμέρα και όλη τήν νύχτα διαρρόσθη ή ίδια έντονη και ζωηρή έντύπωση που μευ έκανε ο παράξενος έμεινος γέρου τού όποιου αισθανόμουν ακόμη τήν ματιά του να μοιάνη μέσ' τή ψυχή μου και να είσχωρη σιά βάθη της. Άν και από τότε πέρασαν τόσα χρόνια ποτέ δέν έξέχασα τή ματιά του αυτή.

Έπέρασαν από τήν ήμέρα έμεινη μερικοί μήνες. Στο μεταξύ ή αγάπη μου για τήν Ειρήνη σιγά-σιγά έδρωπε. Η μονοτονία και ή συνήθεια, τό σασόμα που σιωπώνε κάθε άγάπη, είχε έπιδράσει, και άρχισα να αισθάνομαι ότι ή στιγμή που θά χωριζόμας ήταν πολύ κοντά.

Ένα πρωί ήμουν στην στρατιά και έπανόνιζα τήν ύπηρεσία της ήμέρας έκει-

νης. Έξαφνα μ' έπλησίασαν ο άρχιφύλακας και μου είπα ότι μία νέα μ' έζητούσε. Έβγήκα έξω και είδα τήν Ειρήνη. Στά χέρια της κρατούσε ένα γράμμα.

— Ξεύρω, μου λέγει, τί μου γράφει, ο γέρος ;

— Τί ; τήν έρώτησα.

— Ότι αύριο θά φύγη από τό έξοχικό σπίτι μου. Δέν μου έχρησε τούς λόγους για τούς όποιους θέλει να φύγη, αλλά μου γράφει ότι ή άπόφασή του εινε μετάληψη και γι' αυτό έδεσώρησε παριτό και να με ιδή ακόμα. Θά φύγη αύριο τό πρωί στις 10 και με είδοποιεί ότι θ' άφήση τό κλειδιά χάρμα στον κορμό τό πλατάνου που εινε κοντά στο πηγάδι.

— Τό μόνο που έχεις να κάρη, της είπα, εινε να πιάς να τόν συναντήσης πριν φύγη, για να έσκαρβώσης για ποιά λόγο φεύγει.

— Άδύνατον. Άύριο τό πρωί έχω να βαφτίσω ένα παιδί μιάς φίλης μου και δέ μορηθώ να λείπω. Πρέπει όμας να πάς συ.

Άφού σάφθηκα μιά στιγμή, της άπάντησα ότι δέχομαι. Παρακάλεσα τό Πέτρο και τήν Έλβιρα να με συνωδύσουν και τό άλλο πρωί έμνηκαμε οι τρεις μας στο αυτοκίνητο τού Πέτρου και τραβήξαμε για τό έξοχικό σπίτι της Ειρήνης. Όταν φθάσαμε στό Σελιάνο, ένα μικρό χωριό που βρισκείται στη μέση τού δρόμου, μερικοί φίλοι μας που είχαν έιδώσει έκει έκράτησαν τό Πέτρο και τήν Έλβιρα και έτοι έμνηκα τόν αυτοκίνητο μ' έταβήξα μόνος μου για τό έξοχικό σπίτι.

Επώντανα να φθάσω, όταν είδα τό γεροφιλόσοφο άκουμπισμένο σε μιά φράξη. Αυτός δέν με άντιλήφθηκε. Έστομάχησα τή μηχανή και άφού κατέβηκα, έπροχώρησα προς τό μέρος του. Ό γέρος, χωρίς να με ιδή, άρχισε να προχωρή προς τήν αντίθετη διεύθυνση, κειά από τό φυλάκιο ένας κλεισμένης.

Τόν έπλησίασα και τόν έπάρνα, αυτός όμως δέν με άκουσε. Τότε είδα ότι ο σκύλλος τού ήταν κοντά άλλα πράγμα παράδοξο, δέν είχε, όπως έκανε πάντα, τό μάτια του παρασημένα έπάνω στον άφεντιικό του. Έγώρισα άπ' έδω κ' από κει σάν να μην ύπρχε ο γέρος από τόν όποιον ποτέ ο σκύλλος δέν άπομακρύνεται.

Τού φώναξα δεύτερη φορά και άν και είχα πλησιάσει πάρα πολύ πάλιν, ο γέρος δέν με άκουσε. Έξαφνα τόν είδα να σηκώνει τό χέρι του προς τόν ουρανό και να κάρη μία χειρονομία σάν μ' έμεινη που κάνει κάθε άνθρωπος όταν άνακουφίζεται από κάποιο μεγάλο βάρος.

Έχασα τήν ύπομνηή μου και μη γνωρίζων τί συμβαίνει τού είπα :

— Ε' γέρος. Πρέπει ν' άλλαξω άπόφαση και να μη φύγη από τό σπίτι, άφού άλλως τε δέν ύπάρχει κανείς λόγος.

Είς άπάντη μου άκουσα μιά φωνή που έρχόταν από πολύ μακριά και που δαν είχε τίποτε τό ανθρώπινο :

— Τό σπίτι τό άφησα, έλεγαν ή φωνή έμεινη, και δέν μορηθώ να γυρίσω πίσω. Είμαι πια έλεύθερος, γιατί τότε μόνο γίνεται κανείς έλεύθερος όταν άρνια κεί τα. Και σύ θά έλευθαρώθης όταν άρνια τήν Ειρήνη, πράγμα που άπεράσισε άλλως τε να τό κάρη. Η άληθινή όμως έλευθερία έρχεται μόνο όταν ο άνθρωπος άρνια τό ίδιο του τό κορμί και φύγη.

Έμεινα άναυδος από περίτρομος. Πώς ο γέρος είχε καταλάβη ότι είχα άποφασίσει ν' άφισα τήν Ειρήνη άπ' ού ποτέ μου δέν είχα σε κανένα τίποτε, ούτε σ' αυτό τό φίλο μου τό Πέτρο ;

Έπεχείρησα να τόν πλησιάσω ακόμη περισσότερο και να τόν άρωτήσω πώς είχε διασθανθί τήν σκέψη μου. Έξαφνα όμως τόν έχασα άπ' έμπρός μου, χωρίς να άντιληφθώ τί άπέγινε, που έπήγε και πώς έξηφανίσθη.

Τή στιγμή έμεινη τό σκυλί τό άρχισα να ούρλιάζω.

Έμεινα έκει άκίνητος από τήν έπιληξί μου άρεστή όρα και κατόπιν άπεράσισα να πάω στο σπίτι. Έμνηκα τόν αυτοκίνητο ένά τό σκυλί τό γέρο έπρεπε πάντα μαρτός μου.

Έφθασα έκει άλλα βρήκα τή πόρτα κλειστή. Έσθαρθήκα ότι ο γέρος είχε γράψει στην Ειρήνη ότι θά είχε βάλει τό κλειδιά κοντά στο κορμό τού πλατάνου και τό έζητησα έκει. Τά βρήκα και έπήγα ν' άνοιξω τήν πόρτα. Ο σκύλλος προηγείται πάντα κ' άμα τή άνοιξη ώρμησε σάν στο δρομάτο.

Τό θέαμα που άντίκρουσα θά μείνη άνεξέλεγκτο από τή μνήμη μου όσα χρόνια κ' άν ζήσω. Μέσα σ' ένα φέρτερο, ήταν ο γέρος νεκρός και θεο κερνά έφώταταν τό κενωμένο πρόσωπό του. Άπό τήν βαρδιά όματ που άρνε τό πτώμα έκατάλαβα ότι είχε πεθάνει τουλάχιστο προ δύο ήμερών.

Θέλησα να πλησιάσω τό φέρτερο, άλλα ο σκύλλος όρμησε μονιερμένος έπάνω μου και λίγο έλαψε να με έσχιση.

Δούτσι ντ' Αμπρα



Έμεινα άναυδος και περίτρομος !...

