

ΕΝΑΣ ΤΡΙΣΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΩΤΑΤΟΥ ΠΕΡΕΛΙ



Η βασιλική ταμπακέρα και ο φόβος του χασιματός της. Πέρας ώρες την ημέρα ψιχνότανε ο αιδεσιμώτατος. Όπου ή ταμπακέρα χάνεται... Μάταιες έρευνες. Η επιστολή του προς τον πρίγκιπα. Μία σπουδαία ανακάλυψις. Γιατί ή θαλασσα είν' άλμυρή.. Τό έρωτευμένο ζευγάρι κ.τ.λ.

Ο αιδεσιμώτατος Περέλι ήταν ένας Ιταλός ιερωμένος που έμεινε ιστορικός γιά τ' ανέκδοτά του και τις κουταριές του. Ο Περέλι ήταν ευγενούς καταγωγής. Ο βασιλεύς της Ιταλίας Φερδινάνδος τον είχε σέ μεγάλη έκτιμησι γιά τις...κουταριές του και μιά φορά μάλιστα του έκανε δώρο μιά χρυσή ταμπακέρα, έπάνω στην οποία ήταν χαραγμένα τά οικόσημα της Μαγλαιώτης του. Ο αιδεσιμώτατος έπληνε νά τρελλαθί από τή χαρά του γιά τό βασιλικό αυτό δώρο. Έδωχνε θριαμβευτικά τήν ταμπακέρα του σ' όλο τόν κόσμο και δέν σκαφτόταν τίποτε άλλο άπ' αυτή. Μά συγχρόνος τόν είχε καταλάβει ένας μεγάλος φόβος μήπως τή συνη. Γι' αυτό, σαράντα φορές τήν ημέρα, έκανε άνω-κάτω τις πελώριες τσέπες τού ράσου του και τού πανταλονιού του, κυττάζοντας μήπως είχε χάσει τήν πολύτιμη ταμπακέρα. Η μανία αυτή τού αιδεσιμωτάτου είχε γίνει άνικνεσιμο εύθυμίας στά άριστοκρατικά σαλόνια της έποχής εκείνης. Και μιά φορά, σέ μιά εύθυμη συντροφιά, ένας σοφός μαθηματικός έκάθισε και λογάρασε μέ χαρτί και μέ πολύβρι ότι ο αιδεσιμώτατος έξόδωνε τό μερόνυχτο τέσσαρες ώρες, τριάντα πέντε πρώτα λεπτά και είκοσι τρία δευτερόλεπτα κατά μέσον όρον, ψάχνοντας γιά τήν ταμπακέρα του. Και έπειδή, έλεγε ο ίδιος, όταν έφαχνε γιά τό πολύτιμο δώρο, από τή άγωνία του σματατούσε ή καρδιά του και έπαυε ή ζωή του, ο μαθηματικός υπαίτιος ότι ο Περέλι θα ζούσε δέκα χρόνια περισσότερα άν ο βασιλεύς δέν τού έχάριζε τήν ταμπακέρα.

Ένα βράδυ ο αιδεσιμώτατος έγύρισε άπ' τό άνάκτορο τού πρίγκηπος Ρουβίνι, όπου είχε παράσει μερικές εύχάριστες ώρες. Τήν ώρα όμως πού έτοιμαζότανε νά πλυθεί, τόν έκουράισε ή συνηθισμένη άγωνία. Άρχισε νά ψάχνει στις τσέπες του, άλλ' ή ταμπακέρα δέν βρισκότανε πουθενά. Η πρώτη σκέψις πού ήρθε στό μυαλό του ήταν ότι θα τού είχε πέσει στό άμάξι του. Διέταξε λοιπόν τόν άμαξι τού νά ψάξει καλά στό άμάξι, άλλά σέ δέκα λεπτά ο άμαξις του έγύρισε και τού ειπε τίς, παρ' όλες του τις προσπάθειες, δέν μπορούσε νά βρη τίποτε.

Ο αιδεσιμώτατος διέταξε τότε νά ψάδουν στό δρόμο, άπ' τήν πόρτα του ίσαμε τήν πόρτα τού πρίγκηπος. Έφραζαν ώς τις τρεις μετά τό μεσάνυχτα, άλλ' ή ταμπακέρα δέν βρισκότανε πουθενά. Άπελπιμένος ο αιδεσιμώτατος άπεράσισε νά ψάχνη τού πρίγκηπος και νά τόν παρακαλέση νά ψάξη άμέσως σ' όλο του τό μέγαρο γιά νά βρη τό πολύτιμο δώρο. Έκάθησε λοιπόν και έγγραψε, τόν παρακαλούσας νά τόν συγχωρήση πού τόν άνησυχούσε στις τέσσαρες μετά τό μεσάνυχτα, άλλά τό κακό ήταν μεγάλο και δέν μπορούσε νά γίνη άλλοιως.

Τήν ώρα όμως πού σηκωνότανε γιά νά δώσει τό γράμμα στόν ύπρητί του, ή αιδεσιμώτατος είδε νά πέσει από τό άνοιγμα τού πανταλονιού του ή περίφημη ταμπακέρα. Έσκέφθηκε άμέσως νά άνταρχειλί τή ταμπακέρα θά προεβούσε στόν πρίγκηπα τό γράμμα πού τού είχε τοιμάσει, τό άρταξε βιαστικά άπ' τό χέρι τού ύπρητί και έπρόσθεσε τό παρακάτω ύστερόγραφο :

Αγαπητέ μου φίλε, ξαναίρω τό γράμμα μου γιά νά σάς πώ πως δέν υπάρχει λόγος γιά νά ψάξετε γιά τήν ταμπακέρα μου, γιατί τήν εβρήκα ατότην τή στιγμή.

Έπειτα ξανάδωσε τό γράμμα στόν ύπρητί του και τού παρήγγειλε νά τό πάλι άμέσως στόν πρίγκηπα, τόν όποιο έξύπνησαν στις τέσσαρεσήμερις τό πρωί γιά νά τού τό δώσουν ...

Κάποτε ο αιδεσιμώτατος Περέλι έκανε μιά σπουδαία ανακάλυψη, μέ τήν όποία διεφάνησε ένα σκοτεινό σημείο της φυσικής ιστορίας :

Τήν έποχή εκείνη οι μεγαλειότεροι σοφοί είχανε μαζευτή στην Ακαδημία της Ρώμης και συζητούσαν, υπό τήν προεδρεία τού μαχηστή Άρδίντι, γιά νά βρούν τήν αιτία πού τό νερό της θαλάσσης ήταν άλμυρό. Ο καθένας έλεγε τή γνώμη του άλλά κανένας άπ' όσους μίλησαν δέν φαινότανε νά είχε πείσει τήν σοφή

ρήση έναν τέτοιο έπικίνδυνο έκπαιστού, πού είχε αιματοκυλίσει τή Ρωσία. Και ο Αιμιλιάν Πουγατσώφ πέθανε ύστερ' από τρομερά βασανιστήρια. Πόδια τού έκοψαν τά χέρια και τά πόδια, ύστερα τόν έγδαρσαν ζωντανό, κατόπι τού έκοψαν τό κεφάλι και, τελευταία έκοψαν τό πτώμα του μικρή-μικρή κομματάκια και τάρριζαν στά όθνια και σ' άγρίμα, γιά νά μή μείνη ούτε ίχνος από αυτόν!...

Βιβλιοθηκάριος

όμηγηση. Τότε ο Περέλι, ο όποιος παρευρισκότανε ως άκροατής στή συνέλευση, σηκώθηκε και ζήτησε τό λόγο.

- Συγγνώμη, κύριοι, θέλετε ν' ακούσετε και μιά άλλη γνώμη ; Η συνέλευση ήταν πολύ στενοχωρημένη από τή δυσκολία τού ζητήματος και ο πρόεδρος άπάντησε :

- Πολύ ευχαρίστως, αιδεσιμώτατε! Κάθε γνώμη πού θα διευκόλυνε τήν όμηγηση γιά νά λύση τό πρόβλημα πού τήν άπασχολεί είνε ευχαρίστως δεκτή.

- Κύριοι, είνε τότε ο αιδεσιμώτατος, από πού βγαίνουν οι άλμυρες ρέγγες ;

- Αναμιβόλως από τή θαλάσσα, άπάντησαν πολλοί σοφοί.

- Γιατί συζητάτε λοιπόν περισσότερο ; Ξεκαλούθησε θριαμβευτικά ο Περέλι. Άφού οι ρέγγες είνε τόσο άλμυρές και τόσο άφθονες μέσα στη θαλάσσα, τό πράγμα είνε πού όλοφάνε !...

- Ναι, ναι ! Οι ρέγγες άλμυρίζουν τό νερό της θαλάσσης... έφάναξαν τότε οι σοφοί και έκτύτηαν μέ οίκτιο τόν αιδεσιμώτατο.

Όσοσδήποτε, έπειδή στή συνεδρίαση έκείνη κρατούσαν πρακτικά, ή ανακάλυψη τού Περέλι βρισκείται μέχρι σήμερα καταχορηγημένη στά άρχεία της Ιταλικής Ακαδημίας.

Ο αιδεσιμώτατος Περέλι φοβότανε τά σκάνδαλα. Όχι βέβαια γιά τόν έαυτό του, γιατί, δόξα νάχι ο θεός, ο αιδεσιμώτατος είχε πολύ ασυτηρά ήθη και ήταν άγνός σαν περσιάρη, άλλά γιά τούς άλλους, γιά τό ποιμνιό του. Άλλά δυστυχώς ή νεότης δέν ακολουθεί πάντοτε τά καλά παραδείγματα και ένα σκάνδαλο έκόντευε νά δημιογηθή, στό ίδιο τό σπίτι πού έμεινε ο Περέλι.

Στό σπίτι αυτό κατοικούσε και ένας πτωχός έμποράκος πού είχε ένα όμορφο κορίτσι και στό άπέναντι σπίτι ένας πλούσιος έμπορος πού είχε έναν όμορφο γιού. Τό πτωχό κορίτσι και ο πλούσιος νέος είχαν άγαπητή τρελλά, άλλά ο γάμος τους ήταν άδύνατος, γιατί ο πλούσιος έμπορος δέν ήθελε ν' άκούση ούτε κουβέντα γιά ένα τέτοιο πράγμα. Και έτσι τά δυό έρωτευμένα πουλάκια άναγκαζόντουσαν άπ' τό πρωί ως τό βράδυ, νά ανταλλάσσουν τά πιο τρυφερά νοήματα και τις πιο φλογερές ματιές από τά δυό άντικρινά παράθυρα. Και τά λαδικά της γειτονιάς άρχισαν σέ λίγο νά ρίχνουν θυμωμένες ματιές στό σπίτι τού αιδεσιμωτάτου.

Ο Περέλι έκάλισε τότε τούς δυό έρωτευμένους, τούς παρεκάλεσε, τούς έφοβήσας και τούς έκέλευσε νά διακόψουν τις σχέσεις τους, βλέποντας όμως πως δέν κάνει τίποτα μέ τις άπειλές και τις έκσεις, έσκέφθηκε γιά μιά στιγμή και τούς ειπε νά συναντώνται μιά ή δυό φορές τήν ημέρα στό δικό του διαμέρισμα όπου κανείς δέν θα τούς έβλεπε.

- Τό σκάνδαλο είνε χίλιες φορές χειρότερο από τό ίδιο τό άμάχημα, έσκέφθηκε ο Περέλι.

Οι δυό νέοι έδέχθησαν μέ δλη τους τήν καρδιά τήν άπροσδόκητη αυτή εύτυχία και ο αιδεσιμώτατος ήταν καταχορούμενος πού έμπόδιος έτσι νά ξεπάση τό σκάνδαλο. Ένα πρωί όμως ο πατέρας και ή μητέρα τού κοριτσιού πού μυρίστηκαν τά πράγματα έπιασαν μέ πολύ άγριες διαθέσεις τόν Περέλι και τού ζήτησαν τό λόγο γιά τήν τσίφη φιλευσιλαχία πού είχε δείξει στους δυό έρωτευμένους.

Τότε μονάχα ο αιδεσιμώτατος κατάλαβε τί ρόλο είχε παίξη σ' αυτήν τήν υπόθεση. Άλλ' ήταν πλούσιος και καλός. Έπρόκειτο λοιπόν μέ τρεις χιλιάδες δούκατα τή νέα και έτσι ή υπόθεση τελειώσε σάν παραμυθί : Οι δυό έρωτευμένοι παντρεύθησαν, ζήσαν καλά κ' έμεις καλύτερα.

ΞΑΝΑΓΕΜΙΣΕ ΚΑΙ ΠΙΧΝΕ !...

Σ' έναν από τούς πολέμους της Γαλλικής έπανάστασης, κατά τήν διάρκεια μιας μάχης, ένας στρατιώτης ειπε στόν περιήρημο γιά τήν άνδρεία του λοχία Ρουσελλά, πού βρισκόταν κοντά του :

- Κύρ λοχία, χυπήθηκα στό πόδι...

- Μπορείς άκόμη νά βρασειέσαι όρθιος ;... τόν έρώτησε μέ μεγάλην ψυχραιμία ο Ρουσελλά.

- Ναι.

- Έ, τότε... ξαναγέμισε τό τουφέκι σου και ρίχνε !...

