

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΤΟΥ ΟΚΤΑΒΙΟΥ ΦΕΡΓΙΕ

Η ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ



(ΕΠΙΛΗΘΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ)

‘Η μαρκησία Αουτού Μεντί, μητέρα της νεαρής και όμοι-
στέρας ‘Ιωάννας Βερνάντε Δελατόρ Μεντί, έκδημεν να παν-
τρέψη την κόρη της, όσα εινε άκομα ζωντανή, γιατί υιοθέτη τον
έαυτο της άρκετά γερασμένο παιά. ‘Ονειροπολεί να την κόρη της
ένα σούγιο πλούσιο, πιστό και άφοβημένο. ‘Η ‘Ιωάννα εινε όνει-
ρωδής όφρα, γλυκεία, καλόκαρη, άδεια σάν άγγελος. Πολλά
νέοι την τραγουδού, μα ή μαρκησία, πιστά, ός που τέλος
ό ‘Ιωανικός γαμήριός δέν άρχει να βρεθί. Εινε ό πολυκατομιμυ-
όυχος βαρώνος Μαρσεκάν. Εξαοριστήμένη για την έπιτυχία της
ή μαρκησία, παίρνει την ‘Ιωάννα στην κάμαρή της και της ά-
ναγγέλλει τό εύχάριστο νέο. ‘Η ‘Ιωάννα όμοια κλωμάζει, παρασάσει, και πα-
στεί στην άγκαλιά της μητέρας της. Κατέκληρε ή μαρκησία ζήλια να μένη
τι συμβαίνει. ‘Η ‘Ιωάννα της έκμιστρονεται τόσο διε αγαπώντι παραφορά ένα
νέο τον όποιον ένόμιος τό παραμένο κλωαίει στην έξοχή. ‘Ο νέος αυτός
εινε προεβλημένος από φωματισμό, μα αυτό δέν έμποδίζει την ‘Ιωάννα να
τόν άκουσθί και να μη θέλη ν’ άκοισθί τίποτε για νάο.

‘Η μαρκησία δέν άπογοητεύεται. ‘Εκείνη δει ή ‘Ιωάννα θ’ άλλίθε γνώμη
και πρόγματι, όταν ό κ. Μαρσεκάν τόος κάνει την πρώτη έπισκεψη, ή κόρη
τόν βρισκει άρκετά συμπαθητικό. Θέλοντας δέ να τόο πη την άλλίθε και να
μήν τον άφιση να έλλίθη μάτια, του άποκαλύπτει τό τρυφερό της μυστικό.
‘Ο Μαρσεκάν, ανενημένος με την μητέρα της, προσοπαίει τό λυπημένο
και μιλιάς με ανακάθει μα τό πείσμα της, πρόγμα που κάνει την ‘Ιωάννα
να τον έκτιμήη περισσότερο. ‘Εν τώ μεταξύ ή Μαρκηρία λαμβάνει μια έκτα-
τή από τό χωριό τό όποιο μένει ό αγαπημένος της κόρης της, δια της ό-
πισθης την πληροφορούν ότι ό δυστυχισμένος αυτός νέος άπέθανε. ‘Η ‘Ιωάν-
να δέν ξέρει τίποτε σχετικώς... Καί ή μητέρα της άποφασίζει να της άποκα-
λύψη, μια όρα γρηγορώτα, τό θλιβερό μυστικό...

(Συνέχεια έκ του προηγούμενου)

‘Η μαρκησία άγκάλιασε την ‘Ιωάννα σφιχτά, κι’ άρχισε να
φιλή τό μαλλιά της, λέγοντας :

— ‘Αδού μου παιδί !... Μήν κάνεις έτσι... Κάθε σου δάγκυ πέ-
φτει σάν άναλυτό πολυβί στη φτωχή μου καρδιά !... Παρηγορή-
σου... ‘Επρεπε να τό προειμένω τό μοιραίο αυτό τέλος, παιδί μου...
Μήν κλαίς... Είσαι νέα, είσαι όφρα... Σπρίε της καρδιά σου, σκεψού ψυχραόου... ‘Εχεις μια ζωή
όλόκληρη μπροστά σου... Ναι, εινε θλιβερό να χάνη κανείς έκείνους που αγαπάει. Θά στέλωμα
λουλούδια στον τάφο του δυστυχίου αυτού νέου...

‘Η ‘Ιωάννα δέν πρόσεξε στα λόγια της μητέ-
ρας της. Είχε κρύψει τό πρόβόλο της στο στή-
θος της κι’ έκλαιγε, έκλαιγε άπαρηγορητά, δυνα-
τά άνασφαλιτά τίναντα τό ντελικιότα της κορμί.
Λόγια πόνου κι’ άπελπισίας έφευγαν άπ’ τό
στόμα της :

— ‘Αγαπημένε !... αγαπημένε μου !... Ζώρς,
λατρεία μου !... Χρυσά μου !... Χρυσάρι μου !...
Γιατί να μη μου γράψης... Γιατί ;... Θάτρεξα
κονιά σου, θά σε γιάτρεψα με τό χάδια μου,
χαρού μου... φτωχό μου Ζώρς, φτωχό μου Ζώρς,
καρδούλα μου !...

‘Η μαρκησία είχε κατασυνηνθί, δέν φανταζόταν ότι ή
‘Ιωάννα αγαπούσε τόσο παραφορά τον νέο έκείνο. Υπέθετε
πός έπρόκειτο για κάποιο έπιπόλιο, νεανικό αίσθημα... Γν’
αυτό άνησχύσε υπερβολικά βλεπόντας την λύπη και την
άπελπισία της ‘Ιωάννας. ‘Επρεπε να την παρηγορήση με
κάθε τρόπο... ‘Αν της άρρώστανε ;...

‘Αγκάλιασε την κόρη της, φιλώντας την με τό άληθινό έ-
κείνο πάθος μιας μητέρας που ύποφέρει για τον πόνο του
παιδιού της.

— Μήν κάνεις έτσι, ‘Ιωάννα μου, της έλεγε ή μήν κάνεις
έτσι γιατί θάροσστήσης... Έλα, κορίτσι μου, ήσυχάσε λίγο...
τά κλάματα δέν όφελουν σε τίποτε... ‘Ησυχάσε... ‘Ησυχάσε...
‘Η ‘Ιωάννα όμως δέν μπορούσε ούτε να ήσυχάσει, ούτε και
να σκεφθί. Οί λυγμοί της την έβγαναν, τό δάκρυα κυλούσαν
ποτάμι άπό τό μάγουλό της κι’ όλο της τό κορμί τινάζονταν άπό
σπασμούς. ‘Εκρυψε τό κεφάλι της μέσα σ’ ένα μαξιλάρι του κα-
ναπέ ψιθυρίζοντας, άνάμεσα άπό τόος θρήνηους της :

— ‘Αχ ! μητέρα, μητέρα !... Νάτρεξες πόσο τον αγαπούσα... ‘Ω,
δού δέν ήξερες την άγάπη μου... ‘Ενόμισες πός εινε κανένα αϊ-
σθημα από έκείνο που όρβουον σύντομα... ‘Ω, δέν θά τόν ξεχάσω
ποτέ... Θά φυλάω σ’ όλη μου τη ζωή την άνάμνησί του σάν
κάτι ιερό...

‘Η μαρκησία δέν ήξερε πός να παρηγορήση και πός να γαλη-
νήσχη την κόρη της. ‘Ηταν τόσος ό πόνος της ‘Ιωάννας, όστε
προβόταν μήπως της έρθει καρμιά νευρική κρίσις ή κομμά λιπο-
θυμία,

— ‘Ιωάννα μου, της ειπε, έλα να πάμε στο δωμάτιό σου... Πρέ-
πει ν’ αναπαυθής λίγο, πρέπει να πέσης στο κρεβάτι
σου... Μήν κλαίς, παιδί μου... Δέν ξέρεις πόσο κακό μου
κάνουν τά δάκρυά σου... Νοιώθω τον πόνο σου και
τόν συμμερίζομαι, μα σκέψου και σύ τον πόνο που
αισθάνεται μια μητέρα βλέποντας την μονάκριβη, την
πολυαγαπημένη της κόρη να κλαίει έτσι... Λυπήσου με,
λυπήσου με, παιδί μου, και πώς να κλαίς... Συλλογίσου
κι’ έμένα που θά τρελλαθώ, άν πάθης έτσιω και τό
παρμιμυρό...

‘Η ‘Ιωάννα άκούγοντας τά πονεμένα λόγια της
μητέρας της, άνασκηώθηκε λίγο και της ειπε, παίρ-
νοντάς της με στοργή τό χέρι.

— Μητέρα, θά ήθελα να πεθάνω !...
— Παιδί μου, παιδί μου, τί είν’ αυτά που μου λές ;
— Ναι, μητέρα, θά ήθελα να πεθάνω...
— ‘Ωστε έμένα δέν μ’ αγαπάς καθόλου... ‘Η άγάπη σου πρός
έμένα δέ μπορεί να ό συγκαρτήση στο ζήη...

— ‘Ω, μητέρα, μή τό λές αυτό... ‘Εού έξορες πόσο σ’ αγαπώ...
Τό ξέρεις καλά αυτό... Μα ό πόνος μου εινε τόσος τώρα, όστε ή
ζωή μου φαίνεται πός στο έξήξ θάναί για μένα ένα τρυφερό μαρ-
τύριο... Τι να την κάνω μια ζωή, τη στιγμή που ή σκέψη μου θά
εινε σ’ έκείνον που έφυγε και δέν θά γυρίση ποτέ παιά ;...

— Μήν άπελπίζεσαι, κόρη μου, είσαι πολύ νέα άκόμη. Πρέπει
όμως να ξέρης ότι ή ζωή, όσες θλίψεις κι’ άν δίνη στον άνθρώ-
πον, ξέρεις τον τρόπο να της γιατρεύη πάλι ή ίδια με τό πέρασμα
του χρόνου. ‘Ακουσε έμένα που έχω σχεδόν διπλάσια ηλικία από
σένα και πιστεύω αυτά που σου λέω. Δέν σου τό λέω για να
παρηγορήσω μόνο, σου τό λέω γιατί αυτή εινε ή άλήθεια. Πόσες
φορές και για στο διάστημα της βασιανομένης μου ζωής δέν άπελ-
πίστηκα και πόσες φορές δέν έπισκαόνηκα με όλη μου την καρδιά
τό θάνατο... Και όμως μ’όσες στιγμές της άπελπισίας μου παρου-
σιαόταν πάντοτε έξορα και άπροόδοητα κάτι, τό όποιο με συγ-
κρατούσε στη ζωή, ή όποια μου φαίνονταν και πάλι όφρα, χωρίς σ’
αυτό τό κάτι... ‘Ο άνθρώπος δέν πρέπει ν’ άπελπίσει ποτέ...

‘Επειτα, υπάρχει κι’ ή πίστις στο Θεό που μάς παρηγορεί όσον τί-
ποτα στις μεγάλες μας θλίψεις... Προσηυχώσου, κόρη μου, στο Θεό
και θά δης πούδ βάλσαμο όρχις στις ψυχές των άπελπισιώνων...

— Θά ήθελα κι’ έγω μητέρα σου, να προ-
σηυχθώ, μα ούτε τη δύναμι έχω, ούτε και τη
σκέψη μου μπροά να συγκεντρώσω... Φοβάμαι
πός θά τρελλαθώ...

— ‘Οχι, δέν εινε αυτό... Εινε γιατί δέν
θέλεις να σκεφθής. ‘Εχεις παραδόσεις όλο τον
έαυτο σου στη θλίψη και δέν προσπαθείς ν’
άντισταθής καθόλου σ’ αυτή... ‘Ο άνθρώπος
και προπάντων όταν εινε νέος, πρέπει να πο-
λεμάει με κάθε μέσο τη θλίψη... Δέν εινε ά-
νανδρο αυτό... ‘Ισα-ίσα αυτό απαιτεί ή ίδια
ή ζωή. ‘Ακουσε, ‘Ιωάννα μου : ‘Η δυστυχία
που σ’ έπληξε εινε μεγάλη βέβαια και μάλιστα
για καρδιά τρυφερή σάν τη δική σου, σου εϋ-
χομαι δέ, σά μητέρα, να εινε ή πρώτη και ή
τελευταία που ό έρωσ της σου... Τι
σ’ όφελουν όμως τά δάκρυα ;... ‘Ενας λογικός
άνθρώπος δέν έκδηλώνει τη λύπη, την κρήςσι
στα βήθη της ψυχής του και προσπαθει να μη
τη δείχνη στους άλλους. ‘Η θλίψη εινε τό
μονο πράγμα στο όποιο πρέπει κανείς να εινε
έγωιστής...

‘Η ‘Ιωάννα, ύστερ’ από τά τελευταία λό-
για της μητέρας της συνήθε κάπως. Σηκώ-
θηκε άπ’ τον καναπέ όπου ήταν έσκαμμένη,
έβγαλε τό μαντίλι της και σκούπισε τά δά-
κρυα της

Τό έκανε αυτό, όχι γιατί τά λόγια της μη-
τέρας της—λόγια συνηθισμένα που τά λέει κα-
νείς στους δικούς του σε παρόμοιες περιστά-
σεις—την εθλαν πέσει, άλλα γιατί άγαπούσε
της και δέν ήθελε να της έσοκίχη την
καρδιά ή δέν πόνο της...

Με φωνή σιγαλή, στην όποια του κάκου προσπαθούσε να πνίξη
ένα τρυμούλιασμα, ζήτησε από τη μητέρα της λεπτομέρειες του
θάνατου του νέου.

‘Η μαρκησία της διηγήθηκε ό,τι είχε μάθει κι’ αυτή σχετικώς.
Στό τέλος όταν της ειπε ότι ό φτωχός νέος είχε πεθάνει προσφ-
ροντας τόνωμά της, ή ‘Ιωάννα δέ μόκρεσε να συγκαρτήση τους
λυγμούς της κι’ έπασε στην άγκαλιά της μητέρας της δολοχύνοντας.

Μητέρα μου ! μητέρα μου !... Πόσο μ’ αγαπούσε ό φτωχός !...
‘Ω, δέ θά μπωρούσα να τον ξεχάσω ποτέ μου...
— Παιδί μου, αγαπημένο μου παιδί ! Μήν άπελπίζεσαι ! της
άπάντησε ή μαρκησία φιλώντας την στο πρόσωπο.

‘Επειτα, ή δού γυναικεία άγκαλιασμένες, γεμάτες ά-
γάπη ή μια πρός την άλλη, έβγήκαν από τό δωμάτιο κι’ έ-
τραβήσαν προς τό δωμάτιο της ‘Ιωάννας.

‘Εκεί, ή μαρκησία έξέπλησε την κόρη της στο κρεβάτι
της, συμβουλευτόνας την να προσπαθήση να κοιμηθί. Κά-
θισης κι’ έκείνη όμ’ έμα καρέκλα κοντά της, την έπασε από
τό χέρι και με τό άλλο χέρι της χάιδευε τρυφερά κάθε
τόσο τό μαλλιά που ήσαν χυμένα άπάνω στο μαξιλάρι της..

— Παιδί μου, αγαπημένο μου παιδί ! Μήν άπελπίζεσαι ! της
άπάντησε ή μαρκησία φιλώντας την στο πρόσωπο.

‘Επειτα, ή δού γυναικεία άγκαλιασμένες, γεμάτες ά-
γάπη ή μια πρός την άλλη, έβγήκαν από τό δωμάτιο κι’ έ-
τραβήσαν προς τό δωμάτιο της ‘Ιωάννας.

‘Εκεί, ή μαρκησία έξέπλησε την κόρη της στο κρεβάτι
της, συμβουλευτόνας την να προσπαθήση να κοιμηθί. Κά-
θισης κι’ έκείνη όμ’ έμα καρέκλα κοντά της, την έπασε από
τό χέρι και με τό άλλο χέρι της χάιδευε τρυφερά κάθε
τόσο τό μαλλιά που ήσαν χυμένα άπάνω στο μαξιλάρι της..
(‘Ακολουθεί)



— Παιδί μου !... Αγαπητό μου παιδί !...

