

ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ, ΙΣΤΟΡΙΕΣ, ΓΝΩΜΙΚΑ, ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΑ



"Ακρον ζωτον αδυναμίας. Γιά νά μή τόν τουμεπήρ ό άέρας !... Μιάς πεντάρας... βάρος !... Τά έθιμα τού γάμου στή Σπάρτη. Νυφοδιάλγμκ στά στραβά !... Ο ακοτεινός θάλαμος. "Η πονήρης τών άσχημων νεανίδων. "Η γυναικεία γλώσσα. Γάμος Ισον... θάνατος !... "Ανδρσποφάν τέρσ η γυναικα !... Τά κακά αποτελέσματα τής μέθης. "Κτησιφών και ό τύραννος Διονύσιος. "Ο ακατζέχοιρες και τά σταφύλια. "Η τιμωρία τού γλύπτε. Γιά νά μάθρ -πόσον κακόν ή έπρασία- κτλ. κτλ.

Πόσο περίεργα πράγμα-τα, τά όποια αναφέρουν οι άρχαιοι συγγραφείς τ' άγνοοι ό κόσμος ! Δέν εινε δέ εύκολο και νά τά μάθουν όλοι. "Αρ' ένός γιατι εινε αδύνατον σέ έναν άνθρωπο νά διαβάσει όλο τόν όγκον τών άρχαίων συγγραμμάτων και άρ' έτέρου γιατι δέν βρισκονται και τόσο εύκολα τά συγγράμματα αυτά σήμερα. Χάρις όμως στήν πολύτιμον βιβλιοθήκη τού "Μπουκέτου" θά σάς ίδουμε κάθε τόσο -αρχίζοντας άπό σήμερα-δύ ένδιαφέρον και περίεργο περιστατικό έχον γραφεί όί άρχαιοι συγγραφείς. Κάποιος συγγραφέας λοιπόν γράφει ότι ζούσε κάποιος στήν Κώ ένας ποιητής ό όποιος λεγόταν Φιλότης, κ' ό όποίος ήταν τόσο ισχνός, ώστε είχε δέσει σφαίρες σιδερένιες στά πόδια του, για νά μή τόν... ανατρέψει ό άνεμος !... "Επίσης ό μάντης "Αρχίστατος, ήταν τόσο αδύνατος, ώστε όταν ζυγίστηκε κάποτε εύρηθη έχον βάρος... ένός όβολού !

Στήν Σπάρτη τά έθιμα τού γάμου ήσαν πολύ περίεργα. "Όταν ό νέος και τά κορίτσια έφθαναν σέ ήλικία γάμου τούς έκλειναν μαζί σ' ένα σκοτεινό δωμάτιο. "Επειτα έδιναν τό σύστημα άπ' έξω, κ' ό ποια καθένας νέος άρπαζε εκείνη θά ήταν και ή σύζυγός του ! "Φανασθήτε λοιπόν τή καρδιοχτύπια και κακό στήν περιφημ αυτή λοταρία, με τί τρομουλό ό νέος άπλωνε τό χέρι του, για νά άρπάξει τή σύνοτροφο τού βίου του, ή όποια μπορούσε νά ήταν ώμορφη, αλλά μπορούσε νά ήταν κ' άσχημη !... Μέσα στό σκοτάδι, γινότουσαν κάποτε και κομικές σκηνές.

Κάθε νέος, ρωτούσε τήν νεάνιδα, πού είχε άρπάξει : - Είσαι ώραία ; "Εκείνη δέ όσο πιο άσχημη ήταν, τόσο πιο έπιβλαβηοικιά άπαντούσε : - Ναι, πολύ ώραία, πάρα πολύ ώραία, πάρε με. "Αλλά όταν ό γέροντας έδιναν τή διαταγή και άνοιγανε ή πόρτες και έγινόταν φως, τότε μόνον ό σύζυγος έβλεπε τά χάλια τής συμβίας του. Δέν τού έπιτραπόταν όμως τότε, έκ' ουδενι λόγω, νά τήν διαζευχθή, ούτε νά τήν περιφρονήση. Και μία φορά πού ό Λύσανδρος θέλησε νά άνταλλάξει τή κόρη πού τού έστχε, με μία άλλη ώραιότερη, έπιμαθήθηκε ασυτηρότητα ύπό τών Σπαρτιατών...

"Εκφραστικώτατα πράγματα έχον γραφεί όί άρχαιοι για τήν γυναικεία γλώσσα. "Ο ποιητής Σεναόγος έγραψε κάπου τά εξής θαυμάσια σχετικώς : - "Κ' έπειτα λένε, τό γένος τών τριζυγίων δέν εινε έπιτυχέστερον άπό τό ανθρώπινο γένος, άφοϋ τά θηλυκά του, δέν λαλούν ποτέ. "Επίσης και όί ποιηται έδωσαν τήν χειρίστην έννοιαν στό γά-

κ' έγραψε στίχους. Μετά τό θάνατο τού συζύγου τής παντρεύτηκε τόν σέξ Τζών Ράσσελ, είχε δέ 4 παιδιά άπό τόν πρώτο τής γάμο. "Αλλ' έπειδή είχε χαρακτηρηό δύο τροπο και σκληρό, έξεταιίδεισ ή ίδια τά παιδιά τής, αλλά έφρόνιζε περισσότερο για τή λατινομαθεία τους παρά για τήν ύγια τούς. "Εταγικόντασε όταν τά τεράτδια τού μικρού Γουλιέλμου ήταν μουντζουρωμένα και μία μέρα πού έχουε τό μελάνι στά ρούχα του τόν έδειρε τόσο πολύ, ώστε ό άσθενικός μικρός άπέθανε !

"Η Έλισάβετ Ράσσελ έζησε αρκετά χρόνια μετά τήν παιδοκτονία αυτή, και τέλος πέθανε στό 1809, σέ ήλικία 81 ετών. Λένε ότι τό φάντασμα τής έμμανί-ζεται σέ άραιά διαστήματα, γυρίζει άπό τό ένα δωμάτιο στό άλλο, και προσπαθει νά πλύνη τά ματωμένα άπ' τό φόνο τού παιδιού τής χέρια τής σέ μία μεγάλη λεκάνη, ή όποια χωρίς νά τήν κρατή κανείς, τρέχει πάντοτε φεύγοντας άπό μπροστά τής, κ' έτοιμό τό φάντασμα, μόνυ κατορθώνοντας νά τήν φτάσει, μένει με τά χέρια ματωμένα και σκούζει άγρια μέσα στή νύχτα !...

μο, τόν όποτον θεωρούσαν ισοδύναμο πρós τόν θάνατον !. Σά ένα άπόσπασμα μιάς κομωδίας τού "Αντιφάνους, ή όποια όμως έχει άπολεσθει, γίνεται ό εξής χαρακτηριστικώτατος διάλογος : - Λοιπόν παντρεύτηκε και αυτός ! λέει κάποιος. - "Τι λές άδερφέ ! φωνάζει ό άλλος μ' άπορία. "Αλήθεια παντρεύτηκε ; Κι' όμως χτές ήταν ζωντανός και περπατούσε !!!

"Ενας άρχαίος συγγραφέας, ό "Αθήναιος, είχε τήν ύπομονή νά καθήση νά λογαριάσει, πόσο πόλεμοι -μέχρι τής έποχής του- έγιναν για τή γυναικα. Τους ρήξε δέ : - Και έπιλέγει : "Η γυναικα εινε τό μεγαλύτερον άνθρωποφάγον τέρας τής άνθρωπότητος !... "Από τότε όμως, μέχρι σήμερα και πόσο άλλοι πόλεμοι δέν έγιναν χάριν τού ώραίου φύλου !... Οι άρχαιοι δέν τά είχαν μόνον με τίς γυναικες αλλά και με τό κρασί, άν και ήταν ποτα μεγάλοι και φοβεροι και έγιναν οίνον -άκρατον-και-κεκραμένον, όχι με τίς μπουκάλες, αλλά με τά άσκα ! Παρ' όλα όμως αυτά όί πρόγονοί μας θεωρούσαν τή μέθη ως τό μέγιστον τών έλαττωμάτων.

Διακρίνεται δέ ότι ή μέθη εινε ή πιο μεγάλη κλέφτρα τού ανθρώπου γιατι κλέβει : "Εκ τού θυλιαίου - τά χρημάτα. εκ τής οικογενείας - τήν ειρήνην εκ τών τέκνων - τόν πατέρα εκ τής συζύγου - τόν σύζυγον εκ τής οικίας - τήν άνάστασιν εκ τής εστίας - τήν φαιδρότητα εκ τού σώματος - τήν ύγιαν εκ τής καρδιάς - τήν αγάπην εκ τού νοϋ - τήν φρόνησιν εκ τής ψυχής Σάν νά μήν είχαν και μεγάλο δεικό όί πρόγονοι !...

"Ενας γλύπτης Κτησιφών όνομαζόμενος, θέλοντας νά σατυρήσιν τόν Διονύσιον τόν τύραννον, ως ευθροσκόμνον σέ διαρκή κραιπάλη, σκέφθηκε νά τόν χαράξη έπάνω σέ μία μεγάλη μαρμαρίνη πλάκα, σός χοίρον κυλισμένον διαρκώς στό μούστο !...

"Επειδή όμως δέν ήμπορούσε νά τά παρουσιάση και έντελός γυναικά πρόχαινα έφτισσε συμβολικό τό άνάγλυφό του. "Εκαμα θηλαδή τόν Διονύσιο όχι χοίρο, αλλά... άκανθόχοιρο κυλιόμενον πάνω στά σταφύλια, γιατι, όπως εινε γνωστόν, όί σκατζέχοιροι καρφώνουν μ' αυτό τόν τρόπο τίς σταφυλόδρογες σ' άγκάλια τους, έπειτα πάνε στή φωλιή τους κ' εκεί τά παιδιά τους τίς έκαρφώνουν και τίς τρώνε !...

"Ο Διονύσιος όμως κατάλαβε τί έσυμβόλιζε τό άνάγλυφο και διέταξε νά πιάσουν τόν Κτησιφώντα, νά τόν δέσουν σέ μία ξερη κληματαριά και νά τόν αφήσουν εκεί νά πεθάνη για νά καταλάβη δύο πράγματα : Πρώτον ότι δέν έπρεπε νά σατυρήσ τό θειον όδρον τού Βάχχου, τήν σαφωλήν και τόν οίνον, τόν τόσο λυσιπόνον για τους δυστυχεις ανθρώπους, και δεύτερον για νά καταλάβη -πόσον κακόν ή έπρασία- πόσο θηλαδή άπαίσιο εινε τό νά μη πίνη κανείς... Πράγματι δέ ό Κτησιφών πέθανε δεμένος στήν κληματαριά άπό τήν δίψα...

Η "ΥΠΟΚΟΜΗΣΣΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ,"

"Η κυρία Ντέ Σατοβριάν, σύζυγος τού διασημου γάλλου ποιητού, είχε ισχύει κάποτε ένα έργοστάσιο παρασκευής σοκολάτας ύπέρ κάποιου φιλανθρωπικου καταστήματος. Έχεν άρραοσώθη δέ τόσο στήν ύγε της αυτή άσχολία, ώστε, συνεθιμισμένη άπό τίς ρεκαήμες τού έργοστασίου τής πού έστελνε δεξιά και άρρασερά, ένύχαινε πολλές φορές, γράφοντας σέ φίλες τής νά ύπογράψω... "Υπομένησα Σοκολάτα !..

