

ΞΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ Ο. RIBEAU

# ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΩ-ΦΡΑΝΣΟΥΑ

Την ημέρα που φάνηκε πια πως ο γέρω-Φρανσουά δεν μπορούσε να δουλέψει καθόλου, ή γυναίκα του, μία γυναίκα φιλάργουη και σκληροκαρδη, του είπε :

— Τι τά θέλεις, γέρο μου ; Γέρασες πια... Όλα γερονούνα σ' αυτόν τόν κόσμο... Είσαι τώρα όγδόντα χρονών... Είσαι άρρωστος... Δεν μπορείς πια να έργαση... Πρέπει ν' αναπαυθής...

Κι' αυτή τή βραδιά, δεν τούδωσε να φάη... Όταν είδε τό ψωμί τά λειπή άπ' τό τραπέζι και τό πιάτο τού άδειανό, ό γέρω-Φρανσουά, πικράθηκε, και μέ μία φωνή λυπημένη, τρεμάμενη και δειλή, είπε :

— Πεινάω, γυναίκα... Δέ μου δίνεις ένα κομμάτι ψωμί ; Χωρίς να θυμάση, μέ μία απόλυτη άπάθεια, ή γυναίκα του τ' άποκρίθηκε.

— Πεινάς, γέρο μου ;... Πεινάς... Τό έξω πως θά πεινάσης, φταγέ μου. Μά τί νά γίνη ; Δέν μπορώ νά σου κάνω τίποτα. Όταν δέν έργάζεται ο άνθρωπος, δέν πρέπει να τρώη. Ο άνθρωπος πρέπει νά τό βγάξη τό ίδιοσ που τρώει... Δέν έχω δίχρη ! Άνθρωπος που δέν έργάζεται, που δέν μπορεί πια να έργασή, δέν είν' άνθρωπος, δέν είνε τίποτα. Είνε σάν τό δέντρο τό ξερό, σάν τήν πέτρα και χλωρόσπασα...

— Μ' άφου δέν μπορώ ;... Τό ξέρεις καλά πως θέλω να δουλέψω, μα δέν μπορώ, τραύλισ ό γέρος. Άφου δέ βαστώνε πια τά χέρια μου, τά ποδάρια μου, τί να κάνω ;

— Μά μήπως σούλα κι' έγώ τίποτα γι' αυτό, μήπως σούλα πως φταις εσύ ; Μά ούτε κι' έγώ σου φταίω. Πές μου, φταίω γώ ; Ο άνθρωπος πρέπει πάντα να λή έκεινο πουνάει δίχρη. Δουλεύεις, έτρωγες. Τώρα δέ δουλεύεις πια, δέν τρώς. Αυτό είν' όλο... τίποτ' άλλο... Ένα κι' ένα κάνουν δύο.

Άν είχες εσύ ένα γέριχο όλογο, ένα ψωμί που δέν μπορούσες πια να σταθί σά ποδια του, θά τό κρατούσες, θά τούδινες άγυρο να σου τρώη ; Πές μου, θά τούδινες ;

— Όχι βραβία, άποκρίθηκε ό γέρος, που ή παρομοίωση αυτή του φάνηκε λογική κι' όνεγνωρίζος πως ή γυναίκα του είχε δίκρη.

— Έτσι είνε... Ο άνθρωπος πρέπει πάντα να λή έκεινο πουνάει δίχρη. Βλέπεις λοιπόν ;

Κι' ή γυναίκα του, μόλις πενήντα χρονών γυναίκα, σκληρή και άκαρδη σάν τή πέτρα, έγεννε στο γυίο της, να μην άνακατεψή στή καρβέντα τους, σημάθηκε άπ' τό τραπέζι κι' άρχισε να ηγαινή - έρχεται στο φτωχικό, μα καθαρό δωμάτιο, τακτοποιώντας τό κάθε τι, γιατί τήν άλλη μέρα θά ηγαινε πρωί - πρωί στή δουλειά. Γιά να μή χασομαρή, κρατούσος συγχρόνως ; σόνα χέρι κι' έτρωγε μία γαλετά κι' ένα μήλο ποιχς πείσει άπ' τή μηλιά της αύλης...

Ο γέρος τήν κύτταγε μέ μάτια λυπημένα, κάτι μικρά μάτια που άνοιγόδεικναν όλοσνα, που γιά πρώτν ίτως φορά, γώρισαν τό δάκρυ. Ένοιωθε στο γέριχο σώμα του κάτι σάν ένα μεγάλο βάρος, μία μεγάλη άπελπισία. Γιατί ήξερε, ό δυστυχής, πως καμμία συζήτηση, καμμία διαμαρτυρία, κανένα παράπονο δέν μπορούσες να συγανήση τήν ψυχή αυτή, τήν κρούσ σάν τό μάμαρο, τή σκληρή σάν τό σίδερο.

Μολταύτα, χωρίς καμμία έλπίδα, ό γέρος είπε : — Μά... έχουμε φυλαγμένες κάτι οικονομίες... Δούλεψα κι' έγώ γι' αυτές...

Η άποψη και φιλάργουη γυναίκα του τόν δέκοψε άμέσως και τούπε άπόκομα :

— Τις οικονομίες μας ! Χαμένα τάξεις, δυστυχισμένε ; Άν χαλάγες και τις οικονομίες μας και μία τυχάνε τίποτα, τί θά κάναμε ; Αί, τί θά κάναμε, δέ μου λές ; Και τό παιδί μας, τί θάλεγε ; Όχι... Όχι... Άν θάλες, άν μπορούς, δούλεψε γιά να φάς ψωμί. Δέ δουλεύεις ; Δέν τρώς τίποτα ! Είνε τό δίκρη, είνε τό σωστό... Κι' έτσι πρέπει...

Ο γέρος δέν έπέμεινε. Καλά... είπε μονάχα, ξερά - ξερά.

Και σόπως άμέσως, χωρίς να προσθήση τίποτ' άλλο κι' έμεινε μέ τά μάτια κερφωμένα σ' άδειανό τραπέζι, τό τραπέζι που θάτανε τώρα πάντα άδειανό γι' αυτόν. Τού, κωκοφαινόταν αυτό και τώβριος σκληρό. Κατά βάθος όμως τού φαινότανε σωστό, τώβριος δίκρη, γιατί ή άπλοική και κροστώγονη ψυχή του δέν είχε βγη άπό τάγριο σκοτάδι τής φύσεως, δέν είχε ίδη τό φως τού Άνθρώπινοσ και τής Άγάπης.

Σέ λίγο, σημάθηκε άπ' τό σκαμνί του μέ κόπο και πήςε στο διπλανό δωμάτιο, που ή πόρτα του άνοιγότανε κατάμαυρη μπροστά του, σάν τάφος.

Είχε έρθη κι' αυτονοου ή σειρά του, όπως είχε έρθει άλλοτε ή σειρά τού πατέρα του και τής μητέρας του, που, όταν δέν μπορούσαν πια να τού δουλέψουν, τούς είχε, μέ τήν ίδια κι' αυτές άπονά, άρνηθεί τό ψωμί τών τελευταίων τους ημερών...

Άπό καιρό τήν έβλεπε αυτή τήν ημέρα. Όσο περνούσος ό καιρός, όσο λιγόστευαν ή δυνάμεις του, τόσο λιγόστευαν και τό μεριδίό του...

Στίν άρχή, ή γυναίκα του τούξε κόψει τό κρέας τής Κυριακής και τής Πέμπτης. Έπειτα άρχισε να τού κόβη τά χόρτα και τά λάχανα τής καθημερινής. Τώρα τούκοβε και τό ψωμί.

Δέν παραπονέθηκε καθόλου, όπως δέν είχαν παραπονέθη οι άλλοι πριν άπ' αυτόν. Άποφάσισε να πεθάνη σιωπηλά, χωρίς να προσφέρή λέξη, σάν τό γέριχο δέντρο, που τά ξερά κλαδιά του και ή σάπιες ρίζες του δέν τό θρέφουν πια...

Κι' ό γέρω Φρανσουά, αυτός που δέν είχε ίσως όνειρευτεί ποτέ του, είδε καινή τή νύχτα ένα όνειρο. Είδε σάν ύπνο του μία κατσάια, τήν τελευταία τόν κατσάια. Ήτανε μία γέριχη κατσάια, μία πολύ καλή κατσάια στα νεάτια της, λάσασπη, μέ μικρά μαύρα κερατάκια και μακρό μαύρο γενάκι. Άφου πολλά χρόνια τήν γερούσος όρατα κατσάια και τούδινε καλό γάλα, ή καυμένη γέρας πια και δέν τούδινε τίποτα. Τίποτα όμως δέν τού κόστιζε ή διατροφή της, και κανέναν δέν έλειραζε ή φτωχή κατσάια. Όλη τήν ημέρα, δεμένη μέ'να σχοινί, έβρασε γύρω στο σάπι, όσο μακρού τήν άφηνε να ηγαινή τό σχοινάκι της, και βέλας προσχώρα όταν περναγες κανείς. Μπορούσε να τήν είχε άφισα να πεθάνη έτσι... Άλλά τήν έσφαζε ένα πρωί, γιατί πρέπει τό κάθε τι που δέν προσφέρει πια καμμία υπηρεσία, που δέν κάνει πια καμμία δουλειά, να φευγη, να εξαφανίζεταί...

Και ξανάβλεπε τώρα τό μάτι του γέριχου ύπνου, τό γλυκό μάτι τής κατσάιας, που τόν κύτταζε πονεμένο, τήν όρα που, κρατώντας τήν σφιχτά άνάμεσα στο πόδι του, τής άνοιγε τό λαργύγι μέ τάκονισμένο μαχαίρι του...

Ξυπνώντας, ό γέρω Φρανσουά είπε μέσα του...

— Είνε σωστό... Δέν μπορώ να σου πώ τίποτα... Όπως είν' ή κατσάια, έτσι είνε και ό άνθρωπος... Είνε τό δίκρη...

Άπό καινή τήν ημέρα, ό γέρω Φρανσουά δέ βγήκε πια έξω. Ούτε άπ' τήν κήμαρά του έβγαινε, ούτε άπ' τό κρεβάτι του σητωμένον, τά χέρια τό ίδιο, μέ τά μάτια κλειστά και τό στόμα άνοιχτό, έμνε άκίνητος, περιμένοντας τό θάνατο...

Σ' αυτή πάντα τή στάση, που τόν έκανε να μοιάζη μέ πτώμο, δέν αίσθανόταν ούτα πόνους στα νεφρά, δέ σκαφτότανε πια τίποτα, δέν έννοιωθε τίποτα, βρισκότανε διαρκώς σέ μία κατάσταση ληθάρου, υπήχως, μορσε κανείς να πη, χωρίς να βή...

Και μία μυροδιά, μία δυσδιά έβγαιν' άπ' τό κρεβάτι του... Όταν έφευσε τό πρωί γιά τή δουλειά της ή γυναίκα του τόν έκλεινε μέσα, διπλοκλειδώνοντας τήν πόρτα. Τό βράδυ που γύριζε, δέν τούλεγε τίποτα, δέν τόν κύτταζε καλά-καλά, και εξαπλώνοτανε στήν Ίλλη γωνιά τής κήμαρης, σέ μία παλιά ψάθα άπάνω. Έκει βυθίζοτανε σ' έναν ύπνο βαθύ, έναν ύπνο χωρίς όνειρο και χωρίς διακοπή... Άπό τήν αύγη, σηκωνότανε κι' έκανε τις συνειδημένες δουλειές τού σπιτιού, μέ τήν ίδια πάντα δραστηριότητα, μέ τήν ίδια τάξη και μέ τήν ίδια καρδιότητα.

Τήν άλλη Κυριακή μάζεψε τά ρούχα κι' όλα τάλλα πράγματα του γέρου, τάκανε ένα ψωμί, και τώβραλε στο ντουλάπι.

Τό ίδιο βράδυ, πήςε να φωνάξη τόν παπ άιά να τόν κοινογήση...

— Μά τί έχει ό γέρω-Φρανσουά ; ρώτησε ό παπάς.

— Γεράματα παπ άιά μου, άποκρίθηκε μέ τή συνειδημένη τής άπάθειας ή γυναίκα. Αί, καιρός του είνε, παπ άμου... Τι να γίνη...

Ο παπάς έκονώνοντας τό γέρο και τό διάβασε μερικέσ στίχες. — Έλεγα πως θά βστάγα περισσότερο, είπε φωνώντας ό παπάς.

— Σειρά του ήταν, είπε πάλι ή γυναίκα μέ τήν ίδια άπάθεια.

Τήν άλλη μέρα, τό πρωί που έξήνησε, ή γυναίκα δέν άκουσε τήν ερυθρή άνακνοή τού γέρου... Σημάθηκε, πήςε κοντά, και τούπιασε τό μέσικο, τό στήθος, τά χέρια και τά βρήκες κρούσ...

— Αυτό ήταν, είπε μέ κάποια άόριστη



— Πεινώ γυναίκα !..



ΑΠ' ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΠΟΙΚΙΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Το ρεκόρ του πιάνου

— Ένας Άγγλος, ο Πρένς Μάκ Μπρίντ, κατέρριψε τελευταία στο Μάντσεστερ το ρεκόρ του πιάνου, με 65 ώρών συνεχές παίξιμο! Η αλήθεια σχετικάς είναι ότι καθ' όλο αυτό το διάστημα δεν έπαυσε σοβαρά κομμάτια, τα όποια θα χρειάζονται βέβαια έκτακτα αποχωρήσεις στην έκτέλεση. Περιορίσθηκε απλώς σε λαϊκά τραγούδια. Έντονος το καθόρθωμα του παραμένει πάντοτε θαυμαστό, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα, υποθέτουμε, να χτυπάει κανείς 64 ή 65 ώρες συνεχώς τα κόκκαλα ενός πιάνου, χωρίς να κινήσει καθόλου από τη θέση του!...

Την δόξαν όμως αυτήν, ο Πρένς Μάκ Μπρίντ κόντησε να την κληρώσει πολύ ακριβά. Λίγο έλειψε δηλαδή να πάθει συγκοπή καρδιάς! Ωστόσο, το πάθημα αυτό δεν τον συνέτισε. Απεναντίας, σκέπτεται τώρα να καταρρίψει εν' άλλο παγκόσμιο ρεκόρ: Του ασεοφώνου!

Πότε κυβερνάνται καλά μιὰ Χώρα

Να τι γράφει ο μέγας Κινέζος φιλόσοφος, ο Κομφούκιος, σ' ένα απ' τα βιβλία του, το «Σοϊ-Κιγκ», (Βιβλίο των Σματάων), γιά την ευτυχία και την καλή διακυβέρνηση μιὰς χώρας:

«Όταν τα σπαθιά είναι γεμάτα σκουριά και τα δρέπανα άστράφουν, όταν ή σιταποθήκες είναι γεμάτες και ή φυλακές άδειες, όταν οι φρουρητές βγαίνουν περίπατο με φορεία (μάξια δεν ύπηρχαν στην εποχή του Κομφουκιού) και οι γιατροί περδύ, όταν ή σκάλες απ' τις παρόδες είναι καταραγόμενες άπ' τα πατήματα των ανθρώπων, και ή αδύες των δικαστηρίων σκεπασμένες από χοστάρι, τότε το Κράτος κυβερνάνται καλά».

Ηώς γνώρισε τον σύζυγό της ή Κάθμεν Σύλβα.

Η άλλοτε βασίλισσα της Ρουμανίας Έλισάβετ, που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως συγχορπεύς με το ψευδώνυμο Κάθμεν Σύλβα, ίφηγείται στην «Αυτοβιογραφία» της τον παράξενο τρόπο με τον όποιο έγνωρισε και παντρεύθηκε τον σύζυγό της.

«Όταν ήμουν, γράφει, δεκαεπτά ετών, κατέβαινα μιὰ μέρα την σκάλα των Άνακτόρων του Βερολίνου, όταν ξαφνικά γλίστρησα και άσφαλώς θα κατακυλιόσα κάτω άν δεν συνέβαινε ν' άνεβαίνην την στιγμή εκείνη ο πρίγκηψ Κάρολος των Κοενιόλερν, ό όποιος άρπαξε στην άγκαλιά του και με συγκράτησε. Άπ' την ήμερα αυτή ο πρίγκηψ με έρωτεύθηκε τρελλά και έπειτα από λίγον καιρό μου πρότεινε να με παντρευθώ και να με κάμω βασίλισσα της καρδιάς του! Έγώ όμως του άπάντησα, άδικοερωμένη, ότι προτιμούσα να μείνω βασίλισσα... του δαυτού μου, και ότι άν ποτέ έπρόκειτο να γίνω βασίλισσα κάποιου έθνους θα προτιμούσα τη Ρουμανία.

«Έπειτα όμως από όχτώ χρόνια ο πρίγκηψ Κάρολος έγινε πραγματι βασιλεύς της Ρουμανίας και τότε μου επανέλαβε την καλαιά του πρότασι γάμου και μου θύμωσε τα λόγια μου. Και έτσι έγινε βασίλισσα της καρδιάς του και του κράτους του!...

Άκρον άωτων έγγραφείας

Ο γνωστός γιά την άγάπη του προς τον Βάσκο Σουηδός ζωγράφος Κάρλ Λάρσον είχε αναλάβει κατά το γέμισμα που είχε δοθεί προς τιμήν του διασημού ποιητού Σβέν Έντιν να άπαγγείλη την προς αυτόν τιμητική προσφώνηση. Μεταξύ λοιπόν των άλλων ήπε και τα έξης:

— «Ο Σβέν Έντιν έμεινε κάποτε έπι έπτά ήμέρες χωρίς νερό. Αυτό δεν είναι και τόσο σπουδαίο πράγμα. Έγώ έπι έπτά χρόνια δεν έχω πει νερό καθόλου!»

συγκίνηση τώρα ή γυναίκα του.

Τα μάτια του γέρου είχαν μείνει δοθάνοιχτα από τη στιγμή της άγανίας του θανάτου. Και κυτάζανε, σάν γ'άλλα, χωρίς ζωή και χωρίς βλέμμα, το ταβάν. Γρήγορα-γρήγορα, ή γυναίκα του του τάλλεσε. Έπειτα στάθηκε, κατάτρε σκεπτική μιὰ στιγμή το ζεύγανο και ειπε μέσα της:

— Ήτανε καλός άνθρωπος, έργατικός, οικονομός, τίμιος... Φέρθηκε καλά στη ζωή του... Δούλεψε καλά... Θά-τού βάλλω το κεινοέργιο του ποικαμίσι, τη γαμπροάτικη φορεσιά του... Κι' έπειτα, άν έθλη και το παιδι μας, μπορούσις να του νοικιάσις τόπο στο νεκροταφείο γιά δέκα χρόνια, σάν τους πλούσιους!...

Μεταφρ. Σταθ.

ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ

(Άπό τη συλλογή του ίδιαιτέρου του ακολούθου Ε. Μ. ΝΤΕ ΣΑΙΝΤ-ΙΛΑΙΠ)

Είνε γνωστή ή συμπάθεια που έτρεφε ο Ναπολέων στο ώραιό φυλον. Η συμπάθεια του έν τούτοις αυτή δεν τον έφερε ποτέ στο σημείο να κάμει «τρέλλες»... Άγαπούσε πολύ τις γυναίκες, ποτέ όμως δεν άφησε τον έαυτό του να παραιουρή από αυτές.

Όταν βρισκόταν στη Βιέννη όπου είχε μπει ως νικητής επί κεφαλής του στρατού του, κάποια νέα τον έρωτεύηκε παραφρόσα. Και ο Ναπολέων όμως, ό όποιος την είχε συναντήσει κατά ύλην επανειλημμένως, την είχε βρει του γούστου του. Έπειδή δε άγνοούσε το αίσθημά της, άνέθεσε στον πιστόν του Κοστανό να κανονίση ένα ραντεβού μαζί της. Ό Κοστανό έξετέλεσε θαυμάσια την παραγγελία του κυρίου του. Όμως ένα ραντεβού στα Άνάκτορα του Σεμπρόν, στις δέκα της νυκτός, και ή νέα ιδέοχθη. Κατά την συνάντησή τους, όταν ο Ναπολέων έμαθε από την ίδια την νέα ότι κατήγετο από μιὰ πρώτης τάξεως οικογένεια της Βιέννης, και ότι δεν είχε δεχθί να έλθη στο ραντεβού του παρά μόνον λόγω του μεγάλου έρωτικού αισθητήριου που της είχαν έμπνεύσει ο προς αυτόν θαυμασμός της, κατεπλάγη έξαιρετικά. Η άπλη και ελιکنική όμολογία της νέας τον κατασυνέρισε. Έρωαντάτετο ότι θα είχε να κάμει μιὰ καμιά από τις φιλόδοξες και φιλάρεσκες άριστοκρατίδες που έκολαζόντο να συγκαταλέγονται μεταξύ των φιλενάδων ενός αυτοκράτορος και βρέθηκε έξεαυτο μπρός σε μιὰ ευγενική και γενναία καρδιά.

Έτσι ή άθωότης της νέας έλλαξε όλα τα σχέδια του, και ο Ναπολέων, σάν πραγματικός Ιππότης, ούτε την άγγιξε μιά, άλλα πέρασε όλο το βράδυ κοιμηνιάνοντας μαζί της!...



Ο Μ. Ναπολέων δέχεται στο Λούβρο τους αντιπροσώπους του στρατού μετά την στήνιν του. (Είκοσι του Στραντέλι).

Η αυτογράτεια Ίωσηφίνα ήταν τρομερά ζηλιάρα. Γι' αυτό και ο Ναπολέων, ό όποιος μοιλούτι άγαπούσε πολύ τη γυναίκα του, ένοούσεν να της κάνη κάθε τόσο και καμιά άπιστία, έλάμβανε χιλίες δυο προφυλάξεις γιά να μή της έάτρη τη ζηλοτυπία.

Μετά την συνθήκη του Τιλσίτ, ο Ναπολέων έρωτεύηκε τρελλά μιὰ νεορά κυρία της Αύλης του, την κυρία Δ... Η Ίωσηφίνα όμως μισήθηκε το νέο αυτό είδύλλιο του συζύγου της και άρχισε να κάνη σκηνές στον αυτοκράτορα ό όποιος, γιά να άποκοιμηθή τις ύποψίες και τους φόβους της, έκρυψε δυο καλύπτρα μορούσις το αίσθημά του. Γιά να πάη κ. χ. στη φίλη του, περίμενε να έχου άποκοιμηθί όλοι μέ στο παλάτι, γιά περισσότερη δε προφυλάξη, έπήγαινε από το δωμάτιο του στο δωμάτιο της φίλης του με... το νυχτικό του και χωρίς να φορή παπούτσια ούτε παντοφλες κόν!...

Μιά νύχτα ο Ναπολέων άρχισε πολύ στης κ. Δ... Και ό ίδιαιτερος θαλαμηπόλος του βλέποντας ότι κόντευε να νανταίλει ό ήλιος: και ο κύριός του δεν είχε γυρίσει ακόμη στο δωμάτιο του, φορήθηκε γιά το σκάνδαλο που θα είχε δώσει αυτοπροσώπως ο Ναπολέων γιά την περιπέτεια αυτή, και παρηγγίσει στην καμαριέρα της κυρίας Δ... να είδοποιήση την κυρία της τι όρα ήταν. Πέντε λεπτά μετά την είδοποίηση αυτή, ο Ναπολέων έγύρισε στα διαμερίσματά του, διατελό εν μεγάλη ταραχή, γιατί είχε άντιληφθί ότι μιὰ κυρία της τιμής, έμπιστος της Ίωσηφίνας, τον παραμόνευσε πίσω από ένα παράθυρο και τον είχε δει που έβγαινε από το δωμάτιο της φίλης του.

Μή έχοντας λαμπόν πώς να ξεσπάση άπήγγειλε ένα φιλιππικό εναντίον της άδικασίας και της παρεργείας των γυναικών. Κατόπιν όμως έλαβε και πιά πρακτικά μέτρα. Έστειλε δηλαδή τον Κοστανό στην νεορά έμπιστο της Ίωσηφίνας και της παραγγείλε ότι, εάν έλεγε το παραμυρό στην κυρία της, θάχανε τη θέση της και θα έτιμωροίτο αυστηρά από τον ίδιο τον Αυτοκράτορα.

Κατόπιν αυτού ή έμπιστος της Αυτοκρατειρίας φοβηθείσα δεν ειπε τίποτα στην Ίωσηφίνα. Ο Ναπολέων όμως, κατόπιν του έπεισοδίου αυτού έδωσεν έντολή στον Κοστανό, να του νοικιάσει ένα έσοχικό περιίτερο, όπου και συναντάτο άκινδύνως με τη φίλη του.

Ο Ναπολέων, όσο και άν ήτο «μουντιάρης» έσέβετο έν τούτοις και έκτιμώσε έξαιρετικά τις γυναίκες που κρατούσαν τη θέση τους. Δεν μπορούσε δε να άνεχθί ούτε τις άσμενες χειρονομίες ούτε τα άσεμνα λόγια τους!