

θάνατο!... Θα πεθάνω άμωσως, θα πεθάνω άπελπιμένος, θα πεθάνω ψιθυρίζοντας, φωνάζοντας για τελευταία φορά, το γλυκό σου όνομα: — "Ιωάννα! Ιωάννα, πολυαγαπημένη μου!..."

Πώς θά μπορούσες λοιπόν να τον λησμονήσης, πώς θά παυαι να τον αγαπάης τον νέο αυτό που τόσο την ήλάτρευε, που ζούσε γι' αυτή και που τόσο έπίσης τον αγαπούσες;

Δέν θάταν έγκλημα άν τον σκότωνες με την άδιαφορία της και την ψυχρότητα της; Ήθερες καλά ότι τα λόγια που της έγραψαν 'έκεινος ήταν άπολύτως άληθινά, βγαλμένα άπ' την καρδιά του. Ζούσε γι' αυτή, ζούσε για την αγάπη της. Κι' όταν θά μάθαινε πώς παντρεύτηκε έναν άλλο, θά πείθαινε άμέσως, ή σκληρή είδησις θά τον κεραυνοβολούσε, θά τον σκότωνε;

Γιατί να μή του γλυκάνη τις τελευταίες ήμέρες της ζωής του; Ήθερε καλά πώς ο αγαπημένος της δέν θά ζούσε πολυ άκόμα. Ή φρικτή άρρώστεια του τον έλυσε με την ήμερα. Της έγραψε κι' ο ίδιος στα γεμάτα έρωτα κι' άπελπισία, αίσθημα και πόνο και σπαραγμό γραμματά του:

«Πεθαίνω μέρα με την ήμερα, ώρα με την ώρα!... Άλλοίμνο!... Σ' αγαπώ, σε λατρεύω. Θέλω να ζήσω κι' όμως πολυ γρήγορα θά φύγω άπ' τον κόσμο αυτό. Θά φύγω για πάντα! Γι' αυτό σε έκτενω, σε παρακαλώ γονατιστός μή μου άρνείσαι τη γλυκειά και παρηγορη αγάπη σου τις τελευταίες αυτές ήμέρες της πονεμένης μου ζωής. Άν δέν σ' αγαπούσα, άν δέν ήξερα πώς μ' αγαπάς, θά είχα δώσει ένα τέλος στο μαρτύριό μου. Μά αγαπιόμαστε κι' αυτό μου κάνει ύποφερτό το βάσανο της άρρώστειας μου...»

«Όταν ξυπνώ το πρωί κλείνω τα μάτια, σου στέλνω ένα φιλή και σου ψιθυρίζω την πρώτη καλημέρα. Άνοιγω ύστερα το συρτάκι του γραφείου μου και παρηγοριέμαι μ' ότι έχω δικό σου. Μιά μπουκλίτσα άπ' τ'ά μαλλιά σου, που τόσο γλυκά μοσχοβολάει άκόμα, μία καρδελίτσα, ένα νομπί, ένα άνδθάνο, όλα αυτά μου θυμίζουν έσένα και τους μικρά γλυκά και τ'α γαϊώφιλιά και παρηγοριέμαι...»

«Μά πάντα βαραίνει ή καρδιά μου όταν γέρνυ ο ήλιος στη δύση του και πλησιάζει το βράδυ... Τότε τρέχω στο δάσος, κάθουμαι στο μέρος που πρωταγατώσαμε και κλαίω, κλαίω ώρα πολλή...»

«Ιωάννα, πολυαγαπημένη μου, ο Θεός να σε κάμη ευτυχισμένη. Χάρισες την πιό γλυκειά παρηγοριά σ' έναν έτοιμοθάνατο. Και μέσα από τον τάφο, και μέσα από την κρύα γη, τ'ά πανωμίαια χείλη μου θά σ' εύλογουν...»

Είπαι τόσο μακρυνά, αγάπη μου, κι' όμως νομίζω πώς δέν έχεις λείψει στιγμή από κοντά μου. Όνειροπολώ τις στιγμές που περάσαμε ο ένας στην άγκαλιά του άλλου και σ' αισθάνομαι κοντά μου, πλάϊ μου... Νομίζω πώς θ' άκούσω τη φωνή σου να μου ψιθυρίζει λόγια αιώνας αγάπης. Καμιά νύχτα δέν έλλειψες άπ' τ'ά νεικά μου. Κι' όταν άκόμα με καιει και με φλογίζει ο πυρετός, νομίζω πώς παραστένεις σάν φώλακας άγγελος, πλάϊ στο κρεβάτι μου. Μιλώ μαζί σου, σου λέω λόγια αγάπης. Ο γαιερός δέν λέει αυτό παραλήρημα, γιατί δέν ξέρει πώς δηλη τον ή ζωή, όλη του ή καρδιά είναι σού... εσύ Ιωάννα!...

Ή ψυχή μου θά φύγη από τ'α χείλη μου, αγαπημένη μου, τ'ό σωμα μου θά παγώσει, θά θολώσουν τ'ά μάτια μου, την στεργνή εκείνη ώρα, κι' όμως ή καρδιά μου θά μείνη ζεστή μέσα στο νεκρό στήθος μου και θά χτυπάη άκόμα για σένα...για σένα!...

Διαβάζοντας τ'α γραμματά αυτά ή Ιωάννα, τα γεμάτα αγάπη και σπαραγμό, έκλαιγε σάν μικρό παιδί, πνίγονταν από τους λυγμούς... Γιατί να εινε καταδικασμένος να πεθάνω ο πρώτος άνδρας που αγάπησε και που τόσο την αγαπούσε; Πούδ θά μπορούσε να την αγαπήσει έτσι άπ' τους κοιμωτός νέους του Παρισιού;

Δέν τον ήξερα βέβαια τον κ. Μορσάνο. Άλλά τι την ένδιέφερε; Πιός το παρόν ένα πράγμα την άσπαχόλοσε. Ή αγάπη της. Ή πρώτη της αγάπη, που τόσο θλιβερά θά τελείωνε!...

Στό μεταξύ αυτό ή μητέρα της Ιωάννας κλεισμένη στο γραφείο της έγραφε μία έπιστολή στην πιό άφοσιωμένη της φίλη, στο χωριό πουμειναν τό καλοκαίρι. Της άπελάυπτε το αίσθημα της Ιωάννας και την παρακαλούσε να την πληροφορήση για την κατάσταση της ύγειας του νέου, ο οποίος έμεινε άκόμα στο χωριό.

Άπ' την κατάσταση του ή μάλλον άπ' το θάνατο του έκρημοταν ή εύτυχία της κόρης της. Και ή μαρτηρία έκλεισε τό γραμμά, έκάλωσε τον θυροπό και του σύστησε να τό ρίξη άμέσως στο ταχυδρομείο.

Μέ κόση άγονία θά περιμενε την άπάντησ!... (Άκολουθεί)

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΦΕΪΝΤΩ

Τά προγνωστικά των ήππεδρωμένων. Ή άλλαγή της φίλης. Τά λουτρά του θιασάρως. Τά δανεικά του νέου που έχασε τη ζωή του. Ή νύχτες της κυρίας και τό φως του νέου γεννημένου. Ο νεαρός βλαστός του μοντέρνου άνδρωμένου. Τά πολυσύχναστα κέντρα.

Πριν άκόμη άποκτήσει δόξα και πλούτη ο Φευντώ, άναγκάσθηκε κάποτε να έργασθί ως συντάκτης σε μία έφημερίδα ήππεδρωμένων.

Δέν ύπηρξαν όμως πολλά τα ψωμά του και σιην θέσι του αυτή, γιατί ένα βράδυ, άφηρημένος, έδημοσίευσε την έξής «Δήλωσιν» άπό τό άρθρο του:

«Έλλείπει χώρος, αναβάλλομεν δι' αύριον τ'ά προγνωστικά μας επί των σημερινών ήππεδρωμένων!...»

Ένας νεαρός κομψοπόμος συγγραφέας: που ήθελεν να παρουσιάσει τον έαυτο του ως τρομερό κατακτητή. Έλεγεν κάποτε ύπερηφανούμενος σε μία κυρία:

«Έξερτε, κυρία μου, άλλως πάλι φιλενάδα...»

Ο Φευντώ, ο οποίος τον άκουσε, του ειπε τότε χαμογελώντας ειρωνικά:

«Όχι δά, αγαπητέ μου... Θέλετε, μάλλον, να πητε ότι... σάς άλλως ή καλή φιλενάδα σας εως ότου σας άλλως ή καινούργια!...»

Ο Φευντώ, συναντήσας κάποτε έναν φίλο του, διευθυντή θιάσου έπιθεωρήσως, που έφημιζετο για την μεγάλη του άκαθαρία, του ειπε:

«Μαθαίνω, αγαπητέ μου, πώς ύστερ' από τόσες άποτυχίες, άνέβασες τέλος πάντων ένα έργο που άρέσει στο κοινόν και σημειώνεις καθημερινώς άγιους πίνες. Τά συγγραστήριά μου!... Τώρα που διόρθωσες τ'α οικονομικά σου, θά μπορούσής; τουλάχιστον να περιποιηθής λίγο τον έαυτο σου και να πής; να κάνη; κανένα λουτρό!...»

Ο θεατρικός έπιχειρηματίας άπήντησε περηγμένος:

— Έγώ!... Κι' όμως, φίλε μου, μάθε ότι κάνω μπάνιο κάθε μέρα!...

— Πιθανόν, άπήντησ ο Φευντώ. Γιατί όμως τότε, καυμένη, δέν... άλλως; το νερό του μπάνιου σου!...

Μιά μέρα που ο Φευντώ έβγαине από ένα καφενείο, ειδη να διευθύνεται προς αυτόν ένας κύριος με μαλακωμένη ρενδιγκία, γνωστός στους μοτοκίμους κύκλους για τ'ά «δανεικά κι' άγύριστά» του.

Ο ένοχλητικός αυτός κύριος, μόλις έπλησίασε τον Φευντώ, έβγαλε το καπέλο του με τόνα χέρι, ένα του έτεινε συγχρόνως το άλλο έτοιμώς να ζητήση τ'α συνειδησιμω δανεικά!

— Ω, άν έσύρατε! του ειπε κλαυθμηρίζοντας. Είχα βρει μία θαυμασία θέση, και χωρίς κανένα λόγο την έχασα!...

— Λυκούμαι πολυ φίλε μου, άπήντησεν ο Φευντώ διακόποντας τον, δυστυχώς όμως δέν την βρήκα έγω τη θέση σου!...

Και ταχύνοντας το βήμα έφυγε άρίνοντας κόκκολο τον αδιόκριτο.

Έπιληροφόρησιν κάποτε τον Φευντώ ότι μία γνωστή παρισηνή κυρία τ'ού ήμκόσμου βρισκόταν σ' άνδιαφερόσως κατάσταση:

— Ως τώρα, άπήντησεν ο συγγραφέας της «Κυρίας του Μαξιμ», δέν χάριζε στους άνθρώπους παρά τις νύχτες της. Ίδου όμως τώρα τέλος πάντων, που θά δώση και τό φως σε κάποιον!...

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

Οι άνδρες δέν εινε ειλικρινείς όταν κατακρίνουν τη φιλαρέσκεια των γυναικών. Άν ή γυναίκες έπαυαν να εινε φιλάρεσκες, πρώτοι αυτοί θά τις ίκέτευαν να έναγίνουσι. Τόσο άνούσιος θά τους φαίνόταν ο έρωσ, χωρίς τ'α φιλαρέσκεια της γυναικας.

Ή γυναικας ομοιάζουσι με τ'α ισπανικά σπίατα, που έχουσι πολλές κόρες, αλλά λίγα παράθρα. Πολυ εύκολότερο εινε να μη κανεις στην καρδιά του, από τό να ιδθί τι γίνεται μέσα σ' αυτή...»



Στό μέρος που πρωταγατώσαμε...

