

ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΟΥ ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΚΟΠΠΕ

# Ο ΜΙΚΡΟΣ ΒΟΣΚΟΣ



ΟΝ καιρό που έμενα στη Λυών, είχα γνωρίσει έναν πλούσιο κτηματία, που είχε πολλά κτήματα στα περίχωρα της πόλεως. Ο κτηματίας αυτός ήταν ένας άνθρωπος παράξενος, έκκεντρικός και ιδιόρρυθμος. Τόν είχα όμως γνωρίσει πολύ καλά και τόν είχα εκτιμήσει, γιατί πολλές φορές μου 'χε δοθεί ευκαιρία να θαυμάσω τὰ ψυχικά και ηθικά του προτερήματα.

Όταν έφυγα από τη Λυών κι' εγκατεστάθηκα στο Παρίσι, του γράφα, μὰ μού γράφει τακτικά. Άξια όμως, έπαυσα να μού γράφει. Του γράφα δυο-τρεις φορές, απάντηση όμως δεν έλαβα καμμία. Κι' έτσι έπαυα κι' έγω να τού γράφω.

Περάσαν χαμμά δεκαριά χρόνια. Τέλος μιά μέρα, είδα στο δρόμο έναν άνθρωπο που μού φάνηκε πώς κάποιον τόν είχα δει... Αυτός όμως με γνώρισε άμέσως. Ήταν ο πλούσιος κτηματίας της Λυών. Παρητήρησα τότε ότι είχε αλλάξει πολύ, είχε γεράσει και φαινόταν καταβεβλημένος. Εύχαραστήθηκα όμως που τόν έβλεπα έτι τέλος, και τόν ρώτησα πού έμενε, τι γινόταν και γιατί δεν μού γράφει. Αυτός σκυθρωπώσας κ' ι μου είπε :

— Καλύτερα φίλε μου, να μή σου πώ τίποτα. Άφου θέλεις όμως να μάθης, θά σου τὰ πώ όλα. Ήμουνα στη φυλακή! Δώδεκα χρόνια, φίλε μου, φυλακισμένος, δώδεκα χρόνια. Είχα καταδικαστεί σε δεκαπέντε χρόνια, αλλά μού δόθηκε χάρις, μόλις πρό δυο μηνών...

Έδώ σταμάτησε ο φίλος μου γιά μιά στιγμή, εξακολούθησε όμως με μιά εντύπωση και με μιά όρημ που μουκανε έντύπωση :

— Είχα πάντοτε, φίλε μου, τήν ιδέα ό' ι οι εισαγγελλείς, κι' όλοι γενικά, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι άνθρωποι αυτοί που δούν από τό Κράτος τήν άνωτάτη έξουσία να κρίνουν και να καταδικάζουν τους άλλους παίζοντας, με τή ζωή τους, εννε άνότιοι και σενοκέφαλοι, άδικοι και άσυνείδητοι. Έχουνε πάντα μιά πολύ στενή και πολύ διαστρεφόμενη αντίληψη της πραγματικότητας και τών έλατρίων που προκαλούν τις διαφόρες πράξεις, τὰ έγκλήματα του ανθρώπου. Ποι: δεν κυριάζουνε λίγο μακρύτερα, δε σκέπτονται λίγο βαθύτερα, δεν άποραρίζουν να ξετάσουν πιο φυσικά και να κρίνουν πού δίκαια τὰ έγκλήματα αυτά, που ο νόμος τους δίνει τήν έξουσία να διαφωτίσουν κι' έπειτα να τιμωρήσουν. Δεν σκέπτονται τίποτ' άλλο, ούτε τή ήδαιτερη σε κάθε άτομο ευαισθησία, ούτε τὰ ηθικά έλατήρια, που προκαλούν μιά πράξι, ένα έγκλημα...

Άκουσε τώρα και τή δική μου ιστορία, και θά δής: ότι δεν έχω εντελώς άδικο...

Εσοκότωση, φίλε μου, ένα μικρό βοσκό, που ύφρατοσος σ' ένα κτήμα που δεν άπειχε και πολύ άπ' τό δικό μου, κάτω στη Λυών.

Τόν εσοκότωση, γιατί έτσι μου έπέβαλε μιά άνωτερη δύναμη, που μούλεγε πώς ήτανε δικαιο να τόν σκοτώσω, πώς ήταν άνάγκη, πώς έπρεπε να τό κάνω άμέσως, χωρίς τόν παραμικρό διταγμαό...

Θά σου διηγηθώ τώρα πώς έγιγαν τὰ πράγματα, με τή σειρά τους...

Έν' άπομεισημέρο, άκουσα άξαφνα ένα νιαούρισμα. Ήταν ένα νιαούρισμα παράξενο, έπίμονο και παρατεταμένο, που σταμάταγε κάθε τόσο κι' άρχιζε πάλι άμέσως, ένα νιαούρισμα γεμάτο πόνο κι' άγωνία.

Άπό περιέργεια, βγήκα έξω γιά να τόν ιδώ τι ήτανε. Γύρισα όλο τον κήπο, μὰ δεν είδα τίποτα. Όπως θυμάμαι τό σπίτι μου, ήταν χωσιμένο στη μέση του κήπου, που τόν περιστοιχιζτανε τὰ ψηλά και λεπτά έξαινα σιδερένια κάγκελα, τὰ όποια ήσαν έπάνω πολύ μυτερά. Άφρι λοιπόν στον κήπο δεν είδα τίποτα, άποφάσισα να βγω κι' έξω. Μόλις όμως τραβήξα κατά τήν πόρτα διέκρινα, άπάνω ψηλά στα κάγκελα, ανάμεσα στα φύλλα μιάς κληματαριάς ένα μικρό γατάκι σταχτι, με ματρες γρομμής. Περιέργως να ιδώ τι είχε και νιαούριζε έτσι, πήγα κοντά. Είδα τότε ότι τό γατάκι ήτανε κρημαμένο κει πάνω άπ' τό πόδι, τό όποιο βρισκόταν κρημαμένο, περασμένο πέρα-πέρα, σ' ένα μυτερό κάγκελο !... Γεμάτο αίματα, τό φαχλό ζωο, μάτια πάσχως να ξερύνη.

Και δεν ήτανε μονάχα αυτό. Παραπάνω, τό πόδι του ήτανε σασμένο ! Σ' ένα μέρος, κίτ' άπ' τό γδαρμένο πεσί του, φαινόταν γυμνό τό σπασμένο κόκαλο !...

Σκαρφάλλωσα άμέσως στα κάγκελα, έβγαλα τό πόδι του γατιού άπ' τό σίδερο, και θυμηθηκα τότε πώς τό γατί αυτό άνήκε σ' ένα γείτονά μου. Είνε άδύνατον να φαντασθής πώς τό λυπόμουν. Ή καρδιά μου σφιγγόταν. Μολταντά πηρα τήν άπόφαση να τό άποτελειώσω, άφου δεν μπορούσα να τό γυαρέψω. Έξαινα όμως σκέφθηκα πώς θάταν καλύτερα να τό πάω στο γείτονά μου.

Μόλις τό είδα αυτός μου έπε με πεποίθηση :  
— Ά, είν' αυτός ο άναθματισμένος ο μικρός βοσκόσ

που έχω στην ύπηρεσία μου. Τόν έχεις δει, θά τόν ξερής... Έ, αυτός τάχε κάνει δ' αυτό, γιά να γουστάρη. Μανία έχει να τυραννή τὰ ζωα αυτό τό παιδί... Άφησε το, τέλος πάντων, έδώ τό γατί. Γιατί να β'ισανίζεται; Θά τ' άποτελειώσω έγω με τό όπλο μου.

Τάφησα τότε κι' έφυγα. Καθώς γύριζα στο σπίτι μου, είδα τό μικρό βοσκό. Δεν έξρω άν με είχε δει με τό γατί. Ήταν άκομψισμένος σ' ένα δέντρο. Καθώς περνούσα τόν είδα να μού ριχνη λοές ματιές.

Έκείνη τήν ήμέρα, παράξενο πρᾶμα. Όπου πήγαινα, σιά χωράφια, στο δάσος, στο δημόσιο δρόμο, παντού, έβλεπα τό παιδί αυτό μπροστά μου. Πότα τᾶβλεπα πίσω από κανένα φράχτη, να σφυρίζη ή να τραγουδάη, πότε κάτω από κανένα δέντρο, να με κιττήη με τό σκληρό και ειρωνικό του βλέμμα. Ή παρουσία του με νευρίαζε, με θύμωνε και μ' έκανε να άγανακτώ. Μοιγότανε να τό πιάσω τό παιδί αυτό και να τό δείρω, να τό δείρω άλύπητα, να τό κάνω να ύποσπέρη, ό' τως είχε βρουνισει κι' ο ίδιος τό γατάκι.

Περάσαν τότε μερικες μέρες. Τέλος, καμιά βδομάδα άργότερα, καθώ; περπατούσα στον κήπο, είδα πάλι άξαφνα τό μικρό βοσκό. Ήτανε γυατιομένος χάρω και φαινόταν άπρηχολυμένος.

Ό χρότος πουόταν δυο άγελάδες πουόσαν έκει, κοντά σε κάτι θύμινους, δεν τόν άφισαν να μ' άκούση κι' έτσι μόρσασ να τόν πλησάσω χωρίς να μ' άντιληφθῆ. Όταν τόν είδα τι έκανε, άνατρίχιασα δόλοκληρος, άπ' τήν κορυφή ώς τὰ νύχια. Έπειτα τό αίμα μου άνέβηκε στο κεφάλι, κι' άρχισα να τρέω από άγανίκτηση, από φόκη, από...δεν ξερω κι' έγω τί...

Τό παιδί κρατούσε στα χέρια του τό γατί, τό ίδιο έκείνο γατί, που έγω νόμιζα πώς ο γείτονας μου τό είχε σκοτώσει. Τουόχανε άγάθεια στα μάτια, τούζυνε τις πηλές του ποδιού του, κι' έπειτα τούσφιγγε τό λαϊμό με τὰ δυο του χέρια, και τό κούναγε στον άέρι με έξοφανητά άγρίως χαρά...

Έβλεπα τὰ μάτια του να λάμπουν με μιά λάμψη παράδοξη μιά χαρά δολοφρόνου, μια ήδονη τέρατος. Ω, αυτή τή λάμψη ποιχε τό βλέμμα του δε θά τή ξεράσω ποτέ. Μ' έπιπσε τότε μιά μανία εκδικήσεως; μιά μανία τρωμής, άπρηχοραπτη. Μ' ένα πήδημα, βρέθη και δίπλα κ' είν.

Τό παιδί δεν παραξενεύθηκε πολύ και δε μ' άποκορίθηκε τίποτα.

— Άφρη τό γατί και φύγε από δό, τό πρσταξά.

Μά αυτό τίποτα. Ούτε κουνιόταν, ούτε μολούσε.

— Θά σηκωθής; είπα γιά τελευταία φορά. Τίποτα. Καμιά λέξη, καμιά κίνηση. Μο-νίχα τὰ μάτια του, τὰ άπαίσια μάτια του, με κύτταζαν και μού τρωπόσαν τήν ψυχή σάμ μα-χαιρία.

Και τότε ξεσάσασ. Άπό τήν ταραχή μου, μπρω να πω πώς ούτε έβλεπα, ούτε ήξερα τι έκανα. Ριχθηκα άπάνω του με κλειστά τὰ μά-τια, τούπιασα τό λαϊμό με τὰ δυο μου χέρια, κι' άρχισα να σφιγγω, να σφιγγω, να σφιγγω μ' όλη μου τή δύναμη...

— Δολοφόνε, δολοφόνε, δολοφόνε ! ουόρλιαξα ολόενα.

Λοκίμως ν' άντισταθῆ με γλωτιοές και να μού ξεσχίση τὰ χέρια με τὰ νύχια του, μα δεν τό κατορθωσε και σιγά-σιγά έπαυε να κνήη και παραδόθηκα μόνος μου στην άστυνο, ι...

Και τώρα, πές μου : Άν ήσουν έσύ δικαστής, θά μ' καταδικαιζες;

## ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ

### ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΤΥΧΟΥΣ...ΔΙΑΒΟΛΟΥ !

Ή περιήρημη κόμησα Έμερικ ντε Ναριμπόν πήχε ένα προί στο δωμάτιο του γιου της, ένός κρητομενου τσακλήνη έξη έτών, και τόν βρήκε να προσεχεται γονα-ισμένος μπρος στο εικονοστάσι.

— Γιά ποιόν κρητεύχεται με τέση άφοσίωση; τόν έρώτησε τότε.

- Γιά τόν...διάβολο, μαμά ! άπάντησε ο μικρός.
- Πώς ! Γιά τόν διάβολο;
- Ναί, μαμά.

— Και πώς σούρθε αυτή ή ιδέα ;...  
— Ω μαμά... Είνα τόσο δυστυχιμένος ο κακομοί ής !... Κονάνας δεν ν' τόν απαλάει, κονάνας δεν ένδαφείρται κι' αυτόν !... Παρακαλώ λοιπόν τόν Θεο να... τόν πρστα-τεύη !...



Τουόχανε άγάθεια στα μάτια...

