

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ

ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΣΩΜ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΕΛΛΟΥ

Την εποχή που άπασχολούμην με τις βιομηχανικές μου εργασίες, αναγκάζομαι να ταξιδεύω συχνά στην 'Ορλεάνη... 'Επιτήρωνα τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, άλλοτε μόνος μου κι' άλλοτε μαζί με τη γυναίκα μου.

'Όταν έπαιρνα και τη γυναίκα μου μαζί μου, είχα παρατηρήσει, ότι στο γυρισμό μου βρισκόταν πάντα στη σάλα της άναμονής του σταθμού της 'Ορλεάνης, ένας άνδρας, με μεγάλα μάτια πεταγμένα έξω από τις κόγχες, που μιάς παρακολούθησε με μιάν έκπληκτική έκπληξη.

'Ό περιέργος αυτός άγνωστος βρισκόταν πάντα εκεί, οποιαδήποτε ώρα κι' άν έφθανα, κυττάζοντας με τή άρηρημένα μάτια του όλα τή πρόσωπα τών ταξιδιωτριών.

'Ήταν άρκετά καλά ντυμένος, άδύνατος και ψηλός. Τό μελαχροινό έξοχό πρόσωπό του είχε βαθείες ρυτίδες και τή μάτια του έκτεταταν με μιάν άπελπιστική έκπληξη.

Στήν άρχή είχα ύποψήσει πως ήταν υπάλληλος ξενοδοχείου. 'Απόστο δέν έμυλούσε σε κανέναν και δέν φαντάζομαι πως θα βρισκόταν διευθυντής ξενοδοχείου τόσο τρελλός, ώστε να κρατή στην ύπρησια του αυτόν τόν άνθρωπο, ό οποίος με τις νευρικές και άκόμοιες κινήσεις του έπροκαλούσε κάποιαν άνησυχία.

'Ένα βράδυ μ' έπιασε ή περιέργεια κι' άποράσισα να τόν παρακολουθήσω γιά να μ'οφείρω να έξιχνιάσω τό μυστικό του.

'Όταν άπομακρυνθήκαν όλοι οι ταξιδιωτές, ό άγνωστος έστάθηκε μιά στιγμή παραλισιμένος, έκανε έπειτα μερικους γύρους κατά μήκος και πλάτος της σάλας της άναμονής, έκύτταξε πολλές φορές τό ρολόγι του και έπί τέλους, έβγήκεν έξω και κάθισε σ' ένα τραπέζι του καφεενίου του σταθμού.

Παράγγειλε μιά μπύρα που δέν τήν ήπια, και έπί μιάν ώρα περίπου έκύτταξε τους διαβάτες με μεγάλο άνδιαφέρον.

'Έξαφνικά σηκώθηκε σάν ν' άνατινάθηκε από κάποιον έλατήριο, έπέταξε ένα νόμισμα στό τραπέζι και, χωρίς να περιμένη ρέστα, έτρεξε πάλι στη σάλα της άναμονής.

Τόν άκολουθήσα. Τή στιγμή εκείνη ή ταχεία άμαξοστοιγία του Μπικρντό έμπαινε στό σταθμό.

'Ό άνθρωπος ξανάρχισε τή ίδια. 'Εκύτταξε προσεκτικά όλες τις γυναίκες, και, όταν έπέρασε τό κύμα τών ταξιδιωτριών, όταν έβραβιάθηκε, όπως έφαινετο, ότι εκείνη που έπεριμενε δέν ήθελε ούτε μ' έκεινο τό τραίνο, ξανάρχισε τους αυτόματους βηματισμούς του, χωρίς να προσέχη ή δίωλου στους άνθρώπους που ήσαν εκεί.

Ήρθε τότε τήν άπόφαση να τόν πλησιάσω γιαντί ή στάση του όσο πήγαινε και μεγάλανε τήν περιέργειά μου. Σκέφτηκα όμως άμέσως πως οι υπάλληλοι του σταθμού θα ήξεραν χωρίς άλλο πολλά γι' αυτόν.

'Εξήγησα τότε κι' έγώ πληροφορίες από ένα σιδηροδρομικό.

— Αυτός ό ψηλός κι' άδύνατος ; μου άπάντησε' εινε τρελλός.

— Δέν φαίνεται όμως δίωλου έκπικνίδνους.

— 'Ω, εινε πολύ ήμμος άνθρωπος. 'Όλος ό κόσμος έδώ τόν ξέρει. Εινε τέσσερα χρόνια τώρα που συχνάξαι σ' αυτήν τήν άϊθουσα, και δέν έλειψε ούτε μιά μέρα.

— Τέσσερα χρόνια ; είπα γεμάτος έκπληξη.

— Ναι, τέσσερα χρόνια. Παραξενεύσεθε, αϊ ; 'Αλλοίμονο, δέν εινε δίωλου συνηθισμένη ή τρέλλα του. Κι' άν δέν συνέβαινε ένα σκάνδαλο έδώ και λίγους μήνες, μου φαίνεται πως κανείς δέν θα τόν έκκατάλαβανε δίωλου. Αυτό, άλλωστε, συνετέλεσε και στό να μάθουμε τήν ιστορία του.

Χωρίς να περιμένη τότε να τόν παρακάσω ό σιδηροδρομικός υπάλληλος άρχισε να μου διηγείται τήν ιστορία του τρελλού.

— Πάνε τέσσερα τώρα χρόνια από τήν ήμέρα που ό δυστυχισμένος αυτός ήρθε έδώ γιά πρώτη φορά, περιμένοντας τήν γυναίκα του, που θα γύριζε απ' τήν 'Ορλεάνη. Τό τραίνο έφθασε κι' ό ταξιδιωτής άποβιβάσθηκαν. Δέν ήρθε όμως ή γυναίκα του. 'Εκείνος τότε περιμενε τό άλλο τραίνο. 'Αλλά ούτε μ' αυτό δέν ήλθε.

— Στετρελλωμένος έτρεξε στό σπίτι, με τήν ιδέα πως θα εύρισκε εκεί ένα τηλεγράφημα της γυναίκας του τήν οποία έλάτρευε, όπως έμάθαμε. Πάλι, όμως, τίποτα. 'Επιτηγόρησε τότε στην 'Ορλεάνη στους συγγενείς της, γιαντί σ' αυτούς είχε πάει ή γυναίκα του να περάση κοντά τους μερικές μέρες. Αυτοί άπάντησαν ότι τήν είχαν συνδεύσει στό σταθμό τήν ωρισμένη ώρα.

— 'Εξήγησε τότε τήν έκείμβαση της άστυνομίας. Κι' αυτή όμως δέν έφερε κανένα άποτέλεσμα. Δέν μπόρεσε μάλιστα να γίνη γνωστόν άν ή γυναίκα είχε φύγει μόνη της ή μαζί με άλλον. Δέν μαθεύτηκε τίποτε, άπολύτως τίποτε.

— Τότε ό δυστυχισμένος σύζυγος έχασε έντελώς τή λογική του. Κι' από κείνη τήν εποχή έχομαι όλες τις ώρες της ά-

φίεως τών τραίνων από τήν 'Ορλεάνη και περιμενει τή γυναίκα του...

>Δέν τού ξεφεύγει ούτε ένα. Κι' αυτό βαστώ τέσσερα χρόνια τώρα, όπως σάς είπα... Τό χειρότερο απ' όλα εινε, πως πιστεύει έπίμονα ότι μιά μέρα θα γυρίσει ή γυναίκα του.

>'Αν τού μιλήσετε θα σάς πη μέσα στην τρέλλα του, ότι τόν ειδοποίησε πως ; σήμερα γυρίζει και ότι άν δέν έλθη, αυτό θα πη πως δέν έπρόλαβε τό τραίνο και ότι μπορεί να μίν τό προλαβαίνη πάντα, αλλά, θα έλθη ή ήμέρα που θα τό προλάβη.

— Ποιό εινε τό μικρό σκάνδαλο, τό όποιο μιλήσατε προηγήτερα ; είπα, γιαντί μου έκίνησε τώρα περισσότερο τό ενδιαφέρον ή παράξενη αυτή διήγηση.

— 'Να σάς πω άμέσως, άπάντησε ό υπάλληλος. 'Ένα πρωί τόν είδαμε να ρίχνεται έπάνω σε μιά ταξιδιωτίσσα, να τήν σφιχταγκιαντί και να τής λέγει με δάκρυα στό μάτια :

— 'Επί τέλους ήρθες, ήρθες καλή μου !

>'Η νέα γυναίκα που ύπέστη αυτήν τήν έκίθεση, έβραλε δυνατές άπελπιστικές κρυαγές.

>'Έτρεξαν γιά να τήν άποσπάσουν απ' τήν άγκαλιά του, ό τρελλός, όμως, άπατημένος από κάποιαν όμοιότητα, φαίνεται, έπέμνε πως είχε ξαναφύρει επί τέλους τή γυναίκα του και πως θα ήταν πολύ φοβερό άν τού τήν έβγαζαν, άφου τήν έπεριμενε τόσα χρόνια.

>'Επί τέλους έκποιάσαν πάρα πολύ γιά να τόν κάνουν να παραδεχθί πως ή γυναίκα εκείνη δέν ήταν ή δική του και μου φαίνεται ότι μόλις ύστερα από ένα ήμισυ άρχισε να τό πιστεύη αύτα.

'Από τότε εινε ήσυχώτατος. Τόν βλέπετε που περιμενει τώρα τό τραίνο τών δέκα και τέταρτο.

>'Επειτα θα περιμένη τό τραίνο τής μισής μετριά τών μεσάνυχτα.

>Και όταν όλοι οι ταξιδιωτές άπομακρυνθούν θα φύγη κι' αυτός γιά να ξαναγυρίση αύριο, τό πρωί στις έφτά να περιμένη τό πρώτ' τραίνο. 'Α, εινε έλας δυστυχισμένος, πολύ άξιολύπητος, αλήθεια !

— Δέν εινε δίωλου δυστυχισμένος, είπα τότε. Ζή με τήν έλπίδα πως θα ξαναθί ή γυναίκα που λατρεύει. Και περιμενει. Δυστυχισμένος εινε εκείνος που δέν έχουν πειά έλπίδες, που δέν έχουν ούτε τή δυναμη ούτε τήν τρέλλα να περιμενουν. 'Ό άνθρωπος αυτός εινε ίσως πιο εύτυχής και από μιά άκόμα...

'Ό συνομιλητής μου, όμως, δέν τό παραδέχτηκε. Αισθανότανε γιά τόν άνθρωπο αυτό τόν όλο που αισθανότανε οι όνεις γιά τους «πνοχούς τψ πνεύματι».

'Εκείνη τή στιγμή ό τρελλός έπερνούσε κοντά μας. 'Ό υπάλληλος του σταθμού του είπε τότε με έλαφρά ειρωνικό ύφος :

— 'Ερχεται, λοιπόν, με τό τραίνο τών δέκα και τέταρτο ;

— Ναι, ναι, άπάντησε με άπόλυτη πεποιθήση αυτός. Αυτή τή στιγμή θα βρισκεται στό σταθμό του 'Αουστρελις.

Και ξανάρχισε τόν αυτόματο περίπατό του...

Αύγουστος 'Ασώμ

ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΤΕ

ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

'Ένας λαοπόδτης καλοντυμένος μπαίνει σ' ένα χωροκόμο της όδοσ 'Ερομού. 'Ό υπάλληλος τρέχει άμέσως και με χίλιες δυό κλίσεις τόν έρωτά :

— Τί άγαπά ό κύριος ;

— Αυτό τό δαχτυλίδι με τή διαμάντια πόσο έχει ;

— Διακόσια φράγκα !

'Ό λαοπόδτης μένει σκεπτικός.

'Ό υπάλληλος τόν έρωτά εκ δευτέρου :

— Θά τό πάρτε, κίριε ;

— 'Όχι τώρα... τό βράδυ ! ***

'Ό 'Αγαθόπουλος ταξιδεύει σιδηροδρομικός. Μέσα στό βαγόνι όμως εινε τρομαρά στενοχωρημένος. Στο κάθισμά του κάθονταν τό όλον έξη έπιβάται ένώ έπί τού άπέναντι δέν κάθονταν παρά πέντε μόνον. Κάννει λοιπόν τήν έξησ σκέψη :

— Τί κουτός που είμαι τόση ώρα ! από δω που κάθομαι έγώ είμαι έξι, ένώ από εκεί εινε μόναχ πέντε ! Δέν πάω από εκεί να βρω... τήν έστραχη ορί α μου !

