



ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Η ΑΦΗΡΗΜΑΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΟΝΤ ΝΤΕ ΛΙΑ

Ο διάσημος γάλλος ποιητής Λεκόντ ντέ Λιά είχε μνήμη πολύ άσθενη. Τό φρασιότερο δέ—ή μάλλον τό τρομερώτερο—πού του συνέβαινε συχνά ήταν και τό ότι λησμονούσε τά τραγούδια του και δέν ήξερε ποιά εινε δικά του και ποιά άγι.

Ένα βράδυ, είχαν μαζευτεί σάιτι του πολλοί φίλοι του, μεταξύ τών οποίων ό Έρνέστος Ρενάν, ή Έλένη Βακαρέσκο, ό Χημικός Φίλιππος Βερτελό και άλλοι. (Ο Ρενάν συνήθιζε πάντα νά πειρώξη τό Λεκόντ ντέ Λιά, λέγοντάς του πώς ό Βερλιάν ήταν ό μεγαλύτερος ποιητής τής Γαλλίας, Ο Δημοουργός τών «Βαθβάρων ποιημάτων», θύμανε τότε και σκυλόβριζε τό συγγραφέα του «βίον του Ίγασού»). Έκείνο τό βράδυ λοιπόν, ό Λεκόντ ντέ Λιά παρακάλεσε τήν Έλένη Βακαρέσκο νά του απαγγείλη κανένα ποιήμα τής. Ή νεαρά ποιήτρια ήταν έτοιμη νά υπακούση στήν παράκληση του γηραιού μαίτη, μά ό Βερτελό σκύβε κρυφά και τής ψιθυρίζει σ' αού:

— Θέλετε δεσποινίς νά γελάσουμε; Ο μαίτη δέν θυμάται κανένα τραγούδι τ' ν άπ όξω. Σάς παρακαλώ λοιπόν νά του απαγγείλετε κανένα δικό του ποιήμα, από τή συλλογή ή «Απολλωνίς», και θά δήςτε πού θά νομίσω πώς εινε δικό σας!...

Η Έλένη Βακαρέσκο στήν άρχή έδίστασε, γιατί φοβήθηκε μήπως ό Λεκόντ ντέ Λιά καταλάβει τό δοκίμιο παιγνίδι πού έπρόκειτο νά του παίξουν. Ύστερα, όμως, ένδιόοντας σ' άς επιμόνους παρακλήσεις του μεγάλου χημικού, άρχισε ν' απαγγέλλη τό περίφημο ποιήμα του Λεκόντ ντέ Λιά από τήν «Απολλωνίδα».

Μές άπ' τόν κόρφο της τόν κλειστό ή χειραυγή άρχεισε νά σκορπάη έόδα στόν καθαρό και άρσερό ούρανό. Ο άέρας γλυκοσφύριζε στούς λόφους. Κ' ό κρίνοι πού βάραιναν άπ' τ' άγιάξι άραματίαν μέ θεία μύρα Τόν άλαφρόν άέρα πού άνέπνευε...

— Ύπέροχοι! μοναδικοί! άσύγκριτοι στίχοι! γώναζε ό Λεκόντ ντέ Λιά, μόλις τελείωσε ή Έλένη Βακαρέσκο, νομίζοντας πώς τό τραγούδι αυτό ήτανε δικό της.

Οι άλλοι μέ δυσκολία κρατούσαν τά γέλια τους! Και τήν άλλη μέρα, ό ξεχασιάρης ποιητής έστειλε στήν Έλένη Βακαρέσκο ένα αντίτυπο τής συλλογής του ή «Απολλωνίς». Στήν άφίρρωση δέ τής έλεγε πώς έλυκα τό δικό ήπειδί δέν μπορούσε νά γράψη στίχους σάν τών δικούς της... σάν έκείνους πού του είχε απαγγείλει τήν περασμένη μέρα!...

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΔΕΡΜΟΥ

Έπί βασιλείας Λουδοβίκου Φιλίππου, δώδεκα ερυθρόδερμοι άφρησαν τά βραχάδη Όση τής πατρίδος τους και πηγαίανε στό Παρίσι, νά κωμωδούν τό Σηκουάνα.

Μόλις τό πληροφόρήθηκε αυτό ή Γεωργία Σάνδη έτρεξε άμέσως νά τους βρει, νά νά μάθη τές έντιπώσεις τους. Θέλοντας δέ νά έξακριβώξη τήν σφύρα και άντίληψη του άρχηγού τών ερυθρόδερμων—πού άκούγες στό περίεργο όνομα «Άστρο σύννεφο»—τόν ρώτησε:

- Ποιά εινε ή μεγαλύτερη εύτυχία τής ανθρώπινης;
- Νά μή χάσης τό ένα σου μάτι όταν συμβαίνει νά είσαι μονόφθαλμος! τής άπαρκήθηκε ό θυμόσοφος ερυθρόδερμος.

Έπερνε πλέον νά χαράξη, σάν πάσαν οι πυροβολισμοί και μαύρος, καταϊθρομένος και άγριεμένος σάν θηρίο, φάνηκε ό Μπής μέ γυμό σπαθί.

Δέν εινε τίποτα, ούρέ, ούρλιαζε. Πού «κοτάν» νά ξεμυτίσουν οι γουρμούρες! Ντουφέκια, τους φώναζε νά ρθούν, μά από πούθενά δέν βγήκαν!... Σάν τός βασταει έρχονται!...

Η γυναικολές άρχισαν πιά νά ήουχαζούν, εύλογίες και εύχες άκούστηκαν, στεφάνωσαν τόν Μπάη και ή γαλήνη επανήλθε στό χωρίο.

- Άν δέν είχαμε κ' αυτόν, θά παιγνιάμε χαμένες!...
- Και πέσαν μερικές στό πόδια του.
- Μήν πής, Μπής μ' στόν πόλεμο! Κάτρες νά μάς φυλάξης! Μά πού νά μεταπισθής, όμως, ό Μπής; ό Νταής!
- (Τό τέλος στό άλλο φύλλο) Στμ. Στμ.



ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Ο ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Ο κόσμος, και ιδιαίτέρως έμεις οι Έλληνες, έχουμε γενικώς τήν ιδέα πώς οι Τούρκοι εινε οι πού όπισθοδρομικοί άνθρωποι του κόσμου. Και όμως άπεδείχθη τελευταίως τό έξη άπίστευτο: ό έξυμολίς έκαναν τό πρώτο βήμα στό δρόμο του πολιτισμού, του έξευρωπαϊσμού, έσημείωσαν όμως άματάωδες προόδους. Οπόσο πού προοδευτικοί και από τούς άνδρας, φήνχαν ή γυναίκες στήν Τουρκία. Τά χανουμάκια, μόλις άκείνασαν τό φρεστέ τους, τό πήσαν ζήτημα φιλομαρίας νά κερδίσουν όλο τό χρόνο πού έχασαν κλεισμένα μέσα στά χωριά.

Κάποιοι έκκλησιαστικός συγγραφέας από τή Νέα Ύόρκη, ό όποιος συμπαθεί καθώς φαίνεται ιδιαίτέρως τούς Τούρκους, άφου έμελέτησε επί χρόνια όλόκληρα τόν λαόν αυτόν, έκθειείζει σ' ένα νεοεκδοθέν βιβλίο του τήν έξυπνάδα και τό φιλοπρόδοτον τών Τούρκων και ιδίως τών χανουμισσών.

Στήν Κωνσταντινούπολι, γράφει, υπάρχει ένα Κολέγιο γυναικών, ένα άμερικανικό ίδρυμα του οποίου σκοπός εινε ή μόρφωση και ή εξύψωση τού άσθενούς φύλου. Τά 4800 τών φοιτητριών του άποτελούνται από νεαρές μουσουλμανίδες, ή οπούσες διά τών καταπληκτική εντέλεια στήν εκμάθηση ξένων γλωσσών. Τά δυσκολότερα φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά προβλήματα δέν εινε ικανά νά κουράσουν τόν εγκέφαλο τών φιλομαθών χανουμισσών, ή οποίες δείχνουν έπίσης μεγάλο ένδιαφέρον και διά τήν πρόοδο τών συγχρόνων επιστημών.

Οπόσο, ό ίδιος Άμερικανός, παραιτηεί πώς ή χειραφέτησις τών Μουσουλμανίδων έπραγματοποιήθη μονάχα στήν πρωτεύουσα. Σ' όλες τές άλλες πόλεις τής Οθωμανικής Δημοκρατίας, ή γυναίκες εξακολουθούν νά βρίσκονται στό ίδιο κατώτερο νοικονικό επίπεδο πού βρίσκονταν και πρώτα.

ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΟΙ ΑΙΩΝΙΟΙ ΜΠΟΕΜ

Ο Ρολάν Ντορζελές, ό περίφημος γάλλος μυθιστοριογράφος του οποίου τά έργα κυκλοφορούν σήμερα σ' όλον τόν κόσμο κατά έκατοντάδες χιλιάδων αντίτυπων, πριν άπ' τόν πόλεμο ήταν ένας φτωχός και άσημος λόγιος.

Τις ημέρες εκείνες τής άναπαρθιάς έκανε συχνά παρέα μέ τόν ποιητή κ' αισθητικό Γουλιέλμο Άπολλιναίρ, ό όποιος βρισκότανε στό ίδια οικονομικά χάλια. Οι δυο φίλοι προσπαθούσαν νά ληφμονήσουν μαζί, μέ φιλοσοφική καρτερικότητα, τήν άναποδιά τής τύχης και τήν άδεια τσέπη τους.

Μιά μέρα έκπαισαν μαζί σ' ένα καφενείο τής Μονμάρτης και παρηγγείλαν από ένα ποτό. Ύστερα όμως από λίγο, ό Άπολλιναίρ σηκώθηκε και είπε τού Ντορζελές:

— Έμένα μέ σ' γχαφείς μά γιγαμή. Έινε άνάγκη νά πατοχτώ κίπο. Ύστερ' άπε δυο λεπτά τής φρας θά γυρίσω.

Ο Ντορζελές, τόν περιέμενε κάμποση ώρα. Κάποτε όμως βαρέθηκε νά περιμένη, πήρασε τό γχαρόσι κ' έφυγε.

Πέρασε κάμποσος καιρός από τότε.

Μιά μέρα, ό Ντορζελές άντάκουσε στό δρόμο τόν Άπολλιναίρ. Έννοείται πώς ή πρώτη του δουλειά ήτανε νά ρωτήση τό φίλο του γιατί τό έβασσε τήν άλλη φράση.

— Γιατί δέν είχα νά πληρώσω τό ποτό μου, του άποκρίθηκε ό Άπολλιναίρ.

— Καλά, μπορούσες νά μου τό πής, νά σού τό πλήρωσα έγώ. — Ναί, δέν σού λέω, είπες τότε ό Άπολλιναίρ γελώντας σατανικά. Είχα όμως τήν ιδέα πως ούτε συ θά είχες νά πληρώσεις!...

ΣΟΦΑ ΛΟΓΑ

- Εινε μερικοί άνθρωποι πού γίνονται εύγενείς μονάχα όταν τους κακομεταχειρίζεται κανείς.
- Η δυσκολία δέν εινε τό νά θέση κανείς ένα πρόβλημα, μά νά τό λύση.
- Δέν υπάρχει μεγαλύτερη ύπερηφάνεια από τήν ταπεινοφροσύνη!
- Συνεχάρησαν τόν Δ. πού κληρονόμησε από τόν πατέρα του λίγα χρήματα. Και κείνος είπε: «Άλλοίμονο! μονάχα μά φοβά χάνει κανείς τόν πατέρα του!»