

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΤΟΥ ΤΖΕ'Ι'ΜΣ ΕΜΙΘ

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ



(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

Ο καθηγητής Ούλλιαμ μου σύστησε να βρω για τή νυκτερινή μου έκστρατεία μιὰ σμίλη κ' ένα σφυρί. Γιά όλα τ' άλλα μου ειπε πώς θά φροντίσει ὁ ἴδιος.

Πήγα και τή ζήτησα και τὰ δύο ἀπό ένα φίλο μου γλύπτη.

Όταν γύρισα στου καθηγητοῦ τὸν βήκη ε- τοιμο, νὰ με περιμένει.

— Πρέπει νὰ φάμε κάτι πρὶν φύγουμε, μοῦ ειπε. Παρήγγειλα νὰ μᾶς φέρουν ένα ὀρνέθι ψητό και σαμπάνια.

Δὲν ειχε τελειώσει τήν φράσι του κ' ἤρθε τὸ γκαρσόνι με ένα δίσκο φαγητῶν. Καθίσαμε και φάγαμε, μὰ ὅπως κατάλαβα, ἡ ἴδια νευρική τους κατεχει ἐμένα κατεχει και τὸν καθηγητή.

Μιλῶσε νευρικά, φαινόταν ἀρηρημένος, φαινόταν βυθισμένος σὲ σκέψεις.

Τὸν ρώτησα τί ἔδνοουθε με τὰ λόγια που μοῦ ειπε στὸ δρόμο ὅταν γυρίζατε ἀπ' τὸ νεκροταφεῖο. Κούνησε σοβαρὰ τὸ κεφάλι του και μὴ ἀπάντησε :

— Όχι ἔχω νὰ σοῦ πῶ, φίλε μου, συνοψίζεται σὲ μιὰ και μόνη φράσι : Ὑπό μας ὑπάρχει βαθὺ μυστήριο !..

— Ναί, ειπα, αὐτὸ εινε ἀλήθεια. Ἄλλ... γιατί φοβάστε πὼς δὲν θά βροῦμε τὸ πτώμα τοῦ Στήβενς μέσα στὸ μνήμα του ;

— Γιατί δὲν θά ὑπάρχει παιὶ ἔκει ἴσως... Όταν ένας νεκρὸς ἔναυγυρῆσι στὴ ζωῆ με τήν ἀπόραση νὰ κάμει κακό, δὲν μὲνει βέ- βαια μέσα στὸ μνήμα του. Φροντίζει νὰ με- ταφερθῆ κάπου ἄλλου γιά περισσότερη ἀ- σφάλεια.

— Κάπου ἄλλου ! Και ποῦ μορεῖ νὰ κα- τειφῆ ένας νεκρὸς ;

— Αὐτὸ δὲν μορῶ νὰ τὸ ξέρω. Πάντως θά φροντίσουμε νὰ τὸ μάθουμε. Ἐκτός ἂν βροῦμε τὸ πτώμα στὴ θέσι του...

— Δὲν εινε πολὺ ἐπικίνδυνο ἄραγε αὐτὸ που ἐπιχειροῦμε ἀπογε ;

— Ναί, εινε ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνο. Φο- βάστε ; Διατάξετε ;

— Όχι, ὄχι, ἀρκεί ὅτι βρίσκουμει μαζί σας. Μαζὺ σας θά κατέβαινα και στὸν Ἄδη ! Ἐξ ἄλλου πρέπει νὰ δώσουμε ένα τέλος σ' αὐτὴ τήν τρομερὴ ἱστορία.

— Ναί, πρέπει νὰ νικήσωμεν. Ἐγὼ χά- αν τῆς ἐπιστήμης,σεις χάριν τῆς κ. Στήβενς, τήν ὁποῖαν ἀγαπάτε και ἡ ὁποῖα εινε πραγ- ματικῶς ἀξιολάτρευτος... Ἐπειτα ἔχω λά- βει τὰ μέτρα μου γιά τούς ἀμσους κινδύ- νους. Κρατῶ ἐπάνω μου ἄγιον ἄρτον. Συγ- χρόνας πάρε αὐτὸ τὸν σταυρὸ. Ἐχει μέσα τιμο ἔγλο, γνήσιο τιμο ἔγλο, τὸ ὁποῖο θά μᾶς προστατεύη ἀπὸ τὰς ἐπιθέσεις τοῦ φαντάσματος. Ἐχω και γῶ ἐπάνω μου ένα ὄμοιο.

— Φοβάστε σοβαρῶς ἐπίθεσιν ἐκ μέρους τοῦ βρυκόλακος τοῦ Στήβενς ;

— Βεβαίωτατα. Οἱ βρυκόλακες ναρκυν- ται τήν ἡμέρα και ἔρχονται στις αἰσθήσεις των τῆν νύχτα, ἀπὸ τῆς δύσεως τοῦ ἡλίου και κατόπιν. Τήν ἡμέρα εινε σχεδὸν πτώ- ματα, χωρὶς ζωῆ, βυθισμένοι σ' ένα ὕπνο λαγωμένο, κρύο, μυστη- ριῶδη. Τήν νύχτα ὅμως ἔχουν τεραστῖα δύναμη, εινε ἐπικίνδυνο, μορῶν νὰ γίνουν ἀέρα και νὰ χαθοῦν ἀπὸ τὰ μάτια τῶν ἀν- θρώπων, μορῶν νὰ μεταμορφωθοῦν σὲ νυχτερίδα, σὲ λύκο, σὲ κό- κκι κα !..

— Τότε, γιατί νὰ μὴ κάνουμε ὅτι ἔχουμε νὰ κάνουμε τήν ἡμέρα ;

— Τὴν ἡμέρα ;... Καλέ μου φίλε, μακάρι νὰ ἦταν εὐκολο αὐτὸ ! Ἀπομονεῖς ὅμως τὰς δυσκολίας που ὑπάρχουν. Πὼς θ' ἀνοι- ξουμε τήν ἡμέρα τὸ νεοτάφι τῶν Στήβενς στὸ νεκροταφεῖο ! Με ποῖα δικαιολογία ; Τί ἐξηγήσεις θά δώσουμε γιά τὰς ἀνεργείας μας αὐτὰς ; Τὸ νεκροταφεῖο θά γίνονταν ἀνάστατο σὲ μιὰ τέτοια περίπτωσι, θά ἐπενεθραῖναν νὰ ἀρχέξ, θά χαλοῦσαν τὸν κόσμο ἡ ἐφημερίδες. Θά ἐκθέταμε τήν κ. Στήβενς, και τὸ γεγονός αὐτὸ θ' ἀναστάντων ὅλη τήν Ἀγγλία...

— Ἐχετε δίκιο.

— Δυστυχῶς ἔτσι εινε. Πρέπει νὰ ἐργασθοῦμε τήν νύχτα, χω- ρὶς νὰ μᾶς ἀντιληφθῆ κανεὶς. Ἄν μᾶς διη κανένας ἀπ' τούς φύλακες τοῦ νεκροταφείου ἡ ὑπόθεσις αὐτὴ χάνεται πρὸς τὸ παρόν, μᾶς φεύγει ἀπὸ τὰ χέρια. Προτιμῶ νὰ πα- λαίσω με τὸ ἴδιο τὸ φάντασμα τοῦ Στήβενς παρὰ νὰ γίνω ἀντιληπτός ἀπὸ κανένα.

— Εἶχαμε τελειώσει τὸ δειπνο μας κ' ἔση- κώθηκαμε ἀφοῦ ἔπιαμε ἀπὸ ένα ποτήρι νονιά.

— Ἐμπρός ! μοῦ ειπεν ὁ καθηγητής κ' ἔκαμα τὸ σταυρὸ του. Ὁ θεὸς ἂς μᾶς βοηθήσῃ, φίλε μου... Ἐσταυροκοπήθηκα γεμάτος συγκίνηση κ' ἐκατέρηκα μὲ τὸν κρατῶντα διπλωμένο σ' ένα χαρτί τὸ σφυρί και τήν σμίλη...

Ἐπροχωρήσαμε λίγο κ' ἐπήραμε ένα ἀμάξι. Ἡ καρδιά μου ἦταν σφιγμένη. Ὁ καθηγητής τὸ ἀντελήφθη και μοῦ ειπε :

— Ἐσο θαρραλέος ! Μᾶς χρειάζεται πολὺ ψυχραιμία. Ποιὸς ξέρει, ἴσως μορεῖ νὰ γυρίσουμε και ἀπρακτοί, μὴ λημονεῖς ὅτι κάθῃς νύχτα τὸ φάντασμα ἐμφανίζεται ἡ στὸ νεκροταφεῖο ἡ στὰ πέριξ. Προχθὲς ἀκόμη, ὅπως ἔμαθα, μερικοὶ πολιτῖ που γύριζαν στὰ σπίτια τους, κοντὰ στὸ μέρος που βρίσκεται τὸ νεκροταφεῖο, ἀν- τίκρισαν ένα τεραστῖο λυκόσκυλλο κ' ἐφυγαν τρομαγμένοι. Θάρρος λοιπόν...

Ἐμείναμε και οἱ δύο σιωπηλοί, βυθισμένοι στὰς σκέψεις μας. Τὸ ἀμάξι διεσχίξε τούς στενοὺς δρομικούς τῶν συνοικιαρῶν που ἀπλώνονται πρὸ τοῦ νεκροταφείου. Ἐξαφὰ ἀκουσα τὸν καθη- γητὴ νὰ φωνάζῃ στὸν ἀμαξί :

— Στάσου ἔδω.

Ἐίμαστε ἀρκετὰ μακριὰ ἀκόμη ἀπ' τὸ νεκροταφεῖο κ' αὐτὴ ἡ ἀπότομη στάθμευσις με παραξένεψε. Ὁ καθηγητής τὸ ἀντελήφθη και μοῦ ψιθύρισε :

— Γὰ σοῦ ἐξηγήσω...

Ἐνὼ προχωροῦσαμε πεζῇ ὁ καθηγητής μοῦ ειπε μιλώντας ἀγὰ :

— Δὲν ἐπρεπε νὰ φτάσουμε με τὸ ἀμάξι ὡς τὸ νεκροταφιο-

Δὲν πρέπει νὰ δώσουμε τήν παραμικρὴ ὑπο; γία. Γιά σκέψου... Ἄν μᾶς ἀντιληφθοῦν -

Πρέπει νὰ φύγουμε σάν νυκτοκλέφτες, χω- ρὶς νὰ μάθῃ κανεὶς ποῦ τὴ ζητούσαμε ἔκει μέσα. Ἐγνοια σου ὅμως... Θά μᾶς διευκο- λύνῃ τὴ δουλειὰ μας αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Στήβενς.

— Ὁ Στήβενς ; Και πὼς ;...

— Με τὸν τρόπο πουχει σκορπίσει στοὺς φύλακες τοῦ νεκροταφείου.

— Ἐχετε δίκιο.

Περιπατήσαμε λίγο ἀκόμη και φτάσαμε στὸ νεκροταφεῖο. Σταθήκαμε σὲ μιὰ γωνία γιά λίγα λεπτά και κιντάσαμε γύρω μας. Ἐδύτωξ ὅλα ἦσαν ἦσχα. Κι' αὐτὴ ἡ μ- κροταβένης, ἡ σκορπιμένους ἔδω κ' ἔκει ἦ- σαν ἔρημας. Τὰ ὄραῖα στίνα κατὰκλιετα. Ποῦ και ποῦ κανένας βιαστικὸς διαβάτης ἡ ἡ σκὰ κανενὸς ὑπόπτου...

Τὸ νεκροταφεῖο φάνταζε ἀπᾶσιο και ὄλιβερο κάτω ἀπ' τὸ σκοτάδι τῆς νύχτας με τὰ ψηλὰ του κυπαρίσσια και τίς ἱτιές του.

— Πρέπει νὰ κάμουμε ένα γύρο και νὰ φτάσουμε στὸ πῖσω μέρος, ειπε ὁ καθηγητής. Ἐκει εινε πῶ ἐρημο και πῶ σκοτεινὸ τὸ μέρος και θ' ἀνέβουμε τὸν τοῖχο εὐκολώ- τερα.

— Ὁ τοῖχος εινε ψηλός, ειπα.

— Ἐχω λάβει τὰ μέτρα μου, μὴν ἀνη- συχῆς. Μόνον ἂς ἀφήσουμε νὰ περάσῃ λι- γὰ ἀκόμη ἡ ὥρα. Τί λέτε, πᾶμε νὰ ποῖμε ένα οὐίσκου σ' αὐτὰ τὰ ὕποπτα καπηλεια ἔδω γύρω ;

Πλησιάσαμε στὸ κοντινότερο καπηλεῖο, καθίσαμε και παραγ- γελαμε νὰ μᾶς φέρουν δυὸ οὐίσκου. Ὁ κάπηλος, ένας ρυπαρὸς και ὑποκτος ἄνθρωπο : μᾶς ἔφερε ὅτι, τοῦ ζητήσαμε κοιτάζοντάς μας συγχρόνως περίεργα.

Όταν ἐμείναμε μόνοι ὁ καθηγητής γύρισε και μοῦ ειπε :

— Πρέπει νὰ μείνουμε ἔδω, τουλάχιστον μισὴ ὥρα, ὅσο νὰ ἦσχαδῶν ὅλα γύρω μας.

Ἐνὼ τὰ ἔλεγε αὐτὰ, ἔδωκε νὰ διαγραφεται στὸ φωτινὸ τε- τραγῶνο τῆς πόρτας τοῦ καπηλείου ἡ σκὰ τοῦ ταβερναριῆ. Τοῦ εἶχαμε φανῆ ὑποπτοι και μᾶς παραμόνευε.

— Μὴ μιλάς δυνατὰ, μοῦ ειπε ἔξαφνα ὁ καθηγητής. Αὐτὸς ὁ ἀρετος κάθηται και κρυφακούει. Γιά νᾶμαστε μάλιστα ἐντελῶς ἀσφαλείς, ἀς πληρώσουμε κ' ἂς φύγουμε... θά κάνουμε ένα γύρο ὅσο νὰ περάσῃ ἡ ὥρα κ' ἔπειτα... ὁ θεὸς βοηθός...

Πληρώσαμε πράγματι κ' ἐφύγαμε. Στὴν ὄχθ ἐκάναμε ένα γύρο ὅπως σκοτεινὸς συνοικίας. Ἐδύτωξ κανεὶς δὲν μᾶς ειχε παρακολου- θήσει. Κατόπιν τραβήξαμε πρὸς τὸ πῖσω μέρος τοῦ νεκροταφείου και σταθήκαμε κάτω ἀπὸ τὸν ψηλὸ τοῖχο του.

Μόλις εἶδα τὸ ὕψος τοῦ τοῖχου, ειπα στὸν καθηγητὴ :

— Νομίζετε ὅτι θά μορεῖσουμε ν' ἀνέβουμε σ' αὐτὸ τὸ τρομερὸ ὕψος ;

Ὁ καθηγητής χαμογέλασε και μοῦ ἀπάντησε :

(Ἄκολουθεῖ)



Ἐφυγαν τρομαγμένοι !..

