



ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΤΟΥ ΤΖΕ'ΙΜΣ ΣΜΙΘ

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

(‘Απ’ τὸ ‘Ημερολόγιό τοῦ καθηγητοῦ Οὐίλλιαμ Τζάκσον)

Εἶδα τὴν κ. Στήβενς !
Γιὰ πρώτη φορά σήμερα ἀντίκρισα τὴν μορφή της κ' ἐσφίξα τὸ χέρι της ; πούτρεμε μέσα στὸ δικό μου. Γιὰ πρώτη φορά... Κι' ὁμοῦ αὐτὸ ἔφτασε γιὰ νὰ τὴν συμπάθω. Εἶμαι γέρος παῖς. Ἔχω δεῖ πολλές ἀμορφιές στὴ ζωὴ μου. Μὰ ἡ κ. Στήβενς ἔχει κάτι τὸ ὑπερόχου γλυκὸ καὶ πονεμένο στὴν ὥραία, στὴ γλωσσὴ της ἀρι...

Τὴ συμπάθησα, λέγω, ἀπ' τὴν πρώτη στιγμή που τὴν ἀντίκρισα τὰ μάτια μου. Καὶ σφίγγοντας τὴν τὸ ἄβρο, τρεμάμενο ζέει της ; τῆς μίλησα μὲ εὐλαχίονεα κα βεβαίωτα :

— Κυρία, μὴν ἀνησυχεῖτε πᾶ ! Εἶμαι ἔδω πρὸς χάριν σας καὶ πρὸς χάριν τοῦ φίλου μου. Ὁ ἀγωνιστὸς ἀπεγνωσμένος, θὰ πα' ἄσω μ' ὅλας μ'ν τὰς δυνάμεις γιὰ νὰ μ' ὁρέσω νὰ σὰς ἐξασφαλίσω τὴν εὐτυχία καὶ τὴν γαλήνη γὰ' εἶμαι βέβαιος πὸς θὰ τὸ ἐπιτύχω... Ἔχουμε μὲ τὸ μέρος μὲς τὸ Θεό ! Ἐχετε ἐμπιστοσύνη σὲ μένα κυρία...

Ὁ Τζῶριξ ἀκούοντας τὰ λόγια μου, συγκινήθηκε βαθεῖα καὶ μοῦσφιξε τὸ χέρι.

Ἡ κ. Στήβενς δάκρυσε...

Καθίσαμε στὸ μινρὸ, κομψὸ τῆς σαλονάκι καὶ μοῦ διηγήθηκα ὅλα δσα τῆς συνέβησαν μετὰ τὸ θάνατο τοῦ συζύγου της :

Τὴν ἄκουσα μὲ προσοχὴ κ' ὅταν ἐτελείωσε τῆς ἔδωσα γιὰ μὴ ἀκόμη φράσῃ τὸ λόγο μου πῶς θὰ καταβάλλω κάθε προσπάθεια γιὰ νὰ τὴν ἀπαλλάξω ἀπὸ τὸν κίνδυνον, ὁ ὁποῖος τὴν ἀπειλεῖ.

— Ὅστε ὑπάρχει πράγματι κίνδυνος, κύριε καθηγητά ; μὲ ῥωτήσε.

— Δ'ν σὰς τὸ κρύβω, κυρία, ναί, ὑπάρχει καὶ σοβαρὸς κίνδυνος.

Ἡ κ. Στήβενς ταράχτηκε.

— Μὴ ἀνησυχεῖτε, τῆς εἶπα. Λαμβάνετε πάντα τίς προφυλάξεις πού σὰς ἔγραψα καὶ ἀφήστε μὲ νὰ ἐνεργήσω ὅπως ἔχω...

Ἡ κ. Στήβενς μὲ κίταξε γεμάτη τρόμον καὶ ἀγωνία στὰ μάτια καὶ μὲ ῥωτήσε :

— Ἦσαν λοιπὸν πραγματικὰ ὅσα εἶπα ; Ἦταν ὁ συζυγὸς μου ἐκείνος ; Τὸ πνεῦμά του ; Θεέ μου !... Φοβούμαι, φοβούμαι πολὺ !... Ἐγὼ τῶν λοιπὸν οἱ νεκροὶ ἀπὸ τὸν Ἄδη !...

— Ναί κυρία, ὑπάρχουν περιπτώσεις μυστηριώδεις καὶ ἀνεξερῆντες πού ὅλα γίνονται, πού ὅλα εἶνε δυνατόν νὰ συμβῶν. Ὑπάρχουν ἀκόμη σκοτεινὰ μυστήρια γύρω μας. Ὁ ἄνθρωπος ; δὲν ἔχει προσέψει πολὺ ἀπὸ τῆς ἀπόψεως αὐτῆς. Τὸ μῖσος καὶ ὁ πόθος τῆς ἐκδικήσεως εἶνε τόσο βαθειὰ ριζωμένα στὴν καρδιά καὶ στὸ πνεῦμα μερικῶν ἀνθρώπων, ὥστε τοὺς κάνουν καὶ σηκώνονται ἀπὸ τὸν τάφο τοὺς, τοὺς κάνουν νὰ ζαναγυρίσουν στὴν ζωὴ αὐτῆ, μὲ σκοποὺς φρικτοὺς καὶ ἀκαθίστους ! Μὴ φοβήσθε ἐν τούτοις. Ἐχετε ἀφοσιωμένους φίλους, εἰμεθα ἡμεῖς ἔδω γιὰ νὰ σὰς ὑπερασπίσουμε καὶ θὰ σὰς ὑπερασπισθοῦμε...

Ἡ κ. Στήβενς μοῖσφιξε τὰ χέρια καὶ μ' εὐχαρίστησε θερμὰ.

Ἡ κ. Στήβενς μοῖσφιξε τὰ χέρια καὶ μ' εὐχαρίστησε θερμὰ.

Ἡ κ. Στήβενς μοῖσφιξε τὰ χέρια καὶ μ' εὐχαρίστησε θερμὰ.

Ἡ κ. Στήβενς μοῖσφιξε τὰ χέρια καὶ μ' εὐχαρίστησε θερμὰ. Ἐγὼ νὰ σὰς δώσω μόνον μὴ συμβουλή, τὴν ὁποία θὰ σὰς παρακαλέσω νὰ θέσετε σ' ἐφαρμογὴ. Δὲν πρέπει νὰ μᾶθη κανεὶς τὰ γεγονότα αὐτὰ. Δὲν πρέπει νὰ δώσουμε τὴν παραμικρὴ ὑποψία στους ἀνθρώπους πού σὰς γνωρίζουν ἢ στὴν ἀστυνομία. Φροντίστε νὰ φαίνεστε ὀλιγώτερον λυπημένη. Φροντίστε νὰ δέχεσθε τοὺς φίλους καὶ τὰς φίλας σας. Δὲν πρέπει νὰ μᾶθη κανεὶς ἀπολύτως τίποτε πρὶν τελειώσουμε τὸ ἔργο σας καὶ τὸ ἔργο αὐτὸ εἶνε βαρὺ, δύσκολο καὶ ἐπικίνδυνον... Ἐξ ἄλλου πρέπει νὰ τὸ κάμετε αὐτὸ καὶ γιὰ λόγους υἰείας. Μὴν ἀφίνετε νὰ σὰς παρασύρῃ ἢ θλίψις. Φέρετε βέβαια, βαρὺ πένθος. Ἐν τούτοις ἀκούετε τὴν συμβουλή μου. Καλέστε μερικὰς φίλας σας, τὰ ἀγογεῖματα, φανητὴς λιγνὰ πρόσχαρη.

Ἡ κ. Στήβενς μὲ βεβαίωσε ὅτι θ' ἀκούσῃ καὶ θὰ θέσῃ σ' ἐφαρμογὴ τίς συμβουλὰς μου.

Ἐποὶ θὰ μορῶσουμε νὰ ἐνεργήσουμε μὲ περισσότερην ἡσυχία, μὲ περισσότερον θάρρος...

Τῆς εἶπα μερικὰ ἀκόμη λόγια παρηγορίας κ' ἔφυγα ἀφήνοντάς τὴν πρὸ βεβαίαν γιὰ τὸ μέλλον... Ἡ ἀτυχὴς κυρία, εἶνε πραγματικῶς ἄξια πάσης συμπαθείας καὶ θὰ προσπαθῶ, μὲ κάθε τρόπο νὰ ἀπομακρύνω ἀπὸ αὐτὴν κάθε κίνδυνον...

(‘Απ’ τὸ ‘Ημερολόγιό τοῦ λατροῦ Τζῶριξ Πέτερσον)

Μπορῶ νὰ πῶ πὸς εἶμαι ἡσυχος παύ κ' εὐχαριστῶ τὸν Θεὸ γι' αὐτό.

Ἡ ἀγαπητὴ μου Ἀίλιαν ἔχει ἐπίσης ἀπλόγη ἐμπιστοσύνη στὸν ἀγαπητὸ μου καθηγητὴ. Δὲν μᾶς μένει παρὰ ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ τὴν ἔχωμε.

Ἐπίγουμε μὲ τὸν Οὐίλλιαμ στὸ Νεκροταφεῖον καὶ τοῦ ἔβλεπα τὸ μνημα τοῦ Δικ Στήβενς. Ὁ ἀγωνιστὸς μου καθηγητῆς τὸ ἐξήτασε προσεκτικὰ, ἔφαξε μὴ ματιὰ γύρω κ' ἐκίνηθη...

Σεῖν δρόμῳ ἦταν βοηθημένος σὲ βαθεῖς σκέψεις. Γιὰ μὴ στιγμή τὸν ῥώτησι τί σκέπτεται νὰ κάμῃ.

Μ' ἐκίταξε, ἐκίνησε τὸ κεφάλι του καὶ μοῦ ἀπήτησε σοβαρὰ :

— Ὅτι κ' ἂν κάνομε, ἀπ' ὅπου κ' ἂν ἀρχίσουμε, οἱ κίνδυνοι εἶνε οἱ ἴδιοι. Πρὸ παντός πρέπει ἀμέσως ἀπόψε ν' ἀνοίξουμε τὸ μνημα τοῦ Στήβενς. Δ'ν θὰ δισο-ολενηθοῦμε νὰ τὸ ἐπιτύχομε.

Πρόκειται περὶ οἰκογενειακοῦ κενотаφίου καὶ ἡ πλάκα εἶνε, ὅπως εἶπα, κολλημένη προσορινὸς μ' ἀσβέστη. Θὰ τὴν βγάλουμε εὐ-ὄλα. Τὸ πᾶν εἶνε νὰ μὴ γὰς πᾶσιν μινρὰ δὲ φύλακες. Πρέπει νὰ ἐργασθοῦμε γρήγορα καὶ χωρὶς θόρον...

— Μοῦ ἐπιτρέπετε μὴ ἐρώτησι καθηγητά μου ;

— Ναί, λέγε...

— Ὁθέλω νὰ σὰς ρωτήσω γιατί θ' ἀνοίξουμε τὸ μνημα τοῦ Στήβενς ; Τί θέλετε νὰ ἴδτε ;

— Τί θέλω νὰ δῶ ; Περὶ αὐτοῦ ἀκριβῶς πρόκειται, παιδί μου. Θέλω νὰ δῶ κατὶ... Ἄλλὰ θὰ τὸ δῶ αὐτὸ τὸ κατὶ ;

— Δὲν καταλαβαίνω.

— Ὅταν ἀνοίγῃ κανεὶς ἓνα μνημα, τὸ ἀνοίγει βέβαια γιὰ νὰ βρῇ μέσα τὸν νεκρὸ.

— Φυσικὰ.

— Ἐ, λοιπὸν φεβῆμαι πὸς ὁ μακαρίτης κ. Στήβενς δὲν θὰ βοίσκεται ἀπόψε μέσα σὸ κενοτάφιο του ;

— Τί εἶπατε ;

— Εἶπα πὸς ὁ μακαρίτης κ. Στήβενς ἔχει ἀλλᾶτι...κατοικίαν...

— Θεέ μου !...Εἶνε δυνατόν αὐτό !

— Πολὺ τὸ φοβᾶμαι, καλέ μου φίλε...

— Εἶνε τρομερὸ ! Εἶνε προσάκοντο !

— Ναί, εἶνε τρομερὸ...

— Ἐνας νεκρὸς !...

— Ἐνας νεκρὸς ; Ἐνας ζώνωνρος λέγε καλύτερα. Ἐνας νεκρὸς π' ἔξαναγυρίζει στὴ ζωὴ αὐτῆ, διψώντας ἐκδίκησιν...

— Μὲ κάμετε νὰ φοβῶμαι.

— Καὶ πρέπει νὰ φοβῶσαι. Ἡ μάλλον πρέπει νὰχετε ἐμπιστοσύνη σὲ μένα... Ἐγὼ νοια σου, φίλε μου καὶ θὰ μὲ δῆς πολὺ γρήγορα στὴ δόξαν. Θὰ δῆς πὸς ἔχω νὰ ἔξου...

δερωνώ τις ἐνεργειες ἐνὸς βουκόλανος. Διάρησα ἐπὶ χρόνια δόκνηρα ἀπόκρυφες ἐπιστήμες. Οἱ φίλοι μου τότε μ' ἐκορόιδεσαν γι' αὐτό. Κι' ὁμοῦ νὰ ποι ἡ ἐπιστήμες αὐτῆς μᾶς εἶνε χρήσιμες σημερα... Ἀς πάρομε ὅμως ἓνα ἀμάξι κ' ἄς γυρίσουμε σπίτι. Ἐκεῖ θὰ τὰ ποίμε καλύτερα...

(‘Απ’ τὸ ‘Ημερολόγιό τοῦ λατροῦ Τζῶριξ Πέτερσον)

(Συνέχεια)

Κθὲς ἡ Ἄλιαν κάλεσε μερικὰς φίλας τῆς κ' ἐπέρασε τὸ ἀπόγεμα τῆς μαζί τους. Μ' ὅλα ταῦτα τῆς ἦταν ἀδύνατον νὰ κρῶμῃ τὴν λύπη της...

Δὲν εὐθυμῆι κανεὶς, δὲν κάνει κέφι ὅταν τὸν χτυπήσουν ἢ συμφορὴς κατακέφαλα, ὅταν τὸν ἀπειλή ὁ πὸς τρομερὸς κίνδυνος. Πῆγα καὶ τὴν εἶδα κοντὰ τὸ βράδν.

Μόλις μὲ εἶδε ἔβραξε νὰ μὲ ρωτήσῃ γιὰ τίς ἐνεργειὰς μᾶς. Τὴν καθάσχασα, χωρὶς νὰ τῆς πῶ καὶ τίποτε. Ὁ Οὐίλλιαμ μὲ συμβούλευσε νὰ μὴ τῆς κάω λόγο γιὰ τίς ἐνεργειὰς στὶς ὁπότες σκοπεύουμε νὰ προβοῖμε. Εἶνε τόσο φρικτὴ ὅλα αὐτὰ, ὥστε καλύτερα νὰ μὴν ξερῇ τίκανα...

(Ἀκολουθεῖ)



Τῆς ἦταν ἀδύνατο νὰ κρῶμῃ τὴ λύπη της...