

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΖΑΚ ΣΕΖΑΝ

Ο ΦΑΝΟΡ

(Από την τραγική περιπέτεια της Μαρίας Άντουανέτας)



Την είχαν ρίξει στη φυλακή. Είχαν κατασφάξει όλους τους φίλους της, είχαν καταρτίσει τον σύζυγό της. Της είχαν πάρει τα παιδιά της. Και πού τραγικό τέλος ανέμενε τώρα αυτήν, που λίγους μήνες πριν ήταν η Βασίλισσα της Γαλλίας!

Όυτε η ομορφιά της, ούτε η αξιοπρέπειά της, ούτε η δυστυχία της, ούτε ότι είχε απομείνει από τη γυναικεία γοητεία της, δεν είχαν κατορθώσει να μαλακώσουν το μίσος που έτρεφε ο λαός εναντίον της. Δεσποφύλακες, δικαστικοί και ποικιλώνυμοι αντιπρόσωποι της εξουσίας την βρασιάνιζαν, την βρίζαν, την εχλεύαζαν, την έδειχναν το μίσος, την περιφρόνησή τους και τις άγιες διαθέσεις τους. Κανένας από τους ανθρώπους που έφθαναν ως στο κελλί της δεν έδειχνε ότι στοργή, όχι συμπάθεια, όχι ένδιαφέρον, αλλά ούτε και απλώς οίκτο γι' αυτήν...

Έκείνο το βράδυ, μη μπορώντας πια ν' αντέξει σε τόσα μαρτύρια η τραγική Βασίλισσα, αναλόθηκε σε λυγμούς. Οι δεσποφυλάκες της, άφου έκαναν την τελευταία τους περιπολία, εκλείδωσαν την πόρτα του κελλιού της. Την άφησαν μόνη επί τέλους. Και μέσα στην μοναξιά της έννοιωσε την ανάγκη να άφιση τον πόνο της να ξεσπάσει σ' ένα οδυνηρό κλάμμα.

Μά δεν ήταν έντελώς μόνη. Μέσα στην αιγή που έπικρατούσε στο κελλί της άκουσε εκεί κοντά της κάτι σαν στεναγμό. Γύρισε τότε και είδε ένα σκυλλάκι που ταπεινά και λυπημένα, παρακολουθούσε με προσοχή κάθε χειρονομία της. Δεν ήταν καθόλου φόρατο, δεν ήταν από ούρα. Άντιθέτως ήταν άσχημο. Άλλα είχε άπάνω του κάτι το πολύ συμπάθες. Είχε μια τέτοια έκφραση κλωσύνης κι' άφοσίωσης στα μάτια του!...

Άλλα τίπος ήταν το σκυλλάκι αυτό άραγε; Άπό πού είχε έλθει; Πώς είχε κατορθώσει να τρυπήσει εκεί μέσα στο κελλί της Μαρίας Άντουανέτας; Ίσως θά μπηξε ακολουθώντας τους δεσποφύλακες χωρίς άκείνοι να το αντιληφθούν.

Η Μαρία Άντουανέτα άπλωσε το χέρι της προς το σκυλλάκι, και το χάιδεψε.

— Μά τι κάνεις λοιπόν, έκει πάρα, φτωχέ μου μικρούλη; τό ρώτησε. 'Ω, θεέ μου! Πόσο είσαι άδύνατος.

Και άρχισε να του μιλάει... χωρίς σκληρότητα, χωρίς κακία, με τρυφερότητα. Κι' έκείνο ήταν τόσο ευτυχισμένο γι' αυτό, ώστε άρχισε να κουνάει τρελλά την ουρίτσα του. Την κυττούσε έκστατικά. Φαινόταν σά να ήθελε να της μιλήσει... 'Ω! άν μπορούσε να της μιλήσει θά της έλεγε:

— Είσαι όραία!... Κι' έκτός αυτού έχεις τόση γλυκύτητα και τόση ευγένεια!... Γιατί κλάεις; Έξ αιτίας των ανθρώπων; Είνε κακοί ναί... Κάτι έξω κι' έγω για την κακία τους. Άλλά δεν πρέπει να κλάις γι' αυτό. Άν έχεις ανάγκη από φίλο έγω είμαι έδω γεμάτος άφοσίωση.

Χαμογελώντας, σχεδόν σά να καταλάβαινε τά λόγια που της έλεγαν τά μάτια του, η φυλακισμένη Βασίλισσα, χτύπησε τά δυο της χέρια στα νόνάτά της σάν να τούλεγε:

— Έλα! Πήρα έδω άπάνω.

Έκείνο δεν άφησε να του επαναλάβουν την πρόσκληση. Πήδηξε χαρούμενο έπάνω στα βροικικά νόνατα.

— Πώς σε λένε; Άξός; Κάισαρ;

Μά έκείνο δεν φάνηκε να καταλαβαίνει τι τό ρωτούσαν. Δεν είχε ούτε όνομα, ούτε άφεντικό.

— Όποτε δεν έχεις όνομα; τότε θά σου δώσω έγω ένα. Θέλεις; Θά σε λέω... Φανός. Σου άρέσει;

Μήπως μπορούσε νάχη κι' αντίρρησης; Ήταν ευτυχισμένο γιατί είχε άποκτήσει άφεντικό και όνομα. Κανείς δεν το είχε φωνάξει ποτέ με κανένα όνομα.

Γιά να της δείξη την ευγνωμοσύνη του πού δεν είχε όρια, τένωσε την μούρη του προς έκείνην κλείνοντας τά μάτια του. Και τότε, μέσα στο μσοκόκεινο έκείνο κελλί που για κερνήτη ήταν ο αντίθάλαμος του Χάρου, η Μαρία Άντουανέτα, η άπόγονος μιας μακράς σειράς βασιλέων και αυτοκρατόρων, έπιασε με τά δυο της χέρια τό κεφάλια του φτωχού, του καταφρονεμένου ζώου και άπόθεσε άπάνω τά χείλη της με μια τρυφερότητα, που ίσως ούτε στο μέτωπο του παιδιού της δεν τά είχε άκουμπήσει ποτέ έτσι.

Άπό έκείνη τη βραδιά ο Φανός έγινε ο άχώριστος σύντροφός, ο πιστός φίλος, ο μυστικιστής φίλος, ο έξομολογητής της υπερήφανης Βασίλισσας.

Η τρυφερή όμας έκείνη οικειότης κράτησε λίγον, πολύ λίγον καιρό.

Έπειτα από λίγες μέρες—στις 5 Σεπτεμβρίου 1793—ήρθαν και πήραν την Μαρία Άντουανέτα άπ' το κελλί της στο Τάμπλ, γά να την οδηγήσουν στην Κονσερζέρ, σ' ένα κελλί συνεχόμενο με της

αίδουσα όπου συνεδρίαζε τό Έπαναστατικό Δικαστήριο.

Ο Φανός δεν μπορούσε να έξηγήση την μεταστροφή που έκείνη. Άνήσυχος παρακολούθησε από κοντά τό άμάξι στο όποιον μπήκε ή κυρά του. Όταν τό άμάξι πέρασε την μεγάλη είσοδο της Κονσερζέρ, ο Φανός βέλησε να τρυπήσει κι' έκείνος μέσα. Άλλά ένας άγιος χοροφύλακας του έδωσε μια κοντακιά, τόσο δυνατή, πού τον έστειλε να κυλισθή δέκα μέτρα μακριά! Κι' όταν ο άρχιφύλακας του τον ρώτησε γιατί τό χτύπησε, ο χοροφύλακας άποκρίθηκε:

— Είνε ο σκύλλος της Άυστριακής!

Άπό έκείνη τη στιγμή ο Φανός, μόλις συνήλθε, άποτροβήχθηκε σε μια γωνιά και έμεινε εκεί συμμαζεμένος, με τά μάτια κερφωμένα στη μεγάλη πόρτα της Κονσερζέρ. Έκει μέσα είχε μπη ή μόνη χαρά της ζωής του.

Τά πλευρά του πουούσαν τρωμερά, άπ' την κοντακιά του χοροφύλακος. Κι' όμας δεν ζήτησε ν' αναπαυθή. Έμεινε εκεί σε στάσι προσοχής, μέρας δλόκληρες, όσο κράτησε ή δίχη. Όταν τό βασάνιζε ή πεύνα έγύριζε έδω κι' έκει για να βρή κανένα ξεροκόματο. Έπειτα έναναμαζούσαν πάλι στην σκοπιά του.

Μιά μέρα έτυχε να τό προσέξη κάποιος που είχε παραστή στην μεταφορά της Μαρίας Άντουανέτας στην Κονσερζέρ. Το άνεγνώρισε και έφώνησε:

— Είνε ο σκύλλος της Άυστριακής!

Η άνεγνώριση και ή άναφώνησης έκείνη ήταν όλεθρία για τον Φανό. Κλωσύδες, πετριές, ξυλιές, κοντακιές έπασαν έπάνω του και ο καυμένος ο σκύλλος άπ' τους πόρους σφαιράσθηκε κατά γή, οφθαλίζοντας τόσο λυπητερά πού κι' αυτοί οι ήμιμοί του τον λυπηθάν και τότε άφησαν στην δυστυχία του.

Άλλά ούτε αυτό ήταν άρεστό για νά τον κάρνη ν' άφιση την σκοπιά του. Περίμενε άκούραστο, πάντοτε προσεκτικώς, πενασμένος, διψασμένος, έλεινός, περίμενε έκείνη πού άντ προσώπιε την μοναδική χαρά της ζωής του. Περίμενε μήνες δλόκληρους πάντοτε στην ίδια θέση. Δεν ήξερε, ο καυμένος, ότι ένα άλλο άμάξι είχε παραλάβει την κυρά του γά να την οδηγήση από μια άλλη πόρτα της Κονσερζέρ στην λαμυριόρα.

Τέλος ήρθε ή 9η Θεομιάδος, ή ήμέρα πού συνέληφθη ο Ροβεσπιέρος. Ένα άλλο άμάξι πέρασε στην κεντρική είσοδο της Κονσερζέρ μεταφέροντας εκεί τον «Αδιάφθορο» και «Αδυσώπητο», όπως τον έλεγαν, ενώ οι οπαδοί του είχαν συγκεντρωθή έξω άπ' τους τοίχους της φυλακής, μωμοριζώντας άπειλιτικά και άρκαζόμενοι ότι θα άναστατώσουν τά πάντα για νά τον σώσουν.

Ένας άπ' αυτούς είδε τότε τον Φανό συμμαζεμένον στην γωνιά του, τον άνεγνώρισε και φώνησε:

— Ο σκύλλος της Άυστριακής! Ο σκύλλος της δυστυχίας!

Η φράσις έκείνη έκανε τους οπαδούς του Ροβεσπιέρου να ξεσπάσουν στον δυστυχισμένο Φανό. Άρμησαν εναντίον του φωνάζοντας:

— Καταραμένο σκυλλά! Σκυλλά της δυστυχίας! Για άλλη μια φορά κλωσύδες, ξυλιές, πετριές και μαστουριές έπασαν βροχή πάνω στο δυστυχισμένο σκύλλο.

Ευτυχώς γι' αυτόν κάποιος πολιτοφύλακας πού μανιακός από τους άλλους έβγαλε την έφολόγη του και πέρασε πέρα—πέρα τό κοκαλιάρικο κορι' ί του!...

Ο φτωχός, ο πιστός σκύλλος έσπλώθηκε διάπλατα στον δρόμο, ριχνοντας μια ύστατη ματιά προς την πόρτα της φυλακής...

... Έτσι πέθανε ο Φανός, ο ταπεινός και πιστός φίλος της Μαρίας Άντουανέτας, ο τελευταίος σύντροφός της!...

Jacques Cesanne

Ο ΠΙΟ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ο πιο γέρος από τους έν ενεργεία πολιτικούς άνδρες στον κόσμο μπορεί να καυχηθή ότι είναι ο γερονταστής του Καναδά Γεώργιος Κασμίρ Ντεσάλ. Ο Ντεσάλ, καιτοι συνεπλήρωσε τον περασμένο μήνα τά 100 χρόνια του βίου του, είναι θαλερώτατος, παρακολουθεί τακτικώτατα τάς συνεδριάσεις της Γερουσίας και πολύ συχνά ζητεί πληροφορίας γά όλα τά ζητήματα του τόπου του. Την ήμέραν του εορτασμού της έκατονταετηρίδας της γεννήσεώς του, η Γερουσία διέκρινε έπί μια ώρα την συνεδρίασή της διά νά νίνου ν' άποκαλυπτήρια της μεγάλης εικόνας του γεροντοτέρου των γερονταστών του κόσμου, ή όποία είχε άναρτηθή στην αίθουσα της Γερουσίας. Μετά τά άποκαλυπτήρια προσεφέθη σαμπάνια και όλοι οι γεροντασται του Καναδά παρήσαν πρό' του κ. Ντεσάλ γά να τον συγαρούν!

