

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑΚΙ ΜΑΣ

ΤΟΥ ΜΩΡΙΣ ΝΤΕΚΟΜΠΡΑ

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΗΣΙΟΥ



Μόλις ο Θαλαμηπόλος τού μαρκησίου Μπρεξέ, κ. Ντιεντονέ, μπήκε μέσα στο κομμάτι μπάρ, ή εμφανίστηκε τον χαριτωμένο, όπως πάντα με χαρά. Όλες οι μικρούλες που ήταν στο μπάρ έτρεχαν να τον περικυκλώσουν. Ο ερχομός του δσήμαινε πανηγύρι γι' αυτές. Ο μαρκήσιος Μπρεξέ, ο κύριος τού Ντιεντονέ, ήταν ένας γέροντας καλής άριστοκρατίας, με ζωηρά ακόμη τή ίγνη τής νεανικής έμμορφιάς, με κατάλευκο τή δέρμα και με τράποιες άληθινού ευπατρίδου. Ο Μαρκήσιος όμως είχε εξαιρετική άδυναμία τού άσθενές φύλου και ζούσε πάντα με τήν ιδέα ότι μπορούσε και τώρα άκόμη, στή έξηγτα του χρόνια να έμνησθή τόν έρωτα.

Ο Θαλαμηπόλος ήξερε τήν άδυναμία τού κυριού του και έπειδή ο Μαρκήσιος τού έχάρισε στήν διαθήκη του 100 χιλιάδες φράγκα, ο κ. Ντιεντονέ νόμιμο υποχρέωση τού να έξυπηρετή με κάθε θυσία τή γούστα τού γενναιοδώρας κυριού του.

Κάθε έβδομάδα τόν έβλεπε κανείς μέσα στο μπάρ έκεινου τής Μονιμάτης να σαγανοιλιή με τίς μικρούλες που άποτελούσαν τήν μόνιμη πελατεία του.

Ο ρόλος του δέν ήταν πολύ δύσκολος. Ο Μαρκήσιος διέθετε άρκετά χρηματικά μέσα για να μπορέσει ο Θαλαμηπόλος του να τού ετοιμάσει κάθε τόσο ένα πλούσιο τραπέζι, στολισμένο με άνθη και να τού χαρίσει τήν συντροφιά μιάς «κυρίας» τήν οποία «έμνησεν» από τή κέντρα τής Μονιμάτης. Γι' αυτό, όταν ο Ντιεντονέ έμπαινε στο μπάρ, τή κορίτσια έτρεχαν να τόν περιποιηθούν και να τού προτείνουν τίς ύπηρεσίες τους. Ένα καλό γεύμα τού πλευρú Μαρκησίου είναι κάτι που δέν άφίνει άσχηγία τή φτωχή κορίτσια τών λαϊκών κέντρων.

Ο κ. Ντιεντονέ πριν έπιστρατεύσει καμιά από τίς μικρούλες τού μπάρ για τή γούστα τού κυριού, τής έκανε προηγούμενος τήν διδασκαλία του:

— Νάχης τόν νου σου. Αυτός ο γέρο-πίθηκος άγαπάει τίς κολακειές. Πρέπει να τού παίξεις μεγάλη κομωδία. Θά τού πής ότι είσαι Έσπεραλαμένη μαζί του κι ότι είναι ή πρώτη έμμορφή τής ζωής σου. Ότι δέν έχεις συναντήσει πού χαριτωμένο άνδρα κ.τ.λ. κ.τ.λ. Ύστερα περνά; άπ' τού ταμείο και σού μετρώ διακόσια φράγκα... ***

Έκεινο τή βράδυ όταν ο κ. Ντιεντονέ μπήκε στο μπάρ ρώτησε:

— Ποιά έχει άποψε σειρά; — Είπε ή σειρά τής Πολέξας, είπεν ή Λουίζα. Ο Μαρκήσιος δέν θά μπορούσε να ψηφίσει καλλίτερο σεντόριό για τή γούστα του. Είπε όμως; τήν θέλει.

Η Πολέξα μόλις από τήν περασμένη βραδιά είχε μπει για πρώτη φορά στο μπάρ. Μ' ένα ποτήρι κοκτέϊλ που προσέφερε σ' όλην τήν πελατεία κέρδισε τήν γενική συμπάθεια. Τόσο μάλιστα που κάθε μιά παραχώρησε σ' αυτή τή σειρά τής για τή γούστα τού Μαρκησίου.

— Ξέρεις τή ρόλο σου; τή ρώτησε ο Ντιεντονέ. Άυριο βράδυ θά γευματίσεις στο μεγάλο τής οδού Αίλλης 188 με τόν κ. Μαρκήσιο. Προσέξτε καλά... Θά τόν κάμης να πιστεύει ότι είσαι τρελλά έρωτευμένη μαζί του. Ύστερα πέρασε από τού ταμείο να σου δώσω διακόσια φράγκα και να πληρώσω και τή ταξί σου.

— Ξέρεις Πολέξα, δέν είναι κακός ο Μαρκήσιος, διέκοψε ή Φερόνδη. Θά σου μιλήση για τή περασμένα καλά του χρόνια, θά σου φιλήση τίς άκρες τών δακτύλων και θά σου άφηγηθή καλές πικνύντικες ιστορίες, από τήν έποχή τού Λουδοβίκου Φίλιππου. Αυτό είναι όλο... ένας τέτοιος τύπος είναι βέβαια ιδανικός!

Τό έπόμενο βράδυ ή Πολέξα έγευματίσε μαζί με τόν Μαρκήσιο. Η τουαλέτα τής ήταν κομψή και άπλη. Ένα κόκκινο τραντάφυλλο ήταν κερφωμένο στο στήθος τής. Δέν έκανε τήν άντιόμοιο κοριτσάκι τού έλαφρού κόσμου. Φανόταν μάλλον ότι άνήκε σέ άριστοκρατική οικογένεια.

Ο άμφιτρίων τής φλυαρούσε άανάκαυστα και όταν πειρά σέρβιραντά φρούτα, έσχυσε κατά τή συνήθειά του να φιλήση τή χέρι τής. Φόρεσε μάλιστα τή μοναχά του για να μπορέση καλλίτερα να θα-

μύση τή κατάσπρω, λεπτό χεράκι τής Πολέξας. Εύθύς όμως τή μάτι του έπεσε επάνω στο δαχτυλίδι που φορούσε στο δεξί τής χέρι.

— Διάβολε! φώναξε. Φοράτε ένα δαχτυλίδι που μου είναι πολύ γνωστό. Ποιό τή βρήκατε; Μήπως σάς τή χάρισε ο ξεάδελφός μου; Τότε ή Πολέξα σηκώθηκε από τή θέα τής με μεγάλη σοβαρότητα. Πλησίασε άκόμη περισσότερο τόν Μαρκήσιο, έβγαλε άπλά τή χέρι τής στον ώμο του και τού είπε:

— Είμαι ή κόμησσα ντε λά Κοντρεσκάρπ.

Ο Μαρκήσιος κατάπληκτος άφησε τή μοναχά να πέση από τή μάτι του στο πιάτο και να κομματιασθή.

— Είσατε ή γυναίκα τού ξεάδελφού μου;

— Είμαι ή ξεάδελφή σας! Παντρεύθηκα πριν από έξη μήνες τόν ξεάδελφό σας.

Ο Μαρκήσιος τή είχε χάσει. Σηκώθηκε, ύποκλήθηκε και είπε στήν ώραία του συγγενή.

— Άγαπήτ ή μου ξεάδελφή, είμαι ξεαιρετικά συγκινημένος που σάς φιλοξενώ άποψε στο τραπέζι μου. Θά σάς παρακαλώσθα όμως να μου πήτε τί σας έφερε ως εδώ.

— Δέν έχω λόγο να σάς τού κρυψω, άπάντησε ή κόμησσα γελώντας. Θά σάς πω τήν άφορητή τής παρουσίας μου. Άν και ζήτη χωρισμένος άπ' τήν οικογένειά σας, κανείς όμως δέν έπαψε να ένδιαφέρεται για σάς και όλοι ξεέρουν τίς λεπτομέρειες τής ζωής σας. Ο κόμης μου διηγήθηκε τή άδη κομωδία παίξει εις βάρος σας ο θαλαμηπόλος σας...

— Τί; Τί; Ο Ντιεντονέ παίξει κομωδία εις βάρος μου;

— Περιστένετε λίγο, αγαπήτ ή μου ξεάδελφε, θά σάς τή άποδείξω άμέσως. Όταν ο σύζυγός μου μοι μίλησε για τή συμπεριφορά τού θαλαμηπόλου σας τού είπα: Πρέπει να σώσωμε τόν Μαρκήσιο. Πρέπει να τού άποκαλύψουμε ότι, ο Ντιεντονέ τόν άπατά, ότι τόν κοροιδεύει, δασκαλεύοντας προηγούμενες τίς μικρούλες που τού προμηθεύει για τή γούστα του. Πρέπει τέλος να τού άποκαλύψουμε τή άνθρώπο έχει στήν ύπηρεσία του. Θά πάω μόνη μου στο μπάρ όπου ο θαλαμηπόλος αυτός συνευθίσει να βρήσκη τās συννοήχους του και θά προσπαθήσω να γίνω δεκτή από τόν Ντιεντονέ. Δέν έχασα λοιπόν καιρό. Χθές τή βράδυ πήγα στο μπάρ. Ο κ. Ντιεντονέ μου είπε: —Τό νου σου, μικρούλα μου, αυτός ο γέρο-πίθηκος άγαπάει τίς κολακειές. Πές τού ότι είσαι τρελλά έρωτευμένη μαζί του και ύστερα πέρασε από τού ταμείο να σου δώσω διακόσια φράγκα!..

— Όχι! όχι! μηθύρισε ο Μαρκήσιος.

Ο Ντιεντονέ!.. Είναι δυνατόν να σάς μίλησε έτσι ο Ντιεντονέ;

— Άκριβώς, όπως σάς τή λέγω, ξεάδελφέ μου. Και είμαι εύτυχής γιατί μπορώ να σάς τή άποδείξω με τήν παρουσία μου.

Ο Μαρκήσιος έτρεμε από τή θυμύ του. Σκέφθηκε μερικά λεπτά. Γρήγορα όμως συνήλθε και άποτελείωσε τή γούστα με τήν ξεάδελφή του.

Έπειτα άφού τήν συνάδευσε τόν άτοκινότ ή τής μπήκε στή βιβλιοθήκη του και κάλεσε τόν Ντιεντονέ.

— Κύριε, τού είπε, δέν θέλω πειά τās ύπηρεσίας σας. Σάς πληροφορώ άκόμη ότι αύριο τή προί πηγάνιο στον συμβολαιογράφου μου για ν' αλλάξω τήν διαθήκη μου. Όλα τελείωσαν πειά με ταςύ μου. Φύγετε! Φύγετε άμέσως!..

Ο Ντιεντονέ έσχυσε τή κεφάλι και χωρίς να βγάλη μιλιά, έφυγε από τή δωμάτιο μηθύριζοντας:

— Διάβολε!.. Τί να συνέβη; Είμαι βέβαιος πως αυτή ή μικρούλα ή Πολέξα θάκανε καμιά γκάφα. Τί ήθελα να τήν φέρω στο Μαρκήσιο; Είχε ένα τόσο πρόστυχο μούτρο!..

Μωρίς Ντεκομπρά

Ο ΜΕΛΑΧΘΩΝ ΚΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ

Ο Μελάχθων, ο έπιφανέστατος τών μαθητών τού Φιλόηρου και συγγενός αυτού στή θρησκευτική μεταρρύθμιση, πήγε κάποτε να έπισκεφθή τή μητέρα του, γυναίκα άγαθή και άπλοική, ή οποία ξεαιρετικά συγκινημένη άπ' τούς θρησκευτικούς καυγάδες και μη ξερόντας πειά τί πρέπει να πιστεύη, τόν παρακάλεσε να τήν διαφωτίση σχετικάς.

— Μητέρα μου, τής είπε τότε ο Μελάχθων, έξακολούθησε να προσεύχεται όπως και πρώτα, και άφησε τούς θρησκευτικούς καυγάδες στους θεολόγους!..



Διάβολε! φώναξε. Φοράτε ένα δαχτυλίδι που μου είναι πολύ γνωστό.

