



ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΠΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΚΕ ΣΤΑ ΔΥΟ

Πρό δλίγων εβδομάδων ο αστρονόμος και καθηγητής του πανεπιστημίου της Λά Πλάτα στην 'Αργεντινή, είχε παρατηρήσει μερικά περίεργα φαινόμενα στο άστρο 'Νόβα Πικτόρις' ένα από τα σχετικώς τελευταίως ανακαλυφθέντα. Συγκεκριμένως το άστρο αυτό είχε πάρει μία νεφελώδη όμη που δεν μπορούσε να την εξηγήσει. 'Επειδή δέ, δεν μπορούσε να κάνει λεπτομερείς παρατηρήσεις με το δικό του τηλεσκοπικό είδωλο της τά άλλα άστεροσκοπεία και ίδιως: τά του νοτίου ημισφαιρίου, τά όποια και άρχισαν να παρακολουθούν με προσοχή τό περιεργό άστρο.

'Επί τέλους, δέ ο άστρονόμος Γούντ καθηγητής, του νοτιοαφρικανικού πανεπιστημίου του Γιοζάνεσμποργκ παρατήρησε ότι τό άστρο είχε κοπεί σε δύο κομμάτια τά όποια όλοένα άπομακρύνονται τό ένα από τό άλλο. 'Εκτοτε όλα τά άστεροσκοπεία της γη; παρακολουθούν με προσοχή τό διχοτομημένο άστρο και ελπίζουν ότι τό φαινόμενο αυτό θα γίνει άφορμή να εξηγηθούν πολλά ζητήματα σχετικώς με την κατασκευή και την όλη του Σύμπαντος.

Πάντως, δέν άπολείεται καμμιά ώρα να χωρισθί και ή Γη στά δύο και έτσι να βρεθούμε ξαφνικά χωρισμένοι διά παντός από την 'Αμερική και σε άπόσταση δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων άπ' αυτήν. 'Ας τό έχουν ύπ' όμη τους όσοι έχουν συγγενείς στην 'Αμερική και περιμένουν έμβάσματα ή κληρονομίες.

*βροίτε. 'Η πλήξη και ή άηδία σας άκολουθούν παντού. 'Αποζητάτε τή μοναξιά, μόλις όμως τή βροίτε, τήν βαργίστε κι' αυτήν. Δέν έξοτετε, με δύο λόγια, πού ν' άποδώσετε τήν άνησυχία πού σας βασανίζει. 'Εγώ ωστόσο θα σας βγάλω άπ' τή δύσκολη αυτή θέση, θα σας πώ τι έχετε.*

*'Η δυσφορία πού αισθάνεσθε, όφειλεται στο κενό πού νοιώθει ή καρδιά σας. 'Η καρδιά σας εινε άνεταστη, μοιοντί ή καρδιά πλάστηκε για ν' αγαπά. Αισθάνεσθε άκριβώς τήν άνάγκη της αγάπης. Ναί, μαρκήσιε, ή ψυχή όταν μάς έπληταε μάς έδωσε μερικά αισθήματα τά όποια πρέπει ν' άφαιρούνθουν κάπου. 'Η ηλικία σας εινε ή ηλικία των έρωτικών συγκινήσεων. 'Όσο δέν σας κυριεύει τό αισθημα αυτό, θα σας λείπει πάντα κάτι, θα αισθάνεσθε τήν ίδια άνησυχία. 'Ο έρωας εινε τροφή της καρδιάς, όπως τό φαγητό εινε τροφή τού σώματος. 'Όποιος αγαπάει, ικανοποιεί τήν άνώτερη επιθυμία της φύσεως.*

*Προσέχετε όμως μήπως αφήσετε τόν έρωτά σας να μεταβληθί σε πάθος. Θα μπορούσα να πώ για τόν έρωτά δ,τι λένε και για τό χέριμα: εινε καλός ύπνρητης, μα πολύ κακός άρεντικός. Προσέχετε πολύ νέε μου...*

Μ' αυτές τις συμβουλές ζητούσε ή Νινόν να παρηγορηθί τόν μαρξίσιο ντέ Σεβινιέ, καταλαβαίνοντας πως δέν της έπετρέπετο στην ηλικία της να πίσση σχέσεις μ' έναν άνήλικο νέο.

Και τά χρόνια περνούσανε, χωρίς τά κάλη της ώραία; Νινόν ντέ Λανκλό να μαραιώνεται.

Μεταξύ των τελευταίων θαυμαστών της ήτανε κι' ένας άββας, Ζεντουέν όνοματι, ο όποιος είχε πάθει, πράγματι, από έρωτα γι' αυτήν. Μά ή Νινόν, παρά πάσαν προσδοκία, δέν έννοούσε ν' άνταποκριθί στο φλογερό αισθημά του. Και όσο του άρνιότανε τήν ευνοία της, τόσο πύ προκλητική κι' επιθυμητή γινότανε. Του κάκου ο φτωχός έρωτευμένος τήν παρακαλούσε, γονατιστός στα πόδια της, να τόν λυπηθί.

— 'Αργότερα βλέπουμε, τού έλεγε πάντα ή Νινόν. Μιά μέρα, τέλος, φάνηκε οά να λυπηθίκε τόν έρωτευμένο της; άββα. Και όταν έκείνο της ρώτησε άργότερα γιατί τόν βασάνιζε τόσο κακό όσπου να τού πη τό ναί, έλαβε τήν εξής άπάντηση άπ' τή Νινόν :

— 'Όταν αγαπητέ μου φίλε, μου έκφράσατε τόν έρωτά σας ήμουν έβδομητά εννέα έτών και λίγων μηνών. 'Ε, λοιπόν, περίμενα να πατήσω τό όγδοόν, για νάχη ο κόμος να λήθ, πώς ή Νινόν ντέ Λανκλό είχε φίλο και σε ηλικία 80 έτών !...

'Ο άββας Ζεντουέν στάθηκε ο τελευταίος φίλος της Νινόν. 'Ήτανε καιρός πειά ! 'Υστερ' από λίγα χρόνια, ή Νινόν πέθανε σε ηλικία 84 έτών, πάντα ώραία, πάντα επιθυμητή !



ΑΠ' ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΖΩ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ

**'Ο Φοντενέλ και οι συνάδελφοί του. Τό παιχνιδί της μουσικής. Πώς τούς απέδειξε τήν κουταμάρα τους !... 'Ο Λάενσπεργκ και τά προγνωστικά. Πώς γράφονται ή προφητείες τού Καζζαμία. Χάριν τού 'Αγίου Ματθαίου !... Μεσοίερ, ή... άράχνη των κομητών !...**

'Ο Φοντενέλ, ο διάσημος σοφός, πού πέθανε σε ηλικία έκατό έτών. έπαιξε κάποια μέρα μία ξυιτην φάρσα στους άλλους σοφούς συναδέλφους του για ν' αποδείξη τήν κουταμάρα τους.

'Ήταν καλοκαίρι, έκανε ζέστη φοβερή και ο ήλιος κυκλοούσε τόν κήπο τού σπιτιού τού Φοντενέλ, ο όποιος έκείνη τήν ήμέρα είχε καλεσμένους όλους τους συναδέλφους του, με τους όλους συζητούσε περί Φυσικής.

Σε μία στιγμή ο Φοντενέλ τούς ειπε : — 'Ελάτε μαζί μου κάτω στον κήπο να σας δείξω ένα παράξενο φαινόμενο πού δέν ξέρω πως να τό εξηγήσω.

Κατέβηκαν πραγματικά στον κήπο και εκεί ο γέρο φιλόσοφος τούς έδειξε μία γυάλινη μπουκάλια γεμάτη νερό, κορμασμένη στον ήλιο με ένα ξύλο και τούς ειπε να τήν άγγίξουν.

Κατάπληκτοι έκείνοι όταν τήν άγγίξαν ειδαν ότι ή πλευρά πού ήταν πρός τό μέρος τού ήλιου ήταν κρύα, ενώ ή πλευρά πού βρισκόταν στον ίσκιό ήταν ζεστή. 'Εσαφάνα τό κεφάλι τους και συζητούσαν ώρες πολλές χωρίς να κατορθώσουν να εξηγήσουν τό περίεργο φαινόμενο.

Στό τέλος ο Φοντενέλ όταν ειπε ότι ή συζήτησις συνεχιζόταν άτέλειωτα, τούς ειπε :

— Κύριοι ή εξήγησις τού φαινόμενου εινε άπλουστάτη. Πέντε λεπτά προτού σας πάω στον κήπο ειχα κατεβή μονάχος μου και άναποδογύρισα τήν μπουκάλια, γυρίζοντας πρός τήν οκιά τό μέρος πού τή στιγμή αυτή ήταν στον ήλιο !...Οι σοφοί φυσικά έμειναν μ' άνοιχτό τό στόμα...

\*\*\*

'Ο διάσημος άγγλος αστρονόμος Ματθαίος Λάενσπεργκ, όταν πειά γέρασε πολύ και τυφλώθηκε, ειχε πάρει ως γραμματέα του κάποια άνεψιά του, στην όποία ύπαγόμνε τά προγνωστικά της χρονιάς για τους καζαμίς. 'Η ηλικία άφ' ενός και ή τυφλωσις άφ' έτέρου ειχαν κάνει πιο άπαισιόδοχο τόν γέρο, ο όποιος και ύπαγόμνε τά πιο άπαισιόδοχα προγνωστικά.

Μιά μέρα καθώς έγραφαν έτσι τό καζαμία έφθασαν στην ήμέρα της; 23ης 'Αγούστου.

— Γράφε, ειπε ο Λάενσπεργκ, στην άνεψιά του. Κακοκαίρια, βροχές και κεραυνοί. Μιά άστρατή θα λείη επάνω σ' ένα άπ' τά φωριότερα κωδωνοστάσια της 'Ευρώπης.

'Η γραμματέις όμως πού ήταν νέα και πού δέν ειχε κανένα λόγο να εινε άπαισιόδοχη τού ειπε :

— Θείε, τόσα κακά στις 23 'Αγούστου, τήν ήμέρα τού 'Αγίου Ματθαίου, πού εινε ή όνομαστική σου; έορτή. Δέν τό σκεφθήκατε αυτό;

— 'Εχει; δίκιο, άποκριθίκε ο γέρο αστρονόμος, χωρίς να σκεφθί ότι μ' αυτό εκλόγιζε τήν αυθεντία των προγνωστικών του στα μύτια της άνεψιάς του. 'Εχεις δίκιο, κόρη μου, πρέπει να άλλαξουμε τόν καιρό για να τιμωσουμε τόν καλό μας 'Αγιο Ματθαίο τόν Ευαγγελιστή. Γράφε, λοιπόν : Καίρις ώραιος και ειχαρίστος. 'Ηλιος και ευθαίρετος, ήμερα άπόλυτος, καλοκαίρια συνεχής !...

\*\*\*

'Ο Μεσοίερ, ο διάσημος αστρονόμος τού 18ου αιώνου, τόν όποιο ο Λουδ βίκος 15ος όνόμαζε ή άράχνη των κομητών, γιατί ειχε ανακαλύψει όλους σχεδόν τους κομητάς πού έγγνώρισε ή εκποχή του ειχε τό διπλό άτύχημα να χάζη τήν γυναίκα του τήν ήμέρα ακριβώς πού ο συνάδελφος του Μονταν άνεκαλύψε έναν νέον κομητή. Αυτό δέν μόρσερε να τό χωνέψη ο Μεσοίερ και γύριζε πάνω-κάτω μέσ' στο σπίτι του, μουλωγώντας :

— 'Ήταν ακόμη ένας κομητής και να πού μου τόν άρπαξε αυτός ο Μονταν !...

Οι οικείοι του τού παρατήρησαν τότε ότι θα έπερσε να σκέπτεται μάλλον τήν γυναίκα του, πού ειχε πεθάνει και όχι τόν κομητή. Είπε τότε ο Μεσοίερ άρηρημένος :

— Ναι έχετε δίκιο, ήταν πολύ καλή γυναίκα...Αυτός ο άθλιος ο Μονταν θα μου τήν πληρώσει ακριβά !...