

ΑΠΟ ΤΑ ΔΡΑΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ ΝΤΕ ΣΕΜΟΥΑ



Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΔΟΣΕ

(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)

— Πές μου... Θέλω νά μάθω... Γιατί μοῦ τὸ κρύβετε; Γιατί μοῦ τὸ κρύβεις; Θὰ πεθάνω!... Ναί, θὰ πεθάνω!... Τὸ καταλαβαίνω, τὸ αἰσθάνομαι, τὸ βλέπω σὰ φερούμενα καὶ σὰ λόγια τοῦ γιατροῦ, τὸ διαβάζω σὰ μάτια σου, πές μου, πές μου τὴν ἀλήθεια!...

— Ἐγόνεστε... Θεέ μου, λυπήσου με!...
— Ἐσὺ πρέπει νὰ με λυπηθῆς. Πρέπει νὰ μοῦ τὸ πῆς νὰ τὸ ξέρω, Γιατί μοῦ τὸ κρύβεις; Μίλησέ μου... Μίλησέ μου... Σὲ παροτρύνω... Σὲ ἰκετεύω... Θὰ πεθάνω!... Δὲν εἶν' ἔτσι!... Δὲν ἔπαιζε καμιὰ ἐλπίδα περὶ γὰ τὴ ζωὴ μου. Κύτταξέ με σὰ μάτια σου... Γιατί γροθίζεις ἄλλο τὸ βλέμμα σου!...

— Κατάλαβα ποῖ; Ὁ Ἐρνέστος εἶπεν ὑποφραστικῶς εἰ τοῦ συνέβαινε, πῶς ἔνοιωσε τὸ μοιραῖο τέλος τῆς πλησιάζει.
— Ἡ ταραχὴ μου ἦταν μεγάλη. Τί ἔπρεπε νὰ τοῦ πῶ, Θεέ μου!... Τὰ μάτια τὸν ἦσαν ἐκίμωτα χαρμονεμένα ἐπάνω μου, τὰ χέρια του, κομψοῦσαν τὰ δικά μου ἦσαν παγομένα! Ἡ φωνὴ ἔβγαине ἀπ' τὸ λάρυγγά του βραχνή, ὑπόκοψη:

— Πές μου... Μίλησέ μου... Μίλησέ μου, χωρίς κανένα δισταγμὸ, θέλω νὰ μάθω, θέλω νὰ τὸ ξέρω. Θὰ πεθάνω!...
— Ὅχι φίλε μου... Πῶς τὸ σκέφθηκες αὐτό;
— Τὸ αἰσθάνομαι, Λιάνα, τὸ νοιώθω καλὰ αὐτὴ τὴ φωνά, καταλαβαίνω πῶς τὸ τέλος μου πλησιάζει...

— Ὅχι...
— Μοῦ λές ἀλήθεια;
— Ναί, Ἐρνέστε, ἀλήθειαν...

— Ὁ γιατρός δὲν σοῦ μίλησε γὰ μένα, γὰ τὴν κατὰστασί μου, Δὲν τὸν ρώτησες σὺ; Τί σοῦ ἀπάντησε;
— Ὁ γιατρός ἐλάττει, φίλε μου, αἶμα ἐλάττει κ' ἔρω, ὅπως ἐλατίζουμε ὄλου.

— Λιάνα... Μοῦ λές ἀλήθεια;
— Μὰ ναί, γὰ, ἀλήθειαν...
— Μοῦ τὸ ὀρᾶίξουσι!

— Ἦταν ἡ δευτέρα φορὰ πού μοῦ ζήτησες νὰ δοκιμάσω. Ἐπρεπε νὰ τὸ γίνω. Δὲν εἶχα καρδιὰ νὰ διστάσω. Καὶ τὸ ὀρᾶίξτηκα. Αὐτὸ ὅμως δὲν τὸν καθήνησσε. Φαινόταν φοβισμένος, ταραχμένος, ὑποφραστικῶς πῶς τὸν κρύβω τὴν ἀλήθειαν...

— ἔβλεπα τὰ μάτια τὸν πῆραν μὲ πῶς ἔβλεπα λάμψι. Πεταχτήσαν ἔξω σὺν γὰ ἔπαιζον τὸ βγαῖν ἀπ' τὴ κόρη τους. Ἡ φωνὴ του ἔβλεπε πῶς ἔβλεπε:

— Λιάνα... ἀγάπη μου!... Δὲν θέλω νὰ πεθάνω... Δὲν θέλω... Τρέμω ὀλοσσοῦς στὴν ἰδέα τοῦ θανάτου. Θέλω νὰ ζῆτῶ τώρα πούμαι μαζί σου,
— Θὰ ζήσεις φίλε μου. Σὲ βεβαιώνω. Θὰ ζήσης!...

— Ἄν ἦσαν μόνο, Λιάνα, δὲν θὰ μ' ἐφοβῆζε ὁ θάνατος. Μὰ τὴν εἶδα μαζί σου, εἶσαι κοντά μου, πούθι νὰ ζήσω, νὰ ζήσω... Πές μου, δὲν θές νὰ πεθάνω!... Δὲν εἶσαι!... Ὁ, δὲν τὸ θές Ἄννα... Δὲν τὸ θές; Πέστο μου... Θέλω νὰ τὸ ἀκούσω ἀπὸ τὰ ὦτα σου; Ὁ, ἀν ἦξερες, ἀν ἦξερες πῶς με τρομάζει ἡ ἰδέα τοῦ θανάτου. Ἐἶνε στιγμὴ πού με κλαίει ὁ καρδιός, πού κλαίει σὺν παιδί, κλαίει ἀπὸ φόβου κ' ἀπελπίσει, ἀγαπῶν τὸ προσέφυλο καὶ σπαστικῶς σὺν τὸ φίλῳ!... Λιάνα, Λιάνα, σφίξε με κοντὰ σου, σφίξε με ἀγαπημένη μου, δόσμου τὴν ἐλπίδα τῆς ζωῆς, θέσμου τὴν καρδιά μου, δώσε ἀπ' τὴν φωνή μου τὸ φόβου τοῦ θανάτου, πέσμου πῶς θὰ ζήσω, θέλω νὰ ζήσω, νὰ ζήσω, ναί νὰ σέ γαρῶ, νὰ σέ γαρῶ, Λιάνα, ἐνε-δὸ τῶς μῆνες μόνου, ἕνα μῆνα μοναχί, κ' ὅσπερα, ὅσπερα ἀξ χιλιῶ, ἀξ ἀμνηστῶ, ἀξ πεθάνω, θὰ πεθάνω εὐχαριστικῶς!...

— Ἐτοίμη ἴδως, τὰ μάτια τὸν εἶχαν θολώσει, τὸ κορμὶ του πινάσαν ἀπὸ ξερνιχὸς σπασμῶς, ἡ φωνὴ του πινάσαν, ἀνάσινε δάσολα, σὺν γὰ τὸν ὄραγγε κίττου ὀρατο χρεῖ στο λαμπρό...
— Προσταθῶσα με κἀνε τρόπο νὰ τὸν καθυπάσσω. Ἄκουσα σὺν φρονεῖ τὰ βήματα τοῦ βοηθοῦ τοῦ γιατροῦ ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα. Εἶχαν ἀνηχησθῆσαι φωνεῖται, κ' ἦρθε ν' ἀκούσῃ τὴ γένετα...
— Ὁ Ἐρνέστος δὲν ἀνεκλήθη τίποτε. Κερδοῦσαν ἐλάνω μου, σὶν νὰ ὑποφρασῶ νὰ τοῦ δώσω ζωὴ, σὶν νὰ μοιρασθῶ νὰ τὸν προσκόψω ἀπὸ τὸν θάνατο.

— Τὴν ἐκούσθη στὴν ἀγγελλίᾳ μου, τὸ ἔδωσα νὰ πῆ κατ', τὸ ἄμμερα γὰ κατ', κ' ἐν παρηγόρησα ὅσο μπορούσα. Ἄποκοιμήθηκε

ἐστὶ ἀκοιμπῶντας τὸ κεφάλι του στὸν ὄμο μου, Ἄγγελα μὲ τὸ μάγουλό μου τὸ μέτωπό του κ' εἶδα πῶς ἔβαινε ἀπ' τὸν λυγρὸ. Ὁ σφυγμὸς του χτυποῦσε γογγορα-γογγορα καὶ δυνατὰ... Τὸν πλάγισσα μαλακὰ στὸ κρεβάτι χωρίς νὰ ξυπνήσῃ, εὐτυχῶς, καὶ κἀθήσα λίγες στιγμὲς καὶ τὸν κύτταξα. Πόσο εἶχε κατοβληθεῖ!... Φαινόταν ἀπαράλλαχτα σὺν νεκρὸς!... Ἀντικρῶσόντάς τον σ' αὐτὴ τὴν κατάστασι, θυμῆθηκα ὅλη τὴν ζωὴν που περᾶσσε μαζί, τὴν καλοσύνη καὶ τὴν ἀγάπη του καὶ τὰ μάτια μου βούρκωσαν. Φτωχὴ μου Ἐρνέστε!... Πόσο μεγάλο κακὸ τοῦ ἔκαμα!... Θυμῆθηκα τὰ λόγια τῆς κοιμῆσης; — Πρέπει νὰ λησμονήσης, νὰ χαρῆς τὴ ζωὴ!...
— Ἄ, ὄχι, ὄχι ποτέ... Δὲν θὰ μπορούσα νὰ λησμονήσω, δὲν θὰ κλεισθῆ ποτὴ ἡ πληγὴ π' ἀνοίξει στὴν καρδιά μου. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἦ-πρὸς σύζυγός μου, μ' ἀγάπησε, μ' ἐλάτρωσε, ἦταν ἀφοσιωμένος σὲ μένα. Τὸν πρόδοσα! Καὶ τώρα πεθαίνει, πεθαίνει ἐξ αἰτίας μου. Ναί, ποτὴ δὲν θὰ λησμονήσω. Ἡ ζωὴ δὲν εἶνε περὶ γὰ μένα...

(Ἀπ' τὸ Ἡμερολόγιό τῆς Λιάνας Σαβᾶς)
(Τὴν ἐπομένη τὸ πρωτῆ)

Ὁ βοηθὸς τοῦ γιατροῦ μοῦ εἶπε πῶς ὁ Ἐρνέστος δὲν θὰ βγάλῃ τὴν νύκτα τοῦ ὄραμο. Ἄρχισα νὰ κλαίω σὺν τὸ ἄκουσα ἀπὸ πλινθισμένα. Ὁ γιατρός ἦρθε κατὰ τὴς πόρτας. Ρώτησε τί συνέβη καὶ πῆρε ἀνήσυχος στὸ δωμάτιο τοῦ ἄρροστου. Τὸν ἔζητισε καὶ φάνηκε στενοχωρημένος. Πραγματικὰ ὁ Ἐρνέστος φαινόταν τρομαρὰ ἐξαντλημένος. Μουκῆς στιγμῆς ἔβλεπε σὲ βύθισμα, κ' ὅταν συνερχόταν δὲν γνώριζε κανένα γύρω του.

Ὁ γιατρός μὲ πῆρε ἰδιαιτέρως καὶ μὲ συμβουλόεψε νὰ καλέσω τὸν ἱερέα τῆς συνοικίας νὰ τὸν μεταλάβῃ.

— Μὴν κλαίτε, κυρία, μοῦ εἶπε μὲ καλοσύνη. Ὀπλισθῆτε μὲ θάρρος. Κανεῖς δὲν μπορεί ν' ἀποψῆ τὸν περπομένο, ἡ βουλές του Ὑφίστου εἶνε ἀνεξίτηλαστές...

Σκέφθηκα τὸ πράγμα αὐτὸ καὶ ἀνατρίχιασα ἀπὸ φρίκη. Ἄν ὁ Ἐρνέστος ἔβλεπε κατὰ τὰ καταλάβαινε τὰ πάντα. Ὁ τρομὸς τοῦ θανάτου θὰ τὸν καταλάβαινε καὶ πάλι. ἔβλεπε ν' ἀποψῆγομε τὸ κακὸ αὐτό...

Εἶπα τὴν σκέμη μου στὸν γιατρὸ καὶ μοῦ σύστησε νὰ καλέσω τὸν παπὰ καὶ νὰ τὸν χροῦσω στὸ πλαγιὸν δωμάτιο. Θὰ τὸν ἐπλάξαι με μὲ τὴν μετᾶλημ σὲ μὰ στιγμή πού ὁ Ἐρνέστος θὰ βρισκοταν σὲ παραλήρημα καὶ δὲν θὰ καταλάβαινε τίποτε...

(Ἀπ' τὸ Ἡμερολόγιό τῆς Λιάνας Σαβᾶς)

(Συνέχεια)

Ποτὴ δὲν ὑπέφραρα τόσο ὅσο τὴς ἡμέρας αὐτές. Νομίζε κανεῖς πῶς με τιμῶει ὁ Θεός. Δὲν κοιμῶμαι, δὲν τρώγω, δὲν φρονιζῶ γὰ τὸν ἑαυτό μου, ἀπορῶ ἀκόμα πῶς μπορῶ καὶ στέκομαι στὰ πόδια μου, πῶς δὲν πέφτω ἀρροστῆ, πῶς ἀντέχει στὴς τόσες συμφορῆς τὸ φροζῶ μου μυαλό!...

Γονάτισα πρὸ ὀλίγου καὶ προσευχήθηκα στὸ Θεό, τὸν ἰκέτευσα, τὸν παρακάλεσα μὲ τὰ δάκρυα σὰ μάτια νὰ μὲ συγχωρήσῃ, νὰ με λυπηθῆ.

— Θεέ μου! Θεέ μου! ἔλέητε με τὴν ἀμοιρῶλή!...

Πόσο πειὸ εὐτυχῆς εἶνε ὁ Ἐρνέστος. Ναί, θὰ προτιμοῦσα νὰ πεθάνω, νὰ πεθάνω χίλιες φορὲς καλύτερα, παρὰ νὰ ζῶ.

Ἐστειλα πρὸ ὀλίγου ἔναν ἀπὸ τοὺς ὑπηρετεῖς νὰ καλέσῃ τὸν πατὰ τῆς ἐνορίας μας. Τὸν περιέμονε νὰ τὸν δῶ καὶ νὰ τοῦ μιλήσω ἡ ἴδια. Θὰ ἦταν φροζῶ ἂν ὁ Ἐρνέστος τὸν ἀντιλαμβάνεται. Ὁ μῦθος μου πόθος εἶνε περὶ νὰ πεθάνῃ ἰσοχα. Φοβᾶται καὶ τρομάζει μπερὸς τὸν θάνατο, μπερὸς τὸν θάνατο τὸν ὀποῖο ἐπακαλοῦμαι περὶ γὰ τὸν ἑαυτό μου μ' ὅλη μου τὴν ψυχὴ!... (Ἀκολουθεῖ)

ΣΤΟ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ «ΜΠΟΥΚΕΤΟΥ»

Ἀρχίζει τὸ ὑπέροχο μυθιστόρημα τοῦ Τζέιμς Σμιθ
"ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ"

Μυθιστόρημα ἔρωτος, ἀπιστίας, ἐγκαλιμῶν, μυστηρίων καὶ τρόμου, μυθιστόρημα πού θὰ σὰς συναράσῃ, θὰ σὰς καταλήξῃ, θὰ σὰς καταγοητεῖ!...