



ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΧΡΗ ΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΛΕΚΛΗΔΕΣ

Στην εποχή μας όλοι όσοι πρόκεινται να ασχοληθούν στο έμπειρο κτηνιάτην σε ανώτερες ή κατώτερες σχολές και μαθαίνουν έχει κάθε τι το σχετικό με το βιβλίον που διάλεξαν. Αμφιβάλλουμε όμως αν σε κανένα από τα διδακτικά βιβλία τους είνε γραμμένα αυτά που βρίσκονται σ' ένα εγχειρίδιο με τον τίτλο «Συμβουλές διά νέους οι οποίοι πρόκειται να υπηρετήσουν σέ παντοπολείο ή διά έμποδού εις τό εμπόριον». Τό βιβλίον αυτό έχει έκδοσή τό 1468 στήν Γερμανία και μαζί μ' άλλα γράφει και τά εξής :

«Όταν ένας μικρός έρθη ως μαθητευόμενος στό παντοπολείο σου νά τού δείξη τί προσέχει μέσα κάθε κασόνι τού καταστήματος. Και επειδή τό καλή μπορεί νά μνή καταλάβη άμέσως βάλε ένα δαγματάκι έξω από τό κασόνι π.χ. κοκκία έξω από τό κασόνι με τά κοκκία κ.τ.λ. «Όταν τό παιδί μάθει και τά βίσινα όλα μοναχό τόν τότε δέν είνε ανάγκη νά τού δίνης μπάτσους, ούτε νά τού λές μπρός στους πελάτες νά σφουγγίξη τή μύτη του γιατί ντροπαύεται και κοκκινίζει.

«Η πρώτη άρετή ενός καλού μπαζάρη είνε ή εύσβεια, αλλά πρέπει κανείς νά κυτάξη και τό συμφέρον του. Έτσι όταν μετράς δύο δεκάρες κοκκία νά κρατάς τό μέτρο λιγάκι σταβιά και προτού νά γεμίση έντελειός νά τό άδειάζης γρήγορα στό μικροκάλι τού πελάτη σου. Άλλος τρόπος: Όταν θέλεις νά ζυγίσης ζάχαρι με τήν ζυγαριά τού χειριού τότε με τό μεσαίο δάχτυλο τού άριστερού χεριού γέρνεις λιγάκι τήν γλώσσα τής ζυγαριάς ώστε νά φανή στόν πελάτη ότι είνε περισσότερο άπ' όσο γινάται. Έπίσης όταν μετράς σπάγγο ή φρούτα άκούματα τό μεγάλο δάχτυλο τού δεξιού χεριού επάνω στό φρούτα, όταν όμως τό κόβεις λιγιστε τό δάχτυλό σου ώστε ν' άκουμίστη ή κλειδίσις επάνω στό φρούτα. Έτσι κρατάς δύο πόντους σέ κάθε πήχη. Όταν όμως θέλεις ν' άγοράσης νά ζήνης τό αντίθετο. Άμα μετράς λάδι άφρησε τό μέτρο νά γεμίση ως επάνω έξελαιο, άδειασε όμως γρήγορα τό μέτρο στό δαχείο τού πελάτη σου και ζεμάσε τό αλά στήν θέσι του. Έτσι κάτι θα κερδίσης».

Είνε τάχα ανάγκη νά συστήσομεν τό εγχειρίδιο αυτό σέ πολλούς νεοέλληνας παντοπολίτας :

είνε—σύντησις μοναδική τήν όποία μόνο στά μυητορήματα συνταγή κανείς—δι τά ο χ. Μπρουσσόν μαζί με τή σύζυγο τού άλλοτε καταδικωόμενοι από τήν επανάσταση από τήν όποία είχαν προγραφη, είχαν σωθή κ' ούτοι από μερικούς άφοσιωμένους τους φίλους.

Γι' αυτό και ή χ. Μπρουσσόν όταν τής πρότειναν νά κρύψουν τό ντέ λά Βαλέτ στά γραφεία τού συζύγου τής, ελε :

— Θά άνταποδώσωμε τό καλό που άλλοτε μερικοί φίλοι μας έκαναν σέ μένα. Άς έρθη ό στρατηγός ! Θά τόν κρυφώσω και θά τόν σώσωμε.

Πολλοί ισχυρίζονται ότι και ό πρωθυπουργός Ρισελιέ ήταν ενήμερος και ότι ελε συνθήκη τό δραστήριο στρατηγό.

Χάρης στή συνοχή τριών άγγλων άξιωματικών, οι οποίοι τού έπορεύθησαν στόλη άγγλων συνταγματάρχου, ό Λά Βαλέτ μπήκε σέ ένα εγκαταλείψη τό σπίτι του. Μήπως σ' ένα άμύδι και σπινθηρομένο από τους τρεις άγγλους έφυγε άπ' τό Παρίσι και βίπερ' άπο ένα μεγάλο δρόμο έφτασαν στά Βελγία σύντα. Τά δέσχησαν άνευόχλητοι και τήν άλλη μέρα βρισκόντουσαν στή Μόνε τού Βελγίου.

Ό στρατηγός ελε σωθή. Τό τολμηρό σχέδιο τής συζύγου του ελε πετύχει.

Ίδού τώρα τι συνέβη στήν Κοκαιορζερί μετά τήν απόδραση τού νεύ λά Βαλέτ. Όταν ό θυροφός πήγε γιά νά κλειδώση τήν πόρτα τού κελιού του και νά τόν κλονηχίσει, με κατάλληλη τού ελε άντι τού στρατηγού τή γυναίκα του. Εξετραλειμένος από τό φρόνιμο του, άρχισε νά φωνάζη : «Πιάστε τον !... Πιάστε τον !... » Η στρατηγίνα γαντζώθηκε από πάνω του, τόν συγκρατούσε και τόν ικέτευε με άγανάλη νά παύση.

— Άφήστε τό σύζυγό μου νά φύγη ! τού έλεγε.
— Μά αυτό είν' ή καταστροφή μου ! φώναζε έκείνος και άποπάστρησε από τή στρατηγίνα τόσο άπότομα, ώστε ένα κομμάτι τού σακακιού του έμεινε στά χέρια τής.

Έβγήκε έξω, φωνάζοντας :

— Έδραπέτευσέ !... Πιάστε τον !...
— Άμέσως όλη ή φυλακή άναστατώθηκε και ή περίοδος βγήκε γιά νά καταδιώξουν τό φουγάλα. Μά δέ βήσαν παρά μόνο τό φουετό του μέσα στό όποιο βρισκόταν ή κόρη του. Άμέσως διετάχθη τό κλεισίμο τών πύλων τού Παρισίου και έστάλησαν άποσπάσματα στά περίχωρα γιά νά πιάσουν τό στρατηγό. Μά, όπως είδαμε, δέν τό κατορθώσαν.

Στό 1882 ό Λουδοβίκος 18ος έδωσε χάρη στό στρατηγό ντέ λά Βαλέτ, ό όποιος έτσι μπήκε σέ γυμνάσι στή Γαλλία, με ή γυναίκα του, δασκα από όλες αυτές τίς ισχυρές συζητήσεις, ελε τραλάθει. Πέθανε σό 1823, ό δέ στρατηγός σης 15 Φεβρουαρίου 1830.



ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Τό πνεύμα τού Μπέρναρ Σόου

Ό διάσημος Άγγλος δραματικός συγγραφέας Μπέρναρ Σόου, όταν θέλει νά κεντηθήσώ κάτι με τό δραματικό πνεύμα του, δέ χαρίζεται σέ κανένα, ούτε σ' αυτούς, άκόμη τους συναδέλφους του, τους άλλους θεατοκούς συγγραφείς.

— Βλέπετε αυτή τήν κυρία ; τού ελεε μιά μέρα ένας φίλος του με τόν όποιο περπατούσαν μαζί, δείχνοντάς του μιά νέα γυναίκα.
— Ναι... Ποιά είνε ; ρώτησε ό Μπέρναρ Σόου.

— Ό, δέν τό ξέρεις ; τού απάντησε ό φίλος του. Είν' ή φιλενάδα τού Ν... τού γνωστού δραματικού συγγραφέως.

— Μπα ; ελεε τότε μ' έκπληξη ό Σόου. Κ' έγω νόμιζα ότι μόνη τό Κοινόν... κοιμώτανε μαζί τού !...

Ό Ρενάν και τά αυτόγραφα

Μιά μέρα ό γάλλος Άκαδημαϊκός Γραστήν Μπουσσέ έφτασε πούργαρος στό σπίτι τού Ρενάν γιά νά τού αναγγείλη ότι τά αυτόγραφα του πουλιόντουσαν πιο άκριβα από τά δικά του.

— Είχαν βάλε, τού ελεε, στόν πλειστηριασμό σέ μιάν αίθουσα δύο έπιστολές, μιά δική σας και μιά δική μου. Και ή δική σας πουλήθηκε τρία φράγκα, ενώ ή δική μου πουλήθηκε δέκα...

— Η δική σας πουλήθηκε άκριβότερα, τού απάντησε ό Ρενάν, γιατί ελεε τρία όρθογραμμά λάθη. Τήν άπόσφα έγω ό ίδιος γιά νά μνή τήν πάρη κανέναν άλλος κ' έξευτελισθή έτσι κ' ή φίμη τής Άκαδημίας...

Τό πνεύμα τού Άσκουϊθ

Ό πρό ήμερόν άποθανόν διάσημος Άγγλος πολιτικός και πρωθυπουργός Άσκουϊθ ήταν περίφημος γιά τήν απάθειά του. Όστόσο, όταν τού παρουσιάζονταν ενκαιρία, δέν άπέφευγε νά κάνει και λίγο πνεύμα και παράδειγμα αυτού είνε τό ανέκδοτο που άναφέρουμε παρα κάτω.

Ό Άσκουϊθ ήταν όζομύ πρωθυπουργός, όταν μιά μέρα τού άνήγγειλαν τόν αιφνιτικό θάνατο ενός άνοτάτου ύπαλλήλου τόν Άνακτόρων όνόματι Σμιθ. Αίγη ώρα μετά τήν άναγγελία αυτή τόν έπεσκέφθη ένας βουλευτής τού κόμματός του και τού ελε :

— Δέ θά ήταν δυνατόν ό φίλος μου W... νά καταλάβη τή θέση τού μικροίτουν Σμιθ ;

— Αυτό είνε δουλειά δική του, απάντησε σοβαρά ό Άσκουϊθ. Δέν έχει παρά νά δη άν τό φέρετρο είνε ζωομένο στά μέτρα του.

Ό σταυρός τού Βύρωνος

Ό Βύρων ήταν ό πρώτος ξένος συγγραφέας στόν όποιο άπενε μύθη τό γαλλικό παράσημο τού σταυρού τής Λεγεώνας τής Τιμής. Αυτό όμως έγινε από πολύ περίεργες συνθήκες. Ένας άγγλος στρατιώτης ό όποιος ελεε βρή ένα τέτοιο παράσημο στό πεδίο τής μάχης τού Βατερώ, τό προσέφερε ως δώρο στόν ποιητή. Και ό Βύρων έφύλαξε τό σταυρό στήν τσέπη του ως τήν ήμερα που ό Βασίλευς τής Γαλλίας Λουδοβίκος XVIII ό όποιος έλληροσφρήθη τό γεγονός και ό όποιος άγαπούσε πολύ τά ποιήματά του, τού έπέτρεψε νά τόν φέρη στό στήθος του...

Ό Ντωντέ και τό πουλί

Όταν ό Άλφόνσος Ντωντέ έξέδοκε σέ βιβλίον τά «Γράμματα από τό μύλο μου», μερικοί από τους φίλους του τού διετύπωσαν τήν άπορία γιατί χρησιμοποιούσε ύφος σύντομο και περιεκτικό.

Έκείνος απαντώντας τους, τούς άνέφερε τόν εξής μύθο :

— Μιά μέρα ρώτησαν ένα πουλί :

— Γιατί τά τραγουδία σου είνε τόσο σύντομα; Δέν μπορείς νά σφουρηγίς περισσότερο ;
— Τότε τό πουλί απάντησε :
— Μπορώ νά σφουρηγό σο θέλετε, μά έχω πολλά τραγουδία και θέλω νά τά πώ όλα...