

ΞΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΠΩΛ ΜΠΟΥΡΖΕ

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

Ένδεκα ή δώδεκα. Έξω ή νύχτα είχε παγερό και ο χιονοστρόβιλος μίαιναται. Στο μέγαρο του κόμητος ντ' Έσσεβ, κοντά στο πάρκο Μονσό, βασιλεύει τη Χριστουγεννιάτικη αυτή νύχτα σιωπή και πένθος, γιατί την περασμένη άνοιξη ή άμορφη γυναίκα του έπεσε από τ' άλόγο της και σκοτώθηκε. Έτσι ο κόμης έβρινε χήρος με τρία παιδιά, τόν Πέτρο, ένδεκα έτών, τόν Αρμάνδο δέκα και τη Σιμόνη, πού δέν βέβαιος άκόμα τά όχτά.

Τά παιδιά μένονταν στό δεύτερο πάτωμα του μεγάρου. Η Σιμόνη, όπως και τά δύο άλλα, έχει την κωμαρούλα της. Και τή φοβερή στή Χριστουγεννιάτικη νύχτα, ένώ τά φτωχά παιδιά κρυώνουν στους δρόμους, τό πλούσιο αυτό κορίτσι νοιάζεται παγομένη την καρδιά του,κι' άς εινε δύο παρζεναι ζεστή ή κωμαρούλα του.

Η καθμένη ή Σιμόνη συλλογιέται, πός άπ' τόν καιρό πού πέθανε ή μαμά της άδει άλλαξε στή ζωή της κι' ο μπαμπάς της πού την αγαπούσε πριν, τώρα τής φέρνεται με τόν ψυχρότερο τρόπο. Ο μπαμπάς της δέν την αγαπούσε πιά όπως άλλοτε. Και γι' αυτό την παρονομή αυτή τών Χριστουγεννίων τής ήταν άδύνατο να κλείσει μάτι... "Αχ, τί άμορφη πού ήταν τά παλιά, τόν καιρό πού όλον τήν έχάθαιναν και την αγαπούσαν τρυφερά! Γιατί ν' άλλαζον όλα έτσι άπότομα ;

Δέ μπορούσαν να ξεχάσουν τό άπόγευμα έκείνο, πού ένοιωσε για πρώτη φορά τήν μεταβολή τών αίσθημάτων του πατέρα της. Είχε βγεί με τή μαματζέλ Μαρί, τή γουβερνάντα της και τά δύο της αδέρφια στό πάρκο τών Βεργαλλίων. Ξαφνικά φάνηκε ο πατέρας της. Έτρεξε τότε κοντά του, όπως πάντα, έτοιμη νά χυθί στήν άγκαλιά του, είδε, όμως, άμέσως πού: τά μάτια του ήσαν ψυχρά πολύ. Κι' άντί νά τήν φιλήσει με λαχτάρα ο πατέρας της, τής είπε ψυχρά κι' άπότομα :

— Πήγαινε μπρός με τή μαματζέλ !

Έπειτα έκηρος άπ' τό χέρι τά δύο του άγόρια κι' έπροχώρησε σκυρτός και μελαγχολικός.

Από τότε τής μιλούσαν μ' άλλην φωνή. Τό πρωτό δέν τήν δεχότανε στόν κάμαρά του. Τραβούσε τό χέρι του όταν πήγαινε νά του τό φιλήσει.

Πότε πια δέν τής έλεγαν ένα καλό λόγο, όσον κι' άν ζαινούτανε έπιμελής στά μαθήματά της...

Σέ πόνους νά παραπνεύθει για όλ' αυτά; Τή γιαγιά της δέν τήν βλέπει ποτέ. "Άλλοτε είχε έναν καλό φίλο, τόν κύριο ντ' Έντύ, τό νομό της, αυτός, όμως, δέν δεχεται πια στό σπίτι. Γιατί τήν ποραμίλησε, άλήθεια, κι' ο νουνός της, πού τήν αγαπούσε άλλοτε τόσο πολύ ;

Η Σιμόνη άκούει τό χιονοστρόβιλο πού φυσουανά και παρμιμονεύει νά δη άν έχουν κυμητή ή δλοι. "Έχει τώρα κάποιο μεγάλο σχέδιο στό νου της... Άποού ο Ιησούς θά κατέβη τά χαράματα ν' άφήσει δώρα στό μικρά παιδιά, θά καθήσει κι' αυτή νά γραφή ένα γράμμα τής μαμάς της πού βρισκείται στόν ούρανό. Τό γράμμα θά τ' άφήσει μέσα στό παπουτσάκι της στό τζάκι. Και ο Χριστός πού θά τό δει, θά τό πάρη χωρίς άλλο και θά τής τό δώσει...

Μία ή ώρα τό πρωτό.

Τό παράθυρο του γραφείου του κόμητος ντ' Έσσεβ εινε φωτισμένο. Ο κόμης κάθεται στή γωνιά του τζακιού, σκεπτικός πολύ. Πριν από ένα χρόνο βρισκότανε στό ίδιο έκείνο τό δωμάτιο μαζί με τή γυναίκα του κι' έτοιμάζανε τά δώρα τών παιδιών. "Αχ, πός τήν είχε αγαπήσει τήν Άλίκη, άλήθεια και πός; δέν ήταν άξιος για τή φοβερή τής προδοσία !

Ξαναβλέπει τή γυναίκα τόν σάν νά ζούσε άκόμα... "Α, γιατί νά κηδεύεται πίσω άπ' τή γύλα τών ματιών της και τό εύγεμίο της χαμόγελο, τό φοβερό μυστικό τής προδοσίας ; "Ηταν άγνή ή ματιά της κι' όμως τόν άπατούσε χρόνια τώρα, κηλίδιανε στή λάσπη !

Πέρασε καιρός από τότε πού έμαθε τή φοβερή άλήθεια. Είχε βγεί τό πρωτό περίκατο έπιρκος με τή γυναίκα του. Παραστάθηκε, τραλλός άπ' τήν ά γελισσία, στό τραγικό δυστύχημα. Και τό βράδυ τής ημέρας πού έθαψε τή γυναίκα έκείνη, πού είχε λατρεύσει σαν είδαλο, έπήγε, τραλλός από τόν πόνο τής άγάπης, νά ζήσει στήν κήμαρή της με τήν ένθύμησι τών περασμένων...

Ξαφνικά τότε πού έσοκείπαθηκε ή φοβερή άλήθεια. Σ' ένα σοφάρι του γραφείου της βρήκε ένα σπορό γράμματα πού του άνοιξαν τά μάτια... "Η γυναίκα του είχε παραπνίσει !. Και συνένοχη τής ήταν ο παιδικός του φίλος, ο μαρκήσιος ντ' Έντύ, ο νουνός τής Σιμόνης και πατέρας της συγγενής !

Τί φοβερή άλήθεια του έσοκείπαζαν νά γράμματα έκείνα... "Η Άλίκη, πού τήν είχε αγαπήσει περισσότερο από κάθε τι άλλο σ' αυτόν τόν κόσμο, είχε προδοήσει τήν έμπιστοσύνην του και τό κοριτσάκι έκείνο, ή Σιμόνη, πού τό ελάτρευε περισσότερο άπ' όλα τά παιδιά του, δέν ήτανε παιδί δικό του !

Ρήγωνα εύγεμώς έγινε κύριος τών νύσων του και πήρε τήν άπόρασι του. Τό παιδί δέν ήταν άνάγκη νά μάθουν τίποτε για τή διαγωγή τής μητέρας τους. Αυτός θά κλεινότανε στό σπίτι του,

θάκλειναν όμως τήν πόρτα και στόν άτιμο φίλο. "Ήπιγες τότε και φίλιες τ' άγόρια του κι' έπειτα ψιθύριες :

— Για χάρη τους νά θυσιάσω όλα και τήν εκδικήτ' μου άκόμη ! Άπό τότε, όμως, άρχισεν ένα άλλο βασανό φοβερώτερο. Τού είχε γίνει μαρτύριο ή ιδέα, πός ή μικρή Σιμόνη ήταν κορη ένός άλλου. Μάταια συλλογιζότανε : «Τό καυμένο, εινε άθώο στό έγκλημα τής μητέρας του ! » Η προδοσία ήταν άδύνατο νά λημονηθή, ή Σιμόνη τού είχε γίνει έντελής άποκροστική.

Και τήν παρονομή έκείνην τών Χριστουγεννίων, σ' υμνούς έμπρός στό γραφείο του, άνίκανος νά λημονηθή, έσυγκλονίζετο από λυγμούς.

Τό έκκρημές σημαίνει τώρα πια δύο όρος τό πρωτό. Ο κόμης σκυπίζει τά δάκρυά του. Σηκώνεται δρθιος. Εινε κατακόκκινος, τό μέτωπό του προβάλλει συρραμισμένο, άστραπές ζήλειας λάμπουνε στά μάτια του.

«Όχι, εινε άδύνατο νά συμφωρήσει τή Σιμόνη. Έχει έκεί έμπρός στό γραφείο του ένα σπορό παιγνίδια. Θα τα πηγή μόνος του στό σπουδαστήριο τών παιδιών και θά τά βάλη στά πακουτσάκια τους. Τού φαίνεται, όμως, πός δέν μπορεί νά πιάσει τά δώρα πού εινε προορισμένα για τή μικρούλα, τό μισεί αυτό τό παιδί τώρα.

— Γιατί, άλήθεια, νά μ'ην είμαι έλευθερος νά άφήσω νά ξεστάσουνε τά αίσθήματά μου, συλλογιέται. Δέν παραμέλησα κανένα καθήκον μου άπέναντί της. Εινε άδύνατο, όμως, νά μου γυρήει και τήν καρδιά μου άκόμη !

Έπήρε τότε ένα κερύ στό χέρι του, τά δώρα τών παιδιών με τό άλλο κι' έμπήκε στό σπουδαστήριό. Σέ μία γωνιά του τζακιού βλέπει ένα ζευγάρι πακουτσάκια και μέσα ένα γράμμα. Τό παίρνει στά χέρια του, σκίζει τό φάκελλ' και διαβάζει :

«Μαμακοιλία μου,

Σού γραφό για νά όρε τι άμορφο γράψιμο έχω τώρα και για νά σοβ πού, πός είμαι πολύ φρόνημη από τότε πού έφυγες. Δέν πάω, όμως, πια στό σαλόνη. Ο μπαμπάς, ίέει, πός νά μικρά κοριτσά πρέπει νά μένονν με τή μαματζέλ. Η μαματζέλ εινε: πολύ καλή βέβαια, μαζι μεε. Τι νά σοβ πού, όμως, έχω δέν διασκεδάω διάλου !

Σ' αναζητώ πάντα, μαμακοιλία μου. Η μαματζέλ μου είπε πός βρισκείαι στον ούρανό και είο έντυχημένη. Γιατί νά μή με πάρως μαζί σου και μένα να με ζεσταίνη ή άγάπη σου ;

Άποού βρισκείαι στον ούρανο μαμάκα μου, παρακάλεσε τό Χριστό πού κάνει ότι θέλει, νά κινή τό μπαμπά νά μ' αγαπήσει όπως τόν καιρό πού ήσουν και σ' όδο. Ο Πέτρος και ο Αρμάνδος βρισκονται πάντα κοντά του, διαγ τελειώνουν τά μαθήματά τους, έμένα, όμως, με στέλνει πάντα στό μαματζέλ και δέν τολμώ νά τόν κντίξω, γιατί τά μάτια του με κένουν και τρομάζω. Σέ βεβαίονω, ός τόσο, πός δέν έχανα τίποτε κανό ποτέ μου.

Κάθε βράδυ πάει και φιλεί τ' αδέρφια μου. Άκούω πού κλείνει ή πόρτα. Κάνω τότε πός κοιμόμαι και περιμένω, σφιγγόμενος δυνατά τά χέρια μου από λαχτάρα. Δέν ξεχεται, όμως, ποτέ νά με φιλήσει κι' έχω κλάυο για ν' άποκοιμηθώ.

Σ' έπινο, μ' αγαπάς άκόμα, μαμάκα μου, πές στό Χριστούλη πός δ μαμαμπάς δέ μ' αγαπάει πια κι' έχω θάθελα νά πεθάνω !

Σ' φίλο μ' δλη μου τήν καρδιά
Η Σιμονούλα σου»

Ο κόμης διάβασε και ξαναδιάβασε τίς γραμμές αυτές πού γεμίσανε και τίς πέσορες σελίδες του χαρτίου. Ποίες ιδέες στριφνούσανε στό μυαλό του, όρά γν ;. Πλημμύρισε μέσα του τό αίσθημα τής δικαιοσύνης ;... ή μήπως γέμισε τή ψυχή του ή τρυφερότης τής παλαής του άγάπης ; Τό παιδί μιάς γυναίκας πού αγαπήσαμε, εινε πάντα ή γυναίκα αυτή ή ίδια...

Ποιός ξέρει, τί άνμοστρόβιλος συντάραξε τήν πονεμένη του ψυχή... Άποού όμως διάβασε και ξαναδιάβασε τό γράμμα έκείνο, στό όποιο τό φτωχό πλάσμα είχε σκυπώσει όλο του τόν πόνο, ο κόμης πήγε στό δωμάτιο τής Σιμόνης και τήν κντίταξε έτσι πού κοιμόταν. Έπειτα έσοκπεσε και τή φίλησε...

Τό πρωτό πού έξυπνησε ή Σιμόνη δέν ήξερε άν είχε δει όνειρο, ή αν έκείνος, πού τόν έλεγε πατέρα, πήγε άληθινό και τί φίλησε, δακρυσμένος, στό κρεββατάκι της όπως τόν παλιό καιρός...

Και τό περιεργότερο άπ' όλα εινε, πός άπ' τά Χριστούγεννα έκείνα δέν υπάρχει πια άγαπημένο παιδί άπ' τή Σιμόνη. Κάι ή άγάπη αυτή έγινε πολύ μεγαλύτερη, άπ' τόν καιρό πού ο κόμης ύπνεε' από ένα διαπληκτικό στή λέσχη, σκότασε σέ μονομαχία τό μαρκήσιο ντ' Έντύ, τό δημουργό έκείνο δλης τής περασμένης δυστυχίας...

Πώλ Μπουρζέ

