

ΤΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΤΣΑΚΑΛΟΦ ΚΑΙ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Οί πρόδρομοι τῆς Φιλικῆς. Μία σκηνή στὸ σεράγι τοῦ Ἀλῆ Πασσᾶ. Ἡ ἀρπαγὴ τοῦ μικροῦ Τσακάλωφ. Ἀπὸ τὰ Γιάννενα στὴ Μέσα. Ἐνα συμβούλιο στὸ σπίτι τῶν Ὑψηλάντηδων. «Ἡ Ἐταιρία μας ἀνεκαλύφθη!» Μιλεῖ ἡ ἀρχόντισσα Ὑψηλάντη. Ὁ πρόεδρος Γαλάτης κλπ.



ἩΝ ἱστορία τῆς Φιλικῆς Ἐταιρίας ἐξαιροῦν σελίδες δραματικώτατες, ἀγνωστες στοὺς πολλούς. Θὰ διηγηθῶμε τις κυριώτερες :

Καὶ πρῶτα πῶς ἰδρύθηκε ἡ Φιλικὴ: Ἐνας Ὑδαῖος ἐμποροπλοίαρχος, ὁ Ἰωάννης Δοζάκος Δρενίας, ἐπῆγε στὸ Παρίσι γιὰ νὰ κανονίσῃ μιὰ χρηματικὴ διαφορά του μετὰ τῆ Γαλλικὴ Κυβέρνησι. Ἐπειδὴ ἦταν πολὺ φτωχός, κατοικοῦσε σὲ μιὰ ἀποκεντρη συνουκία καὶ λιγοὶ Ἕλληνες τὸν ἤξεραν.

Κατὰ τὸ χειμῶνα τοῦ 1814 ὁ Δρένιας πέθανε ἀπὸ τὴ φτώχεια καὶ τὸ κρῖο. Ἡ Ἀστυνομία ἐπῆρε τὸ πτώμα του, καὶ—σύμφωνα με τις τότε ἄθλιες ἰδέες τῶν Καθολικῶν κληρικῶν—ὁ Δρένιας, ὡς ὀρθόδοξος, θάφτηκε, χωρὶς κηδεία, ἐξω ἀπὸ τὴν πόλι, σὲ κάποιον χαντάκι. Τὸ γεγονός αὐτὸ ἔκανε φρίκη στοὺς Ἕλληνας τοῦ Παρισιοῦ. Συνήλθαν ἀμέσως ἓν ἕνα ξενοδοχεῖο, ἐσχολίασαν τὴν ἐλευθέρια διαγογίη τῆς Γαλλικῆς Ἀστυνομίας, καὶ ἕνας γάλλος φιλέλλη, πού εἶχε διατελέσει πρεσβευτὴς στὴν Κωνσταντινούπολι, ὁ κόμης Ντέ Σουαζέλ ἐσυμβούλευσε τοὺς Ἕλληνας νὰ ἰδρῶσουν μιὰ Ἑλληνικὴ Ἐταιρία, ἡ ὁποία νὰ συσκέπτεται γιὰ ὅτι ἀφορὰ τὸν Ἑλληνισμό. Ἐνας ἀπὸ τοὺς παρόντας, ὁ Ἀθανάσιος Τσακάλωφ, τόσο ἐνθουσιάζτηκε ἀπὸ τὴν ἰδέα αὐτή, ὥστε ὁ νοῦς του πῆγε μακριά, στὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους. Καὶ γίνηκε ὁ ἰδρυτὴς καὶ ἡ ψυχὴ τῆς Φιλικῆς Ἐταιρίας.

Ὁ Ἀθανάσιος Τσακάλωφ ἦταν μοναχογιὸς τοῦ Γιαννιώτη Νικηφόρου, ἐμπορευομένου στὴ Ρωσία καὶ τῆς Βασιλικῆς, τὸ γένου Γώγου. Ἡταν ἀπὸ τὰ ὀρειώτερα παιδιὰ τῶν Ἰωαννίνων. Μιὰ μέρα, πού ἐβγαῖναν ἀπὸ τὸ περίφημο Σχολεῖο τοῦ Ψαλίδε, οἱ τριχανταριοὶ τοῦ Ἀλῆ Πασσᾶ, πού ἐπαοισμόνευαν κατὰ διατανὴ τοῦ Τυράνου, ἀρπαξάν τὸ μικρὸ Ἀθανάσιο καὶ τὸν ἔφεραν στὸ Σεράγι. Ἡ δυστυχισμένη μητέρα του τρέχε ἀμέσως στὸ γείτονά της; Ἀλβανὸ Ταχὴρ Ἀμπάζη—διευθυντὴ τῆς Ἀστυνομίας—καὶ με δάκρυα τοῦ διηγείταται τὴν ἀπαγογίη τοῦ παιδιοῦ της. Ὁ Ταχὴρ πού ἦταν φίλος τῆς οἰκογενείας, συμβουλεύει τὴν μητέρα νὰ προσποιηθῇ τὴν τρελλὴ καὶ νάρθη μὰζι του στὸν Ἀλῆ Πασσᾶ. Ὄταν ἐπῆγαν στὸ Σεράγι, αὐτὸς μὲν ἐμπῆκε στὸν ὄντα τοῦ Ἀλῆ, ἡ δὲ μητέρα ἔμεινε στὸ διάδρομο κλαίγοντας, ξεφωνίζοντας, οὐρλιάζοντας.

— Τί φωνές εἶν' αὐτές, ὀρε Ταχὴρ; ἔρωτᾷ ξεφνιασμένο; ὁ Ἀλῆς.

— Πασσᾶ μου, εἶνε ἕξω μιὰ γυναίκα μισότρελλη. Εἶνε γεϊτόνισσά μου καὶ με τις φωνές της δὲ μ' ἀφήνει νὰ ἡσυχάσω. Οἱ τριχανταριοὶ σου τίς ἀπαξάν τὸ παιδί της καὶ σὲ παρακαλῶ νὰ τῆς τὸ δώσης, εἰπεῖδι ὁ ἄντρας της εἶνε στὴ Ρωσία καὶ δὲν πρέπει ἐκεῖ στὴ χώρα τοῦ δουτοῦ Τσάρου, ν' ἀκούγεται τὸ δοξασιμόνο δνομά σου γιὰ τέτοια πράματα !.

Ὁ Ἀλῆς ἔμεινε συλλογιόμενος καὶ τέλος διέταξε νὰ δώσουν τὸ παιδί στὴ μάνα του. Τὸ ἀρπαξὴ ἡ καυμένη ἡ μάνα στὴν ἀγκαλιὰ της, ἔτρεξε σπύτι της καὶ ἀμέσως κήθησε κί. Ἐγραψε ὅλα τὰ διατρέξαντα στὸν ἄντρα της. Μολὶς ὁ Νικηφόρος ἔλαβε τὸ γράμμα, ἤρθε στὰ Γιάννενα καὶ πῆγε νύχτα σπύτι του, συνοδουόμενος ἀπὸ ἕνα ἀγωγιάτη με δυὸ ἄλλα. Ὁ ἀγωγιάτης ἔμεινε κρυμμένος, στὸ σπύτι τοῦ Νικηφόρου ὅλη ἐκείνη τὴ νύχτα καὶ τὴν ἄλλη μέρα. Καὶ δταν ἐνύχτωσε, ὁ Νικηφόρος ἐφῆγε με τὸ γυῖο του γιὰ τὴ Ρωσία. Τὰ τελευταῖα του λόγια στὴ γυναίκα του ἦταν :

— Ἐχω μαζὶ μου δυὸ καλὰ πιστόλια. Ἄν στὸ δρόμο θελήσουν νὰ πάρουν τὸ παιδί μου δὲν τὸ ἐνα πιστόλι θὰ τὸ σκοτώσω καὶ με τὸ ἄλλο θὰ πατάω τὰ μυαλά μου στὴν ἀέρα ! Δὲν εἶνε ἀπίθανο νὰ μὴν ἀνταμωθῶμ' ἐμὰς πὰς αὐτὴν τὸν κοσμο, γιὰτι ἐνόσφ' εἶν' ἐδῶ Τούρκοι, ἐγὼ δὲν θὰ πατήσω τὸ πόδι μου στὰ Γιάννενα. Γυναίκα ἔχε γαῖα !.

Καὶ ἐφυγε, κρατῶντας ἐπάνω στὴ σπλα τὸ μικρὸ Θανάση, ὁ ὁποῖος μεγάλωσε στὴ Ρωσία κοντά στὸν πατέρα του, ἔμαθε νὰ μιῶθῃ τοὺς τυράντους τῆς πατρίδος του καὶ ὅταν γίνηκε ἄντρας ἰδρῶσε τὴ Φιλικὴ Ἐταιρία, μαζὶ με τὸν Σάνθο καὶ τὸν Ἀναγνωστόπουλο. Τότε ὁ Νικηφόρος πῆρε καὶ τὸ ὄνομα Τσακάλωφ.

Στὰ 1820 ὁ Τσακάλωφ ἐμίησε στὸ μυστικὸ τῆς Ἐταιρίας πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ἐξέχοντας Ἕλληνας τοῦ Ἐξωτερικοῦ καὶ τέλος τὸν Ὑπασπιστὴ τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Ρωσίας Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη πού ἔγινε καὶ ἀρχηγός τῆς Φιλικῆς Ἐταιρίας. Τὸ ἀκο-

λοθο συγκινητικὸ ἐπέσοδιο φανεράνει τὸν πατριωτισμὸ τῆς εὐγενειᾶς οἰκογενείας τῶν Ὑψηλάντηδων.

Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, πρὶν ἀναλάβῃ ἕνα τέτιο βαρὺ ἔργο, τὸ συλλογιζότανε πολὺ. Δὲν ἔξενοῦσε ὅτι καὶ ἄλλη φορὰ εἶχε προσπαθῆσει νὰ πάρῃ μετὰ τὸ μέρος τῆς ἱερῆς ὑποθέσεως τὸν Τσάρο καὶ τὸν εἶχε ἀκούσει ν' ἀπαντᾷ:—Δὲν εἶνε καιρὸς ἀκόμη. Οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ κἀνον ὑπομονή. Ὄταν ἔλθῃ ἡ ὄρα, ἐγὼ θὰ γίνο ὁ ἐλευθερωτὴς τους !..»

Κατὰ τὸ 1817 ὁ Ὑψηλάντης, λυπημένος, ἔκανε τὸν ἀπογευματινὸ του περπάτο στὸν ἀνακτορικὸ γῆπο τοῦ Τσάρου Σελο. Κρατοῦσε στὸ χέρι του ἕνα βιβλιάρικα καὶ διόραζε με χαμηλὴ φωνή. Ἀξαφνα, ἀουσε πίσω του βήματα καὶ μιὰ φωνὴ νὰ τὸνε κρατῆ. Ἡταν ὁ Τσάρος.

— Τί κάνετε ἐδῶ, πρίγκηψ; τοῦ λέει. Τί διαβάζετε; Ὁ Ὑψηλάντης ἔδειξε τὸ βιβλιάρικα. Ἡταν ποιήματα τοῦ Γάλλου ποιητῆ Ἀρνῶλ. Καὶ ἀπήγγειλε μερικὸς στίχους.

Φτωχὸ φύλλο, μαρμάρειο, Ἀπ' τὸν κλῶνο σου πεμμένο.

— Οἱ στίχοι αὐτοὶ Μεγαλειότατε, ταιριαζόμενος τόσο πολὺ στοὺς Ἕλληνας, τοὺς δυστυχισμένους μου ὀμοιωθεῖς, ἐπρόσθεσε ὁ Ὑψηλάντης, καὶ γονατίζοντας συ. ἔχισε: — Ἀυτὴ τὴ στιγμή ἡ Ἑλλάς, μετὰ τὸ δικο μου στομάς ζητεῖ τὴν προστασία τῆς Μεγαλειότηός Σου. Ζητεῖ βοήθεια ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ Σου καρδιά καὶ ἀπὸ τὸ χέρι Σου !»

Ὁ Τσάρος χαμογέλασε με συμπάθεια καὶ ἀποκρίθηγε :

— Πάντα ὁ ἴδιος εἶσθε, πρίγκηψ, νέος καὶ ἀνυπόμονος ! (Καὶ μετὰ μιὰ στιγμή, σὲ σοβαρὸ τόνο). Θ' ἀποκρίσεις ἐλευθέρη Πατρίδα μιὰ μέρα. Δὲν θέλω νὰ πεθάνω, προτοῦ κἀνω κἀτι γιὰ τοὺς Ἕλληνας. Ὅμως γιὰ νὰ τὸ κἀνω, περιμένο σ η μ ε ἰ ο θ ε ἰ η ο, πού ἡ ἐγὼ νὰ τὸ γνωρίσω ἡ αὐτοὶ νὰ μοῦ τὸ δείξουν. Πρὸ παντος ὁμως οἱ Ἕλληνας πρέπει νὰ γίνουν ἀξιοὶ αὐτοῦ τοῦ καλοῦ, γιὰ νὰ μπορῶ νὰ λέω: — <Λοιπὸν, τὸ ἀξίζανε !»

— Μεγαλειότατε, εἶπε τότε ὁ Ὑψηλάντης, οἱ Ἕλληνας, περμένει στὰ πόδια Σου, ζητοῦν τὴν ἐλευθερία τους !

— Πρέπει νὰ τὸ συλλογιθῶ πολὺ, πολὺ ! Ἡ πολιτικὴ κατάστασις εἶνε τέτοια, πού μιὰ τουφεκιὰ σὸ Δούναβι, μπορεῖ ν' ἀνάψῃ φωτιά σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη !.

Ἐσκυψε τότε ὁ Ὑψηλάντης καὶ—σύμφωνα με τὸ Ρωσικὸ ἔθιμο—ἐφίλησε τὸν Τσάρο στὸν ὄμο. Καὶ στὴν καρδιά του δυνάμωσε ἡ ἐλπίδα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσι τοῦ Ἑθνους του.

Ἡ σκηνὴ τώρα εἶνε ἄλλου, στὸ Κισνόβιο τῆς Ρωσίας, στὸ ἀρχοντικὸ σπίτι τῶν Ὑψηλάντηδων, στὶς 16 Φεβρουαρίου 1821. Ἡ μεγάλη ὄρα εἶνε ἀποφασισμένη. Γύρω ἀπὸ τὸ τραπέζι κάθονται τὰ τέσσαρα ἀδέρφια. Ὁ Ἀλέξανδρος, Δημήτριος, ὁ Γεώργιος καὶ Νικόλαος. Ἀντίχου τους οἱ δυὸ γραμματεῖς: Ὁ Γ. Λασσάνης καὶ ὁ Γ. Τυπάλδος. Συντάσσουν τὴν «Π ρ ο κ ἡ ρ υ ξ ι ν π ρ ὀ υ ε τ ο υ ε Ἑ λ λ η ν α ε ς» πού θὰ σκορησθῇ, σάλλημα ἐνεργητριο, σὲ κάθε ἑλληνικὴ γωνία καὶ ὅπου βρισκεται Ἕλλη. Εἶνε ὅλοι σοβαροὶ, τελευτοργικοί.

Οἱ δυὸ πιστοὶ γραμματεῖς, σκυμμένοι, ζυγίζουν κάθε λέξι τῆς Προκηρῦξεως. Ὁ Γ. Τυπάλδος γράφει, ὅσα τοῦ ὑπαγορεύσει ὁ Γ. Λασσάνης. Οἱ Ὑψηλάντηδες παρικολοῦθοῦν σιωπηλοί. Δὲν ἀκούγεται μέσα στὴν ἐπίσημη ἐκείνη σιωπή, παρὰ τὸ τρίξιμο τῆς πένας στὸ χαρτί. Ἐξαφνα, ἡ φωνὴ τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη χύνεται γύρω ἱερωτικὴ, γαλήνια.

— Ναί, ἀδελφοί μου, λέει, ὅλα τὰ προσφέρομεν θυσία πατριωτικὴν. Καὶ τὰ δυὸ ἐκατομμύρια, ὅπου ἡ Πόρτα, κατὰ τὴν συνθήκην θὰ μὰς πληρώσῃ κατὰ τὸν προσηχ Μάιον. Δὲν ἡμποροῦμε νὰ περιμένωμεν ! Ἡ Ἐταιρία ἀνεκαλύφθη ! Ἄς προσφέρωμεν καὶ τὰ κτημάτα μας εἰς τὴν Βλαχίαν. Ἡ τιμὴ των εἶνε ἐκατομμύρια. Ἄς προσφέρωμεν καὶ τοὺς βαθμούς καὶ τοὺς μισθοὺς, τοὺς ὁποῖους ἀπολαμβάνωμεν εἰς τὴν Ρωσικὴν δουλειαν, ἄς δώσωμεν καὶ τοὺς ἴδιους ἐαυτοὺς μας θυσίαν εἰς τὸν βοῦμ τῆς Πατρίδος. Ἐσοὶ μόνον θὰ ἐκτελέσωμεν τὴν παραγγελίαν τοῦ πατέρα μας, καὶ θὰ ἐκδικήσωμεν τὰ βασανιτήγια ὅπου ὑπέφεραν ὁ πάππος μας καὶ ἀπέθαναν ἀπὸ αὐτὰ... Ὅλα ἅ: τὰ δώσωμεν εἰς τὴν Πατρίδα ! Ἄς κινήσωμεν τὸν ἱερὸν Ἀγῶνα ὑπὲρ αὐτῆς. Ἀνάγνωσε, Λασσάνη, τὸ κήρυγμα !.

Τὸ κήρυγμα διαβάστηκε καὶ γίνηκε ἀπὸ καρδίας δεχτὸ. Τώρα μόνο ὁ Ἀλέξανδρος δὲν ἔλεγε τίποτε. Ὑστερα ἀφοῦ συλλογιόστηκε εἶπε :

— Εἶνε καὶ κάποια ἄλλη θυσία, ἡ ὁποία μὰς ἐπιβάλλεται...

Ἐσηκώθη, βγῆκε ἀπὸ τὸ δωμάτιο καὶ πῆγε κατ' εὐθείαν στὴν κάμαρα τῆς μητέρας του. Τὴν





ΑΝΕΚΔΟΤΑΚΙΑ

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

Κάποτε πού ο αυτοκράτωρ της Αυστρίας 'Ιωσήφ ο Β' είχε πάει ινκόγνιτο στο Παρίσι, διεδόθη η είδησις ότι εσύχναζε στο καφενείο του Παλαιού Ρουαγιάλ κι' ότι έχει θά μπερούσε κανείς να τον δει. Πραγματικώς ο αυτοκράτωρ είχε σκοπό να πάη εκεί, αλλά βλέποντας τον φοβερό ου οπισμό προτίκων να καταφυγή στο καφενεϊόν της Λεζάνς, όπου δεν βρισκόταν κανένας άλλος εκτός της διευθύντριας του καταστήματος.

«Αχ, κέρρι, του λέει εκείνη, τί καλά πού κάνετε και ήρθατε! Χωρίς εσάς θά είχε μείνει όλο το πρωί άδειο το μαγαζί μου. Αυτός ο κατηραμένος ο Αυτοκράτωρ έκανε όλους μου τους πελάτας να πάνε στο άλλο καφενείο. Να είχε τουλάχιστον πσει ως τώρα, θά τον έβλεπαν, θά χόρταιναν και θάτρυγαν. Μά αυτός ο θεοκατάρατος δεν φάνησε άκομα!... Σάν αυτοκράτωρ πού εινε βλέπεις, του άρθεσι να κάνη τον κόμμο να τον περιμάνη»

— Και σεις τον έχετε δει τον αυτοκράτορα ; την ρώτησε ο 'Ιωσήφ ο Β'.

— 'Ω, όχι, δεν τον έχω δει άκόμη... Θά τον έβλεπα μολαταύτα με μεγάλη ευχαρίστησι. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να άψησω το μαγαζί και νά πάω στο άλλο καφενείο.

'Εν τώ μεταξύ ο ξένος είχε πει τον καφέ του και έδωκε στη διευθύντρια του καταστήματος ένα χρυσό γαλλικό είκοσόφραγκο.

— 'Ω, τί όφρατο πού εινε ! φώναξε τότε εκείνη, για κοιτάξετε το πρόσωπο του Βασιλιά μας επάνω...

— Βέβαιν', το βλεπω, ειπε ο 'Ιωσήφ ο Β'. Και συνέχισε : 'Αν θέλετε τώρα να δητε και το πρόσωπο του αυτοκράτορος 'Ιωσήφ, κυτάετε τον, στέκει μπροστά σας!...

Και έβγαλε το καπέλλο του, έμαρτέθηκε με μεγάλη ευγένεια και έφυγε, ενώ η καταστημάτρχις έμεινε μ'άνοιχτο το στόμα.



ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΓΛΥΠΤΟΥ ΤΟΜΑΣ

'Ο περίφημος Γάλλος γλύπτης Ζυλ Τομάς είχε το έξαιρετικό χάρισμα να μπορή να εργάζεται από μνήμη. Ρίχνοντας μόνον μία ματιά στο μοντέλλο του ήταν σε θέση άφοβότερα να κάνη την προτομή έντελως όμοιαν μ' αυτή. Μιά φορά τον έπεσεζέφθη ένας νέος ο όποιος του διηγήθηκε με δάκρυα ότι η άδελφή του ήταν φθισική και πολύ λίγες ελπίδες ύπηρχαν πιά για τη ζωή της. Γι' αυτό οι γονείς της επιθυμούσαν ν' άποσυψώσουν το χαρακτηριστικά της στο μάρμαρο, αλλά η άρρωστη ήταν πολύ άδύνατη για να μπορέση να ποζάρη μόνη της. Ες άλλου δεν ήθελαν να καταλάβη ότι θά της ψιάσουν την προτομή επειδή έπρκειστο να πεθάνη. 'Εξήγησε λοιπόν ο νέος την βοήθεια του γλύπτου και κείνος του ύπεσχεθη να κάνη ό,τι μπορέση.

Την επομένη ημέρα ο νέος ειπε στην άδελφή του ότι είχε βρη μερικα θανατώσια κοσμήματα να της χαρίση άλλα δεν ήξερε τι να διαλέξη και γι' αυτό παρήγγειλε στον κοσμηματοπώλη να έρθη μαζί με τα τιμαλφή στο σπίτι.

Πραγματικώς οε λίγο έφτασε ο Τομάς παίζοντας το ρόλο του κοσμηματοπώλου και ενώ η άρρωστη ήταν άπρησχολημένη με το ξεδιαλεγμα των κοσμημάτων, αυτές την παρατηρούσε και άπετύπωσε τόσο καλά τα χαρακτηριστικά της στο μυαλό του, όποτε όταν έπεστρεψε στο άτελέ του της έφτιασε μία προτομή που κατέπληξε κυριολεκτικώς τους γονείς της νέας για την όμοιότητά της.

Δυστυχώς όμως ο γλύπτης δεν είχε πάντοτε την ίδια τύχη. Μια φορά πάλιν πήνε ένας νέος 'Αγγλος στο άτελε του και τον παρηκάλεσε να του έτοιμάση την προτομή της γυναίκας του. 'Επειδή όμως την ήθελε για να της την χαρίση στα γενέθλιά της και επιθυμούσε να της κάνη εκπλήξι δεν ήθελε να πη στην ίδια να πάη να ποζάρη.

Τότε ο καλλιτεχνής ρώτησε γελώντας αν μπορούσε τουλάχιστον να ιδη την κυρία.

'Αν έρχοσαστε στο σπίτι θά το καταλάβαινε, ειπε ο 'Αγγλος. 'Επειδή όμως η γυναίκα μου έπισκέπτεται τρεις φορές την εβδομάδα, σε ώριμένη ώρα, μία φίλη της και παίρνει το λεωφορείο της Βασίλλης, ελάτε και σεις την ίδια ώρα και σιωθήτε στο σταθμό, να οσά; δείξω κρυφά. Ταξιδεύστε κατόπιν μαζί της και την βλέπετε όσο θέλετε...

'Ο γλύπτης ανέλωβε την παραγγελία, ειπε την κυρία, ταξείδασε δυό-τρεις φορές μαζί της με το λεωφορείο της; Βασίλλης κ' έκαμε κατόπιν την προτομή της. Την παραμονή των γενεθλίων της παρθέσως το έργο του σ'ό σύζυγο της, ο όποιος το τοποθέτησε στην ταπεσαρία σκεπασμένη, οσώς όποτε η πρώτη που θά το άντίκρυζε το πρωί να εινε η δούρτζουσα.

Τέλος πάντων έφτασε η έπίσημος στιγμή. 'Ο σύζυγος τρέβοντας τα χερια του από ευχαρίστησι περίμενε να φανη η γυναίκα του.

Μόλις δέ η σύζυγός του ένεφανίθη την πλησίασε, την ευχέθηκε για την γιορτή της και την ώδηγησε κοντά στο άγαλμα. Μόλις όμως το ξεσέπασε η γυναίκα του έβγαλε μία φωνη φρίκης! Σκεπάζοντας κατόπιν το προσωπό της με τα χέρια της έφυγε τρέχοντας από την κάμαρα και χύπησε την πόρτα τόσο δυνατά πού έφταντασε όλο το σπίτι!...

'Ο δυστυχής σύζυγος κερτωμένος στη θέσι του κτύπησε κατάπληκτος ποτε την κλεισμένη πόρτα και ποτε την προτομή.

'Ο γλύπτης είχε κάνει ένα πραγματικό άριστούργημα, μόνο πού είχε γίνει μια μικρή παρεξήγησις. 'Αντι να οκαλήση επάνω στο μάρμαρο τα χαρακτηριστικά της 'Αγγλίδος, ειχε κάνει λάθος και ειχε φτιάσει την προτομή της...όμοιωτάτης; και κομφοιάτης καμφορίας της, που την συνώδεσε στο λεωφορείο!...

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

Στα χερσιά του 'Υψηλάντου βρέθηκε μετά το θάνατό του και η έξηξι διαθήκη του σχετικώς με τους 'Ελληνας! «Μηδέποτε λημονήσητε ότι οι 'Ελληνες, ίνα έλευθερωθώσι δεν πρέπει να βασίζονται ειμή εις εαυτούς».

ΔΗΜΟΓΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Τ' ΑΝΥΨΙΑΝΤΡΟ

Σά μηλο πού εινε στη μηλιά, το παραγιωμένο 'Ετος' εινε και τ' άνυψιαντρο σάν έρχεται ο καιρός του. Λόγια λέγει της μάννας του, λόγια της αδερφής του. «Μαννα στη μεση δέ χωρώ, στην άκρη δεν κοιμ'όμαι. Στρώστε μου η έξω στην αύλη, η έξω στο περβόλι, Νά πεφτούν τάνθη άπάνω μου, τα μηλα στην ποδιά μου, Νά πεφτη της άμυγδαλιάς το πικρομυγδαλό της».

εύρηξε με το μικρότερο άπ' όλα τ' αδέρφια, το Γρηγόριο, δεκα-τεσάρων χρονών άγόρι, καθισμένο πλάγι της. 'Ο 'Αλέξανδρος, άφοψ φίλος το σεβασίμο χέρι της μάννας; του-της μεγάλης άρχοντισσας 'Ελισάβετ, χήρας του Κωνσταντίνου 'Υψηλάντη-και της χείδισμε τ' άσπρα μαλλιά, της έδοσε το μπράτσο και την έφερε οίγα-οίγά στις δωμάτιο, όπου γίνονταν το έπίσημο συμβούλιο των 'Υψηλάντηδων. 'Όταν έφτασαν εκεί ειπε :

— Μητέρα, η σωτηρία της Πατριδος ήμπορει ν' άπαιτήση και την θυσιαν του κτηματός μας της Κοζνίτσας, το όποιον δια σαράντα άκόμη χρόνους θ' άποδίδη έσορον εις τον οικον σου πανήγυτα τέσσερες χιλιάδες ρουβλία χρονικώς. Προσφέρεις αυτό το κτήμα, Μητέρε, εις την Πατρίδα ;

'Η άρχόντισσα 'Υψηλάνταινα δάκρυσε γλυκά : — Παιδιά μου, ειπε, έγω προσφέρω εσάς τα φίλτατά μου τένα, και θά λυπηθώ τα δύο έκαιτομύρια ρουβλία ;

Με τα τελευταία αυτά λόγια, τελείωσε και η Προκήρηξη. 'Ο 'Αλέξανδρος 'Υψηλάντης—πού ειχε χασε το δεξί του χέρι στον πόλεμο—έπήρε την πένα με τ' άριστερο και σταθερό ύπέγραψε : 'Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς 'Υ ψ η λ ά ν τ η ς .

'Αλλά τί έννοοσος ο 'Υψηλάντης λέγοντας τε' αδέρφια του : — «Δεν θα ήμπορούμεν να περιμένουμεν, η 'Εταιρία μας άνεκαλύφθη ;»

'Αλλοιμονο ! 'Όπως άνάμεσα στους μαθητές του Χριστού βρέθηκε ένας προδότης, έτσι και μεταξύ των Φιλικών. 'Όταν τα μέλη της 'Εταιρίας έβραβιώθηκαν ότι ο 'Ιθακήσιος Νικόλαος Γαλάτης, πού του είχαν έμπιστευθει τα μυστικά, έφοβήριζε να τους προδώσει και μάλιστα ταξείδασε για τέτοιο σκοπό, έταράχτηκαν και άπασάσαν να τον σκοτώσουν. Εινε πολύ τραγική η ιστορία αυτή του προδότη Φιλίκου. Θα τή διηγηθούμε με όλες της τις λεπτομέρειες στο επόμενο φύλλο.

'Ο 'Ιστορικός