



ΙΣΤΟΡΙΟΥΔΕΣ

Ο ΑΠΡΟΣΚΛΗΤΟΣ ΜΟΥΣΑΦΙΡΗΣ

"Ενας δικηγόρος του Βερολίνου παύγνωστος για την φιλαργυρία του δεν είχε ποτέ τον προσκαλέσει άνθρωπο σε γεύμα.
- Βάζω στοίχημα, είπε μία μέρα ο Θ. Ντορίγκ που άργότερα έγινε ένας από τους διασημότερους ηθοποιούς της Γερμανίας, ότι θα πάω σπίτι του και θα με καλέσει αφέντικως σε γεύμα, χωρίς καν να με γνωρίζει.
Πράγματι την επομένη ημέρα ο Ντορίγκ έπληξε στο σπίτι του δικηγόρου άκριβώς την ώρα του φαγητού.
-Με συγχωρήτε, του λέει μόλις μπήκε, που σάς παρουσιάζονται τέτοια ώρα, χωρίς μάλιστα να με γνωρίζετε, αλλά πρόκειται περί μιά; ύποθεσώ: που θα σάς κινή να κερδίσετε χίλια τάλληρα.
- Χίλια τάλληρα; ρώτησε ο δικηγόρος εκπληκτός.
- Άκριβώς. Άλλα τώρα τρώει και δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να σάς μιλήσω. Προτιμώ να πάω να φάω κι' εγώ και να έρθω ξανά να τα πούμε.
- Όχι, όχι, σταθήτε! φώναξε τότε ο φιλάργυρος, σάς παρακαλώ να καθήσετε να γευματίσετε μαζί μου.
Ο Ντορίγκ δεν έχασε καρδ. Εκάθησε και έφαγε για δύο.
Όταν τελείωσε το γεύμα ο φιλάργυρος δικηγόρος πήρε τον ηθοποιό κατά μέρος και τον ρώτησε.
- Και τώρα, μπορείτε να μου πείτε με τι τρόπο θα κερδίσω τα χίλια τάλληρα;
- Άπλοστάτα, απήντησε με όλη του τη σοβαρότητα ο Ντορίγκ, έχω άκουση πως έχετε μία κορη εις ώραν γάμου και πως της δίνετε προίκα δέκα χιλιάδες τάλληρα. Δώστε μου την έμένα με έννενα χιλιάδες μόνον. Έτσι θα κερδίσετε χίλια τάλληρα.
Κόκκαλο ο φιλάργυρος!...

Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ

Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΓΚΑΡ ΠΟΕ

Ο Ποε μέθυσος. Τι έλεγε για την οίνεποσία. Το μυστήριο του θανάτου του. Ο γαμος του στη νέα Υόρκη. Ασημνημένος σ' ένα καπηλειό. Ανάμεσα στα σκουπίδια. Το φρικτόν τέλος του.

Η μοίρα δεν κάνει διακρίσεις. Χτυπάει άγρια και τους κοινούς ανθρώπους και τους μεγάλους άνδρας. Ένας από τους μεγάλους συγγραφείς που χτυπήθηκε σκληρά κι' απάνθρωπα από την μοίρα τους ήταν ο γοητευτικός ποιητής, ο ανατριχιαστικός διηγηματογράφος, Έντγκαρ Ποε. Η ζωή του πέρασε γιμάτη βάσανα, πικρίες και άπαγοή ευθεία, το τέλος του δε όηροξεν οίκτρο! Για να ξεχανά τα βάσανά του ο Ποε έπινε κατά κόρον. Συνήθιζε μάλιστα να λή και να κημαρώνη μάλιστα γι' αυτό ότι το πιστό, μόνο το πιστό, τον ενέπνευε και τον ενίοχως να νά γράφη.
Έξοδσε σε διαρκή κατάσταση κραιπάλης. Το πιστό ήταν εκείνο που έπέφερε τέλος τον τραγικό θάνατό του, τον όποϊον περιβάλλει πελώρος μυστηρίου.

Ένας από τους βιογράφους του Έντγκαρ Πόε βεβαίωσαν ότι ο μέγας άμερικανός συγγραφέας έσωφίστηκε μία μέρα, τρομερά μεθυσμένος, καταμεσής του δρόμου και έχει τον πλάκωσε κάποιον κάρου!...

Άλλος βιογράφος του άναφέρει ότι, μερικοί διαβάτες βρήκαν τον Πόε μεθυσμένο να κυλιέται μία νύχτα στο δρόμο, τον συμάξωσαν και τον μετέφεραν σ' ένα νοσοκομείο όπου την άλλη μέρα άπέθανε. Τρίτος πάλιν βιογράφος του Ποιητού συμφωνεί με τον παραπάνω και προσθέτει την λεπτομέρεια, ότι ο Ποε ξεπύχισε στο νοσοκομείο κατεχόμενος από τρομακτικό «ντελιρίουμ τρομενς»!...

Τέλος κάποιος άλλος άπό τους βιογράφους του άτυχούς συγγραφέως-γιατί τόσο με την ζωή του όσο και με το έργο του ασολήθησαν παρά πολλοί κριτικοί και συγγραφείς-καλύτερος πληροφορημένος άπό τους προηγουμένους, διηγείται ότι, την 4' Οκτωβρίου του 1849 ο Έντγκαρ Πόε ξεκίνησε για την Νέα Υόρκη όπου έπρόκειτο να νυμφευθή. Όταν έφθασε στη Βαλτιμόρη παρέδωσε σ' έναν άξιοφόρο του σταθμού τη βαλιζά του για να την τοποθετήη μέσα σ' ένα βαγόνι. Η άμαξοστοίχια όμως έπρόκειτο να φύγη έπειτα άπό δυό ώρες. Και ο Ποε σκέφθηκε ότι, στο διάστημα των δυό γυτών ώρών προφθάνει να πη κανένα ποτηράκι. Μπήκε λοιπόν σε μία μικρή ταβέρνα, κοντά στον σταθμό, όπου δεν άργησε να πιάση γνωριμία με μερικούς χωρικούς άγνωστους, που μόλις έμαθαν το όνομά του, του έδήλωσαν πως ήταν θαυμασταί του και τον προκάλεσαν να πιουν μαζί.

Ο Ποε που έπινε αφάνταστες ποσότητες κρασιού και διαφόρων άλλων ποτών δέχθηκε την πρόσκληση άμέσως, κάθησε μαζί τους και χωρίς να περιμένη να τον παρακαλέσουν περισσότερο άρχισε να πίνει τρομερά. Έτσι δε τόσο πολύ ώστε σε λίγο έχασε και το τράνιο και την βαλιζά του και την νύμφη που τον περιέμενε στην Νέα Υόρκη. Έτσι τόσο πολύ που στο τέλος τον μετέφεραν σε οίκτρο κατάσταση στο νοσοκομείο!... Έκει έτετα από τρεις ημέρες άπέθανε!... Δεν ήταν τότε άκόμη σαράντα έτών.

Η έκδοχη αυτή συμφωνεί σε πολλά σημεία με την περιγραφή του θανάτου του Ποε που άφισε ο έπίσης διάσημος γάλλος ποιητής Κάρολος Μπωντελαίρ, ο όποιος δεν άναφέρει μών την λεπτομέρεια του γάμου του ποιητού που έπρόκειτο να γίνη στην Νέα Υόρκη, βεβαίωνει όμως ότι στις 4' Οκτωβρίου, όταν ο Ποε έφθασε για την πρωτεύουσα της Άμερικής, παρουσιόταν ότι υπέφερε από έβανθληξη και άπο ρίγη.

Το βράδυ της 6ης Οκτωβρίου, κατά τον Μπωντελαίρ, ο Ποε άφου παρέδωσε στον σταθμό την βαλιζά του για να την πάρη πίσω στην Φιλαδέλφεια, μπήκε σε ένα καπηλειό όπου πίνοντας και φλυτρώοντας έχασε έντελώς το παξίδι του!...

Κατόπιν όμως τι συνέβη; Γι άπέγνω ο ποιητής; Άπό τη στιγμή αυτή άρχίζει το μυστηριο σχετικώς με τον θάνατό του. Πολλοί λέγουν ότι έληστεύθη στο δρόμο άπο κακοποιούς, που άντελήφθησαν ότι ήταν μεθυσμένος. Άληθινού αυτό!... Άγνωστον...

Τελος το βέβαιον είναι ότι την αυγή, σε μία γωνιά του δρόμου, κοντά στο καπηλειό, οι σκουπιδιόφιδες περιμάξωσαν έναν μεθυσμένον, έγκαλυμένον κατά γής, σε κατάσταση πλήρους άνασθησίας. Φαινόταν νεκρός! Τον μετέφεραν τότε άμέσως στο νοσοκομείο, όπου όταν έφθασε στα ορτύα του δεν βρήκαν ούτε μία πεντάρα επάνω του ούτε ένα χαρτί άπο το όποϊον να φαίνεται η ταυτότητός του.

Πέθανε το βράδυ της επομένης Κυριακής μέσα σε ένα φρικτό παραλήρημα άναταρασόμενος άπο ρίγη, φωνάζοντας τους άγαπημένους του νεκρούς!...

κτῆρα δημόδια και άτιλό, για να είναι εύλοκόδητος άπό το λαο. (Σε χωρία, διὰ δυό τενόρους και δυό υπάσους, με συνοδεία πινών). Άλλά κι' έτσι η μουσική του Ύμνου έγινε μεγάλη και άξια του σκοπού της. Ο Σολωμός όταν την πρωτάκουσε συγκινήθηκε πολύ, άγάλλισε το μουσουργό και τον έφίλησε. Ένας σπουδαίος τεχνολόγος της Άποχης έκίνησε γράφει:
«... Η μελοποίησις αυτή του Ύμνου όδνηται α παραβλήθη προς την «Άημοσφίαν» του Χάϊνδ τας «Επίτά λέξεις άγοσίας» του Ζίγγα-ρέλη και το «Στάματ Μάτερ» του Ροοίη».
Ο Μάντζαρς δεν ήθελε να δηλοσιούη τον Ύμνο και οι συγγενείς του, για να τον καταφέρουν να δώση το χειρόγραφο, του έπλαν ότι τάχα το ζητάει η Έλληνική Πρεσβεία του Λονδίνου, κι' έτσι το έδωσε. Ο Έθνικός μας Ύμνος υπάθηκε για πρώτη φορά σ'α 1873 στο Λονδίνο, ποίημα και μουσική μαζί.

Ο Κερκυραίος μουσουργός άφίρωσε την εθνική του αυή συνθεσι στο Βασίλειο Όθων. Ύστερ' άπο λίγες μέρες έλαβε άπό το Αύλαρχο το άκόλουθό έγγραφο:
«Κύριε Νικόλαε Μάντζαρς
Έλαβον άμέμους τον εις την Έλευθερίαν Ύμνον του Ποιητού Σολωμού μελοτετημένον παρ' Ύμωρ. Τό προϊόν τοΰτο της καλλιτεχνίας Σας είναι με τόσο πλειότερον άφρόσθηον, όσο προφανότερον δεικνύει όποια καλλιτεχνήματα δύναμια να έλλίσωμεν άπο την Έλληνικήν ένφύσην, επιδομύνην ήδη πάλιν εις την καλλιόγειαν των ώραϊων τεχνών, των όποιων η Έλλάς υπήρξε τό πάλαι τρυφός. Έκφραζών προς Ύμιας τας έπαροσκάσις Μου, ένεκα της προσφοράς του ώραϊου τούτου μελοτετηματός Σος, έπαροστούμαι ν' άπονείμω εις Ύμιας τον Άσχυρόν Στανρόν του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος, ως δείγμα της προς Ύμιας έμμενίας μου και ύπολήμνως.

Έν Άθήναις την 7ην Ιουνίου 1845 (Όθων)

Έννοείται ότι δεν έβρισαν και οι έπιχρηταί του Ύμνου, π.χ. ο Ατμ. Μπόν. καθήγητής της Μουσικής; στο Γερμανικό Πανεπιστήμιο του Μπρεσλάου, έγραψε ότι η πρώτη μελοποίησις του Ύμνου μας; είναι ίδιος με το μοτίβο του Έθνικού Ύμνου της Πορτογαλλίας, τον όποιον έχει μελοποίησι ο παλιός έκείνιος Δόν Πέτρος Α', Αυτοκράτωρ της Βραζιλίας και Βασιλεύς της Πορτογαλλίας, σπουδαίος μουσικός της εποχής του Τόν άντικρούει όμως ο μέγας συνθέτης Χαϊντελ., που έγραψε μ' ένθουσιασμό για τον Ύμνο μας.

Ο Νικόλαος Μάντζαρς πέθανε στη 1η Άπριλίου 1872 και τον εκήθευσε μ' γενικό πένθος η Κέρκυρα. Μία έφημερίς του νησιού μας πληροφορεί ότι «περιστοιζών τον νεκρόν λαμπαδηροφόντης οι δακρυοκυίοι μουνοκόδοδαχοι Αγαθίης, Ξύδας, Έ. Λαμπέλι και άλλοι...». Ο ποιητής Μελισσηνός έξεφώνησε ώραϊο λόγο, που άρχισε με τη φρασι αυτή:

«Μέγας άνήρ της νεότερας Έλλάδος μείσθη εις την αιώνα ζωή»...

Και το πλήθος, που άκολούθησε ως τον τόφο του νεκρού Μουσουργού, κρατούσε άναμμένους λαμπάδες, έσήμαιναν δε όλες η κομμένες τη, πόλεις πένθημα...