

ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΤΟΣΟ

ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΒΟΛΦ

Ο ΕΡΩΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ

Ήταν πυροσβέστης. Μάλιστα, κυρίες μου, απλός πυροσβέστης ήταν. Γιατί χαμογελάει; Σας φαίνεται παράξενο πού δεν είναι ο ήρωας μας δούξ, μαρκήσιος, κομης ή βαρώνος; Τι να γίνη! 'Υπόλοιπο, βλέπετε, και στο λάο μεγάλες ψυχές πού μπορούν να συγκινήσουν με την ιστορία τους!

Ο Πέτρος Αντισσολά, λοιπόν, ήταν πυροσβέστης στο Μουπιελιέ. Το έγγραφο αυτό δεν το διάλεξε ούτε από κλίση, ούτε από ανάγκη, ούτε γιατί έτσι του ήσαν γραφτό. Είχε γίνη πυροσβέστης απλούστατα... γιατί αγαπούσε τη μουσική!

Μή σ'αφαινεταί παριέξω, κι' αυτό εινε ή αλήθεια. Ο πατέρας του ήταν παπουτσής κι' ή'αν προσωσμένος ν' ακολουθήση το πατρικό επάγγελμα. Μιά μέρα, όμως, κάποιος συγγενής του τον πήγε στο θέατρο. Κά τοιος 'Ιταλικός θιάσος έπαιζε το «Τροβατόρε» κι' ο Πέτρος έμεινε σχεδόν ξετρελαμμένος από την παράσταση.

Από τότε ή μαγία του ήταν να ξαναγίρη στο θέατρο και ν' ακούση πάλι μουσική. Τις νύχτες τώκαζε κρυφά άπ' το πατρικό του σπίτι και πήγινε και σκετόταν ξέω άπ' το θέατρο. Οι θεαταί έμπαιναν πικνοί στην άσχη άμαίό'εροι σιγά-σιγά. Στο τέλος έμεινε ο Πέτρος μόνο, του, με την καρδιά σφιγμένη, διψώντας για μιάν άπανορνεμένη άλλοιμονο, άπόλαστο.

Ένα βράδυ, εκεί που γύριζε Φλιμμένος, άπάντησε στο δρόμο του τον ξάδερφό του τον Κάρολο, τον πυροσβέστη

- Που πά; του λέει.
- Πάω στο θέατρο...
- Χωρίς να πληρωσης;
- Πληρώνουμε, καθ'έμε, οι πυροσβέστες, άφού πάν για άγγραφεία;

Ο Πέτρος έμεινε συλλογισμένος. 'Α, έτσι, λοιπόν. Μόνο οι πλούσιοι πού είχαν να πληρώσουν επήγιναν στο θέατρο κι' οι πυροσβέστες τ'έμπα; Πολύ καλά! Θα νινότανε, λοιπόν, κι' αυτός πυροσβέστης, άφού δεν μπορούσε να γίνη πλούσιος!

Έτσι έγινε πυροσβέστης και τακτικά βρισκότανε στο θέατρο. Τα μεθυστικά τρέμολα του ήφεναν σίγες άπ' το κεφάλι ό; τα πόδια. Τα σόλα των βιολιών του φέροναν δάκρυα. Χειροκροτούσε σάν παιδί και τάρχαζε με τη σάλα, πού δεν έδειχνε τόσο μεγάλη ένθουσιασμο.

Η εύτυχία του έβάτταζε δυό χρόνια, θά κρατούσε περισσότερο. άν δεν έφερνε ή μοίρα στο Μουπιελιέ τη Ροζίτα Πάσσα με το θιασό της. Η Ροζίτα έχαλοωσε κόσμο με την άμορφία της και με τη φωνή της. Πρωτόπαίξε τη «Φαβορία».

Κι' όταν έτραγουδούσε τό:

«Ω, Φερνάνδε μου, όλα τ' αγαθά του κόσμου...»

Η σάλα διόκληρη κρεμιόνταν άπ' τα χείλη της. Και όταν έτελειώσε την μιζήριαν κι' έφτά φορές την ξανάβάλαν στη σκηνή. Ο Πέτρος θάπτερσε άπ' τη συγκίνησι, άν δεν επρόφτανε να παστή από ένα σιγνηκό.

Όταν ή παράπτους τέλειωσε κι' ο κόσμος έφυγε κι' έφυγε κι' ή Ροζίτα στο μπράτσο του βραίου Φερνάνδος, πού ήταν έραστής της, ο Πέτρος έμεινε εκεί στο παρασκήνιο, με την καρδιά οσιμένη.

Μιά άγωνία τον έβασανε έξαφνικά. Του φάνηκε πώς ή ζωή του έσβυνε για πάντα, πώς την παρέσυρε το πάθος του, πού ήταν άτυχεράτητο παιδί. Και τότε, παραλισμένος, εκάθησε σ' έναν πάγκο, έφωσε το κεφάλι του στα χέρια του κι' άρχισε να κλαίη σάν υωρο.

Είχε έρωτευθή ό δύστυχος την άμορφη Ροζίτα. Κι' όπως άναμετρούσε την άπόστασι πού τον έχώριζε άπ' τ' άστρο του, ό πόνος του ήταν πειό μεγάλος και οι λυγμοί του ένδυνάμοναν.

Του είχεν έλθει κατακέφαλα ή μαλαδιά εκείνη, για την όποία μιλάνε οι ποιηταί, πού την κοροϊδεύουνε οι φρόνιμοι άστοι κι' άπ' την όποία πεθαίνουν κάποιε οι πυροσβέστες, πού σβύνουν τις φωτιές των άλλων και πούνε άνίκανοι, όμως, να σβύσουν τις δικές τους.

Ήταν έρωτευμένος, τρελλά έρωτευμένος. Κάθε βράδυ παρακολουτούσε μελαγχολικός την παράστασι. 'Αχ, τι δε θάδινε για να βρισκότανε στη θέσι εκείνου, πού ήταν τη μιá βραδυά Φερνάνδος, την άλλη Φάουστ, Ρωμάλος ή Ροβέρτος και πέθαινε στα πόδια της αγαπημένης του!

Έτσι περνούσαν ή βδομάδες, χωρίς να γιατρεύεται ή αλτρηματική του άρρώστεια.

Ένα βράδυ έπαιξαν το «Ρωμαιο και την 'Ιουλιέτα.» Το φίλι του Ρωμάλου του φωνηκε άνυπόφορο. 'Εκείνο, όμως πού τον έκανε να ύτοφέρη πειό πολύ, ήταν το έρωτικό νουέττο της τετάρτης πράξ'εως.

«Νύχτα ύμεναίου, ό γλυκιά νύχτα άγάπης!»

Έξασθενημένος ο Πέτρος είχε πέσει την ώρα του διαλειμματος άπάνω σ' ένα σωρό σιγνηκά όταν έσφηνικά ένπινσε από φωνές: «Φωτιά! φωτιά!» Στη στιγμή βρέθηκε όρθιος. Είχε πιάσει φωτιά στα ύπόγεια. Η πίσω σκάλα, άπ' την όποία φεύγαγε οι

καλλιτέχνες, καίγεται κι' όλας, τα καμαρίνια είχαν γεμίσει από καπνό.

Ο Πέτρος θυμήθηκε άμέσως τη Ροζίτα. Με τέσσερα πηδήματα βρέθηκε στο καμαρίνι της. Τη βρήκε λιποθυμισμένη, την άρπαξε στην άγκαλιά του κι' έπέρασε άνάμεσα άπ' τις φλογες.

Τό κατέβρισμα της σάλας ήταν τρομερό. Τα σιαλοπάτια λείπανε άδω κι' εκεί ή βούλιαζαν μόλις τα πατούσες. Με το πολύτιμο φορτίο στον ώμο, πιανόταν στα κάγκελα της σάλας, καίγεται, έκαψε τα χέρια του. Δεν έννοιωθε όμως διόλου πόνο. Το μόνο πού καταλόβαινε ήταν πώς κρατούσε στην άγκαλιά του την ιδεώδη εκείνη γυναίκα, άκουγε πού χτυπούσε ή καρδιά της κοντά στη δική του και ή πνοή της του δρούσε το πρόσωπο. 'Επί τέλους έφθαναν στην πλατεία του θεάτρου, πού ήταν γεμάτη κόσμο.

Άπέθεσε τότε τη Ροζίτα κατά γης και στάθηκε να άνασάνη. 'Εκείνη τη στιγμή όμως, έφάνηκε ψηλά στο παράθυρο του καμαρινιού του ένα τρομαγμένο κερφί και στη λάμψη πού σκόρπιζαν ή φλόγες άναγνώρισαν όλοι το Ρωμαιο. 'Εφώναξε δυνατά, χειρονομούσε σάν τρελλός. 'Η Ροζίτα, όμως πού είχε συνέλθει άπ' τη λιποθυμία της, μόλις είδε τον έραστή της σε τόσο μεγάλο κίνδυνο, έτρεξε σάν ή τρελλή με τα μαλλιά λιτά και φώναξε:

- Σώστε τον!...Μά σώστε τον, λοιπόν!... Σώστε τον, σας λέπι!

Ο Πέτρος άκουσε την πρόσκλησι αυτή. Κότταξε ψηλά κι' είδε τον άνθρωπο πού έμισούσε. 'Ερριξε μιá ματιά στη Ροζίτα, στη γυναίκα πού έλάτρευε. Άκουσε τις άπελπιστικές κραυγές του Ρωμάλου και για μια στιγμή ή ψυχή του γέμισε από άγρια χαρά. Είσε, όμως, τα δάκρυα και τον πόνο της Ροζίτας και ή άγάπη του έσκότασε το μίσος.

Επήρε τότε μιάν έξαφνική άπόφασι. Διέσχισε το πλήθος. Κατάλαβαν τι ήθελε να κάνει και πήγαν να τον συγκρατήσουν. Αύτός, όμως ήτανε τώρα μακρού, άναρρηκτόν προς το παράθυρο, πιασμένος άπ' τον ύδραγωγό σωλήνα και άπ' τα πειό μικρά έξογκώματα του τοίχου. Όλοι παρακολουθούσαν την έπικίνδυνη άνάβασι του ασθμαίνοντα από άγωνία.

Ένα κομμάτι λυωμένου μολυβιού, του έκαψε το μισό του ώμο. Μιά δυνατή κραυγή του έσφυγε, δεν άφησε, όμως, το πιασμό του. 'Η θέλησή του ήταν μεγαλύτερη άπ' τον πόνο του.

Έπί τέλους έφτασαν στο παράθυρο, ότου βρισκότανε ο άτυχος Ρωμάλος. Ο κόσμος από κάτω χειροκροτούσε κι' άφινε να του ξεφεύγουν χαρμπεές κραυγές. Έδσε τότε ένα σχοινί στο περβάσι του παραθύρου κι' άρχισε την καβάσι, φορτωμένος τον έχθρό του. Όταν έφτασε όμως στο πρώτο πάτωμα, το σχοινί, πού θ'έχε πιάσει φωτιά χωρίς άλλο κόπηκε κι' οι δυό άντρες πέσανε στο δρόμο.

Όλοι τρέξανε κονιά τους. Ο Ρωμάλος άνασημάθηκε χωρίς καμιά πληγή, λίγο ζαλισμένος μόνο. Είχε πέσει άπάνω στο σωτήρα του κι' αυτό τον έσωσε...

Ο φτωχός πυροσβέστης κοιτώταν άψυχος εκεί με τα πλευρά σπασμένα και σκορπισμένο

το μυαλό. Τον παρέλαβαν σ' ένα φορτίο άπάνω και το πλήθος συγκινημένο και σιωπηλό, άποκαλύφθηκε και έβλαψε στο πέριγμά του. Πιέρ Βόλφ



Τό φίλι του Ρωμάλου του φάνηκε άνυπόφορο...

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΑΣ

Έτσι άρχινάει το παραμύθι:
 Πού λέγαμεν έναν καιρο:
 «Κάποτε έδω, σ' αυτό το σπίτι,
 Με του Μαρτιού τον έρχομο.
 Ξενάχρονταν τα χελιδόνια
 Να χτίσουν στις σκεπές φωλιές,
 Μές στο τραγουδι τους, να φέρουν
 Των περασμένων τις χαρές».

«Ω, μήν το λές το παραμύθι,
 Πού λέγαμεν έναν καιρο!
 Τώρα στο ίδιο αυτό το σπίτι,
 Το σκοτεινό,
 Τρειποπετούν οι νυχτερίδες
 Σάν τις έλιπίδες,
 Και κοκκουβάνε στις σκεπές
 «Ω, μήν το λές!—έχουν φωλιές.
 Σωτ. Σκίπης