

ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΓΥΙΟΥ

Λάβραξ ο μέγας, «αυτοκράτωρ των μονομάχων» και Λάβραξ υιός. Μιά πρόκλησις πού ἀναστατώνει τή Ρώμη. Ένας επικός ἀγώνας στο Άμφιθέατρο. Η κραυγή του θανάτου. «Δέν είσαι καλός μονομάχος!» Σπαρχμής πατρικής καρδιάς. Τό πείσμα πού σκοτώνει. Τό τέλος τής τραγωδίας.



Στά χρονιά τής Ρώμης, τ' άνεξότα των περιφημων μονομαχιών κατέχουν τις πιο άγριες σελίδες. Αυτή πού θα διηγηθούμε είναι άληθινή τραγωδία, και συνέβη στα 33 π. μ. επί Κλαυδίου Νέρωνος.

Ένας από τους πειο φημισμένους, ένας από τους πειο δοξασιμένους, ένας άπ' τους πειο μαέστρους μονομάχους τής εποχής αυτής ήταν και ο Λάβραξ πατήρ, ο «Αυτοκράτωρ των μονομάχων». Μονομάχος από νεαρός ηλικίας είχε κέρσει θαύματα. Είχε μονομαχήσει άμέτρητες φορές στη ζωή του και πάντοτε νικούσε. Ήταν άνίκητος. Άνίκητος. Άκατάβλητος. Ο Ρωμαϊκός λαός τον θαύμαζε.

Του είχαν άπονεμηθεί πλείστα βραβεία και μετάλλια. Μετά δεκαπέντε όμοιοι έτών ζούη μονομάχου άπεφάσισε ν' αναταυθή. Κατέθεσε τό νικηφόρο έίφος του και άπεφάσισε να ιδιωτεύσει. Άντικαταστάτη του άφηνε τό γιού του, ο όποιος ήταν επίσης καλός μονομάχος κ' έλεγετο Λάβραξ.

Ο «Λάβραξ-υιός» είχε διδαχθεί από τό «Λάβραξ-πατέρα» τήν αστραπιαία ταχύτητα των ξακουστών χτυπημάτων. Νικούσε και' αυτός στις μονομαχίες και εδοξάζετο. Σιγά-σιγά όμως λιθμόνησε τά μαθήματα του πατέρα του, άκολούθησε δικούς του τρόπους, και τόσο περηφανεύτηκε, ώστε μία μέρα να μιλήση με αυθάδεια, έτσι :

— Αυτοΰμαι πού, ο πρώτος Λάβραξ θα είνε σε λίγο πενήντα έτών γιατί άλλως ό δεύτερος Λάβραξ θα έμονομαχούσε μαζί του για ν' άποδείξει ότι δέν ύπάρχει παρά ένας και μόνος Λάβραξ!...

Τά λόγια του αυτά έφτασαν στ' αυτιά του πατέρα του. Ο Λάβραξ πατέρας έχαμογέλασε και είπτε :

— Δεκαπέντε χρόνια έδοξέμην τον Άρη και τήν Άφροδίτη. Έπολέμησα τους άνδρες και άγυποΰσα τις γυναίκες. Τώρα μου φάναι να ύπηρετώ μόνον τήν Άφροδίτη, πράγμα για τό όποιο ο δεύτερος Λάβραξ δέν θα μπορούσε να καυχθή.

Για να έννοηθή τό άστείο αυτό, είνε άνάγκη να πούμε ότι ο Λάβραξ πατέρας — όπως όλοι οι μονομάχοι τής παλιάς σχολής — εθιμάμνευε και σάν έρωτα, ενώ ο γιούς του, εδίδασκε ότι ο μονομάχος πρέπει να είνε άγνός.

Όταν έμαθε τά λόγια του πατέρα του ο γιούς Λάβραξ εθύμωσε, άρσισε να τον βρΰξη και μάλιστα ετόλμησε να λή μπροστά στους μαθητές του :

— Ο λεγόμενος «αυτοκράτωρ των μονομάχων» δέν ήταν παρά ένας είνουσιμένος τής τύχης και τίποτε άλλο. Μά τον Άρη, ντρέπομαι να έχω ως πΰθα αν ο ν πατέρα ένα τόσο μέτρο μονομάχο!

Ο Λάβραξ πατέρας μόλις έμαθε τά λόγια του γιού του άφρισε από τό θυμό του και φώναξε :

— Άφηνω τό σκήπτρο μου και είμαι έτοιμος να κατέβω στο Άμφιθέατρο, για να δωσω ένα τελευταίο μάθημα στο γιού μου.

Και τον έζάλεσε να μονομαχήσουν.

Η άγγελία τής μονομαχίας άνεστάωσε τή Ρώμη. Όχι μόνον ο κόσμος των γκλαδιаторων (μονομάχων) άλλα και αυτός ο λαός μζέουσαν στο μέρος που είχε ορισθεί για τήν πρωτοφανή αυτή μονομαχία, που έβραζε άντιμέτωποι του πατέρα τό γιού. Μεγάλα προσηνάματα με κόκκινα γράμματα άνήγγελλαν τήν όρα τής μονομαχίας και προσθθαν τή σημαντική λεπτομέρεια ότι ο ίδιος ο αυτοκράτωρ θα παρακολουθούσε τον άγώνα.

Και πράγματι ο Νέρων ήθε στο Ρωμαϊκό άμφιθέατρο ένα τέταρτο τής ώρας έννοριτερα, πράγμα πρωτόκόμιστο στα χρονικά των άγώνων.

Τήν όρισμένη στιγμή ο κήρυξ εδάλπισε τοις με τό κρας, και ο γιούς Λάβραξ έμπηκε στην κομιστρα πρώτος, σιδερόφραχτος, άφου τό επέτρελαν οι κανόνες τής μονομαχικής. Οι θεαταί έπευφήμησαν τήν άριβεία των κινήσεών του, από τις όποιες καμιά δέν ήταν περιττή, τον ψυχρό του χαριετισμό, τό περηφανο και άπειλητικό ύφος του.

Άλλά και αυτοί οι φίλοι και θαυμασταί του παραδέχτηκαν ότι ο γιούς Λάβραξ έμοιαζε μάλλον με πολεμική μηχανή κινουμένη, παρά

με άθλητή. Κανένας δέ μπορούσε να πΰ ότι εγοητεύθηκε από τήν όμορφια του προσώπου του, άφου ήταν σκεπασμένο από τήν προσωπίδα τής περικεφαλαίας.

Έντελώς διαφορετική όμως ήταν ή έντύπωση πού έκανε στις μυριάδες των θεατών ή είσοδος του Λάβραξα πατέρα. Με τή μία μόνο γάιπα προφυλαγμένη με μπροντζο, τή μέση ζοσμένη με πέταινη ζώνη, τό στήθος γυμνό, φέρνοντας για μόνον θώρακα τά μετάλλια των παλαιών του θριάμβων, με τό πρόσωπο ξεσκεπαστό και ήρεμο κάτω από μια ελαφρη περικεφαλαία, με όμοιο κόκκινο λοφίο, ο παλαιόμαχος μονομάχος έμοιαζε με τον Άρη.

Και ήταν όμοιος ο Λάβραξ πατέρας ώστε όλες ή γυναίκες ύψωσαν τον άντιχειρα του δεξιού χειρού ζητώντας να μη γινή ή μονομαχία. Ο μονομάχος απήνησε στις Ρωμαίες με χαμόγελο πού ήταν ευχαριστήριο άλλα και ερωτικό μαζί, και ενώ τό Άμφιθέατρο έσειόταν από τις ζητωκραυγές και τό χειροζοστήματα, ο Λάβραξ πατέρας, χαμογελώντας πάντα, ετοάθηκε άπέναντι στο γιού του, και πήρε και αυτός τή σταση τής μάχης.

Τήν πρώτη στιγμή εκαταλάβαν όλοι ότι ο γιούς είχε χαθεί. Βέβαια, τα επιδέξια χτυπημάτα του, ή άσφαλής γληγοράδα του, ή επιδέξια και ή προφυλαξείς ήταν άξίες επαιτων. Φαινότανε ο τεχνίτης του σπαθιού, με τή γενναία ψυχή. Άλλά τί να λή κανείς για τό Λάβραξά του μεγάλο, για τις στορφές του, τους ελιγμούς του, τις εφορησεις του, πού ήταν σαν του λιονταριού, για τό ρυθμό τής μαχητικής του ;

Ποτέ δέν ήταν θαυμαστότερος! Τά μάτια των θεατών δέν εζορταίναν να τον βλέπουν, και παρακολουθούσαν όλοι τον άγώνα με κρατημένη, θάλεγε κανείς, τήν άναπνοή!

Έξαφνα, μ' ένα χτύπημα πού δέχτηκε από τό πατρικό σπαθί, ο Λάβραξ γιούς επληγώθη και άφρολίσθη. Άμέσως τότε οι θεαταί σηκώσαν τά χέρια τους με τον άντίχειρα γυρισμένο προς τον κατάδικο, εις σημειον ότι έπρεπε να τον άποτελειώσση...

Άλλ' ο Λάβραξ πατέρας εφώναζε στον ήττημένο πού είχε κυλισθει στον άμμο τής κοιμιστρας : — Σήκω! Δέ θα σκοτώσω τό παιδί μου!

— Είσαι καλός μονομάχος! απήνησε ο νικημένος λυσώοντας για τό πάθημά του.

— Πες ότι είμαι μονομάχος καλός! εφώναζε ο πατέρας. Όμολόγησε τήν ήττα σου! Ζήτησε χάρι από τον πατέρα σου!

— Όχι! επανέλαβε ο πεισματάρης νέος. Ξαναλέω ότι είσαι καλός μονομάχος! Δέ ζητώ χάρι!...

Στό μεταξύ τό πλήθος εφώναζε : — Θάνατος! Θάνατος!

Έβλεπαν τον Αυτοκράτορα να χειρονομΰ μανιωδώς, στο θεαρείο του και έμάντευαν όλοι ότι εφώναζε μαζί με τό πλήθος : — Χτύπα! Χτύπα!

Μά ο γιούς Λάβραξ γονατισμένος, με τό λαϊμό τεντωμένο, χωρίς περικεφαλαία, δέν έπαυε να λή με πείσμα πού εστάραζε τήν πατρική καρδιά :

— Άν δέν χτυπήσης, δέν είσαι καλός μονομάχος!

— Είμαι ο αυτοκράτωρ των μονομάχων! ελεε ο μεγάλος Λάβραξ μ' ένα στεναγμό που ανεσήκωσε τά μετάλλια των νικών στο δυνατό του στήθος.

Και πάλλοντας τή ρομφαία, τήν εβύθισε ως τή λαβή στο λαϊμό του νικημένου γιού του, φωνάζοντας δυνατά :

— Είς τήν τέχνη των μονομάχων!

Έπειτα τήν ετράβηξε από τό πτόμα, τήν εστερέωσε στον άμμο τής κοιμιστρας, με τήν αιχμή ψηλά, κ' έπεσε άπάνω τής όρημητιά, φωνάζοντας δυνατώτερα αζομή :

— Στη οσία του παιδιού μου!

Κ' έτσι πέθανε ο πατέρας Λάβραξ, φονιάς του παιδιού του, ο εζοχώτερος μονομάχος τής αρχαίας Ρώμης, ο δυστυχέστερος πατέρας τής σκληρής εκνευσε εποχής.

Η γυναίκα του Πατρός Λάβρακος και μητέρα του γιού, πού ζούσε χωριστά άπ' τον άντρα της, μόλις έμαθε τή φρικτή άπλη συμφορα, παρφερόνησε!... Άρχισε να πΰνη και οι Ρωμαίοι πού περνούσαν μπρός στο σπίτι της, τήν άκούγαν με τρόπο να φωνάζη τό γιού της, καθισμένη μπρός στα μεθυστικά της ποτά...

Τό μυαλό της είχε παραχθεί έντελώς, νόμιζε πως θα ξαναθή τό γιού της, δέν πιστευε πως είχε πεθάνει άπ' τό σπαθί του πατέρα του... Ψυστερα από καιρό τήν βρΰκαν νεκρή πάνω στον τάφο του γιού της!...



Τό μυαλό της ταράχτηκε, πιστεύει πως θα ξαναθή τό γιού της.

