

ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Του ΠΕΝΕ ΜΠΑΖΕΝ



Η ΕΓΓΟΝΗ



«Ο πατέρας κι' ο γιός 'Οβινιό κατοικούσαν μαζί σ' ένα προάστιο του Παρισιού. Ο πατέρας ήταν γεροδεκανέας άλόστρατος και ο γιός, μανιάης. Όσοσο δὲ μονιάζανε καθόλου. Ο καθένας του ήθελε νά διατάξῃ και νά διευθύνῃ αὐτὸς και ἔτσι κανεῖς τους δὲν νοιαζόταν γιὰ τὸ καθάρισμα τοῦ σπιτιοῦ και γιὰ τὸ μαγειρεῖμα τῶν φαγιῶν. Αὐτὸ συνέβαινε και μὲ τους δυὸ 'Οβινιό. Ο γιός, πὸν συχνὰ ἀπεισοίαζε, ἔπιό τὸ πρόσχημα ὅτι πηγαίνει στὴν ἀγορὰ, ἀνθρώπος ἀκηρὸς και σκληρὸς. Διετίεινετο ὅτι ὁ πατέρας του δὲν τὸν βοηθοῦσε καθόλου στὴ δουλειὰ του και τοῦ ζόστιζε πολὺ. Ο γέρο-'Οβινιό πάλιν πὸν ἔσκαβε τὴ γῆ, πότιζε, μάξενε τὰ λαχανικά, μετέφερε χῶμα μὲ τὸ καροτσάκι κι' εἰλάινε τὸ χῶμα, δούλενε ἀπ' τὸ πρωὶ ὄς τὸ βράδυ, δυσραεστημένους πὸν ὁ γιός του δὲν σεβότανε τὰ ἑβδομηντα χρόνια και πὸν δὲν τὸν λυπόταν μ' ὄλο πὸν ἔπεφερε ἀπὸ ρευματισμούς.

Κατὶ ἔλειπε ἀπ' τοῦς δυὸ αὐτοὺς ἀνθρώπους μιά γυναίκα. Μιά γυναίκα νέα, οἰκονόμα, δουλεύτρα.

Ο γέρο-'Οβινιό εἶχε κάνει λόγο πὸν γιὸν του μερικὲς φορὲς γιὰ τὸ ἔζητῃ αὐτό. Ο 'Αλέξανδρος ὁμως σήκωνε τους ὤμους του ὅταν ἄκουε τέτοιους κουβέντες και ἀπαντοῦσε ὅτι τρεῖς θὰ ἦταν ἀδύνατο νά ζήσουν, ἀφοῦ κ' οἱ δυὸ τους δύσκολα ζοῦσαν.

Μιά μαγιάτικη μέρα ὁ γέρος τσακώθηκε πάλι μὲ τὸν γιὸν του, και τότε ὅτι βαρέθηκε νά δουλεύῃ γιὰ ἕναν γιὸν πὸν φερνότανε τόσο ἀσχημα, ὅτι αὐτὸ δὲν μπορούσε νὰ βαστάξῃ περισσότερο, και ὅτι μιὰ βδομάδα τοῦλάχιστον ἔνοουσε νά ξεκουραστῇ ἀπ' τοῦς τόσοις κόπους τῆς ζωῆς του. Καὶ πράγματι ὁ γέρος φέρσε τὰ καλά του ρούχα και μιὰ βδομάδα ὀλόκληρη πήγαινε κάθε μέρα σ' ἕναν μεγάλο δημόσιο Παρισινὸ κῆπο πὸν βρισκότανε κοντὸ τὸ προάστιο τους. Ἐκεῖ περνοῦσε ὅλη τὴν ἡμέρα του.

Μιά μέρα ὁ γέρο-'Οβινιό μὲ τὰ μάτια βαρειά ἀπὸ τὸ φῶς, κοιτάζε μιὰ κοπέλλα πὸν περπατοῦσε σὲ τριάντα βημάτων ἀπόσταση, κάτω ἀπὸ τὰ δέντρα. Ἄπ' τὸ βάδισμά της, φαινότανε νέα. Ἄν ἦταν ὁμορφῇ ἢ ἂν αὐτὸ δὲν μπορούσε ὁ γέρος νά τὸ διακρίνῃ. Τὰ μαλλιά της ἦσαν ἀνασηκωμένα και φοροῦσε ἕνα μικρὸ μαῦρο σάλι, καὶ ἕνα φέρεμα τῆς δουλειῆς γκαζὶ και φθαρισμένο. Στὰ χέρια της κρατοῦσε ἕνα μωρὸ, τυλιγμένο μέσα σὲ πανί.

Ἡ γυναίκα αὐτὴ πολλές φορὲς εἶχε κυττάξει πρὸς τὸ μέρος τοῦ 'Οβινιό, πράγμα τὸ ὁποῖον ἐξέπληξε τὸν γέρο.

Ὡς τόσο σὲ λίγο τὸν πήρε ὁ ἔπνος. Ἄλλ' ὄχι γιὰ πάλι.

Καθὼς ἀποκοιμόταν ἄκουσε μιὰ φωνὴ πὸν τοῦ μιλοῦσε στὸ αὐτί.

— Σοῦ ἀφήνω τὸ ἔγγονάκι σου, τὴν κόρη τοῦ γιουῦ σου τοῦ εἶπε ἡ φωνὴ αὐτὴ. Ο 'Αλέξανδρος ὁ γιός σου μὲ ἄφησε και μὲνα και τὴν κόρη του. Δὲν μποροῦ νὰ τὴν θρέψῃ, ἀναλάβετε τὴν ἐμοῦ!

Ο 'Οβινιό ξύπνησε. Μισάνοιξε τὸ μάτια του και κύτταξε ἀνοηθητῶς πρὸς τὸ μέρος ὅπου βρισκότανε πρὶν τὸν πάρει ὁ ἔπνος ἡ γυναίκα. Τὴν ἔσκαψε πρᾶγματι ἄλλ' ὄχι καθισμένη πάλι ὅπως πρὶν, μ' ἀνομαρτυρημένην γρήγορα - γρήγορα, σχεδὸν τρέχοντας, ἀνάμεσα ἀπ' τὰ δέντρα. Καθὼς μάλιστα προχωροῦσε ἔστρεψε κάθε τόσο τὸ κεφάλι της πρὸς τὸ μέρος του.

— Κυρία, τῆς φώναξε ὁ γέρος, κυρία, τί μὲ θέλετε; Ἡ γυναίκα ὁμως μὲ τὸ μαῦρο σάλι, εἶχε ἤδη ἔξαφανισθεῖ και δὲν ἄκουσε τὰ λόγια του.

Συγχρόνως ὁ γέρος ἔνοιωσε στὰ γόνατά του ἕνα βάρος. Σκύβοντας τότε εἶδε ἕνα ἀποκοιμημένο μωρὸ, τυλιγμένο μὲ πανί.

— Διάρβωλε ἢ μουρητοῖρες ὁ γέρος, βάζοντας σιγὰ - σιγὰ τὸ μωρὸ ἀπάνω στὸ μπάγκο, πλάι του. Πῶς θὰ τὸ ξεφορτωθῶ τώρα; Ἡ μητέρα του τὸ ἐγκατέλειπε. Ὅταν ξύπνησῃ, θὰ τὴ ζητήσῃ...

Στὴν ὀργὴ σκέφθηκε νὰ τὸ πᾶν στὴν ἀουτονομία. Ἀμέσως ὁμως ἀπέρριψε αὐτὴ τὴν ἰδέα γιατί ἂν διηγοῦταν ὅτι εἶχε συμβεῖ, οἱ χωροφύλακες θὰ γελοῖσαν μαζί του και θὰ τὸν ἐπαιρναν γιὰ κοροῖδο. Τότε λοιπὸν τί νὰ κάνῃ; Νὰ τὸ πᾶν στὸ βρεφοκομεῖο; Ἡταν μακριά, και ἔπειτα θὰ τὸ ἐδέχονταν ἄραγε;

Καὶ ἂν τὸ μωρὸ ἦταν πράγματι ἔγγονοῦ του; Μόνον ἂν ρωτοῦσε τὸν γιὸν του θὰ βεβαιωνότανε. Σκέπασε λοιπὸν τὸ μωρὸ μὲ τὴν μπλούζα του και τράβηξε πρὸς τὸ σπίτι του.

Ὅταν ὁ 'Αλέξανδρος πὸν δούλενε στὸν λαχανόκηπο εἶδε, μὲς στὸ ἀπόβραδο, ἀπὸ μακριά, τὸν πατέρα του νὰ φτάνει, τοῦ φάνηκε ὅτι τὸ πρόσωπο τοῦ γέρου, δὲν εἶχε τὴ συνηθισμένη του ἔκφραση. Τὰ χοντρά του μουστάκια ἔτρεμαν, καθὼς μουρητοῖριζε, κἀμινοντας δοκιμῆς, τὰ λόγια πὸν θάλεγε στὸ γιὸν του σὲ λίγο, και ἄπ' τὸ γυμνὸ του μέτωπο ἔσταξε ὁ ἰδρῶτας.

— Ὅχτώ μέρες τώρα μ' ἀφήνεις μόνον, εἶπε στὸν πατέρα

του ὅταν ἐκεῖνος ἐπλησίασε. Εὐά ἔξακολουθήσῃς ἀκόμη νά βγαίνεις;

— Ἄν ἔβγαίνα μονάχα ἐγὼ, ἀποκρίθηκε ὁ γέρος 'Οβινιό, τὸ κακὸ δὲ θὰ ἦταν μεγάλο. Μὰ ἔξερο τώρα γιατί γυρίζεις τὰ σαββατόβραδα τόσο ἀργά και γιατί τῆς Κυριαζάδες βγαίνεις πάντα μόνος και δὲ θέλεις νάρθῃ μαζί σου ποτὲ. Ἐχεις γνωριμίες;

— Ποιὸς σοῦ γέμισε τὰ μυαλά μ' αὐτὲς τῆς φευτιῆς;

— Ἐχεις σοῦ λέω γνωριμίες.

— Εἶπα ἄλλοτε ἴσως, ὅπως ὄλοι οἱ νέοι. Μὰ τώρα τελείωσαν πιά ἀντά, πατέρα, τελείωσαν!

— Καὶ τοῦτο δῶ, εἶπε ὁ γέρος ἔσκαπάζοντας τὸ μωρὸ, και τοῦτο δῶ τί εἶνε;

Τὸ παλληκάρι, βλέποντας ἄεσφρα τὸ παιδί πὸν ἔξακολουθοῦσε νά κοιμάται, τάχασε και ἐτραύλισε:

— Εἶδες λοιπὸν τὴν Μαρία;

Ο γέρο 'Οβινιό ἀκούοντας τὴν ἐξομολόγησῃ αὐτὴ, κατελήφθη ἀπὸ μιὰ τόσο δυνατὴ συγκίνησῃ πὸν λίγο ἔλειψε νά τοῦ πέσῃ τὸ μωρὸ ἀπ' τὸ χέρι.

— Ἄν τὴν εἶδα, φώναξε, γινόμενος ξανά κύριος τοῦ ἑαυτοῦ του. Ἄν τὴν εἶδα! Καὶ βέβαια τὴν εἶδα και μοῦ τάπε ὄλα. Εἶσαι ἕνας ἄσπλαχνος. Παράτηρες τὴν μητέρα, παράτηρες τὴν κόρη, δὲν ἔχεις κἀν τὸ θάρρος νὰ πῆς: «ναί, εἶνε κόρη μου!» Ἐ, λοιπὸν! Ἐγὼ τὴν παίρνω ἀπὸ σήμερα και τὴν κρατῶ!

Ο γιός του τοῦ κόκου διαμαρτυρήθηκε, τοῦ κόκου ἐπεχείρησε νά πείθῃ τὸν πατέρα του ὅτι ὅσα τοῦ ἔπε ἦταν γέμματα, ὅτι θὰ ἐγκατέλειπε τὸν λαχανόκηπο ἂν τὸ σπίτι του γινότανε βρεφοκομεῖο. Ο πατέρας δὲν τὸν ἄκουσε, τὸν ἀφήκε, ἐμπιστεύθηκε τὸ μωρὸ στὴν πὸν κοντινὴ γειτόνισσα, ἀγόρασε γάλα ἀπὸ μιὰν ἄλλη, συμφώνησε ἕνα ποσὸν γιὰ τὴν διατροφή και τὴν περιποίησῃ του, και κοιμήθηκε χωρίς νὰ παραπονεθῇ πιά ὅτι ἦταν γέρος.

Τρία χρόνια πέρασαν. Ἡ Μαρία Λουῖζα εἶχε γίνει μιὰ χρησιμομένη μικροῦλα, ἔξυπνη, ὁμορφῇ, ζωηρὴ πὸν ἔτρεχε και χοροπηδοῦσε ὅλη τὴ μέρα μὲς στὸ λαχανόκηπο. Οἱ δυὸ 'Οβινιό τὴν ἐλάτρειαν. Πήγαινε ἀπ' τὸν ἕναν στὸν ἄλλον ὅταν ἔσκαβαν, χαρούμενη, πεταχτὴ σὰν χελιδονάκι.

Μιά μαγιάτικη μέρα, καθὼς εἶχαν συμπληρωθεῖ τρία ἀκριβὸς χρόνια ἀφότου ὁ γέρος εἶχε πάρει τὴν μικροῦλα στὸ σπίτι, ἐνῶ καθόντουσαν στὴν φτοιχίη τους τραπέζια, ἴστερα ἀπὸ τὸ γεῖμα, ὁ πατέρας τῆς Μαρίας Λουῖζας πὸν δὲν ἦταν συνηθὼς τυρφερός μαζί της, πῆρε τὸ κορίτσι του στὰ γόνατά του, τῆς χαϊδεῖνε τῆς ἔσκαψε τῆς ποδοῦλες, τὴν κύτταξε ὀτὰ μάτια και τὴν ρώτησε:

— Τί παιχίδι θέλεις νὰ σοῦ φέρω, παιδί μου σήμερα πὸν κλεινὸν τρία χρόνια ἀπ' ὅτου σ' ἔχουμε μαζί μας; Μιά ζουζουλα, ἕναν μῦλο ἢ ἕναν σιδηρόδρομο;

Τὸ παιδάκι φάνηκε πρὸς στιγμὴν ὅτι συλλογιζότανε. Κατόπιν ἀπλοσε τὰ χέρια του και εἶπε καθαρά, μ' ἕναν τόνο παρακλήσεως:

— Νά μοῦ φέρεις τὴν μαμὰ μου!

Μόλις ἄκουσε τὰ λόγια αὐτά, δάκρυα ἀνέβηκαν στὰ μάτια τοῦ μανιάη. Ντροπιασμένος ἔβαλε τὴν κόρη του κατά γῆς και ἔφυγε βλαστημῶντας. Ὅλοκληρὸ τὸ ἀπόγεμα δὲ φάνηκε.

Τὸ βράδυ ἔπεφε ἕνα ἥμερο, γλυκῶ, ἀνοιξιὰτικο βράδυ. Στὴν ἀκρὴ τοῦ κῆπου, ἀνεβασμένος πάνω σὲ μιὰ παλιὰ σέρα, ὁ γέρος ὄφεις ὀλόκληρης περιμένε τὸν γρισιμὸ τοῦ γιου του. Καὶ ἡ Μαρία Λουῖζα περιμένε κοντὰ του, καθισμένη κοβάλλα στὸν τοῖχο.

Καθὼς νύχτωνε πιά και δὲν μπορούσε νὰ διακρίνῃ ὁ γέρος, ρωτοῦσε κάθε τόσο τὴν ἔγγονή του:

— Μήπως φαίνεται ὁ πατέρας σου;

Δεκάτῃ φορὰ κίλας ἐπανελάμβανε τὴν ἐρώτησῃ του, ὅταν ἔξαφνα ἡ Μαρία Λουῖζα φώναξε:

— Παπού, ἔρχεται!

Τὸ μικρὸ ρόδινο προσωπὸ της ἔλαμψε ἀπὸ χαρὰ, ἔρριψε τὰ χεράκια της και ἔσαναφώναξε:

— Παπού, παπού, τὸν βλέπω! Δὲν εἶνε μόνος εἶνε μὲ μιὰ γυναίκα, μὲ τὴν... μαμὰ μου!..

Καὶ ἔτσι ἡ Μαρία Λουῖζα ἔσαναβόρηκε τὴν μητέρα της πὸν τῆς εἶχε λείπει τρία ὀλόκληρα χρόνια, και οἱ δυὸ ἄντρες ἔπτασαν μέσα στὸ σπίτι τους τὴν γυναίκα, τὴν νέα, οἰκονόμα και τὴν δουλεύτρα, ἀπ' τὴν ὁποῖαν εἶχαν τόσο ἀνάγκη!



Ἐνα ἀποκοιμημένο μωρὸ βρισκόταν στὰ γόνατά του...