

ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΟΥ JEAN BOUCHOR



ΘΛΙΒΕΡΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ!...

Ο κύριος Μποντέν έβροντήξε θυμωμένος την έξω πόρτα του σπιτιού του και έφυγε πηγαίνοντας να ξεσκάσει λίγο στον κήπο του Κεραμεικού.

Είχε μαλλώσει με τη γυναίκα του και ήθελε να μείνει μόνος. Δέν ήταν ή πρώτη φορά που ή κυρία Μποντέν με τό στρυφνό χαρκατζήρα, του δημιουργούσε μία τέτοια σκηνή. Η ευτυχισμένες και ήσυχες ημέρες, ήταν πολύ σπάνιες στη ζωή του άντρώγουνου αυτού.

Ο Μποντέν είχε γνωρίσει τη γυναίκα του έδω και δέκα χρόνια, την εποχή δηλαδή που, εκείνη χήρα κάποιου ύπονομάρχου έφρανε μήνες δολοκλήρους «με τό χερί» για νάβρη δεύτερον άνδρα ν' αντικαταστήσει τό μακαρίτη. Είχε πάψει βέβαια να είνε νέα αλλά διατηρούσε θαυμάσια την όμορφη όμορφιά της. Μόλις τόν γνώρισε προσπάθησε με κάθε τρόπο και με χίλια τεχνάσματα να τόν προσελκύσει. Ήταν ό ιδεώδης σύζυγος γιαυτή, άνδρωπος μορφωμένος, με πολύ καλούς τρόπους και πρό πάντων με εισόδημα εξαιρετικά σεβάστο.

Έκείνος ξερόντας πώς άργά ή γρήγορα θα έπρεπε μία μέρα να παντρευτή, δέχθηκε με κάποια ευχαρίστηση να την κάνει γυναίκα του.

Αλλά δέν βρήκε στη συζυγική ζωή τις χάρες που ήλπιζε. Παντρεύτηκε με την ιδέα ότι ή γυναίκα του θα τόν έκανε να την αγαπήσει. Και άντι αυτού καιήτησε να την θεωρή άπλωσ ένα άχρηστο και στενόχωρο έπιπλο της ζωής του.

Τού δημιουργούσε σχεδόν καθημερινώς σκηνές άγριες. Φώναζε, τόν έβριζε σε σημείο που τόν έκανε να φεύγει από τό σπίτι, να χώνεται με ανακούφισι μέσα στο πλήθος άγνωστος μεταξύ άγνωστων, ή να ζητή την μοναξιά στους κήπους και στο πάρκο.

Καθισμένος σ' ένα πάγκο του Κεραμεικού ό Μποντέν αισθανόταν να τόν καταλαμβάνει μία μελαγχολία όταν ό φίλος του Λενουάρ που τόν είχε διακριθεί από μακριά τόν έπλησίασε για να του κάνει συντροφιά. Καθώς τόν είδε κατσοφιασμένο τού είπε φιλικά :

— Όρισμένως πάλι φασαρίες θα είχες στο σπίτι σου...

Ο Μποντέν έκανε μία άόριστη χειρονομία που έμοιαζε σαν να επιβεβαίωνε μ' αυτή την φράσι τού φίλου του.

Τότε εκείνος τού φώναζε γελώντας, καθώς πήγε και κάθησε δίπλα του.

— Αί, φίλε μου. Δέν παντρεύεται ό κόσμος έτσι έπιπόλαια όπως έκανες εσύ. Πρέπει να τό σκέπτεται κανείς προηγουμένως, να ψυχολογή την μέλλουσα γυναίκα του.

— Δέν βαρείσαι... Τό άποτέλεσμα είνε πάντοτε τό ίδιο. Ποτέ δέ ξέρει κανείς τί θα τού βγί μία γυναίκα όταν την παντρευτή :

— Δέν πρέπει να παντρεύεται κανένας, παρά τη γυναίκα εκείνη που τού φαίνεται απαραίτητη στη ζωή του.

— Όλες μās φανόταν απαραίτητες στη ζωή μας.

— Όχι. Δέν είν' έτσι.

Ο Μποντέν έφρινε σκεπτικός πολλή ώρα και έπειτα είπε άργά άργά με σιγανή, σαν μακρυνή, φωνή.

— Έχεις δίκιο. Δέν είν' έτσι. Αλλά εκείνη που μās φαίνεται απαραίτητη στη ζωή μας ή... δέν είνε έλειδερη, ή περνά άμέσως έμπρός μας γρήγορα, γρήγορα, σαν όπτασία και χανεται άμέσως πάλι χωρίς να μπορούμε να την ξαναβρούμε. Μοιάζει με κεραυνό ό όλοιός πέφτει πάνω μας και μās καρφώνει ακίνητους στη θέση μας και μās βυθίζει σε μία γλυκειά νάρκη. Και έπειτα... όταν συνεχόμαστε δέν βλέπουμε τίποτε μπροστά μας και νομίζουμε πώς ήταν όνειρο.

— Με τόν τρόπο που μιλάς νομίζει κανείς πώς τό έχεις δοκιμάσει αυτό τό συναίσθημα.

— Ό, ναι ! Μά έχουνε περάσει τόσα χρόνια από τότε.

— Και όμως τό θυμάσαι άκόμη.

— Τό θυμώμαι σαν να μού συνέβη πρό όλίγου ! Και όμως ήμουνα τότε είκοσι χρονών παιδί. Ένώ σήμερα έχω περάσει τά πενήντα...

Κοντοστάθηκε μερικάς στιγμές με τό βλέμμα καρφωμένο άπλάνες έμπρός του, σαν να παρακολουθούσε κάποια φευγαλέα όπτασία. Έπειτα εξακολούθησε πάλι με σιγανή φωνή και με μία συγκίνησι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του.

... Ήταν ένα βράδυ χειμωνιάτικο... Είχα πάει στην

Όπερα-Κομιζ. Έπαιζαν την «Μανόν». Καθώς εζύτταξα δεξιά κι άριστερά μέσ' στην πλατεία και στα θεωρεία, αντίκρισα μέσα σ' ένα θεωρείο, πίσω δεξιά—μου φαίνεται σαν να την βλέπω άκόμη—μια νέα όμορφη, κατάξανθη, μ' ένα φόρεμα όρζ, μια νέα που ή χάρη της κ' ή όμορφιά της ήταν ασύγκριτες. Ένωιωσα την καρδιά μου να χτυπά δυνατά, ήδονικά. Ποτέ άλλοτε στην καρδιά μου δέν ξανάνοιωσα μία τόσο γλυκειά συγκίνηση ! Σε κάθε διάλειμμα έφρινα με τά μάτια καρφωμένα έπάνω της !... Α ! Τό βράδυ εκείνο. Ήταν ή μόνη έρωτική βραδιά τού βίου μου.

— Δέν την ξαναείδες ;

— Την είδα στην έξοδο. Έπληξε σε ένα άμάξι, ένα όραιο κουπέ με δυό ύπεροχα κοκκίνα άλογα... Τή στιγμή που έγω περνούσα από κοντά της εκείνη έσκυψε στην πορτίτσα και μού έβριζε με τά τελευταία ματιά...

Ο Μποντέν στάθηκε.

— Αυτό ήταν όλο ! ρώτησε ό Λενουάρ.

— Αυτό ήταν όλο. Και κάθε φορά που κλείνω τά μάτια μου — άκόμη και σήμερα, ύστερ' από τόσα χρόνια — νοιώθω μία λάμψη έσωτερική να μου φωτίζει όλο μου τό είναι.

— Καίμενε μου, φίλε. Αυτό θα πη άτυχία. Σε λυπάμαι.

Ο Μποντέν δέν έβγαλε μιλιά. Παραδόθηκε στους σερβασμούς του.

Σε λίγο σηκώθηκε, άποχαιρέτησε τό φίλο του και με βήμα άγρό, με την καρδιά βαρειά ξαναγύρισε στο σπίτι του.

Είχε άρρήσει και ή γυναίκα του άρχισε τις συνειδησιμένες της μοιρομυθες. Έγευμάτιαν άμύλητοι.

Μετά τό φαγητό ή γυναίκα του κόνοντας πος δέν ενδιαφερόταν γι' αυτόν άρχισε ν' άνοιγοκλείνει διάφορα συτράκια και να ξεκαθαρίζει μερικά μικροπράγματα.

Ο Μποντέν την παρακολουθούσε από μακριά με ένα βλέμμα άδιάφορο και με τη σκέψη του καρφωμένη στην όραία άγνωστη της νεότητός του. Σε μια στιγμή είδε τη γυναίκα του να χαμογελάει και να κυττάζει με περιπάθεια μία μπουκλα ξανθών μαλλιών που κρέταγε στα χέρια της. Γύρισε στον άνδρα της και τού είπε γελαστή.

— Αν μπορείς μάντεψε τίνος είνε τά μαλλιά αυτά

— Δέν ξέρω. Πάντως δέν είνε δικά σου.

— Πού τό ξέρεις ;

— Έσύ δέν ήσουνα ποτέ ξανθεία.

— Κάνεις λάθος. Αυτό θα πη πόσο λίγο με γνωρίζεις.

— Θέλεις να πής πός...

— Άκριβώς. Θέλω να πω πως ήμουνα ξανθεία. Και αξιανθή μάλιστα. Μπορεί να σε στενοχωρή αυτό, μά έτσι είνε.

Ο Μποντέν άνασχοήσε άδιάφορα τούς ώμους του.

Έκείνη εξακολούθησε.

— Όταν ήμουν δεκαεφτά χρονών είχα βάψει τά μαλλιά μου ξανθά. Και μού πήγαιναν παραπολύ. Τόσο πολύ, που τό πρώτο βράδυ κ' όλας που έκανε την εμφάνισή μου με τά ξανθά μαλλιά μ' έξήτησε κάποιος σε γάμο. Ήταν στην Όπερα-Κομιζ ένα βράδυ τού χειμώνα στα 1900. Έκανε ένα κρδο δαιμονισμένο. Έγω έφρορούσα ένα φόρεμα όρζ που μού έπήγαινε τρέλλα. Μά τρέλλα σου λέω. Όλοι σχεδόν από την πλατεία στα διαλείμματα έμένα κούταξαν. Έκείνο άκριβώς τό βράδυ μέσ' στο θέατρο με ζήτησε κάποιος σε γάμο. Αλλά οι γονείς μου δέν θέλησαν να με παντρεύουν τότε, γιατί ήμουν, έλεγαν, παραπολύ νέα. Ήμουν δεκαεφτά χρονών. Και έπειτα τότε δέν είχε χάσει την περιουσία του ό πατέρας μου. Ζούσαμε ευτυχισμένοι, με όλη μας την άνεσι. Είχαμε και άμάξι δικό μας. Ένα θαυμάσιο κουπέ με δυό ύπεροχα κοκκίνα άλογα.

Και ή κυρία Μποντέν άναστνάξε βαθεία.

— Τί όραία εποχή, εκείνη ! είπε. Κρίμα !

Όχρός, τρέμοντας δολοκλήρος και με τό πρόσωπο κρυμένο μέσ' στα χέρια του ό Μποντέν ένοιωσε τό λαρβγγί του να πνίγεται.

Όταν ξαναβρήκε τη λαλιά του έμοιρομύρισε :

— Είνε δυνατόν ; Είνε δυνατόν !... Άδύνατον, αδύνατον ! Αχ ! Γιατί να μού τό πής ;

Και ένωιωσε τούς χτύπους της καρδιάς του ν' άδυνατίξουν, ν' άραιώνουν, λές κ' ήταν έτοιμοι να σταματήσουν... Τό όραιο όνειρο της φευγαλέας γυναίκας που την είδε ένα βράδυ και τού γέμισε με τη λάμψη της και την όμορφιά της όλη του τη ζωή, έσβησε για πάντα... Ήταν ή ίδια του ή γυναίκα, ή γκονιάρια, ή στριμένη που είχε άρρήσει πιά να γεννάει... **Σάν Μπουσέρ**

