

ΞΕΦΥΛΛΙΖΟΝΤΑΣ ΠΑΛΗΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΕΜΜΕΝΩΝ

Πώς ο Μπενζαμέν Κωνσταν έφευρε... την έλλην. γλώσσα !

Στην παιδική του ηλικία ο διάσημος γάλλος συγγραφέας Μπενζαμέν Κωνσταν ήταν—καθώς τουλάχιστον αναφέρουν οι βιογράφοι του— άμελέστατος μαθητής. Οι καθηγητές του, είχαν παραιτηθεί της έλπίδος πως θα μπορούσε ποτέ να διδαχθεί οτιδήποτε. Ένας απ' αυτούς, εν τούτοις, κατέφυγε στο έξης στρατήγημα : Του έπρότεινε να δημιουργήσουν μαζί μιá γλώσσα την οποία δεν θα έννοούσαν παρά οι δύο τους μόνον ! Η πρόταξη αυτή ένθουσίασε τό νεαρό Κωνσταν. Η φαντασία του πήρε δρόμο... Τήν άλλη μέρα ο καθηγητής του τού παρουσίασε τό αλφάβητο της... «εξευρέσεώς του... Κατόπιν, τή υποδείξει πάντοτε τού καθηγητού, ο Κωνσταν «έφευρε» τό... λεξιλόγιο της νέας γλώσσας. (Ο Μπενζαμέν Κωνσταν μελετούσε μέ πάθος τό πρωτότυπο αυτό έβλημα, τό οποίο, σιγά-σιγά μετεβάλλετο σέ μιá γλώσσα πλούσια, γραμματισμένη, μεγαλοπρεπή, γοητευτική... Έσπερ' από λίγους μήνες τήν είχε μάθει στήν έντέλεια.

Καί τότε μόλις ο καθηγητής του τού φανέρωσε πως ή γλώσσα αυτή ήταν... ή αρχαία έλληνική !

Είχε κατορθώσει δηλαδή να τόν μάθει τήν υπεροχότερη αλλά και δυσκολότερη, από τίς νεκρές γλώσσες, κείμενες τόν να φαντάζεται σπου... πρόκειται περί νέας γλώσσας, τήν οποία είχαν εφεύρει οι δύο τους !

Όπου τήν παθαίνει ο βασιλεύς

Ο Λουδοβίκος 11ος όταν ήταν μικρός συνήθιζε να μιλή πολύ άσχημα σέ όσους τόν πλησίαζαν. Διευκόλεξε δε ιδιαίτερος μέ τό να τούς λέγη τά ελαττώματά τους κατά πρόσωπον.

Κάποτε τού παρουσίασαν τόν επίσκοπο τού Μάτς, κ. ντε Κουασιέν. Ο οποίος είχε τό πρόσωπο οίκειτρός παραμορφωμένο.

— Καλέ ! Τι άσχημος πού είσθε !... τού είπε ο Λουδοβίκος μόλις τόν είδε.

— Και σεις, ψήφιδάτα, είσθε πολύ κακοανατετραμμένος ! τού απάντησε, χωρίς να τά χάση καθόλου ο Έπίσκοπος.

Ο Σουίφτ και ο ύπρητης του

Ο Σουίφτ κάποτε, θέλοντας να βγη έξω μέ τάλαρο, ζήτησε τίς μπότες του. Ο ύπρητης του τού τίς έφερε άμέσως. — Γιατί δεν τίς έχεις καθαρίσει ; τόν έρώτησε ο Σουίφτ.

— Μα έφ' όσον σέ λίγο θα τίς ανακαλέσετε, ένόμιμα πως δεν ύπηρεξε λόγος να τίς καθαρίσω.

Ο Σουίφτ δεν είπε τίποτε. Σέ λίγο όμως, όταν ο ύπρητης του πήγε και τού ζήτησε τό κλειδί τού μπουφέ, τόν έρώτησε :

- Τι τό θέλεις ;
— Μά... για να γευματίσω.
— Ώ ! απήντησε ο Σουίφτ. Έφ' όσον σέ λίγο θα ανακαλέσω, νομίζω πως δεν ύπάρχει λόγος να φας τώρα !.

ΣΚΕΨΕΙΣ

Του Αύρηλιανού Σχόλλ

Οι μετοχοί τών μεγάλων επιχειρήσεων είναι συνήθως άρνια, πολλές φορές τίγρεις, πάντοτε όμως ζώα !

Θέλετε να κρίνετε έναν άνθρωπο αν αξίζει ή όχι ; Αναθεώρατέ τού μιá διαίτησιν.

Ο γάμος έχει τό μήνα τού μέλιτός του. Η χηρεία έπίσης.

Πίστις είναι μιá... φαγούρα τήν οποία δεν μπορεί κανείς να ικανοποιήσει ένόμενος !

Οι γυναίκες είναι τρομερά έπιστήτες. Δεν παρατηρήσατε πως, όταν ένα κορίτσι καταστραφή από ένα νέο έννοει πάση θυσία να... τόν παντρευθί !...

Έκατό άνθρωποι πού θα έλουν να κάμουν κάτι, είναι πολύ πιό ισχυρό από έκατό χιλιάδες πού άναγκάζονται να κάμουν κάτι άλλο.

Οι άνθρωποι μοιάζουν σάν τά φυτά. Καί στο καλύτερο στέμμα της γής είναι τούς βάλετε. Θα προσπαθήσουν να ανέλθουν προς τό φώς...

Οι καλλίτεροι πολιτικοί λόγιοι ένός πολιτευμάτου είναι πάντοτε οι λόγιοι τούς οποίους... δεν έξεφώνησε !

Αύρ. Σχόλλ

ένα σημείωμα από τόν κ. Ζάκ Μονέλ. Μου ζήτησε συγγνώμη για τίς ένοχλήσεις πού ύφίσταμαι εκ μέρους του και μέ παρακαλούσε θερμά να τόν πληροφορήσω τί συνέβη μέ τήν Λιάνα και τόν σύζυγό της.

Τού απάντησα μέ τά λίγα αυτά λόγια : "Όλα πηγαιύν κ' αλά. "Η σ υ χ ά σ τ ε".

Και πραγματινώς όλα πηγαιύν καλά. Ό κ. Σαβάζ δεν κατάλαβε τίποτα.

Αυτό όμως παραταίνει άπλωσ τό μαρτύριο τών δύο έρωτευμένων. Καλύτερα θα ήταν ίσως αν τά εμάθαινε όλα σήμερα. Πρόκειται για μιá συμφορά πού θα τόν χτυπήσει έτσι ή άλλωιώς, άργά ή γρήγορα.

Γιατί αυτές ή αναβολές :

Θά συμβουλευθώ τή Λιάνα να δώση οριστικώς πειά ένα τέλος σ' αυτή τήν ιστορία.

Η παρατάση της μόνον δυστυχίματα μπορεί να προκαλέση !.

(Απ' τό ημερολόγιο της Λιάνας Σαβάζ)

(Μετά τό μεσημέρι)

Μου φαίνεται πως όλα όσα μου συνέβησαν τά είδα σ' όνειρό μου. Τί περιπέτειες και τί χτυποζάρδια μέσα σέ μιá ημέρα !

Έφυγα από τό σπίτι τού Ζάκ τρομερά άνήσυχη.

Μέσα στο άμάξι δεν σκεφτόμουν παρά τό τί θα πώ στον Έρνέστο. Τό ότι μέ περίμενε στο σπίτι της κοιμήσης ήταν άρκετό για να καταλάβω τί είχε συμβεί.

Η ύποψις του τόν έβασάνιζαν στο σπίτι μετά τήν άναχώρησί μου, ήθελε να μάθω αν βρίσκουμαι πραγματικώς στής κομήσης κ' αν βρίσκεται κανείς άλλος μαζί μεν ή γήνε άποφασισμένος να πληροφορηθί τί συμβαίνει.

Σκεπτόμουν τήν όργη του και τό μαρτύριο της ζήλειας του όταν δεν μ' είρε στις κοιμήσεις. Τί θα ύποπτευήκα άραγε : Δεν ήμουν ούτε στήν κομήση ούτε στο γιατρό !...

Κι' όλα αυτά έπρεπε να τού τά δικαιολογήσω να τού πώ τού ήμουν...

Αισθάνομαι τήν ίδια αγωνία πού αισθάνθηκα πρò μηνός, όταν με κάποια δικαιολογία πάλι πέρασα τήν ημέρα μου στήν έσοχη μέ τόν Ζάκ. Τί εύτυχισμένη ήμερα !...

Μ' έγύριζε άνόμιμα στο δάσος στήν άγκαλιά του, σάν νύμουν μικρό παιδί !...

Κι' ο Έρνέστος δεν κατάλαβε τίποτε, άπολύτως τίποτε τό βράδυ πού γύρισα...

Μά τώρα ή τύχη δεν μου φαινόταν καθόλου ένδοξη. Έπιπρόνευα σοβαρώς !...

Προσόν όμως τώσε πού γρήγορα ή έμοιασε ήμερος !...

Είπε τόσο λίγη ή εύτυχία σ' αυτό τόν κόσμο !...

Μιá παντομένη νυναιά είναι πολλές φορές μιá σελάβα...

Πιό εύτυχισμένες είναι ή γυναίκες τών χωρικών. Αυτές δεν έχουν όνειρα. Δεν έχουν επιθυμίες. Δεν ζητάν τίποτε σ' αυτό τόν κόσμο. Δεν έχουν τίς απαιτήσεις τίς δικές μας...

Όταν ήμουν άκόμη μικρή, νόμιζα πως ο γάμος είναι τό πλέον ασφαλισμένο λιμάνι.

Πίστανα πως θα ζήσω πλάι σ' έναν άντρα, πως θα τόν αγαπήσω τωλλά. Δεν φανταζόμουν πως ύπάρχουν και στο γάμο φοβερές τοιχυμίες...

Τά έβλεπα όλα ρόδινα... Καί ν' τώρα εγώ αναγκασμένη να λέω ψέμματα στον άντρα μου, να παίζω μαζί του ένα πολύ άνήθικο παιχνίδι...

Α, αυτό πρέπει να τελειώση ! Μιá τινία γυναίκα φανερώνει τά μυστικά της, πέρνει διαζύγιο ..

Πόσο δίχρη έχει ο Ζάκ πού μου ζητάει να δώσω ένα τέλος στήν ιστορία αυτή !

Έφυγα από τό σπίτι του τρομαγμένη, μέ χτυποζάρδι, ντροπισμένη, σάν μιá γυναίκα πού διέπραξε τό πιο τρομερό άνάστημα. .

Ήταν τόσο ή παραγή μου πού καταταλάσθηκα όσο να βρώ ένα ψέμμα, μιá δικαιολογία για τόν Έρνέστο...

Έπάνω στήν παρατάλη μου έσχισα τό χέρι μου μέ μιá καρφίτσα, για να με πιστέψη όταν θα τού δηγοιόμην τήν ιστορία της συγχρούσεως.

Με πίστηψε άραγε ; Τουλάχιστον έτσι φάνηκε. Άρκει μόνον να μ'ην π'ήν στήν άστυνομία και ρωτήση. Αν ή ύποψις του τόν παρέστυαν ως εκεί θα τά καταλάβαινε όλα. Έλπίζω πως δεν θα τό κάμη...

Άλλοστε ή σκληρή στιγμή πού θα τού πώ τήν φοβερή άλήθεια πλησιάζει.

Ό Θεός να μέ συγχωρήτη, δεν μπορώ να κάμω άλλοιώς. Αν είχα παιδί μαζί του και μου συμβείανε ότι μου συμβαίνει ή' αυτοκτονούσα !

Ναι... Ό θάνατος θα μέ άπήλασε από όλα... Ένώ τώρα ; ... Τώρα έχω τό δικαίωμα να ζήσω.

(Ακολούθει)



Προσόν τόσο γρήγορα ή έμοιασε ήμερος !...

