

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Τοῦ ΕΡΡΙΚΟΥ ΛΑΒΕΝΤΑΝ

ΤΙ ΒΛΑΚΕΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ!..

ΠΡΟΣΩΠΑ

Παῦλος : : : εἴκοσι πέντε χρόνων Κλεμάνς : : : : τριάντα χρόνων
Ἀντρέας : : : εἴκοσι ἑκτώ χρόνων Ἰουλίτσα : : : καμαριέρα τῆς Κλεμάνς

I

(Στὸ Παῦλον, ποῖν ἀπ' τὸ γέθια, σὺς; ἔξῃ τὸ ἀπόγευμα. Ὁ Παῦλος καὶ ὁ Ἀντρέας, φίλοι παλαιοὶ μολοῦν γιὰ τοὺς ἑρωτῆτες τῶν).

ΑΝΤΡΕΑΣ.— Ὡ, δίκαιο ἔχουν ὅσοι λέν ὅτι δὲν εἶνε εὐχολοὶ νὰ βρῆ κανεὶς μιὰ φίλη ὅπως τὴν θέλεις. Εὐτυχῶς ἐγὼ ὕστερα ἀπὸ πολλὰ, κατώρθωσα νὰ βρῶ μιὰ.

ΠΑΥΛΟΣ.— Καὶ εἶσαι εὐχαριστημένος;

ΑΝΤΡΕΑΣ.— Ναι εἶνε ὁμορφῆ, χαριτωμένη, ἔξυπνη.

ΠΑΥΛΟΣ.— Τίποτε δηλαδή δὲν τῆς λείπει. Μὰ αὐτὴ φίλε μου εἶνε τὸ ὄγδον θαῦμα. Καὶ πῶς τὴ λένε;

ΑΝΤΡΕΑΣ.— Δὲν μπορῶ νὰ σοὺ πῶ. Τῆς ἔδωσα τὸ λόγο μου νὰ μὴν πῶ τ' ὄνομα τῆς σε κανένα.

ΠΑΥΛΟΣ.— Δὲν μοῦ τὴν περιγράψεις τοῦλάχιστον;

ΑΝΤΡΕΑΣ.— Εἶνε σουλάκι, μπιζουδάκι, ἄγγελο.

ΠΑΥΛΟΣ.— Μὲ φώτισες! Καὶ σοὺ εἶνε πιστὴ;

ΑΝΤΡΕΑΣ.— Εἶμαι βέβαιος.

ΠΑΥΛΟΣ.— Καὶ ἀπὸ ποῦ τὸ καταλαβαίνεις;

ΑΝΤΡΕΑΣ.— Τῆς κάνω ὅλα τῆς τὰ κέρφια, ὅλα τῆς τὰ καπρίτσια.

ΠΑΥΛΟΣ.— Εἶσαι σκλαβὸς τῆς σὺν νὰ λέμε;

ΑΝΤΡΕΑΣ.— Σκλαβὸς τῆς ναί, μὰ τέτοια σκλαβιά εἶνε γλυκύτερη ἀπὸ κάθε ἄλλου. Ἄλλωστε τὸ κάτο-κάτω τί με μέλει; Δὲν εἶμαι γιὰ πάντα δεμένος μαζί τῆς. Τῆ μέρα πὺν θὰ τὴ βαρεθῶ, χράτς! κῶβη τὴν κλοστῆ. Μὰ δὲ μοῦ λές. ὅλο γιὰ μένα θὰ μιλάμε; Ἐσὺ δὲν ἐπιασες κανένα σουλάκι;

ΠΑΥΛΟΣ.— Ναί, ἔνα μικρὸ γαλάζιο σουλάκι μὲ χρυσὰ φτερά.

ΑΝΤΡΕΑΣ.— Καὶ τὴν γνωρίζω ἐγὼ; Ποιὰ εἶνε;

ΠΑΥΛΟΣ.— Φίλε μου, τῆς ἔδωκα τὸ λόγο μου νὰ μὴν πῶ τὸνομά τῆς σε κανέναν. Δὲ θὰ σὲ πῶ λοιπόν...

ΑΝΤΡΕΑΣ.— Εἶσαι γελοῖος!

ΠΑΥΛΟΣ.— Ὅσο καὶ σὺ, μὲ μόνη τὴ διαφορά ὅτι ἐγὼ δὲν σκαβώθηκα σὲ... σουλάκι μου. Εἶμαι ὁ ἀφεντῆς σου. Τὰ φτερά του, τοῦ τὸ φιλιόσινα λιγάκι καὶ εἶνε δύσκολο νὰ πετάξῃ. Ὅταν θέλω νὰ χαρῶ τὴ συντροφιά του τὸ βγάξω ἀπ' τὸ κλουβὶ του. Ἐγὼ ὅμως δὲν μπαίνο σὲ κλουβὶ ποτε.

ΑΝΤΡΕΑΣ.— Ἴσως νάσαι καλ-λίτερο τὸ δικὸ σου συστήμα.

ΠΑΥΛΟΣ.— Ἴσως... Ἀλλὰ ἀς μιλήσουμε γιὰ τὴ φίλη μου. Σὲ βεβαίω λοιπόν ὅτι ἂν τὴν γνωρίζεις, θὰ ἐνθουσιαστούουν. Μοῦ κάνε ὅλα μου τὰ κέρφια, ὅλα μου τὰ καπρίτσια, μαντεύει εὐθὺς τὴν διάθεσιν στὴν ὁποία βρίσκομαι καὶ μοῦ φέρται ἀναλογῶς.

ΑΝΤΡΕΑΣ.— Τί τὰ θέλεις, ἐμένα δὲ μ' ἀρέσουν οἱ τέτοιου εἶδους γυναῖκες. Ἐγὼ φίλε μου θέλω νὰ νοιώθω τὴ γυναῖκα, νὰ αἰσθάνομαι τὴν κυριαρχία τῆς, θέλω ἢ γυναῖκα νάχει καριέτσια, θυμῶς, νεῦρα...

ΠΑΥΛΟΣ.— Ἐ λοιπόν, καὶ γὼ σοὺ λέω ὅτι τέτοια γυναῖκα καὶ νὰ σοὶ τὴν προσφέρεις, δὲ θὰ τὴ δεχθῶ.

ΑΝΤΡΕΑΣ.— Ὅπως καὶ γὼ τὴ δικὴ σου...

ΠΑΥΛΟΣ.— Ἐτσι, λοιπόν δὲν ὑπόχρεοὶ κίνδυνος νὰ πῶ ὅτι ἔνα: τὴν φίλη τοῦ ἄλλου...

ΑΝΤΡΕΑΣ.— Μὰ τί εἶνε αὐτὰ ποῦ λές καίμενε;

ΠΑΥΛΟΣ.— Καλὰ λοιπόν, τότε ἔχω νὰ σοὺ κάνω μιὰ πρόταση.

ΑΝΤΡΕΑΣ.— Ἀκούω.

ΠΑΥΛΟΣ.— Παιρνομε ἀφῆρη τίς φίλες μας, νὰ πάμε νὰ φάμε καὶ οἱ τέσσερες μαζί; Ἐγὼ θὰ πάρω τὸν ἄγγελό μου καὶ σὺ τὸν δαίμονά σου. Ἡ ἀντίθεσιν τῶν χαρακτήρων τους θὰ εἶνε διασκεδαστικὴ.

ΑΝΤΡΕΑΣ.— Σὺμφωνοί.

ΠΑΥΛΟΣ.— Ὅστε αἴρω λοιπόν σὲς ἑφτά καὶ τέταρτο ἐμπρὸς σὲ «Κριόστιαλ Μπάρ»... Ἀπόψε θὰ στείλω ἐγὼ ἕνα γραμματάκι στὴν μικροῦλα μου. Κάνε καὶ σὺ τὸ ἴδιο... Καὶ τώρα γεια σου, γιὰτί ἔχω κάποιον δουλειά.

ΑΝΤΡΕΑΣ.— Γειά σου! Δὲ μοῦ λές, γιὰ φαντάσου ἂν τὰ ταίριαζαν καὶ γίνοντουσαν φίλες! Τί ἀστεῖο ἔε;

ΠΑΥΛΟΣ.— Γιὰτί ἀστεῖο; Ἡ γυναῖκες, φίλε μου, πάντοτε ταιριάζουν.

II

(Τὴν ἄλλη μέρα τὸ πρωὶ, στῆς Κλεμάνς ἡ ὁποία βρισκομετὶ ἀκόμη σὲ κρεβάτι τῆς. Μπαίνει ἢ καμαριέρα.)

ΙΟΥΛΙΑ.— Κυρία ἔφεραν δύο γράμματα.
ΚΛΕΜΑΝΣ, (παίρνοντας τὸ πρῶτο).— Αὐτὸ εἶνε ἀπ' τὸν Παῦλο. (Ἦστερα τὸ δεύτερο). Αὐτὸ εἶνε ἀπ' τὸν Ἀντρέα. (Ἀνοίγει τὸ πρῶτο). Γιὰ νὰ ἰδοῦμαι τι γράφει ὁ Παῦλος. (Μιβάζει).

«Ἀγαπημένη μου μικροῦλα,

Ἦν ἔξω ἀν θὰ μοῦ μείνει καιρὸς νάρθῶ νὰ σε ἰδῶ ὡς αἴγιο. Θὰ σὲ περιμένω ὅμως αἴγιο στὰς ἑφτά ἐμπρὸς σὲ «Κριόστιαλ Μπάρ». Ἐγὼ φάμε μ' ἕνα φίλο μου, ὁ ὁποῖος δὲ θῆναι μόνος. Φανοῦ εὐγενετικὴ φίλια
Παῦλος»

(Ἀνοίγει τὸ δεύτερο.) Ἄς δοῦμε τώρα τί γράφει ὁ Ἀντρέας: (Μιβάζει.)

«Ἀγαπημένη μου μικροῦλα Κλεμάνς,

Ἦν ἔξω σὺ ποσο λυποῦμαι ποῦ δὲ θὰ μπορέσω νάρθῶ νὰ σε ἰδῶ οὔτε ἀπόψε οὔτε αἴγιο. Θὰ ἤμουν ἐντάτοις τόσο εὐτυχῆς ἂν μποροῦσα νὰ περῶσθαι λίγες στιγμὲς κοντὰ σου! Ἴσως μὲ μαλώσεις ποῦ ἐπισχέθηκα καὶ ἐκ μέσου σου νὰ φάμε ἀπόρ σὲ «Κριόστιαλ Μπάρ». Ἐγὼ φάμε μ' ἕνα ἀπ' τοὺς καλλίτερος φίλους μου, τὸν Παῦλο ντὲ Κοσί, γιὰ τὸν ὁποῖον σίγουρα θὰ σοῦχο μίληση. Ἐχει τὴν ζωηρότητα ἐπιθυμία νὰ σε γνωρίσῃ, καὶ νομίζω ὅτι συνδοῦεται. Σὲ παρακαλῶ λοιπόν νὰ φαιῆς πολὺ εὐγενετικὴ, μὰ πολὺ, στὴν φίλη τοῦ φίλου μου. Ἐξῆς ὅτι δὲ σ' ἀρέσουν αὐτὰ τὰ γέθια μὲ συντοφίεσ καὶ ὅτι τίποτε δὲν σ' εὐχαριστεῖ ὅσο νὰ εἶσαι μόνη μαζί μου, ἀλλὰ ὁ Παῦλος εἶνε ἀληθινὰ χαριτωμένος καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι δὲν θὰ στενοχωρηθῆς. Θὰ σὲ περιμένω λοιπόν στὰς ἑφτά παρὰ τέταρτο, μαρσατὸ σὲ μπάο. Ὁμοῦνά, ἀγάπη μου, καὶ φροντίς νὰ εἶσαι πολὺ, πολὺ ὁμορφῆ.

Ἐ Ἀντρέας σου»

ΙΟΥΛΙΑ.— Ἡ κυρία φαίνεται στενοχωρημένη.
ΚΛΕΜΑΝΣ.— Ἐγὼ; καθόλου. Δῶσε μου τὸ χαρτί τῆς ἐπιστολογράφου. (Ἡ Ἰουλίτσα πᾶει ἕνα χαριτωμένο κοντὶ μὲ ὁρὸς χαρτιά καὶ φακέλλους). Στὸν Παῦλο πρῶτα. (Γράφει).

Ἀγάπη μου,

Τὰ τρυφερά σου λόγια μοῦκαναν πολὺ καλὸ γιὰτὶ μοῦ ἤσαν ὡς μιὰ στιγμή ποῦ ἤμουν θλιμμένη. Δὲν εἶνε δύο λεπτά ποῦ ἔλαβα ἕνα γράμμα ἀπ' τὸ Ἀβινιὸν τὸ ὁποῖον περιεχε τίς πῶ δυσάρεστες εἰδήσεις γιὰ μιὰ θεα μου. Μόλις θὰ προσφάτω τὸ τραῖνο. Ἡ θεα μου φηροῦραγε!.. Μὴν ξεχνᾶς λοιπόν τὴν ἀγαπημένη σου ποῦ ποτε δὲν σ' ξεχνᾶ.

Μικροῦλα.

Υ. Γ. Ἀν ἡ κατάστασις τῆς θεας μου καλλιστένη, θὰ γυρίσω σὲ 15 μέρες, ὅτι ὅμως νοσῶντα θὰ εὐχαριστηθῶ πολὺ ἂν σ' ἄλλη εὐκαιρία γνωρίσω τὸν φίλο σου.

Στὸν Ἀντρέα τώρα.

Ἐξῆς, ἀγαπητὴ μου Ἀντρέα, ὅτι δὲν μ' ἀρέσει νὰ βγαίνω καὶ νὰ γεμίζω μ' ἀνθρώπους ποῦ δὲν γνωρίζω. Περιστὸν λοιπόν νὰ σοῦ πῶ ὅτι δὲ θὰ μπορέσω νὰ λάβω μέρος σ' αὐτὸ τὸ γέθια. Ἄλλωστε ἔχω ποικίλα ἀπὸ γῆδες καὶ ἄμα ἔχω ποικίλα, ἔξῆς τί νεῦρα μὲ πιάνουν. Μὴν ἔλθεις νὰ μὲ ἰδῆς. Θὰ μὲ κοινοῦσῃς.

Ὅλη δικὴ σου
Κλεμάνς»

(Γράφει τίς διευθύνσεις, κλείνει τοὺς φακέλλους καὶ δίδοντας τὰ γράμματα στὴν Ἰουλίτσα). Στεῖλε τὰ ἀμέσως μὲ κανέναν μικρὸ. Καὶ ἂν ἔρθει νὰ μὲ ζητήσῃ κανεὶς πῆς ὅτι δὲν δέχομαι.

ΙΟΥΛΙΑ.— Καλὰ κυρία. (Φεύγει).

ΚΛΕΜΑΝΣ.— Λίγο ἀζόμη καὶ θῆγμα φουρτούνας. Εὐτυχῶς τῆς γλυτώσαμε.

III

(Τὸ βράδν σὲ «Κριόστιαλ Μπάρ». Κομμάτια φράσεων ποῦ ἀκούονται ἀπὸ ἕνα παιδιὸ τραπέζι.)

ΠΑΥΛΟΣ.— Ἦώρα βρήξεν ν' ἀρρωστήσει καὶ αὐτὴ ἡ θειά τῆς!

ΑΝΤΡΕΑΣ.— Κοῦμα, κοῦμα!

ΠΑΥΛΟΣ.— Ὅλες εἶνε ἡ ἰδέες...

ΑΝΤΡΕΑΣ.— Δὲν μπορεῖ τέλος πάντων νὰ κάνει κανεὶς ἕνα γλεντάκι κάπως ἀσυνήθιστο...

ΠΑΥΛΟΣ.— Θὰ περνοῦσαμε τόσο ὥραϊα ἂν τίς εἶχαμε ἐδῶ καὶ τίς δυό...

ΑΝΤΡΕΑΣ.— Ὁ καθεὶς τὴ δικὴ του...

ΠΑΥΛΟΣ.— Τί νὰ γίνε; Ὑπομονή. Ἄς τὸ ἀναβάλουμε γιὰ μιὰ ἄλλη φορὰ.

ΑΝΤΡΕΑΣ.— Ἄς τὸ ἀναβάλουμε!..

Ἐρ. Λαβεντάν



Ἀγάπη μου, τὰ τρυφερά σου λόγια...