

προχθές. Ή λύπη ξανάφθε και φώλησε στην καρδιά μου...  
Τό μυστήριο που υπάρχει γύρω μου με θανατώνει !...  
Δέν κατόρθωσα νά μάθω τίποτα απόλύτως.  
Άγνιθέτως τά πράγματα έχουν σκοτισθή περισσότερο...  
Κάποιο πολύ τραγικό παιχνίδι παίζεται, χωρίς νά ξέρω εις βάρος ποιού ακριβώς...

(Από τό ημερολόγιο της Λιάνας Σαβάς)

**Ένω βραδυάζει**

Τό βράδυ που πέφτει έξω, τό σκοτάδι που διπλώνει τό Παρίσι στον άπεραντο μανδύα του, μου πιέζει την καρδιά, με κάνει νά υποφέρω φρικτά !...

Ποτέ μου δέν ήμουν τόσο έννευρισμένη, τόσο λυπημένη, τόσο άκεφη. Είμαι θυμωμένη με όλους και με τόν ίδιο τόν εαυτό μου, χωρίς νά ξέρω γιατί.

Όλα πήγαν χαμένα, τό ραντεβού μας ένανάγησε οϊκτρά, λίγο έλειψε νά μ' άνακαλήνη ο Έρνέστος.

Φοβούμαι πώς μ' έχει καταραστή ο Θεός !

Κι' όλα αυτά γιατί δέν έχω την δύναμη νά πάρω μιá άπόφασι, νά θέσω τέμα σ' αυτή την έλευνή κατάσταση. Ναί, είναι φρικτά έλευνή και ντρέπομαι για λογαριασμό μου.

Ή κόρησα έκαμε ότι μπορούσε.

Γιά νά μη έννοήση τίποτε ο Έρνέστος προσποιήθηκε πώς είναι έφοροτυπημένη με τόν Ζάκ. Την ειγνομονώ γι' αυτό από τά βάθη της καρδιάς μου...

Ό Ζάκ όμως ;...

Θεέ μου ! σκέπτομαι τη θέση του.

Πόσο θά είναι λυπημένος ! Φεύγοντας τόν είδα νά με κυττάη λυπημένος...

Κι' όμως δέν τού φταίω καθόλου. Έκαμα ότι μπορούσα...

Δέν πρέπει νά είναι δυσαρεστημένος μαζί μου...

Ξέρω πώς όταν τόν ξαναδώ θά μου σπαράξη την καρδιά με τά λόγια του :

— Λιάνα... δέν μ' αγαπάς !...

Δέν τόν αγαπώ !... Ό Θεός που διαβάζει στις καρδιές τών ανθρώπων, μόνον ο Θεός θά μπορούσε νά τού πη πόσο τόν αγαπώ, τι αισθάνομαι γι' αυτόν...

Νοιώθω πραγματικά τόν εαυτό μου ξαντιημένον, σάν νά εργαζόμουν όλοκληρο είκοσιτετράωρο. Μπρος στον Έρνέστο τράβηξα από την βιβλιοθήκη τόν Πρεβό.

Θά προσπαθήσω νά άπολημονηθώ διαβάζοντάς τον. Είναι ο μόνος συγγραφέας που κατόρθωσε νά εισχωρήση στά πειρά άπόκριφα βάθη της γυναικείας καρδιάς...

Χαίρε Ζάκ !...

Γράφω τ' όνομά σου στο χαρτί και τό φιλάω με πάθος, με τρέλλα...

Χαίρε αγαπημένε μου !...

(Από τό ημερολόγιο του Έρνέστου Σαβάς)

**Τό βράδυ**

Ή Λιάνα έχει κλειστή στην κάμαρά της.

Δέν την άνησύχησα καθόλου.

Έσκέφθηκα όλα όσα συνέβησαν μεταξύ μας στον δρόμο και νέες ύποψίες κατέκλυσαν τό πνεύμα μου.

Υποφέρω σάν κολασμένος !

Αισθάνομαι τό σφίξιμο που νοιώθει στο λαϊμό εκείνος που τόν άπαγονίζουν.

Στό τραπέζι θά της μιλήσω για όλα αυτά.

Θά προσπαθήσω νά αντιληφθώ τι συμβαίνει.

Δέν υπάρχει για ένα σύζυγο μεγαλύτερο μαρτύριο από τού νά ύ π ο ψ ι ά ζ ε τ α ι κ α ι ν ά μ η ν ξ έ ρ η !...

(Από τό ημερολόγιο της Λιάνας Σαβάς)

Μόλις έφυγε ο θυρωρός της κομησίας.

Ήρθε και μ' έζήτησε πρό όλίγου.

— Σάς έφερα, μου ειπε μ' άφέλεια, τό βιβλίο που σάς ύποσχέθηκε ή κυρία κόρησα.

Χαιρέτησε ύστερα κ' έφυγε.

Ή καρδιά μου χτυπούσε δυνατά.

Τό πήρα άδιάφορα και τό έδωκα στην καμιαρέρα νά τό αφήση στο τραπέζακι της κάμαράς μου, χωρίς νά την αφήσω από τά μάτια μου.

Μόλις τό άφισε εκεί, έμπηκα και ξάπλωσα στο ντιβάνι. Μόλις τό άνοιξα ένα μικρό, λεπτό τετράγωνο χαρτί έπεσε εμπρός μου...

Τό έδιάβασα με λαχτάρα. Δέν περιείχε παρά τις λέξεις αυτές :

« Α ρ ρ ο ... σ τ ο ι δ ι ο μ ε ρ ο ς ... »

(Άκολουθεί)

**ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ**

**Ένα πορτραίτο του Μ. Ναπολέοντος**

Σέ κάποιο σαλόνι συνέστησαν κάποτε στον Ναπολέοντα μιá διάσημο τραγωδό της εποχής του. Ό Αυτοκράτωρ, που έντυγε κείνη την ήμερα νά είναι στά καλά του, άρχισε νά της μιλή με μεγάλη οικειότητα, και νά την ρωτάη για χιλίες δυό λεπτομέρειες της θεατρικής της ζωής. Ή ήθοποιός τότε, πέρνοντας θάρρος, τόν παρεζάλεσε νά της χαρίση κανένα πορτραίτο.

— Εύχαρίστως, απήντησεν ο μέγας κατακτητής. Και, θέλοντας νά τη βάλη στη θέση της, έβγαλε από την τσέπη του ένα άργυρό... τάλληρο με την προτομή του και της τό προσέφερε !

\*\*\*

**Ένα μάθημα Κριτικής**

Ό Καρδινάλιος ντε Ρετζ έλεγε κάποτε στον κριτικό Μενάζ :

— Ήθελα νά σας παρακαλέσω νά μου μάθετε τούς κανόνες της στιχουργικής, για νά μπορώ τούλάχιστον νά κρίνω τούς στίχους που μου φέρνουν...

— Δέν έχετε άρκετό καιρό διαθέσιμο. Ύψηλότατε για νά σας διδάξω αυτό που μου ζητείτε, απήντησεν ο Μενάζ. Θά σας δώσω όμως μιá συμβουλή : Όταν σας φέρνουν στίχους, νά λέτε πάντα πώς τούς βρίσκετε... κακούς ! Ένενηντα τοίς εκατό... θάχετε δικηο !

\*\*\*

**Γαλατικόν πνεύμα**

Ό Άνεξάρτητος βουλευτής Ντιπέν, περίφημος για την τόλμη με την όποιαν υπερήσπηξε τις ιδέες του, ειπε μιá μέρα στον βασιλέα Λουδοβίκο Φίλιππο :

— Τέλος πάντων. Μεγαλειότατε, δέν θά συμφωνήσω ποτέ !

— Ατατάθη κ. Ντιπέν, απήντησεν ο βασιλεύς χαμογελώντας. Μπορώ μάλιστα, άν θέλετε, νά σας άποδείξω άμέσως τό έναντίον...

— Πώς !

— Ίδου συμφωνώ απόλυτως με τη γνώμη σας, ότι, δηλαδή... δέν θά συμφωνήσουμε ποτέ !

\*\*\*

**Οί περιπέτειες μιás Ώδής**

Ό Γάλλος ποιητής Μαλέομπ έκανε πολύ καιρό για νά συνθέση ένα ποίημα. Κάποτε ο Νομάρχης τού Βερντέν, τόν παρεζάλεσε νά γράψη μιá όδην για τόν θάνατο της γυναίκας του. Ό Μαλέομπ έδέχθη, όταν έτελείωσε όμως τό ποίημα αυτό είχαν περάσει... τρία χρόνια άπ' την ήμερα της παραγγελίας και ο νομάρχης... ειχε ξαναπανδρευθή !

\*\*\*

**Ή πολυτέλεια του Δαρείου**

Όταν ο Παρμενίων κατέλαβε τη Δαμασκό και συνέλαβε την άκολουθία του Δαρείου, έγραψε στον Μέγαν Άλέξανδρο :

— «Στά άνάκτορα του Δαρείου βρήκα τριακόσιες είκοσιεννέα βασιλικές παλλακίδες, σαρανταέξη ανθρώπους που δέν είχαν άλλη άσχολία άπ' τό νά ετοιμάζουν τις άνθινες γυρολάνδες τών αϊθουσών, για τά συμπόσια, διακοσίους έβδομηντα επτά μαγειρους, είκοσιεννέα μαριμτόνια, δεκατρείς ζαχαροπλάστες, έβδομηντα οίνοχόους και σαράντα κομμωτάς !»

\*\*\*

**Ή εκδίκησις ενός συζύγου**

Ή σύζυγος του δουκός ντε Γκνός ήταν πολύ έλαφράς διαγωγής. Μιά μέρα που έντυχε ν' άδιαθετήση λίγο, ο δουξ έμπηκε στο δωμάτιο της κουβαλώντας μαζί του ένα πιάτο ζεστή σούπα. Ή δούκισσα, που δέν ειχε πολύ εμπιστοσύνη στο σύζυγό της και φοφόνη την εκδίκησί του, άρχισε νά τρέμμ. Έδήλωσε λοιπόν πώς δέν ειχε όρεξη. Ό δουξ έντούτοις, επέμεινε στο νά πιη τη σούπα της. Ή δούκισσα τότε έπέσιθησε πώς ή σούπα αυτή ήταν δηλητηριασμένη. Κι' όταν ειδε πώς με κανένα τρόπο δέν μπορούσε ν' άποφύγη νά την πιη, έκανε τό σταυρό της, έπιθύρισε μιá προσευχή και κατόπιν μισολιποθυμισμένη από τόν φόβο της, έρροφύριξε τη σούπα.

Περιττόν νά προσθέσουμε ότι ή δούκισσα... δέν έπαθε τίποτα και πώς ή σούπα της ειχε κατασκευασθή με άγνότατο ζουμί !

Ό δουξ ντε Γκνός ειχε άπλούστατα θελήσει νά την τιμωρήση για την άστατη ζωή της, χάννοντάς την νά αισθανθή την άγωνία του θανάτου !...