



ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Του MICHEL CORDAY

Η ΥΠΟΨΙΑ

Ο Μπαρζάκ μπήκε στο άτελιέ του στενού του φίλου, ζωγράφου Πέτρου Όμπαιν, ό όλοιο τόν χαϊρέτης χαρούμενα :

- Καλησπέρα, φιλαράκο μου, τι νέα από χτές ;
- Καλά ευχαριστώ, αλήτησε ό Μπαρζάκ.
- Και ή γυναίκα σου πώς είναι, και ό διάδοχος ;
- Καλά, όλοι.

— Συγχώρησε με, είπε ό ζωγράφος. Η μέρα φεύγει και θέλω όπως—όπως να τελειώσω σήμερα τό φόντο αυτό του πίνακά μου. — Σε παρακαλώ, ούτε να λάβεις καν όπ' όφην σου την παρουσία μου. Πρώ παντός τό καθήζον.

Ο Μπαρζάκ εζάνθησε σ' ένα ντιβάνι και μελαγχολικά άκούμπησε στην άσημνια λαβή του μπιστονιού του.

Ένω ζωγράφισε ό Πέτρος τόν ρώτησε :

- Φαίνεσαι θλιμμένος, τι έχεις ;
- Έγώ ; Δέν έχω τίποτε.
- Όταν λέει κανείς : «Δέν έχω τίποτε», πάλι να πη ότι κάτι έχει...
- Σε βερβαιώνω πώς δέν έχω τίποτε.
- Τότε, φίλε μου, είναι πολύ σοβαρό αυτό που σου συμβαίνει. Καμιά θλίψη χωρίς λόγο, καμιά θλίψη χωρίς γιατροικό...

— Βλέπω ότι έχεις φαντασία. Δέν τόξερα αυτό.

Ο ζωγράφος, προσοπίθηζε ότι δέν άκουσε, άφηζε την παλέττα του και τά πινακά του και πήγε και καθήσε δίπλα στον φίλο του.

— Θέλεις, τού είπε, πιάνοντάς τον άπ' τά χέρια, να ζητήσουμε μαζί τόν λόγο της θλίψης σου ;

Έξαφνα ό Μπαρζάκ, τράβηξε τά χέρια του και τινάζοντάς τα με θυμό, εφώναζε :

— Έ ! διάβολε !...Ξέρω πολύ καλά την θλίψη μου, ξέρω πολύ καλά την φοιχτή ιδέα που με κατατρώγει. Άλλά είναι τόσο ελεεινό, τόσο άπείσιό εξ μέρους μου που τόν άφησα να ριζοβολήση και ν' αύξηση μέσα στό μυαλό μου, όποτε προσπαθώ άζόμια να πείσω τόν εαυτό μου ότι δέν έχω αυτή την ιδέα, ότι δέν είναι αληθινή... Δέν μπορώ, θα σου τά πω όλα. Δέν πρέπει να λέει ποτέ κανείς ύψηλοφώνους ότι μόλις τούμια να σκεφθή ένδομογής. Άλλά πνίγομαι και έπειτα όταν μ' άκούσης θα με βρίσχεις για την βλακεία μου και αυτό θα με άνακουμψη.

Χθές, μετά τό φαγητό, καθόμαστε όπως συνήθως, ή γυναίκα μου και 'γω στό μικρό σαλόνι. Έκεινή εδιάβαζε ζαπλωμένη σε μία πολυθρόνα και 'γω καθόμουν στα πόδια της, πάνω σ' ένα μαξιλάρι, όταν ή άγγλίδα γκουβερνάντα έφερε τόν Γιάννη. Αυτό γίνεται κάθε βράδυ. Μου τόν φέρουν και παίζουμε ως να φθάση ή ώρα να κοιμηθώ. Κυλιόμαστε καταγής, μου τραβά τό γένεια, χώνει τά δάχτυλά του στό στόμα μου για να ιδη τι υπάχει μέσα. Τά παιχνίδια αυτά τόν διασκεδάζον όσα δέν φαντάζεσαι. Έστερα τόν καθίζω στα γόνάτα μου για να ήσυχάση λίγο, και τότε με ζηττάζει με τό σοβαρό και βαθύ ένκεινο βλέμμα τόν μικρών παιδιών που δέν ξέρει κανείς τι καλά-καλά κρυβεί.Χθές ζηττάζοντας τ' άσπρητά μαύρα του μάτια, φώναζε έξαφνα δυνατά :

- Έχει έντελώς τά μάτια μου τό παληόπαιδο αυτό.
- Η γυναίκα μου άκουσε την φράση μου και άπήτησε άφηρημένη, άρροσιωμένη δλόγλητη στο διάβασμά της :
- Δέν βρίσκω...

Η αντίρρησίς της αυτή έξαταίωσε φυσικά την πεποιθησή μου. Θέλησε τότε να συμμερισθώ την ιδέα μου αυτή και ή γυναίκα μου. Συνέχισα τά μάτια του Γιάννη με τά δικά μου, ως προς τό σχήμα, τό χρώμα, την έκφραση... Η γυναίκα μου όμως νευριασμένη ίσως που της διέκοπτα τό διάβασμα, μου είπε :

— Δέν μπορείς ως τόσο να με κάνης να βρω όμοιότητα εκεί που δέν υπάχει !

- Έγώ τότε, πειραγμένος, την ρώτησε :
- Μά τίνος λοιπόν έχει τά μάτια ;

Η Σιμόνη δέν μου άπήτησε, άνασήκωσε τούς ώμους της και ξανάχισε τό διάβασμά της χαμογελώντας. Χαμογελώντας !... Ώ ! δέν μπορείς να φαντασθής, φίλε μου, τό κακό που μουκανε τό χαμόγελό της ένκεινο...

Ήταν ένα χαμόγελο κακό, ύπουλο... Τό αισθάνθηκα σαν δάγκωμα φαρυκαρό... Δέν είπα τίποτε, έν τούτοις, δέν μπόρεσα τίποτε να πω. Φώναξα την ύπερέτρια για να πάρη τό παιδί και βγήκα έξω...

Σε κάθε βήμα που έκανα, έννοιωθα τό δηλητήριο να κερδίζει μέσα μου έδαφος, ν' ανακατώνεται με τό αίμα μου, να με κάνη άνω-κάτω. Τί τρομερό δηλητήριο, ή άμφιβολία ! Γιατί, γιατί, είχε χαμογελήσει ή Σιμόνη ;

.....Ξέρεις τι άμοιβαία έντίμησις, τι συμφωνία αισθημάτων και ιδεών έξακολουθούν να μās ένώνουν. Έστερα από τρία χρόνια που είμαστε παντρεμένοι...

Και να σζέπτομαι ότι όλ' αυτά σταθίζαν μηδαμινά μπρός σ' ένα χαμόγελο !

Ήταν μία ύποψια τόσο άνιερη που με σζότωνε, με θανάτωνε!... Έβόθασα τέλος στό σημείο να σκεφθώ : «Και άν ύποζώνεται, και άν τά λόγια της και τά αισθημάτά της, για μένα, είναι ψεύτικα ;»

Άπ' την στιγμή ένκεινη, έχασα την εμπιστοσύνη που είχα στην Σιμόνη. Δέν είναι πιά ή γυναίκα μου. Είναι μία γυναίκα, μία ξένη. άφού δέν γνωρίζω όλες τις σκέψεις της, ή μάλλον άφού αισθάνομαι τώρα πιά ότι δέν μπορώ να τις γνωρίσω. Ά !... τό χαμόγελο ένκεινο! Τό διάβασμα τάχα να της τό είχε προαλέσει ή καμιά άνάμνηση : Ώ, τί τρομερό μαρτύριο να σζέπτεσαι ότι δέν μπορείς ν' άνοίξεις ένα μέτωπο, όπως άνοίγεις τό κάλυμμα ένός ζουτιού, για να ιδής τι υπάχει μέσα...

Βγήκα άπ' τό σπίτι μου άτελιτισμένος, άλαλασμένος κι' άρχισα να τριγυρνά άσκοπα στους δρόμους...

Περπατήσα ώρα πολλή μέσα στό πλήθος, και όλοι οι άνθρωποι που συναντούσα μου προξενούσαν φοιξη. Αισθάνόμουν ότι ήταν κλεισμένοι στον εαυτό τους, έγούσταί,ζακοί.

Τέλος, έπέστρεψα στό σπίτι. Πόσο υπέρερα ! Μπορούσα ός τόσο να την ρωτήσω γιατί είχε χαμογελήσει ; Όχι... Θά ήταν γελοίο και τόσο προσβλητικό συγχρόνως. Και έτσι ριζώσε μέσα μου ή άμφιβολία, ή τρομερή άμφιβολία.

Δέν θα με εγκαταλείψη ποτέ. Θά πεθάνη μαζί μου. Έχει ένσχωρησει στό αίμα μου. Θά την συνήθισω ίσως όπας συνήθίζη κανείς ένα δηλητήριο που τό πέρνει σιγά-σιγά, σε μικρές δόσεις.

Ναί, έτσι θα συμβη ίσως... Σήμερα όμως, τώρα, αυτή τη στιγμή, όπου και άν πάω με παρακολυθεί ή ύποψια μου. Δυσπιστώ σ' όλους. Ώ, τά μάτια αυτά του παιδιού μου !...Μου φαίνεται ότι σήμερα, αύριο, θα συναντήσω κάπου τά μάτια άπαράλλαχτα με τού Γιάννη, και τότε :

- Θέε μου, γιατί να χαμογελήση ;
- Η νύχτα είχε άπλοθη στό έργαστήριό του ζωγράφου. Ο Πέτρος Όμπαιν ξανάπιασε τά χέρια του Μπαρζάκ και τού είπε :

— Μά τι είν' αυτά, τί είν' αυτά φίλε μου ; Δέν καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όλ' αυτά που λές είναι τρέλλα καθωρή και τίποτε άλλο, τρέλλα άγρια που σε βασανίζει άδύτως ; Τό μυαλό σου σζοτεινίωσε σαν αυτό τό δωμάτιο... Θέλεις ν' άνάφο τό φως ;

Χωρίς να περιμένη άπάντηση ή ζωγράφος, σηκώθηκε, πίεςε ένα ζουμάτι, και ένθως ένα μπουκετό από πέντε λάμπες ηλεκτρικές, καρφωμένες στο ταβάνι, πλημμύρισαν με φως τό δωμάτιο.

— Ναί, έχεις δίκαιο, είπε σηκωνόμενος ό Μπαρζάκ. Θά σκεφθώ, θα προσπαθήσω να ξεχάσω.

Έσφιξε ό ένας τού άλλου τά χέρια. Άλλ' έξαφνα ό ζωγράφος έννοιωσε τό βλέμμα του Μπαρζάκ να εισχωρεί στό δικό του, να βυθίζεται στα γαλάζια, τίμια, χαρούμενα μάτια του.

— Ώ ! ό ! Μπαρζάκ, φώναζε τότε, γιατί με ζηττάς έτσι, στα μάτια μου ;

— Άλλ' ό Μπαρζάκ έφεινε ήδη, άνεσήκωνε με μία χειρονομία τρελλού τό παραπέτασμα της πόρτας, ψιθιρίζοντας μες σ' έναν λυγμό :

— Συγχώρησε με, συγχώρησε με, άγαπημένε μου φίλε. Η ύποψια... με βασανίζει, ή φ ο ρ ι κ η ύ π ο ψ ι α... Τά μάτια του... Τά λόγια της... Τό χαμόγελό της...

Μισέλ Κορνταί

ΜΙΚΡΑ—ΜΙΚΡΑ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΛΟΥΔΩΒΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔ'.

Όταν ό βασιλεύς της Γαλλίας Λουδοβίκος 14ος, (ό «Μεγας Βασιλεύς» όπως έπωνομάσθη από την ιστορία) έννόησαν ότι έπληρωζαν ή τελευταίες του στιγμές, έκάλεσε κοντά του τούς άρχηγούς του Οίκου του και με μεγάλη ψυχραιμία, τούς άνεκοίνωσε τις τελευταίες του θέλησεις. Έκτός των άλλων, τούς καθόρισε και τις λεπτομέρειες της...κηδείας του ! Κατόπιν, γυρίζοντας προς ή μοργανατική του σύζυγο κυρία ντε Μαιντενόν, της είπε με άπλόστητα :

— Θαρρούσα, άγάπη μου, πώς ήταν πω δύσκολο να πεθάνη κανείς...

Βλέποντας δε τούς ύπηρέτες του που έκλαιγαν γύρω από τό κρεβάτι, τούς είπε χαμογελώντας γλυκά :

— Γιατί κλαίτε !...Μήπως είχατε φαντασθή ότι θα ήμουν άθάνατος !...