

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ, ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΙΩΝ

Του HUGH CONWAY



ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

(Συνέχεια εκ του προηγουμένου)

Του έλεγε, ότι μιά και δε θυμόταν τίποτε, γιατί να την έπαινε γυναίκα του; 'Ο Τζένερι τάχασε μπρός σε μιά τέτοια τερατώδη πρόταση. Θά διέκοπτε μάλιστα κάθε σχέση του με τὸ Μαζάρι, ἂν δὲν τοὺς ἔκανε ἕνα τόσο τρομερὸ μυστικό.

Ύστερα ἀπὸ λίγο καιρὸ συνέβησαν στὸ Λονδίνο τὰ γεγονότα, χάρις στὰ ὁποῖα κατόρθωσα νὰ πλησιάσω τὴν Παυλίνα καὶ νὰ τὴ ζητήσω σὲ γάμο. Δινοντάς τὴ μου, ὁ Τζένερι, ἐπληθύνσαστο ἀπ'αὐτὴ καὶ συγχρόνως τὴν ἔσωξε ἀπὸ τὰ νύχια τοῦ Μαζάρι. Ἔτσι ἔγινε ὁ ἀλλόκοτος γάμος.

Αὐτὴ ἦταν ἡ ἔξομολόγησις τοῦ Τζένερι. Ὁ τρόπος; μὲ τὸν ὁποῖο μοῦ τὰ ἔξιπτόρησεν ὅλα, ἢ ἔκανε νὰ βεβαιωθῶ ὅτι μοῦ εἶπε τὴν ἀλήθεια χωρὶς νὰ κρύψῃ ἢ νὰ μεταβάλῃ τίποτε.

Ἦταν μιά ἀνάγκη νὰ τελειώσω τὴ συζήτησή μας. Εἶχε βαστήξει τόσο πολὺ ὥστε ὁ εὐγενὴς λοχαγὸς Βαρλαμῶφ εἶχε προβάλλει ἀρκετὲς φορὲς τὸ κεφάλι του ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ δωματίου, δείχνοντάς μου ἔτσι ὅτι εἶχα ὑπερβεί τὰ ὅρια τῆς ἀδείας μου, ὅσο ἔξαφρητικὴ καὶ ἂν ἦταν. Ἐξ ἄλλου ὁ σκοπὸς τοῦ ταξιδιοῦ μου εἶχε περῆσει. Εἶχα μάθει ὅτι ἤθελα νὰ μάθω.

Ὁ Τζένερι ἔπαυε νὰ μιλά. Ἔγινε κατισμένος μὲ τὰ μάτια του καρφωμένα στὸ πάτωμα. Εἶχα μπροστά μου ἕνα ἄνθρωπο τόσο δυστυχισμένο, ὥστε δὲν τόλμησα νὰ τοῦ ἀπευθίνω τὴ παραμυθίῳ μομφή.

— Πιστεύετε, μὲ ρώτησε, ὅτι θὰ θεραπευθῇ ἡ Παυλίνα;

— Εἶμαι σκεδὸν βέβαιος.

— Νὰ τὴς πῆτε σὰς παρακαλῶ, τὴν κατάστασιν στὴν ὁποία μὲ βροίγατε. Καὶ τώρα πρέπει νὰ πηγαίνω, πρόσθεσε ἀνατριχιάζοντας καὶ ἔσυρε τὰ κουρασμένα μέλη του πρὸς τὴν πόρτα.

— Σταθίτε! φώναξα; πῆστε μου ἂν μπορῶ νὰ σὰς φανῶ πὲ τίποτε χρήσιμος.

Χαιροῦλάσε ἀσθενικά καὶ μοῦ εἶπε.

— Δότε μοι λίγα χρήματα. Θὰ μπορέσω ἴσως νὰ τὰ φυλάξω καὶ νὰ προμηθεύομαι μ' αὐτὰ διάφορα μικροπράγματα ποὺ ἀποτελοῦν πολυτέλειες γιὰ ἕνα κατάδικο.

Τοῦ ἔδωσα ἕνα μάτσο, χαρτονομίσματα τὰ ὁποῖα ἔκρυψε κατ' ἄν' τὰ ῥοῦχα του.

— Μήπως θέλετε καὶ ἄλλα; τὸν ρώτησα.

Μοῦ ἀπάντησε ζωνώνοντας ἀρνητικά τὸ κεφάλι του καὶ πρόσθεσε:

— Φοβῶμαι μὴπως μοῦ τὰ κλέψουν καὶ αὐτὰ πρὶν προφτάσω νὰ τὰ χρησιμοποιήσω. Ἀπὸ σὰς ὅμως ἔξαρτᾶται νὰ μοῦ κάνετε μ' ἄλλη χάρη πὶὸ σπουδαία. Ὁ Μαζάρι, αὐτὸς ὁ ἄθλιος, θὰ πῆσῃ ἀργὰ ἢ γρήγορα στὰ χέρια τῆς δικαιοσύνης. Ὅπως ὑποφέρω ἐγὼ, θὰ ὑποφέρῃ καὶ αὐτός. Ὅταν ἐσθῇ λοιπὸν ἡ ὥρα του, προσπαθήστε νὸ μοῦ τὸ κάνετε γνωστό. Εἶνε δύσκολο ἴσως αὐτὸ ποῦ σὰς ζητῶ, μὰ ἔσπετε ἔχετε μεγάλα μέσα καὶ θὰ μπορέσετε νὰ τὸ κατορθώσετε...

Χωρὶς νὰ περιμένῃ τὴν ἀπάντησή μου ἀνοίξε τὴν πόρτα καὶ ὁ σκοπὸς τὸν ὠδήγησε πρὸς τὴ φυλακή του. Τὸν ἀκολούθησα λίγο. Τὴ στιγμὴ ποῦ ἔμεινα μὲς στὴν ὑπόγεια κόλαση, μοῦ φώναξε:

— Χαίρετε, κύριε Βώγκαν. ἂν σὰς ἔκανα κακὸ, συγχωρήστε με. Λὲν θὰ ξαναϊωθῶ ποτὲ!

— Ἐγὼ προσωπικῶς σὰς συγχωρῶ εὐχαρίστως.

Ὁ στρατιώτης τὸν ἔσπρωξε βάνουσα μέσα. Τότε στράφηκε καὶ πάλι πρὸς ἐμένα. Τὰ μάτια του συνάντησαν τὰ δικά μου καὶ εἶχαν μιά ἔκφραση τέτοια ποῦ ποτὲ δὲ θὰ τὴ ξεχάσω. Ἡ βαρειά πόρτα ἔκλεισε πίσω του.

Ἐπίλογος

Ύστερ' ἀπὸ μύριες περιπέτειες, μὲς' ἀπὸ τὶς ἀπέραντες σιβηρικὲς στέπες, ἔφτασα τέλος στὴν Πετρούπολη.

Ἐκεῖ μὲ περιμεναν ἀρκετὲς ἐπιστολὲς τῆς πιστῆς μου ὑπηρετίας τῆς Σούζης, ἡ ὁποία μοῦ ἀνήγγελε ὅτι εἶχε φύγει μαζί με τὴ γυναίκα μου ἀπὸ τὸ Λονδίνο. Τὴν εἶχε πάει στὴν ἰδιαιτέρα τῆς παρτίδα τὸ Ντεβονσάιρ, ἔλπισσοντας ὅτι ἔκει θὰ βελτιωτόταν κατὰ πολὺ ἡ ὑγεία τῆς, ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ θαυμασίου κλίματος τοῦ τόπου αὐτοῦ.

Καὶ πράγματι ἡ διαμονὴ αὐτὴ στὸ Ντεβονσάιρ εἶχε κάνει πολὺ μεγάλο καλὸ στὴν Παυλίνα ἢ ὅποια ὄπως μοῦ ἔγραφε στὰ γράμματά τῆς ἡ Σούζη, εἶχε γίνει πάλι δραστήρι ὡς ἕνα τριαντάφυλλο. Ὅσο γιὰ τὴ διανοητικὴ τῆς κατάστασιν ἡ πιττὴ μου ὑπηρετία μοῦ ἔγραφε ὅτι ἡ σύζυγός μου ἦταν τόσο ὀνίης ὅσο καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος!

Ὅλ' αὐτὰ τὰ εὐχάριστα νέα δὲν ἔκαναν ἄλλο παρὰ νὰ μοῦ ἀνάψουν τὴν ἐπιθυμίαν νὰ γνωρίσω μιά ὥρα ἀρχίτερα στὴν παρτίδα μου, ὅπου θὰ ξανάβλεπα τὴν ἀγαπημένη μου Παυλίνα ἔτσι ὅπως δὲν τὴν εἶχα γνωρίσει ποτὲ ὡς τώρα καὶ θὰ τὴν ξανάβρισκα καλὰ πνευματικῶς.

Ὅστόσο μιά ἀνησυχία μοῦ βασάνιζε τὴ σκέψη. Ἐὰν μὲ ἀναγνώριζε τώρα πῶς καὶ ἦταν ὀνίης; Ἐὰν κατόρθωνα τόχα νὰ τὴν κάνω νὰ με ἀγαπήσῃ;

Τὰ básaná μου εἶχανε τάχα τελειώσῃ πιά;

Ὅλ' αὐτὰ τὰ ἔρωτικὰ σιρφογύριζαν ἀδιάκοπα μέσα στὸ μυαλό μου.

Τέλος, χωρὶς νὰ εἰδοποιήσω κανένα, πῆρα τὸ βαπόρι καὶ ξεκίνησα γιὰ τὴν Ἀγγλία. Μόλις ἔφτασα ἔκει τράβηξα κατ' εὐθείαν γιὰ τὸ Ντεβονσάιρ, στὴ διεύθυνση ποῦ μοῦ ἔγραφε στὰ γράμματά τῆς ἡ Σούζη.

Ἐκεῖ δὲν μὲ περίμενε κανεὶς. Ἔτσι βρέθηκα μπρός σ' ἕνα χαριτωμένο ἡσυχ σπιτάκι, χτισμένο στὴν πλαγιὰ ἐνὸς κατάφυτου λοφίσκου καὶ περιβαλλόμενο ἀπὸ λουλουδιασμένα περιβόλια. Μόλις ἀντίκρισα αὐτὸ τὸ ἡτυχο καταφύγιο ἐπιδοκίμασα μὲ τὴ σκέψη μου τὴν ἐκλογὴ ποῦ εἶχε κάνει ἡ καλὴ μου Σούζη.

Ἀπόλυτος ἡσυχία ἐβασίλευε.

Μιά ὑπηρετία μονο βρισκότανε καὶ κεντοῦσε στὴν εὐλίην σκάλα τοῦ σπιτιοῦ. Τὴν ἐρώτησα καὶ μοῦ εἶπε ὅτι ἡ «δεσποινὶς Παυλίνα» εἶχε πάει περίπατο στὸ δάσος. Συγχρόνως μοῦ ἔδειξε καὶ τὴ διεύθυνση πρὸς τὴν ὁποία εἶχε τραβῆξει.

Ἐπλησίαζε ἡ ἀρχὴ τοῦ φθινοπώρου, μὰ ὅλα γύρω μου ἦτανε καταπράσινα. Τὰ τελευταία λουλούδια τοῦ καλοκαιριοῦ μοσχοβολοῦσαν κατ' ἀπ' τὰ πόδια μου, μὲς' ἀπ' τὰ κλαδιά τῶν πυκνοφυλλων δέντρων φαινόταν ἕνα χοροπυδάκι ψιράδων. Τὰ σπῖτια του ὅλα ἦταν μαζεμένα πρὸς τὸ μέρος ὅπου ἕνας χείμαρρος, κατεβαίνοντας ἀπ' τὴν κοιλάδα, χύνεται μὲ πάταγο μέσα στὴν θάλασσα. Ἀπὸ τὴν κάθε μεριά τοῦ χείμαρρου αὐτοῦ ὑψονόντουσαν μεγάλοι βράχοι, πίσω ἀπ' τοὺς ὁποίους ἔρριχναν τὸν ἴσκιό τους οἱ γύρω λόφοι ποῦ ἦσαν κατάφυτοι. Ἀπέναντί μου ἀπλωνόταν ὁ ἀπέραντος ὠκεανὸς, γαλήνιος καὶ πολυχρόμος. Μακρὰ μέρη καὶ πλοῖα ποῦ ταξείδευαν μοντιζούρωναν τὸ ὄριζοντα μὲ τὸν καιρὸ τους. Πιὸ κοντὰ μικρὰ καράβια καὶ ψαρο-

πούλες ἔρριχναν τὰ δίκτυα τους στὴν ζομιωμένη θάλασσα.

Ἐπῆρα ἕνα μικρὸ δρόμο, ὁ ὁποῖος τραβοῦσε μὲς' ἀπὸ τοὺς βράχους. Ἀποῦ περπάτησα ἀρκετὰ ἔφτασα τέλος στὸ δάσος ὅπου, καθὼς μοῦ εἶχε πῆ ἡ ὑπηρετία, εἶχε πάει νὰ κάνει τὸν περίπατό τῆς ἡ Παυλίνα. Τὴ στιγμὴ ποῦ ἀρχισα νὰ διασχίζω τὸ δάσος αὐτὸ μοῦ φάνηκε πὸς ἦμουν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐρωτευμένους πρῆγκητες μὲς παρμιουδιῶν ποῦ ἀναζητᾶνε τὴν πενταμορφη βασιλοπούλα του μέσα στὰ μαγεμένα δάση. Ξαφνιάσε κα πολὺ ὅταν εἶδα νὰ παρουσιάζεται ἔξωφρα μπροστά μου, ἡ καλὴ μου νεράιδα ἡ Σούζη.

Ἐπήγανε τρέχοντας πρὸς τὸ σπιτί γιὰ νὰ φέρῃ ἕνα σάλι τὸ ὁποῖο χροαζόταν ἡ κυρία τῆς.

Μόλις μὲ εἶδε τὰ μάτια τῆς ἀστραψιν ἀπὸ χαρὰ καὶ ἀπὸ στόμα τῆς βγήκε μιά δυνατὴ κραυγὴ. (Ἀκολουθεῖ)

=====

ΕΤΟΙΜΑΣΘΗΤΕ ! ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ

ΜΠΑΛΑΟΟ

(Τὸ νέο μας μυθιστόρημα)

Θὰ σὰς καταπλήξῃ, θὰ σὰς τρομάξῃ, θὰ σὰς φέρῃ φρικιὰς, θὰ σὰς γοητεύσῃ, θὰ σὰς θυμῆσῃ τὸν περίφημο "ΚΑΡΕΤΑΝ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑ,