

ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ  
..... ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

# ΤΟ ΚΙΒΔΗΛΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

**Τ**Ο ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ «Τζών Μπέρνε» είχε φτάσει στη Νέα Όρλεάνη, όπου θα έμενε δεκαπέντε μέρες, ως την Τσινοπέμπτη.

—Τι τύχη! Έλεγε ο Στέβ Ντορέν στο συνάδελφό του ναύτη Μπαρναί Ταμπάν, θα περάσουμε ώραια.

Και οι δύο θαλασσόλυκοι τράβηξαν άμέσως για την ταβέρνα της μαμάς Ταμπάν, της μητέρας του Μπαρναί, την οποία όλοι οι ναύτες έλεγαν μαμά.

— Πώς γίνεται, είπε ο Στέβ καθώς έμπαινε στην ταβέρνα, και δεν ήρθε ακόμη να με συναντήσει η Κασσία.

— Η φτωχή Κασσία βρίσκεται ακόμη στην φυλακή, του απάντησε η μαμά Ταμπάν.

— Αυτό είναι το τυχερό μου, είπε ο ναύτης: να βρω, βγαίνοντας από το καράβι την καλή μου φιλενάδα στη φυλακή. Θα πάω να τη δω άπόψε.

Μά, στο λιμάνι παρήλαυνε το καρνιβάλι και ο Στέβ, ξεχνώντας τη φίλη, παρεσύρθη μαζί με τους συντρόφους του από το τρελλό πλήθος που διασκεδάζε. Είχαν ξεπέσει με το Μπαρναί στο καφενείο της μεγάλης πλατείας, όταν έξαφνα του έκανε εντύπωση η όμορφη της μικρής υπηρετριας της Μαιόρης που τους σερβίριζε.

— Είσατε χαριτωμένη και γλυκειά σαν άγγελος, Μαιόρη, της είπε. Ο καιρός άπόψε είναι ώρατος... Τι θα έλεγες αν σου πρότεινα να κάνουμε με τη βάρκα έναν περίπατο μαζί;

— Και ή δουλειά μου;

— Τι σημασία έχει! Έλα μαζί μου, επιθυμώ να βρω μιá σύντροφο, μιá αληθινή σύντροφο της ζωής μου στην οποία να χαρώ τόνομά μου...

\*Υστερ' από λίγες μέρες ο Στέβ που είχε έρωτευθει τρελλά την Μαιόρη την παντρεύτηκαν. Για μιá βδομάδα ήσαν εύτυχες μά ή ημέρα της αναχωρήσεως έφτασε. Ο Στέβ άποχαιρέτησε τους δικούς του μά ή Κασσία, έλευθερή πιá ήθελε να τον άκολουθήση.

— Πάρε με μαζί σου, έλεγε στο Στέβ, ξέρω ότι χρειάζεστε μιá καμαριέρα στο καράβι σας.

— Δέν μπορώ να σε πάρω, της είπε εκείνος γιατί είμαι παντρεμένος.

— Στέβ, σε ικετεύω... πάρε με... εδσπλα-

### ΠΡΟΣΩΠΑ :

ΛΟΡ ΜΟΡΑΝ .. .. Μαιόρη  
ΛΥΑ ΝΤΕ ΠΟΥΤΤΙ .. .. Κασσία  
ΖΑΚ ΜΟΥΛΛΑ .. .. Στέβ  
ΒΙΛΛΙΑΜ ΚΟΛΛΙΕ .. .. Μπαρναί

χνίσου με...γιατί άλλωθώς θα βρω λεπτά όποσδήποτε και θα ρθώ να σε βρω.

— Όχι.

— Άκουσε λοιπόν: είσαι ένας άτρόμητος παίκτης...

\*Ας παίξουμε την τύχη μου κορώνα ή γράμματα. Άν αυτό το φράγκο έρθη κορώνα θα με πάρης μαζί σου, αν έρθη γράμματα θα μείνω.

\*Η Κασσία δέν ρισκοκινδύνευσε καθόλου παίζοντας την τύχη της, γιατί το νόμισμα που θα χρησιμοποιούσε ήταν φτιασμένο έτσι ώστε να πέση κορώνα. Μά ο Στέβ το άντελήφθη και έφυγε πετώντας το νόμισμα και αφήνοντας την Κασσία.

\*Η Μαιόρη έμαθε τις σχέσεις του με την Κασσία. Άπελιπισμένη, θέλησε ν' αυτοκτονήση και έτρεξε προς το λιμάνι, ζητώντας τη λημονιά στη θάλασσα.

— Να φύγω!.. Να χαθώ!.. σκεφτόταν. Θα πέσω στη θάλασσα στολίζοντας



\*Ο Μπαρναί και ο Στέβ φάνηκαν κάτω στη σκάλα.

μ' ένα τριαντάφυλλο τα μαλλιά μου.

Μά, άλλοιμονο! δέν είχε ούτε λεπτό για να πραγματοποιήση αυτό της το όνειρο... Έξαφνα είδε να гуαλλίη κάτω ένα νόμισμα. Το πήρε γρήγορα-γρήγορα και έτρεξε ν' άγοράση το τριαντάφυλλο που ποθύσε.

Μόλις όμως βγήκε απ' το άνθοπωλείο, δυο άστυνομικοί άρχισαν να την καταδιώκουν. Ξετρελαμένη ή φτωχή Μαιόρη, άρχισε να τρέχη με όλη της τη δύναμη. Έξαφνα ένοιωσε το έδαφος να χάνεται κάτω απ' τα πόδια της κ' έπεσε μέσα σ' ένα υπόγειο. Οι άστυνομικοί την άκολουθήσαν. Στο υπόγειο όμως που μπήκαν, είχαν μπει προηγούμενος ο Μπαρναί και ή Κασσία για να κλέψουν. Ο Μπαρναί είδε τους δυο άστυνομικούς και τους τράβηξε δυο πιστολιές. Ο ένας απ' αυτούς έπεσε κάτω. Ο άλλος κατάρθεσε να συλλάβη το Μπαρναί.



Επήρε το κασκέτο και την πίπα του ναύτη.



\*Η Κασσία άκουγε μ' ευχαρίστηση το ώραίο αυτό παιδι που ήθελε να την κάνει συννεοχό του.

Την άλλη μέρα μέσα σ' ένα νοσοκομείο δυο γυναίκες βρισκόνοταν πλάι-πλάι. Η φτωχή Μαιόρη που είχε σπάσει τα πόδια της κατά την πώση της και ή Κασσία ή οποία είχε τραυματισθεί από τους άστυνομικούς στο υπόγειο. Η Μαιόρη ήταν βαρεια χτυπημένη, μά όπτόσο σε λίγες μέρες άρχισε να συνέρχεται. Τότε ή Κασσία έπλησιασε το κρεβάτι της και της είπε:

— Πρόπει να συχωρέσης το Στέβ για το κακό που σου έκανε. Έγώ φταίω...

Και την άποχαιρέτησε.

Μόλις έβγήκε απ' το νοσοκομείο ή Μαιόρη, έλαβε γράμμα από το Στέβ, ό οποίος της άνήγγειλε την προσεχή του έπάνοδο.

Εύτυχής πιá, πήγε να βοηθόν άνθοπώλη από τον όποιο είχε πάρει το τριαντάφυλλο:

— Γιατί είπατε στους άστυνομικούς να με συλλάβουν; του είπε.

— Γιατί το νόμισμα που μου έδωσες ήταν ψεύτικο. \*Ηταν κούφιο από μέσα.

\*Η Μαιόρη είχε βρει κι' είχε άγοράσει το τριαντάφυλλό της με το ψεύτικο νόμισμα της Κασσίας, έκαινο άκριβώς με το όποιο είχε παίξει την τύχη της με το Στέβ ή άτυχη κόρη...

Σε λίγες ημέρες ο Στέβ βαναγούριζε από το ταξίδι του. Μέσ' απ' το πλήθος που χαιρετούσε από το λιμάνι την άφιξη του καραβιού ξεχώρισε μιá όμορφη νέα που σάλευε το λευκό της μαντήλι. Ήταν ή Μαιόρη, ή οποία σε λίγο τον έσφιγγε μ' άγάπη στην άγκαλιά της.