

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ, ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ

# ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

Του HUGH CONWAY

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

— Σας εύχαριστώ πολύ γι' αυτό...  
 — Με εὐχαρίστετε! Γιατί μ' εύχαριστετε σε τες;  
 — Γιατί ἐγὼ ἤμουν ἐκεῖνος τοῦ ὁποῦ εὐώσατε τὴ ζωὴ. Ἐγὼ ἤμουν αὐτὸς ὁ ἀνθρώπος...  
 — Σείς!... εἶπε καὶ με κοίταξε με προσοχῇ.  
 — Naί, συνέχισε, θυμοῦμαι τώρα τὰ χαρακτηριστικά του. Τώρα καταλαβαίνω γιατί τὸ πρόσωπό σας μου φαινόταν πάντοτε σὰν πρόσωπο γνωστό. Naί, καταλαβαίνω, γιατί εἶμαι γιατρός. Σας ἔκαναν ἐγχείρηση καὶ ἀναβλέψατε... Τότε δὲν ἐβλέπατε καθόλου. Εἴσαθε τυφλός... Γι' αὐτὸ εἶμαι βέβαιος καὶ οὕτε μποροῦσατε νὰ μ' ἀπατήσετε...  
 — Δὲν εἶδα πράγματι τίποτε, ἀλλὰ τὰ ἀκουσα ὅλα...  
 — Καὶ ἔπειτα ἡ Παυλίνα σὰς τὰ διηγῆθηκε.  
 — Ἡ Παυλίνα δὲν μου εἶπε τίποτε.  
 — Ὁ Τζένερι σηκώθηκε καὶ, ταρμαγμένος, ἄρχισε νὰ βηματίζει στὸ δωμάτιο... Ἀκουγότανε ὁ ἦχος τῶν ἀλυσσιδῶν του καθὼς περπατοῦσε.

— Τὸ ἐπρόβλεπα, ψιθύρισε ἰταλιανῶς, ἓνα τέτοιο ἔγκλημα δὲ μποροῦσε νὰ μείνῃ κρυμμένο γιὰ πάντα.

Καὶ σπρόφοντας πρὸς ἑμένα ἐπρόσθεσε:  
 — Πέστε μου πὼς τὰ μάθατε ὅλ' αὐτά. Ἡ Τερέζα θὰ προτιμοῦσε νὰ πεθάνῃ παρά νὰ πῆ τίποτε. Ὁ Πετρόφ πεθάνε τελείως.

Τὰ τελευταία του λόγια μ' ἔκαναν νὰ καταλάβω ὅτι ὁ Πετρόφ ἦταν τὸ τρίτο πρόσωπο γιὰ τὸ ὁποῖο μιλεῖσε ἡ Παυλίνα σὲν παραληρηματικά της.

— Τότε σὰς τὸ εἶπε ὁ Μανάρι, εἶπε ὁ Τζένερι. Μὰ δὲν μπορεῖ νὰ σὰς εἶπε τίποτε γιατί αὐτὸς εἶν' ὁ δολοφόνος. Μια τέτοια ἐξομολογητὴ θὰ τοῦ ματαίωνα ὅλα του τὰ σχέδια. Πέστε μου, ὡς χάρι, ἀπὸ ποῦ τὸ μάθατε;  
 — Θὰ σὰς τὴ πῶ ὅλα, ἀπάντησε, ὑπὸ τὸν ὄρο ὅτι θὰ μοῦ δώσετε τὸ λογοῦ τῆς τιμῆς σας πῶς θὰ μοῦ ἀπαντήσετε εἰλικρινῶς σε ὅλες τὶς ἐρωτήσεις μου.

Ὁ Τζένερι χαμογέλασε πικρά καὶ μοῦ ἀπάντησε:  
 — Ἀημονήτε τὴ θέση μου κύριε Βώγκαν, ἀφοῦ μοῦ μιλεῖτε περὶ «τιμῆς». Ὡστόσο σὰς ὑπόσχομαι νὰ σὰς ἀπάντησω.

Τότε τοῦ διηγῆθηκα, ὅσο πῶντομα μποροῦσα, ὅλα ὅσα εἶχαν συμβεῖ. Τοῦ εἶπα ὅτι ἡ Παυλίνα βρισκόταν πιά στο σταθιο τῆς θεραπείας της καὶ ὅτι συνετελεῖ αὐτοῦ, εἶχε γινεῖ πάλι ἓνας ξένος γι' αὐτήν.

— Ἄν ἡ ἀπαντήσις σας, δὲν εἶνε τέτοια ὅπως τὴν ἐλπίζω, τοῦ ἐπρόσθεσα, τότε, σύμφωνα με τὴν ἀπόφασή μου ἔχω λαβεῖ, ἐγὼ καὶ αὐτὴ δὲν θὰ ξαναϊδωθούμε ποτε πια.  
 — Ἄν μποροῦσα νὰ κάνω τίποτε γιὰ νὰ ἐξηλαστῶ, εἶμαι πρόθυμος, μοῦ ἀπάντησε με ζωηρότητα.

— Δὲν ἔχετε νὰ κάνετε τίποτε ἄλλο παρά νὰ μοῦ πῆτε τὴν ἀλήθεια. Ἀκούστε: ἀπεκάλυψα καὶ στὸ Μακάρι, τὸ συνένοχό σας, τὸ ἔγκλημά σας. Δὲν τὸ ἀρνήθηκε, ἀπεναντίας μάλιστα τὸ ἐβεβαίωσε...

— Πῶς; με διέκοψε ὁ Τζένερι με ζωηρότητα.  
 — Στάθηκα μιά στιγμή. Ἐκάρφωσα τὸ βλέμμα μου ἀπάνω του με τὴν πρόθεσιν ν' ἀντιληφθῶ καὶ νὰ διαβάσω τὴν ἀλήθειαν στὴ φυσιογνωμία του.

— Ὁ Μακάρι, ἐξακολούθησα, ἐβεβαίωσε ὅτι ἐσκότωσε τὸ νέο κατόπιν διαταγῆς σας, ἐπειδὴ εἶχε ἀπατήσει τὴν Παυλίνα καὶ δὲν ἤθελε νὰ τὴν νυμφευθῆ. Πέστε μου τὴν ἀλήθειαν, τὴν ἀλήθειαν...

Τὰ τελευταία αὐτὰ λόγια τὰ εἶπα πολὺ δυνατὰ. Ὁ Τζένερι ἀπεναντίας φαινόταν ἥσυχος καὶ μοῦ ἀπάντησε με σταθερῇ φωνῇ:  
 — Τὸ θῆμα, ὁ νέος ἀνθρώπος ποῦ τὸν ἐσκότωσε με τὸ μαχαίρι του ὁ Μακάρι, ἦταν ὁ ἀδελφός της Παυλίνας, ὁ γυῖος τῆς ἀδελφῆς μου καὶ λεγόταν Ἀντόνυ Μαρς.

«Ἀντόνυ!» Τότε τὰ λόγια αὐτὰ τῆς Παυλίνας μοῦ ξανάρθαν στὸ μυαλό: «Ἀγαπημένε μου Ἀντόνυ! καλὲ μου Ἀντόνυ!»

Ὁ Τζένερι, ὅσπερ, ἀπ' αὐτὰ ποῦ εἶπε, ἔχωσε με ἀπελπισία τὸ κεφάλι του μεσ' στὰ χέρια του. Ἐγὼ στεκόμουν σὰν ἀβροβακωμένος ἀπὸ τὴν καταπλήξή μου καὶ ψιθύριζα: «Ἀντόνυ Μαρς!... Ὁ ἀδελφός της Παυλίνας!...» Κάθε ἔχθος τοῦ τρομεροῦ ψέματος ποῦ εἶχε μηχανασφεί ὁ Μακάρι εἶχε ἐξαλειφθῆ ἀπὸ τὸ μυαλό μου, μὰ τὸ ἔγκλημα, στὸ ὁποῖο εἶχε ἀνακατεφθεῖ καὶ ὁ Τζένερι μοῦ παρουσιαίξε τώρα τὴν πῶν φρικώδη του ὄψη. Εἶχε ἀφήσει λοιπὸν νὰ δολοφονήσουν τὸν πῶν στενὸ συγγενῆ του, τὸ παιδί τῆς ἀδελφῆς του! Ὅχι, δὲ μποροῦσε νὰ ἐπικαλεσθῆ τίποτε γιὰ νὰ ἐλαφρῶσει τὴ συμμετοχὴ του σ' αὐτὸ τὸ ἔγκλημα. Κι' ἂν δὲν τὸ εἶχε ἀπορροαίσει καὶ διατάξει ὁ ἴδιος, ἦταν ὡστόσο παρὼν σ' αὐτὸ, εἶχε βοη-

θήσει νὰ ἐξαλειφθοῦν τὰ ἔχνη του καὶ, πρὸ ὀλίγου ἀκόμα καιροῦ βρισκόταν σὲ φιλικώτατες σχέσεις με τὸ δολοφόνον.

— Καταλαβαίνω, μοῦ εἶπε, τὶ σκέπτεσθε. Εἶνε φυσικὸ αὐτό. Ὡστόσο δὲν εἶμαι ἴσως τόσο ἔνοχος ὅσο φαίνομαι.

— Ἐν πρώτοις, πέστε μου ὅλη τὴν ἱστορία. Οἱ δικαιολογίαις ἐρχονται κατόπιν ἂν μπορεῖ νὰ δικαιολογηθῆ κανεῖς γιὰ ἓνα τόσο φρικτὸ ἔγκλημα.

— Τίποτε δὲ μπορεῖ νὰ δικαιολογηθῆ τὸ δολοφόνον. Ὅσο γιὰ μένα ὁ Θεὸς ἔχει ἂν ἤθελα τὸ θάνατο τοῦ Ἀντόνυ. Εἶχε βέβαια ἐγκαταλείψει καὶ λημονήσει τὴν πατρίδα του, μὰ αὐτὸ τοῦ τὸ ἐσυγχώρησα.

— Τὴν πατρίδα του; Μὰ ἡ πατρίδα τοῦ πατέρα του ἦταν ἡ Ἀγγλία.

— Ἡ μητέρα του ὅμως ἦταν Ἰταλίδα, ἀπάντησε ὁ Τζένερι σκεδὸν με σκληρότητα. Εἶχε ἀπὸ τὸ αἷμα μας στίς φλέβες του. Ἡ μητέρα του ἦταν Ἰταλίδα ἀπὸ καλὴ ράτσα. Ἐκεῖνη θὰ ἔδινε τὴν περισσότερὰ της, τὴ ζωὴ της, ὅλα, καὶ τὴν τιμὴ της ἀκόμα γιὰ τὴν Ἰταλία.

— Διηγῆθητε αὐτὴ τὴ φρικτὴ ἱστορία! τὸν διέκοπα. Πράγματι ἄρχισε νὰ τὴν διηγείται. Ἴδου τί μὰς εἶπε:

Αὐτὸς καὶ ἡ ἀδελφὴ του, παιδιὰ μίαις τιμίας ἀστικῆς οἰκογενείας καὶ ὄχι εὐγενούς ὅπως ἰσχυρίζονταν ὁ Μακάρι, τοῖς εἶχαν δώσει πολὺ φιλελευθέρην ἀνατροφήν καὶ αὐτὸς ἔγινε γιατρός. Ἡ ἀδελφὴ του, ἀπὸ τὴν ὁποία ἡ Παυλίνα εἶχε κληρονομήσει τὴν περίφανη ὁμορφί-

της, ζοῦσε τὴν πῶν πένθημη ζωὴν, γιατί ἀκολουθῶντας τὸ παραδειγμα τοῦ ἀδελφοῦ της, δὲν ἐδέχετο νὰ συμμετάσχη σὲ καμμιά χαρὰ καὶ διασκέδαση ἐφόσον ἡ Ἰταλία ἦταν ὑπόδουλος. Εὐτυχῶς ἓνας Ἀγγλὸς ὀνόματι Μάρς, τῆς κατέκτησε τὴν καρδιά! Τὴν παντρεύθηκε καὶ τὴν ἐπῆρε στὴν πατρίδα του, εἰς γάμποςα χρόνια, οἱ δύο συζυγοὶ ζοῦσαν εὐτυχεῖς. Ἀπόκτησαν δύο παιδιὰ, ἓνα ἀγόρι καὶ μιά κόρη. Τὸ παιδί ἦταν δώδεκα χρόνια καὶ τὸ κορίτσι δεκα, ὅταν ὁ πατέρας τους πέθανε. Ἡ χῆρα του ἐπέστρεψε μαζί τους στὴν Ἰταλία, κληρονόμος μίαις τεραστίαις περιουσίας.

Αὐτὴ ἡ ἀδελφὴ τοῦ Τζένερι ἐλάτρευε τὸν ἀδελφὸ της ποῦ ἦταν μερικὰ χρόνια μεγαλύτερός της. Ἐπιστρέφοντας στὴν Ἰταλία τὴν βρήκε νὰ ἔα κρεῖ τὸ ἐπάγγελμά του, νὰ δουλεῖ πολὺ καὶ νὰ κερδίζει λίγα καὶ νὰ εἶ φαινομενικῶς ἥσυχος. Γιατί κατὸ ἀπὸ τῆ φαινομενικῆ γαλήνης του κρυβόταν ἓνας ἀπὸ τοῦς πῶν θερμοῦς πατριώτες ποῦ ἐργαζόντουσαν τότε γιὰ τὴν ἐλευθερίαν τῆς Ἰταλίας. Κατεστῆσε ἐνήμερον τὸν μεγάλων τὸν σχεδίων καὶ τῆ ἀδελφῆ του, ἡ ὁποία ἐνθουσιαστικῆ μ' αὐτὰ καὶ τοῦ εἶπε ὅτι ἦταν ἔτοιμη γιὰ κάθε θυσία.

Δυστυχῶς, πέθανε πολὺ πρὶν ἐλευθερωθῆ ἡ Ἰταλία, καθιστώντας τὸν ἀδελφὸ της ἐπιτροπὸ τῆς περιουσίας τὸν παιδιῶν της, ὡστόσο, τὴν τελευταία της στιγμῆ, θυμήθηκε μιά παραγγελία τοῦ πεθαμένου συζυγοῦ της καὶ ἀπαίτησε νὰ λάβουν τὰ παιδιὰ τῆς ἀγγλικῆς ἀνατροφῆς. Ὁ Ἀντόνυ καὶ ἡ Παυλίνα ἐποποθετήθησαν τότε σὲ ἀγγλικὰ οἰκοτροφεία. Ἐπειδὴ ὅμως δὲν εἶχαν γνωστοῦς στὴν πατρίδα τοῦ πατερός τους περνοῦσαν τίς διακοπὰς τους στὴν Ἰταλία, ἔτσι ἔγιναν μὲ Ἰταλοὶ καὶ μὲ Ἐγγλέζοι. Ὁ Τζένερι διεχειρίζετο ἐν τῷ μεταξὺ τὴν περιουσία τους μ' ἐξαιρετικὴ φροντίδα καὶ τιμιότητα.

Ἀκριβῶς τότε ἐσήμανε ἡ ὥρα τῆς ἐλευθερίας τῆς Ἰταλίας. Ὁ Γαριβάλδης ἐκήρυξε τὴν ἐπανάστασιν. Χιλιάδες ἐθελοντῶν συνέγρασαν στὸ μέτωπο τοῦ πολέμου. Μὰ μιά φωνὴ ἀκούονταν ἀπ' ὅλα τὰ μέρη: «Χρῆμα! Χρῆμα! Χρῆμα!» Φραξίζοντουσαν χρήματα γιὰ ν' ἀγορασθοῦν ὄπλα καὶ πολεμοφόδια, τροφῆς καὶ ρουχα γιὰ τοῦς στρατιώτες! Ἐκεῖνον ποῦ θὰ προσέφεραν θὰ ἦσαν οἱ πραγματικοὶ ἐλευθερωταὶ τῆς πατρίδος. Ὁ Τζένερι σκέφτηκε ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ διατάσῃ. (Ἀκολουθεῖ)

ΕΠΟΙΜΑΣΘΗΤΕ, ΟΠΛΙΣΘΗΤΕ, ΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ!  
 ΕΡΧΕΤΑΙ! ΕΡΧΕΤΑΙ! ΕΡΧΕΤΑΙ!  
 Ο Μ Π Α Λ Α Ο Ο  
 (Τὸ νέο μας μυθιστόρημα)

Θὰ σὰς καταπλήξῃ, θὰ σὰς τρομάξῃ, θὰ σὰς φέρῃ φρικιάσεις, θὰ σὰς γοητεύσῃ, θὰ σὰς θυμῆσῃ τὸν περίφημο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΡΥΚΟΑΚΚΑ».



Τὸ ζήτημα αὐτὸ τὸν ἀπασχολοῦσε πολὺ.