

ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

THE HENRIETTE LANGLADE

Η ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΤΙΓΜΗ

Ακόμα μιὰ φορά ἡ Ἰωάννα Λεφόρ ξαναδιόβασε τὸ τρυφερό γραμματάκι πού εἶχε λάβει ἐκεῖνο τὸ πρωί. Τῆ στιγμὴ πού τὸ ξεδίπλωνε, τὰ χέρια τῆς ἐτρεμαν καὶ τὴν ὥρα πού τὰ μάτια τῆς ἔπεσαν στὶς πρώτες λέξεις, ἡ ἴδια ἀγωνία καὶ ταραχὴ ἐπίεσε τὴν καρδιά τῆς.

Χῆρα ἐδῶ καὶ δέκα χρόνια ἡ Ἰωάννα εἶχε ἀφοσιωθῆ στὴν ἀνατροφή τῆς κόρης τῆς, γιὰ τὴν ὁποία καὶ μόνο ζοῦσε ἀκόμα σ' αὐτὸ τὸν κόσμο... Τελειῶς ἀπεροφημένη ἀπὸ τὴν ἐκκλήρωση τῶν μητρικῶν τῆς καθηκόντων δὲν εἶχε ποτὲ τῆς ὑποστῆ καμμιά ἐπιτροπὴ ἀπὸ τὸν ἔξω κόσμο καὶ στὴν ἥσυχία καὶ ἀπόμωρη αὐτῆ ζωῇ πού ζοῦσε τόσα χρόνια, ἔμεινε ἐντελῶς ἕξνη πρὸς τὶς συγνήσεις τῆς ζωῆς. Καὶ ὁμως στὴν ψυχὴ τῆς Ἰωάννας, ἡ ὁποία πλησίαζε κούλας τὰ σαράντα χρόνια τῆς, εἶχε ὀργισεὶ νὰ γεννιέται ἐκεῖνο τὸν καιρὸ κάποιον ἀλλόκοτον αἰσθημα, μιὰ περιεργὴ ἀνησυχία πού εἶχε ὅλο τὰ συμπτώματα ἐνὸς καινούργιου καὶ δυνατοῦ ἔρωτα...

Εὐθύς ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ πού ἀρχισε νὰ νοιώθῃ τὸ αἰσθημα αὐτὸ ἡ Ἰωάννα, προσάτησε μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις τῆς νὰ τὸ ἀποφύγῃ. Τὶ ζητούσε αὐτὴ ἀπὸ τὸν ἔρωτα, μιὰ χάρσα, μιὰ γυναίκα περασμένης ἡλικίας ; Μὰ πόσο μάταιες βῆγχαν ὅλες ἐκεῖνες ἡ προσπάθειες τῶν πρώτων ἡμερῶν ! Πάλευε, χωρὶς καμμιά ἐπιτυχία, γιὰ νὰ πνίξῃ τοὺς δυνατοὺς παλμούς τῆς καρδιάς τῆς !..

Κατάλαβε πειὰ πὸς δὲν ἦταν δυνατό νὰ πνίξῃ τὸ παράφορον ἐκεῖνο αἰσθημα πού εἶχαν γεννηθεῖ στὴν ψυχὴ τῆς, τὰ δύο ὄρατα καὶ ὄνειροπόλα μάτια τοῦ Ρενέ Ζιβέρ... Μὰ ἦταν λοιπὸν εὐκολο ν' ἀρνηθῆ τὴν ἀγάπην ἐνὸς ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος μαζὶ μὲ ὅλες τὶς ἄλλες θυσίες πού εἶχε κάνει γι' αὐτὴν, δὲν ἐδίστασε νὰ τὴν ζητήσῃ καὶ σὲ γάμο ἀκόμα, ἀν καὶ γνώριζε πὸς μαζὶ μὲ τὴν Ἰωάννα θὰ ἐπαίρει καὶ ἓνα κοριτσάκι, τὸ ὁποῖο θὰ ἔπρεπε ν' ἀναθρέψῃ, νὸ μεγαλώσῃ καὶ ἴσως ἀφοῦτο γιὰ νὰ νυθτεῖται !..

Ὅ! αὐτὰ εἶχαν κάνει τὴν Ἰωάννα νὰ σκέπτεται πῶς στὰ σοβαρὰ αὐτῆ τὴν ἔνωση μὲ τὸν Ρενέ. Ὁ Ρενέ ἦταν πλούσιος, πολὺ γνωστός στὴν κοινωνία γιὰ τοὺς εὐγενικοὺς του τρόπους, ἓνας γαμπρὸς τέλος πάντων ἀπὸ τοὺς λίγους πού παρουσιάζονταν σὲ μιὰ πτωχὴ χῆρα σάν κι' αὐτὴν...

Ἐνα μόνο ἀνησυχούσε τὴν Ἰωάννα καὶ τὴν ἔκανε νὰ σκέπτεται τόσο καιρὸ... Πὼς θὰ φαινότανε στὴν κόρη τῆς μιὰ τέτοια ἀπόφαση, τὶ ἐντύπωση θὰ τῆς ἔκανε ἓνας τέτοιος γάμος ! Ἡ σκέψι ὅτι μιὰ ἡμέρα θὰ ἔπρεπε νὰ τῆς πῇ, τῆς παρέλυε ὅλες τὶς δυνάμεις τῆς καὶ τὴν ἔκανε νὰ μὲν ἀναποφάσιστη...

— Ὅχι ! ὄχι ! ἔλεγε κάθε τόσο μέσα τῆς. Δὲν εἶνε δυνατό, δὲν μπορῶ νὰ μιλήσω μὲ τὴν κόρη μου γιὰ ἓνα τέτοιον ἔρωτα !... Ἡ Σουζέττα μου εἶνε πια μεγάλη, εἶνε μιὰ κοπέλλα σὲ ἡλικία πού δὲν ταιριάζει νὰ κουβεντιάζῃ μὲ τὴν μητέρα τῆς γιὰ ἔρωτες.

Ἐτσι περνοῦσε ὁ καιρὸς, ἡ Ἰωάννα ὀνέφερε κάθε ἡμέρα καὶ περισσότερο, ἡ Σουζέττα δὲν εἶχε μάθει ἀπολύτως τίποτα, δὲν εἶχε κατορθώσει νὰ νοιώσῃ τὸν πόνο τῆς μητέρας τῆς...

Ἐκεῖνο ὁμως τὸ πρωί ὁ Ρενέ ἔγραψε στὴν Ἰωάννα κτὴς ζητούσε νὰ πᾶρῃ μιὰ τελεσιδικιὴ ἀπόφαση. « Ἐπρεπε νὰ σκεφθῆς πῶς σοβαρὰ... » Ἐπρεπε νὰ δοθῆ κάποιον λόγο... « Δὲν ἦταν σωστὸ νὰ ἰσχυρισθῶν καὶ οἱ δύο τους χωρὶς λόγο... » τῆς ἐπανελάμβανε διαρκῶς στὸ θεομὸ ἐκεῖνο γραμματάκι...

— Βέβαια ! βέβαια ! σκέφθηκε ἡ Ἰωάννα διπλώνοντας πάλι τὸ γραμματάκι βάζοντάς το μὲ προσοχὴ στὴν μικρὴ τσέπη τῆς ρόμπας τῆς... Ὁ Ρενέ ἔχει δίκιο... Πρέπει νὰ τὸ εἰπῶ ἐπὶ τέλους στὴν κόρη μου... Πρέπει νὰ τῆς τὸ ἐξομολογηθῶ ! Νά ! αὐτὴ τὴν ὥρα μάλιστα ἡ Σουζέττα μοῦ φαίνεται πὸς εἶνε στὴν κάρσά τῆς ! Τὶ κάθουμαι ;... Πρέπει νὰ πᾶω ἀμέσως καὶ νὰ τῆς τὰ εἰπῶ ὅλα...

Καὶ παλόνοντας μιὰ τελευταία ἀπόφαση, πνίγοντας μέσα σὴν ψυχὴ τῆς ὅλες ἐκεῖνες τὶς ἀμφιταλαντεύσεις πού τὴν ἔκαναν νὰ περιμένῃ τόσον καιρὸ, σηκώθηκε καὶ προχώρησε σταθερὰ πρὸς τὸ διπλῶν δοματίο.

— Σουζέττα ! Σουζέττα ! ἔβαλε μιὰ φωνὴ μὸλις ἀνοίξε τὴν πόρτα καὶ εἶδε μπροστὰ τῆς τὴν κόρη τῆς. Ἄ ! δὲν ἔξερες, Σουζέττα μου, δὲν ἔξερες... Ἐχῶ νὰ σοῦ ἀναγγελο μιὰ εὐχάριστη, μιὰ πολὺ εὐχάριστη εἰδηση.

Στὰ ἔρωτηματικά καὶ γεμάτα ἀπορία βλέμματα τῆς Σουζέττας, ἡ Ἰωάννα φάνηκε ὅτι δίσταζε κάπως.

— Ναι, ναι, ἐπανάλαβε ὁμως ὑστερα ἀπὸ λίγες στιγμῆς... Ἐχῶ νὰ σοῦ ἀναγγελο μιὰ εἰδηση, ἡ ὁποία μάλιστα πρόκειται νὰ ἀλλάξῃ... νὰ μεταμορφώσῃ τὴ ζωὴ μας.

— Δὲν πιστεύω νὰ εἶνε τίποτα κακὸ ; ρώτησε κάπως ἀνήσυχα ἡ Σουζέττα.

— Ὅχι, ὄχι. Κάθε ἄλλο, Σουζέττα μου ! Ὅσο γι' αὐτὸ πρέπει νὰ ἴσται ἀπολύτως ἡσυχία, ἀγαπημένη μου ! Νά ! ἔξερες... πρόκειται ὅτι, χθὲς τὸ πρωί ἔλαβα μιὰ ἐπίσημη πρόταση, μιὰ πρόταση... γάμου ! Τὸ ὄρατο προσοπάκι τῆς Σουζέττας εἶνε ἀμέσως κατακόκκινον. Ἡ κόρη νόμιζε πὸς πρόκειται γιὰ αὐτὴ τὴν ἴδια καὶ εἶπε :

— Ὅ ! Μὰ τί λέτε, μαμά ; Εἶμαι τόσο νέα ἀκόμα... Ἐπειτα νὰ

σὰς εἰπῶ, νομίζω πὸς πρέπει νὰ μ' ἀρέσῃ παρὰ πολὺ γιὰ νά...

Ἡ Ἰωάννα κατάλαβε, ὅτι εἶχε παρεξηγηθῆ. Τὰ λόγια αὐτὰ τῆς κόρης τῆς τὴν ἐπάγασαν καὶ δὲν μπόρεσε νὰ συνεχίσῃ τὴν κουβέντα τῆς. Χωρὶς νὰ τὸ θέλῃ, εἶχε κι' αὐτὴ γίνε κατακόκκινη καὶ κυττοῦσε τὴν κόρη τῆς, ἀφανη καὶ ἀφηρημένη. Ἐπρεπε λοιπὸν νὰ τὴν ἀφήσῃ ἔτσι αὐτὴ τὴν πορεΐήρησῃ ; ὄχι. Ἐπρεπε μὲ κάθε τρόπο νὰ ἐξηγηθῆ.

— Ὅ ! μὰ πόσο φαίνεται πὸς ἔχεις μέσα σου τὴν ἰδέα τοῦ γάμου Σουζέττα μου, τῆς εἶπε. Μὰ γιατί βιάστινες τόσο νὰ μοῦ δώσης ἀπάντηση ;... Ποῦ τὸ ἔξερες ;... Μπορεῖ κάλλιστα τὴν πρόταση αὐτὴ νὰ τὴν ἔκαναν γιὰ μένα ;

Ἐνα ἡχρὸ γέλοιο, γεμάτο εἰρωνεία, ἔξφυγε ἀπὸ τὰ ρόδινα χεῖλη τῆς μικρῆς διδως Λεφόρ...

— Μὰ τί λέτε ; μαμά ; Γιὰ σὰς ; Γιὰ μιὰ γυναίκα τέτοιας ἡλικίας ;

— Μὰ μὲ βρίσκεις λοιπὸν τόσο γρηά ;

— Ὅχι, βέβαια μαμά ! Μὸ τί νὰ σὰς πῶ ! Μὰ ὀρκίζομαι, σὰς βεβαίω, πὸς δὲν θὰ ἦταν δυνατό ποτὲ νὰ κάνετε εἶς μιὰ τέτοια σκέψη !..

Ἦτανε τόσο βῆβαιη ἡ Σουζέττα γιὰ ὅ,τι ἔλεγε καὶ εἶχε τονίσει μὲ τόση πεποιθῆση τὰ λόγια αὐτὰ, ὥστε δὲν πρόεξε τὴν ἐλαφρὴ γλωμάδα πού ἔπλωθεῖ ἐκεῖνὴ τὴν στιγμὴ στὸ πρόσωπο τῆς μητέρας τῆς.

— Καὶ ἀν τύχῃ καὶ συνέβαινε ἓνα τέτοιο πράγμα ; εἶπε σὲ λίγο δειλὰ ἡ Ἰωάννα στὴν κόρη τῆς. Πὼς θὰ σοῦ φαινότανε ;

Τὸ πρόσωπο τῆς Σουζέττας ἐσκηθώπασε. Ἐκύττοξε καλά τὸ πρόσωπο τῆς μητέρας τῆς καὶ εἶπε μ' ἓνα τόνο πού εἰδειχνε καθαρὰ τὶς πὸ ἐνδόμυχες σκέψεις τῆς ψυχῆς τῆς.

— Ἄ ! νὰ σὰς πῶ, μαμά ! Μιὰ τέτοια ἀπόφαση δὲν θὰ μοῦ ἄρεσε καθόλου...

Καὶ τελειώνοντας τὴν ἀπάντησῃ αὐτῆ ἡ Σουζέττα ἔμεινε ἀρκετὶ σιωπὴς σκεπτικῆ, νὰ νάθελε νὰ βρῆ κάποιον ἐπιχείρημα μὲ τὸ ὁποῖο νὰ δικαιολογῶσε τὴν ἀρνησῃ πού ἔφεραε στὸ γάμο τῆς μητέρας τῆς...

Ἐξαφνα σὴν νὰ βρῆκε ἐπὶ τέλους ἐκεῖνο πού ἤθελε προσέθεσε :

— Γιατὶ πρέπει νὰ σκεφθῆτε μαμά, ὅτι εἰσθε... μητέρα !..

Ἡ Ἰωάννα δὲν μπόρεσε νὰ σταθῆ στὰ πόδια τῆς.

Ἐνα κῆμα αἵματος τῆς ἔβαψε τὸ πρόσωπο καὶ τὴ στιγμὴ πού ἔκανε νὰ ἐσπλωθῆ σὲ μιὰ πολυθρόνα ἔνοιωσε ἓνα δάκρυ νὰ κυλῆ ἀπὸ τὰ μάτια τῆς...

Μὲ σκιμμένο τὸ κεφάλι ἀφανη καὶ νεροπισμένη δὲν τολμοῦσε πᾶ νὰ σηλώσῃ τὰ μάτια τῆς καὶ νὰ κυττάξῃ τὴν κόρη τῆς. Τῆς φαινότανε πὸς εἶται θὰ τῆς τὰ ἔλεγε ὅλα, θὰ τῆς ἀπεκάλυπτε ὅλο τὸ δρᾶμα τῆς ψυχῆς τῆς. Ὅστε αὐτὴ ἦταν λοιπὸν ἡ γνώμη τῆς κόρης τῆς, γιὰ τὴν ἀγάπην τῆς ὁποίας θὰ ἔπρεπε ἴσως νὰ θυσιάσῃ τὸν ἔρωτα τοῦ Ρενέ ;...

Ἄ ! μὸ ὄχι, ὄχι. Ἡ ψυχὴ τῆς ὄρησε νὰ ἐπανασταθῆ... Δὲν ἦταν δυνατό νὰ γίνῃ αὐτὸ. Μποροῦσε βέβαια ν' ἀγαπᾶ τὴν κόρη τῆς, νὰ θυσιάζεται γι' αὐτὴ,

μὰ θὰ ἦταν πάρα πολὺ νὰ τὴν ἀκούσῃ καὶ ν' ἀρνηθῆ ἓνα ἔρωτα, μιὰν ἀγάπην πού ἐσφιγγε τόσο καιρὸ τὴν ψυχὴ τῆς καὶ πού τὴν ἔκανε χωρὶς ἄλλο, πολὺ... μὲ πάρα πολὺ... εὐτυχισμένη...

Καὶ ὁμως παρ' ὅλη αὐτὴ τὴν ἐπανάσταση, πού ἔνοιωθε ἐκεῖνὴ τὴ στιγμὴ ἡ Ἰωάννα μέσα τῆς, δὲν τολμοῦσε, δὲν εἶχε τὸ θάρρος νὰ ἀνοίξῃ τὴν ψυχὴ τῆς στὴν Σουζέττα καὶ νὰ ἐκμυστηρεθῆ στὴν κόρη τῆς, καθαρὰ τὸν πόνο τῆς καρδιάς τῆς.

Ἐστερα ἀπὸ μερικῆς σιωπῆς ἡ Σουζέττα πλησιάζοντας μὲ ἀργὸ βῆματα τὴν μητέρα τῆς καὶ φτάνοντας κοντὰ στὴν πολυθρόνα πού κάθονταν, τῆς εἶπε μὲ φωνὴ γλυκειὰ καὶ τρυφερή.

— Λοιπὸν μαμά... Δὲν πιστεύω νὰ σκεφθῆκατε σοβαρὰ νὰ κάνετε ἓνα τέτοιο πράμα ;

Ἐνας δυνατὸς παλμὸς κλόνισε τὴ στιγμὴ ἐκεῖνὴ τὴν καρδιά τῆς Ἰωάννας Λεφόρ. Ἡ ὑποψία αὐτὴ καὶ ἡ ἐλαφρὴ ἀνησυχία μὲ τὴν ὁποία εἶχαν λεχθῆ τὰ λόγια αὐτὰ τῆς κόρης τῆς, τὴν ἐπλήγασαν κατακαρδίκα καὶ τὴν ἐμπόδισαν, ὀριστικὰ πᾶ, ὁποῦ τοῦ, νὰ μπερῆ νὰ μιλήσῃ ἐλεύθερα στὴν κόρη τῆς καὶ νὰ τῆς πῇ τὶς ἀπόκομφες σκέψεις τῆς.

— Ὅχι ! ἀγαπημένη μου Σουζέττα. Ὅχι, τῆς εἶπε. Μὴ δίνῃς πᾶ σημασία σ' ἐκεῖνα πού σοῦ εἶπα... ἀστενεύονα !..

Ἐπειτα τῆς ἐχάιδεψε τὰ ξανθὰ μαλλιά καὶ χωρὶς νὰ πῇ λέξη πᾶ σηκώθηκε ἀπότομα καὶ βῆκε ἔξω. Εἶχε ἀνάγκη νὰ κλάψῃ, νὰ κλάψῃ πολὺ, ν' ἀφήσῃ τὴν καρδιά τῆς ἐλεύθερη στὸν πόνο τῆς...

Henriette Langlade

