

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Του ΜICHEL PROVINS

Ο ΑΣΚΗΤΗΣ

(Ο Σομερού, ένας φοβερός γλετζές Παριζιάνος, έχει πάει να ξεκουραστεί λίγες μέρες, μακριά από την κοσμική ζωή, στον πύργο του Μιλρός, όπου φιλοξενείται από τον παλιό του φίλο Μπλονιέρ. Κάθε μέρα κάνουν μαζί εκδρομές στα περιχώρα και ο Σομερού είχε γοητευμένος γιατί πρώτη φορά γνωρίζει τις ώμορφες τις φύσεις. Ένώ πίνουν τό πρωινό τους γάλα).

ΣΟΜΕΡΥ. — Που θά πάμε σήμερα ;

ΜΠΛΟΝΙΕΡ. — Θα σε πάω να δής τον Άσκητη του Βερμπύς.

ΣΟΜΕΡΥ. — Τι εινε αυτός ;

ΜΠΛΟΝΙΕΡ. — Τό Βερμπύς εινε ένα βουνό καμιά πενήνταριά χιλιόμετρα μακριά από δω. Έχει άπάνω ζει ένας άσκητής. Όλος ο κόσμος εδω γύρω δεν μιλάει πιά παρά γι' αυτόν. Τρέχουν πατείες με πατώ σε να τον δούν. Κ' έν τω μεταξύ αυτός θησαυρίζει !

ΣΟΜΕΡΥ. — Μα καλά, ο άσκητής σου αυτός κάνει εμπόριο ;

ΜΠΛΟΝΙΕΡ. — Ναί. Δηλαδή όχι... Πουλάει μονάχα τήν διδασκαλία του. Καί οι πιστοί τής νέας θρησκείας πού βασίζεται στή φρόνηση και την εγκράτεια πληρώνουν εύχαριστως τις ύψηλες διδασχίες τους.

ΣΟΜΕΡΥ. — Καί οι χωρικοί ; Τά χάρτουν αυτά ;

ΜΠΛΟΝΙΕΡ. — Μα ναί, σου λέω. Ό άσκητής ξέρει να συνοδεύη τις θεωρίες του και με μερικές πρακτικές συμβουλές, να περιποιηται τους επισκέπτας, να θεραπεύη τ' άρρωστα ζωα τους, να κάνει μάγια για τά σπαράτά τους.

ΣΟΜΕΡΥ. — Καί από πού έχει έρθει ;

ΜΠΛΟΝΙΕΡ. — Από πού ; Πούος εινε ; Κανείς δεν ξέρει. Εινε τρία χρόνια τώρα πού ένα ώραίο πρσί έδανε στην κοφή του Βερμπύς, να ξεφουρτώνη εάν έν θαύματος ένα σπητάκι. Άνέβηκαν τότε και είδαν τό πουλί εγκρατεσημένο μέσα στο κλουβί του.

ΣΟΜΕΡΥ. — "Α ! Μ' αυτό εινε πολύ ενδιαφέρον !... Πότε φεύγουμε ;

ΜΠΛΟΝΙΕΡ. — Τώρα άμέσως.

(Έπειτα από άρκετό κόπο φτάνουν επί τέλους στην κοφή του Βερμπύς, οδηγούμενοι από έναν χωρικό. "Εξω από τό σπήτι του άσκητι βλέπουν καμιά τριανταριά πρόσωπα ν' άκοϋν με θρησκευτική ευλάβεια την όμιλία, ένός νέου πού έχει άρήσει τά γένηα του και εινε εντυμνος μ' ένα μάλλινο ποδήρη χιτώνα. Στά πόδια φοράει σανδάλια. "Υστερα από μία στιγμή διαταχμού οι δύο φίλοι τον αναγνωρίζουν και ξεφουρτίζουν συγχρόνως χωρίς να τό θέλουν: — «Ό Λαμπρέτ!». Οι άκροαται γυρίζουν προς τό μέρος τους σκανδαλισμένοι άπ' τή βέβηλη διακοπή, αλλά ό ερωμίτης τους καθησυχάζει με μία θεολογική χειρονομία και εξακολουθεί τή διδασχή του).

ΜΠΛΟΝΙΕΡ. (σικα στον Σομερού). — Μήπως κάνουμε λάθος ; Εινε πράγματι ό Λαμπρέτ ; Ό Λαμπρέτ πού έγνωρισαμε στη Λέσχη ;... πού έφαγε δώδεκα εκατομμύρια με την Ζουλιέν ντε Μουλιούν ;

ΣΟΜΕΡΥ. — Κ' έχασε άλλα τόσα στα χαρτιά !... Μα ναί, αυτός εινε !... "Ελεγαν πως αυτοκτόνησε.

ΜΠΛΟΝΙΕΡ. — "Α ! μ' αυτό εινε άπίστευτο ! Για ν' άκούσουμε.

Ο ΑΣΚΗΤΗΣ, (στοις πιστούς του). — Άγαπητοί μου φίλοι, τους δυο αυτούς νέους αδελφούς πού μόλις εφθασαν, πρέπει να τους μυσθω άμέσως τώρα στις πρώτες μας αλήθειες. Θα συνεχίσω μαζί σας την ώρα πού δει ό ήλιος.

(Δείχνοντας μία γυναίκα πού εινε κοντά του με κάτασπρα μαλλιά και με τό πρόσωπο σκεπασμένο μ' ένα πυκνότατο πέπλο).

Θά δώσετε τις προσφορές σας στην κλητή μου αδελφή πού θά σας εφοδιάση πρόθυμα με ό,τι χρειάζεται για να ικανοποιηθούν θά ανάγκες του σώματος σας. Τό γεύμα θά εινε λιτόν, αλλά θυμηθήρα τί σας έλεγα προ τό όλιγου : «Κάθε απόλαυση δεν υπάρχει παρά στη φαντασία. "Ότι όνομάζον οι άνιδοι <πραγματοποιήσις> μιάς επιθυμίας εινε μόνον <απογοήτευσις> !».

(Με άρχή χειρονομία άπομακρύνει τό ποίμιό του και κάνει νόημα στοις νεοελλόθοντας να πλησιάσουν. Τούς οδηγεί μέσα σ' ένα δωμάτιο του σπητιού).

ΜΠΛΟΝΙΕΡ, (του δίνει τό χέρι). — "Ω ! Λαμπρέτ ! Τι περιπέτεια !

ΣΟΜΕΡΥ, (έπίσης εγκάρδια). — Μπορούμε να κουβεντιάσουμε τώρα ;

Ο ΑΣΚΗΤΗΣ, (επιφυλακτικά). — Ναί, βέβαια μπορούμε να κουβεντιάσουμε, κ' εμαι εύτυχής πού σας βλέπω... Άλλά προηγουμένως θέλω να σας ρωτήσω κάτι : "Ήρθατε ξερόντας ποιάς ημουν ;

ΜΠΛΟΝΙΕΡ. — Ούτε ιδέα. "Ήρθαμε παρασυρθέντες από τή φήμη σου.

Ο ΑΣΚΗΤΗΣ. — Πάει καλά. Εινε απαραίτητον για την αποστολή μου, να κρατήσω μυστικό τό παρελθόν μου. Και όφειλω να σας πω ενθύς άμέτως ότι πιστεύω απόλυτως στις νέες αλήθειες πού διδάσκω και ότι δεν θά μπορούσα να επιτρέψω να μιλήση κανείς με έλαφρότητα ή με ειρωνίαν για τις αλήθειες αυτές και για

την άποστολή μου.

ΜΠΛΟΝΙΕΡ, (κάπως ταραγμένος). — Μα, αγαπητέ μου φίλε, δεν είχαμε τήν πρόθεση ν' άστειευθούμε.

Ο ΑΣΚΗΤΗΣ. — "Ω ! σεις οι Παριζιάνοι, ξέρω καλά, ότι θέλετε παντού και πάντοτε να κάνετε πνεύμα...

ΣΟΜΕΡΥ. — Θα μπορούσαμε τουλάχιστον να σε ρωτήσουμε με όλο τό σεβασμό, πώς σου ήρθε αυτή ή εμπνευσις και ποιάς εινε αυτές οι νέες αλήθειες ;

Ο ΑΣΚΗΤΗΣ. — Πολύ εύχαριστως. (Δείχνοντας δυο γαβάδες, τή μία με γάλα και τήν άλλη με χόρτα). "Αν θέλατε να φάτε μαζί μου!

ΜΠΛΟΝΙΕΡ ΚΑΙ ΣΟΜΕΡΥ, (δέχονται). — "Α ! "Α ! "Εντελώς άσκητική δίαιτα.

Ο ΑΣΚΗΤΗΣ. — Δεν κάνω τίποτε από άσκητισμόν... Άπ' εναντίας εμαι έχθρός του άσκητισμού, όπως τον έννοούν οι πολλοί. "Επίσης εμαι έχθρός όλων εκείνων πού ή χριστιανική θρησκεία χαρακτηρίζει άμαρτήματα, όλων των υλικών απολαύσεων. Και πολεμώ αυτές τις δίδην απολαύσεις, όχι επειδή εινε άμαρτήματα, αλλά επειδή αντίθετως δεν έχουν καμμιάν ουσία. Λοιπόν καταργώ αυτές τις απολαύσεις και φθάνω σε μίαν ήθική πού εινε άνώτερη όλων των θρησκειών.

ΜΠΛΟΝΙΕΡ. — Μα καλά πώς σου ήρθε αυτή ή ιδέα ;

ΣΟΜΕΡΥ. — Θα σου ύπενητύμισω φίλε μου ότι σ' έγνωρισαμε σε μίαν εποχή πού ή ζωή σου...

Ο ΑΣΚΗΤΗΣ. — Ναί, ξέρω... Χαρτιά, έρωτες, γλεντία ! "Ε ! λοιπόν, άκριβώς αυτές ή καταχρήσεις επέφεραν τή μεταβολή μου... Γιατί, επί τέλους, τι απομένει άπ' όλες τις άμέτητες χαρές πού κυνηγάμε με τόσο πάθος στη ζωή ;

ΣΟΜΕΡΥ. — Τίποτε, σ' αυτό είμαστε σύμφωνοι. Άλλά δεν έχει κανείς παρά να ξαναορίση.

Ο ΑΣΚΗΤΗΣ. — Για να μην ξαναορίση άρκεί να βοηθό απλούστατα την ήθική δύναμη. Έγώ τή βοήθα αυτή τή δύναμη — και έντελώς τυχαία. "Ήμουν τρελλά έρωτευμένος με μιά από κείνες τις γυναίκες πού δεν κατακτώνται εύκολα. "Υστερα από άγώνι πολλών μηνών και από άφάνταστη αντίσταση, επέτυχα τέλος τό πολυύπθιτον ραντεβού. "Όλην τήν προηγούμενη μέρα δεν μπορούσα να ήσυχάσο, έκαια από πυρετόν άνυπομονησίας και τή νύχτα έμεινα άγρυπνος. Τό ραντεβού με την πολυαγαπημένη αυτή γυναίκα ήταν στις τρείς τό απόγεμα.

"Όταν ήρθε ή ώρα, άντί να φύγω, άργοπορούσα σπίτι μου, άνευ λόγου. "Όσο πλησίαζαν τρείς, δεν ξέρω ποιά δύναμη άνώτερη από τον πόθο μου, με συγκρατούσε... Χτυπιόν τρείς... Κάθομαι ήσυχα και κυριάζω τό ρολόί μου. "Αν ελθα πάει στο ραντεβού, αυτή τή στιγμή θαφτανε ή αγαπημένη μου, θά ομνημόνυ στην άγκαλιά της... θά την έγέμιζα φιλία... θά τής ψιθύριζα γλυκά λογάρια... θά τής έχάδιζα τά μυρωμένα της μαλλιά... Στις τέσσερες, μέσα στο έρωτικό σαλονάκι θά ελχε άπλωθή μιά μεγαλοχολική σιωπή... Καί μιά άδηία θά ελχε μείνει από τήν πραγματοποίηση του δυνατό μου πόθου... "Θ' άρχινοΰσαν τότε τά τυπικά λόγια... ή νευρικές κρίσεις... ή φοβερές συνέπειες... ό ! Θεέ μου...

Εκτύταξα λοιπόν τό ρολόί μου. "Ήταν τέσσερες άκριβώς. Καθόμουν ήσυχός στο σπίτι μου. Ελχα ζήσει με τή φαντασία μου, όλες τις γλυκές στιγμές πού θά μπορούσα να περάσω πηγαίνοντας στο ραντεβού μας, χωρίς όμως τά άηδη, τά δυσάρεστα, τά φρικάδη επακόλουθα... "Αν ήγίαινα !... ό ! όλα θά ελχαν τελειώσει... Νά λοιπόν ποιά εινε ή άληθινή χαρά, ή άληθινή απόλαυση ! "Απ' αυτή τήν ημέρα εξαεκολάφησθι στο μυαλό μου ή θεωρία του <προληπτικού κόσμου>.

ΜΠΛΟΝΙΕΡ, (σκεπτικός). — Πολύ περιεργή θεωρία !

ΣΟΜΕΡΥ. — Μόνυ πού μ' αυτό, τό σύστημα δεν θαίρεπε κανείς να κινή τίποτε. Ούτε να τρώη, ούτε να πίνη...

Ο ΑΣΚΗΤΗΣ. — "Όχι. Πρέπει μόνυ να περιορίζεται σε ό,τι εινε απόλυτως άναγκαίο για τήν κανονική λειτουργία του οργανισμού του. Δοκιμάσετε ! Θα δητε πόσο θά νοιώθετε τή ζωή καλύτερη, πού εύχάριστη.

ΜΠΛΟΝΙΕΡ. — Ναί, δέ λέω... Θα ξαναρθούμε να σε δοΰμε.

ΣΟΜΕΡΥ. — Ναί. Άλλά πές μου τώρα ειλικρινώς, έσύ τώρα τά έχεις κόψει όλα ;

Ο ΑΣΚΗΤΗΣ. — Τρώω, πίνω, κοιμάμαι, άυστηρώδς έντός των όρίων πού άπαιτεί ό οργανισμός μου. Πέραν τούτου δεν κάνω τίποτε. Περνάω μιά ζωή όνειροπολημάτων και διαρκούς σκέψευος... μακριά και ύπεράνω άπ' τους άνθρώπους.

ΣΟΜΕΡΥ. — Γιατί τότε τους δέχεσαι και τους κατηχείς ; Μήπως αυτό εινε καμιά εύχαριστήσις ;

Ο ΑΣΚΗΤΗΣ. — Μπορεί. Άλλά δεν εινε επικίνδυνη γιατί εινε πνευματική !... "Όταν όμως αισθανθώ ότι πολλοί δεσμοί έχουν δημιουργηθεί μεταξύ έμου και των κατοίκων του τόπου αυτού, τά πάω άλλο.

ΣΟΜΕΡΥ, (Περιεργάζεται τό σπιτι. Βλέπει μιά πόρτα και κάνει να



τήν ανοίξη).— Έδώ τι εινε;

Ο ΑΣΚΗΤΗΣ, (Τρέχει και τόν σταματάει).— Τό διαμέρισμα τής αδελφής μου.

ΣΟΜΕΡΥ.— "Α! Συγγνώμη! Εινε ή κυρία πού ήταν έξω; Στο Παρίσι δέν ευχε να τήν γνωρίσομε...

Ο ΑΣΚΗΤΗΣ.— Ναι, ή αδερφή μου εινε πολύ μεγαλειτερη από μένα. Γρήγ σχεδόν... Έμεινε στην έπαρχια. Τώρα μένει κοντά μου, εινε ή πρώτη πού επίστρεψε στην άποστολή μου...

(Ο Σομερύ και ο Μπλονιέρ φεύγουν οί λίγο με τήν υπόσχεση ότι θα ξαναγυρίσουν μιά μέρα για νά... μνησθόν καλύτερα στη νέα θρησκεία «του προληπτικού κόρου». Κατεβαίνουν τήν πλαγιά με τό χωρικό πού τοίς είχε συνοδεύσει).

Ο ΧΩΡΙΚΟΣ.— Τι σάς ειπε ο «α γ ι ο ς»;

ΜΠΛΟΝΙΕΡ, (πou θέλει να γελάσει).— "Οτι εισαι λωποδύτης και ότι μάς πήρες πολλά εκατόφραγκα και μās ανεβίσεις εδώ!

Ο ΧΩΡΙΚΟΣ, (έξω φρονών).— Σας τό ειπε αυτό; "Α! τόν κανάγια! "Αν ανοίξω τό στόμα μου! Μά δέν τ' ανοίγω! Γιατί με τήν τσαρλατανιά του και με τήν τρέλλα πού έχει πιάσει τόν κόσμο, βγάτω κ' εγώ καμιά δεκάρα... Κ' έχω κορίτσι να παντρώσω.

ΣΟΜΕΡΥ, (πou θέλει να τόν κάνει να μιλήσει).— Και τι μπορεί να ξηροί είνυ; Αυτός εινε απ' τό Θεό σταλμένος!

Ο ΧΩΡΙΚΟΣ, (πou δέν μπορεί να κρατηθεί).— Με ειπε λωποδύτη, ε; Τόν άγύρευτη!... Κ' έπειτα τό κάτω-κάτω, έσεις δέν εισαστε από δω; Μήτε δά ξανάρθετε... Νά μη με λένε λοιπόν μπάρμπα Παλώ, αν αυτός δέν εινε μεγάλος κατεργάρης... Μέσα στην καλύβα του έχει δυο κάμαρες πού εινε επιπλωμένες όπως εινε τά παλάτια!

ΜΠΛΟΝΙΕΡ.— "Α! γι' αυτό δέν μάς άφησε να μπουϊμε...

Ο ΧΩΡΙΚΟΣ, (Έξακολουθεί με λύσσα).— Και φέρονε κασόνια πού γράφουν άπάνω «Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ά σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α κ α ι φ ά ρ μ α κ α!» είνω εινε γεμάτα σαμπάνιες και λογιζ-λογιζ λιχουδιές! "Α! Έθρει να τήση ή κανάγιας! Τό κόλλπο του πέτυχε για καλά... Περνάει ζωή και κόττα με τούς παραδες τών ζώων πού σκαρφαλώνουν εκεί πάνω. Ένας έξώλης και προώλης πού δέν ειχε δεκάρα ταικιστή και τώρα κερδίζει μ' αυτή τή μανούβρα χιλιάδες φράγκα τή βδομάδα!

ΣΟΜΕΡΥ.— Μά είνυ πώς τά ξέρεις αυτά;

Ο ΧΩΡΙΚΟΣ.— Μαθαίνει κανείς πολλά πράγματα όταν έχη τά μάτια του ανοιχτά τήν ώρα πού οι άλλοι κοιμούνται!

ΜΠΛΟΝΙΕΡ.— "Ελα γέρο, άστ' αυτά! Λές υπερβολές. Ο «άγιος» ζει πολύ άξιοπρεπώς με τήν καλή του αδερφή με τίσπρα μαλλιά...

Ο ΧΩΡΙΚΟΣ. "Α! "Α! Τ' άσπρα μαλλιά... Η περρούκα!... Γιατί δέ βγάξει ποτέ τό πυκνό βέλο από τό μούτρα της;... Μιά νύχτα με φεγγάρι πού ειχε κρυφτεί σε κάτι χαμυδεντρα τήν τσάκωσα πού τόν φιλούσε μέσ' στό στόμα. Έχει κατάξανθα μαλλιά κ' ένα προσωπάκι πού εινε σαν κουφέτο. Αυτή

εινε ή γονά αδερφή του...

ΜΠΛΟΝΙΕΡ.— Πώς; "Ωστε φαντάζεσαι πώς αυτή ή γυναικα...

Ο ΧΩΡΙΚΟΣ, (κλείνει πονηρά τό μάτι).— Δέ φαντάζομαι τίποτε. Είμαι σίγουρος πώς εινε ή φιλενάδα του!...

ΜΠΛΟΝΙΕΡ.—ΣΟΜΕΡΥ, (μένουν βυθισμένοι σε σκέψεις)...

Μισέλ Κροβέν



ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑ Η ΩΡΑ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ο λαγός πού πέθανε από τά... γέλοια! Τά βάσανα ενός σκύλου. Ο Πρίγκηψ και ο πεταλωτής. Απάντησις πληρωμένη. Τό σκυλί πού... μιλάει!... Ο σκύλος και ή φρατζόλα.

Ένας χονδρός κύριος ειχε βγει κυνήγι μαζί με έναν νεαρό φίλο του. Ο χονδρός κύριος φορούσε μιά καινούργια στολή, και ήταν άρματωμένος σαν άσταχός. Μολονότι όμως πυροβόλούσε ότι εύρισκε μπρός του δέν κατώρθωσε να χτυπήση ούτε φτερό. Η άλήθεια εινε ότι αυτό όφείλετο μάλλον στη γεωρικότητα του, γιατί μόλις άκουγε τόν παραμιγρό θόρυβο πεταγόταν κομικώτατα, σκόπευε στό βρόντο και τραβούσε τή σκανδάλη... Ο νεαρός τόν φίλος δέν μπορούσε να κρατήσει τά γέλοια...

Έξαφνα, στό γυρισμα ενός δρόμου, πετάχτηκε ένας λαγός. Ο χονδρός κύριος τόν σκόπευε με τσαράχη, αλλά πριν κολά-καλά πυροβολήσει, ο λαγός... έπεσε νεκρός.

Περιεργο πράγμα! Είπεν ο χονδρός κυνηγός μαζεύνοντας τόν από χάρμο. Δέν βλέπω κανένα ίχνος αίματος...

Φυσικά, άπληγτησεν ο νεαρός συνοδός του: Θά σε αντίκρουσε όταν τόν σκόπευες και... θά πέθανε απ' τά γέλοια!...

Υστερ' από κάποιο κυνήγι, δυο σκυλιά συναντώνται, κάθονται κοντά στο τζάκι, κ' αρχίζουν να κουβεντιάσουν.

Δέν εινε κατίστασις αυτή! Λέγει ο Τόμ στο Ντικ γλύφοντας τό ένα πόδι του. Ο κύριός μου δέν σκότωσε τίποτε ούτε και σήμερα... Και όμως κατώρθωσε πάλι να μου φτεψή μερικά σάγια.

Δέ βαρύνεσαι! άπαντά ο Ντίκ. Δέν έχεις να κάμης παρά ένα πράγμα άπλουστάτο, και δέν θά διατρέξης ποτέ πιά τέτοιο κίνδυνο.

Τι πράγμα;

Νά... μετεμφιεσθής σε λαγό!

Ο πρίγκηψ... άποσύρεται για μιά στιγμή από τό κυνήγι, και πηγαίνει σε κάποιον πεταλωτή για να στερεώσει ένα πέταλο του άλλου του.

Ο πρίγκηψ και ο πεταλωτής άνακαλύπτουν ότι μοιάζουν υπερβολικά μεταξύ τους και κοιτάζονται με έκπληξη.

Δέ μου λές φίλε μου, λέει ο πρίγκηψ χαμογελώντας πονηρά, μήπως ή μάνα σου χρηματισε ποτέ ύπηρέτρια ή πλύστρα σε κείνον εκέι τόν πύργο, πού φαίνεται από δω;...

Όχι, άρχοντά μου, άπαντά ο πεταλωτής. Η μάνα μου δέν πάτησε ποτέ τό πόδι της σταρχοντικό σας. Ο πατέρας μου όμως χρημάτισε, κίποτε, ύπηρέτης εκέι!...

Η δεσποινίς Σ... ειχε ένα χαριτωμένο σκυλί, τό όποϊον και έλάτρευε. Οί διάφοροι θαυμασται της, για να τήν κολακεύσουν δέν έπαναν να έξυμούν τις χάρες του σκυλιού της.

Ένα βράδυ διηγούντο διάφορα ανέκδοτα έξυπνάδας σκυλιών, πού «δέν τούς έλειπε παρά ή μιλιά».

Μά αυτά όλα δέν ειν' τίποτε! Είπε ή δις Σ... Φαντασθήτε πώς μιά από τις τελευταίες αυτές μέρες ειχαν έχασει να δώσουν στον Πάφ τό φαγητό του...

Ε; Και τι έκανε; ρώτησε κάποιος.

Κατέβηκε στον κήπο, και ξαναγύρισε κρατώντας στα δόντια του μερικά... Μ ή μ ε λ η σ μ ό ν ε ι!

Ένας κυνηγός διηγείτο μιά μέρα σε κύκλο φίλων του τά κατορθώματα του σκυλιού του.

Η έξυπνάδα αυτού του ζώου εινε κάτι τό έκπληκτικό. Κάθε μέρα του δίνω μιά δεκάρα για ναγόραση ένα κουλουρι. Ένα πρωί όμως, μολονότι τουδασα τή δεκάρα του, δέν έπέστρεψε με κουλουρι. Δέν μπορούσα να έννοησα τι ειχε συμβεί. Τήν άλλη μέρα του ξανάδασα τή δεκάρα, και πάλιν όμως δέν έφερε τό κουλουρι. "Αρχισα πλέον να παραξενεύομαι... Και από περιέργεια, έξακολούθησα να του δίνω κάθε μέρα τή δεκάρα του. Και ο σκύλος μου όμως έξακολούθησε τήν ανεξήγητη ταχτική του... Όμολογώ πώς ειχα χάσει τά πασχάλια μου... Η κατίστασις αυτή διήρκεσε δέκα μέρες! Φαντασθήτε όμως τήν έκπληξη μου όταν, τήν ένδεκάτη μέρα, ειδα τό σκυλί μου να γυρίζει κουνώντας τήν ουρά του και κρατώντας στο στόμα του μιά... φρατζόλα τριαστίνον διαστάσεων! Τι ειχε συμβεί; Άπλουστάτα: Τό σκυλί μου ειχε βαρεθεί να τρώη όλο κουλουρία. Έκρυβε λοιπόν τις δεκάρες του σε μιά γωνιά του κήπου, και όταν... μαζεύθηκε ποσόν ενός φράγκου, έπήγε κ' άγόρασε μιά φρατζόλα!...



ΓΝΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

Η γυναίκα δέν εινε ούτε τόσο άγγελος, ούτε τόσο διάβολος, όπως τήν περισταίνουν.

Όπως τά λουλουδία εινε ωραία για να προσελκύουν τις πεταλούδες, έτσι και ή γυναίκα εινε ωραία για να προσελκήν τών έρωτα.

Τι ωραιότερο στον κόσμο από τό τριαντάφυλλο κ' από τήν γυναίκα; Και όμως. Ούτε τό τριαντάφυλλο ούτε ή γυναίκα εινε τέλεια! Και τό μόν και ή δέ, έχουν τάγκάθια τους.

Ο έρωσ ταπεινώνει τούς υπερηφάνους και ύψώνει τούς ταπεινούς.

Υπάρχει στην ζήλεια περισιότερος έγωϊσμός, παρά έρωσ.

Μόνον ένόσφ άγάπα κανείς, συγχωρεί.

Η γυναίκα μπορεί πού εύκολα να νικήση τά πάθη της παρά τήν φιλαρέσκεία της.

Ο πειό άγνός έρωσ και πειό ξεχωριστός εινε κείνος πούνε κρυμμένος στα βάθη της καρδιάς μας και πού τόν άγνωσμε κ' έμεις οί ίδιοι.