

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΙΑΤΡΩΝ

Γιατροί ένταφιαζόμενοι ζωντανοί!... Πώς ξεφορτώθηκε ο Σίλβα τις γυναίκες. Οι πελάτες του Χιράκ. Ο θανατιός του. Ο Λουδεβίκος ΙΔ' και ο άββας Μπρευέ. Το μυστηριώδες βιβλίο του Μπερχάβε. Η... σφαγής του Φρειδερίκου της Πρωσίας.

Οι γιατροί, τόν παλιό καιρό, δέν τά... καλοπερνούσαν όπως σήμερα... Ο θάνατος των πελατών τους εσήμαινε πολλές φορές και τον δικό τους θάνατο. Τέτοια παραδείγματα ή ιστορία άναφέρει πολλά. Το πιο γνωστό εινε και των γιατρών της Ώστρουγίδης, της συζύγου του Γουτταν, βασιλέως της Βουργουνδίας ή όποιοι, λίγες στιγμές πριν πεθάνει, άπελασε από τον άνδρα της ένα διάταγμα που όριζεν ότι μετά τό θάνατό της θά εθάβοντο μαζί της και... οι δυο τους γιατροί, όπερ και εγένετο!...

Ο διάσημος γιατρός Σίλβα ειχε πάει κάποτε, χάριν άναψυγής, στό Μπροντώ. Μόλις όμως εκυκλοφόρησε ή είδησις της άφίξεώς του, τό ξενοδοχείο του εδολιορηθηκεν από όλες τις κυρίες της πόλεως, που εθεωρούσαν καθήκον τους να ύποβληθούν σε εξέταση από τον νευρολόγο της μόδας. Ο Σίλβα δέν ήξερε τί να κάνει... Ένώ ειχε και στό Μπροντώ για ν' αναπαυθή, προσέβλεπε ότι με την μανια που ειχε πάσει τις κομμιες κυρίες δέν θα του έμνε καιρος ούτε να φαν ή να κοιμηθή! Έσκεφθηκε τότε τό εξής τέχνασμα. Έβγήκε στον προθάλαμο και εδηλωσε ότι θά εξήταζε πρώτα όσες κυρίες έπισχαν από... έπιληψια. Η ένθουσιώδεις πελάτιδες του δέν περιμεναν να τους τό εβαναλαβη αυτό δυό φορές. Ο φόβος μη διαδοθή στην πολη πως ύπεφεραν από την τρομερή αυτή άσθενεια τις έκανε να... τραπούν εις άκακτον φυγήν! Κι' έτσι ο έξυπνος καθηγητής έμνεμε όσο ήθελε στό Μπροντώ χωρίς να ενοχληθή από κανένα.

Ρωτούσαν κάποτε τόν διάσημο καθηγητή Χιράκ : — Πώς άναστηθηκε ο Λάζαρος ; — Και πώς θελετε να τό ξέρω αυτό, άπήντησεν ο Χιράκ. Μήπως ήταν πελάτης μου ο Λάζαρος ; Οι δικοι μου πελατες... δέν άνασταίνονται ποτε !

Ίδου κι' ένα άλλο ανέκδοτο του ίδιου διασήμου γιατρού.

Ο Χιράκ προσεβλήθη κάποτε από άποπληξία. Έσπευσαν άμειως να τον περιποιηθούν διαφοροι συνάεργοι του, οι όλοιοι άπερανθήσαν ότι έπρεπε να του γίνη φλεβοτομία. Του έγινε, πράγματι, ή χειρουργική αυτή επέμβασις, και το αίμα εφρυσεν άφουνο. Ο Χιράκ, που ειχε χάσει τις αισθησεις του, συνήλθε κλιτως σε λίγο και αρχισε να παραλλήρη. Ένομιζε ότι ειχε κληθή ο Ίουιος σε κάποιον αφρωστό... Μηχανικά, τότε, με τό δεξιό του χερι έβιασε τον σφυγμό του άριστερου του χεριού, τον εξήτασε και κατοπιν φώναξε : — Με φωνάζατε πολυ αργά. Κανετε φλεβοτομια στον άσθενή κι' αφήσατε να τρεξη πολυ αίμα. Τον πήρατε στό λαιμό σας ! Θα πεθάνη... Και ο Χιράκ εξέπνευσε.

Ο Λουδοβίκος 14ος συμπαθούσε εξαιρετικά τόν άββα Μπρουέ για την εμμερετική ετοιμοτητα του πνευματιός του. Μια μερα τον συνήνεσε στο παρκο των Βερσαλλιών. Ο άββας εβραδία προσεκυκια, γιατί θπασχαν τα ματια του και δέν έβλεπε καλά.

— Έ, πώς πάνε τα ματια σας ; τον ρωτησε ο βασιλεύς. — Ο ανεψός μου ό γιατρος λει πως βλεπω τωρα καλλίτερα, άπήντησεν ο άββας.

— Τότε γιατί σκόυβετε έτσι ; — Γιατί... δέν βλεπω δικου Μεγαλειότητε !

Όταν πέθανε ο διάσημος Ιατροφιλόσοφος Μπερχάβε, μεταξύ των υιαφόρων πραγμάτων του βρευηκε κι' ένα βιβλίο σφραγισμενο, το όποιον, καθώς σημειαινε ο Ίουιος ο Μπερχάβε, περιειχε όλα τα μυστικά της τέχνης του. Το βιβλιο αυτό ετεθη εις δημοπρασίαν, αγοράσίθηκε δε αντι μυθώδους ποσού. Ο αγοραστής, μόλις τό πήρε, έσπευσε να τ' ανοιξη. Ποια όμως ύπήρξεν ή έπιληψις του όταν ειπε ότι όλες του οι σελίδες ήσαν λευκες, άγραφες, και ότι μόνον στην πρώτη σελίδα ο Ιατροφιλόσοφος ειχε σημειώσει την εξής συνταγή : Διατρηθε τό κεφαλι ψυχρό, αφήνετε την κοιλία έλευθερη, κρατείτε τα πόδια θερμά και... στείλτε τους γιατρούς στό διάβολο !

Ο διάσημος παρισινός Ιατρός και άκαδημαϊκός Μαλουέν ειχε γίνει ο γιατρός της μόδας. Έπιζητούσαν κυρίως τις Ιατρικές συμβουλές οι διάφοροι σοφοι και λόγιοι της εποχής του. Ο Μαλουέν όμως ήταν πολυ Ιδιοτροπος και δέν επιδεχόταν την παραμικρή συζήτηση επάνω στον τρόπο της θεραπείας που ήπέβαλε. Έννοούσε οι άσθενεις του να του έχον άπεριόριστη έμπιστοσύνη και να τρέφουν άπειρο σεβας προς την επιστήμη του. Όποιος παρεβαινε τους δυό αυτούς όρους γινόταν θανάσιμος έχθρός του



ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ Μ. ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ

«Νενικήκαμεν!...»

Κατά τόν Άπρίλη του 1809, όταν ο στρατάρχης Λάν, έπειτα από μια πολύνεκρη μάχη εκυρίωσε την Ρατισμιόν, ένας άξιωματικός του Έπιτελείου, σοβαρό τραυματισμένος, τρέχει δρομιαώς έφιππος σ' ένα ύψωμα, όπου ο Ναπολέον — τραυματισμένος και αυτός από τό πρωί, στη φτέρνα — στεκότανε περιυκλωμένος από τό Έπιτελείο του. Ο άγγελιαφόρος κατεβαίνει από τ' άλογο και μόλις κρατούμενος στα πόδια του, κατάχλωμος και κλονιζόμενος, με τή στολή σκελασμένη από αίμα και κουρνιαχτό, φωνάζει έξέταλλος :

— Μεγαλειότατε, νικήσαμε ! Η Ρατισμιόν εινε δική μας ! Κυντάχτε τις σημειες μας που κυματιζουν επάνω στα τέχνη της πόλεως ! Μεγαλειότατε, κυντάχτε τους άετούς σας !...

— Μά έου είσαι πληγωμένος ; λέγει με συγκίνηση ο Ναπολέον. — Όχι, Μεγαλειότατε, ειμαι σκοτωμένος ! Άπαντά ό ήρωας.

Και πέφτει μπροστά στα πόδια του αυτοκράτορος.

Η Ίωσηφίνα και τό έλάφι



Όταν ο Αυτοκράτωρ ήθελε να κυνηγήση έλάφι ή άγριοχοιρο, έβγαينه από τά Άνάκτορα κατά τά χειροματια, συνοδευόμενος από όλη την κυνηγετική του ακολουθία. Η Ίωσηφίνα και ή κυρίες της τιμής παρακολουθούσαν τό κυνήγι, έφιππες, με βαθυπράσινο φόρεμα άμαζόνος και καπελλάκι με μικρό φτερό άσπρο ή μαύρο. Σ'ένα μεγάλο κυνήγι στό Φοντενεμπλώ, ένα έλάφι κυνηγημένο έντρομο, πληγωμένο εφθασε στό μέρος που ήταν ή Αυτοκράτειρα. Τό ειχαν λαβώσει στα πόδια. Η Ίωσηφίνα συγκινημένη ειπε στον Αυτοκράτορα.

— Ναπολέον, σου ζητώ, έλεος για τό ζωό αυτό ! Εινε τόσο όρατο ! Μή τό σκοτώσης !

Ο Αυτοκράτωρ διέταξε να περιποιηθούν τό πληγωμένο έλάφι και ή Αυτοκράτειρα έβγαλε από τό λαιμό της μια χρυσή άλυσσιδα και την έπέρασε στό λαιμό του όραίου άγριμοιο. Οι κυνηγοί εδεσαν τις πληγές του, τό έληραν στα Άνάκτορα και τό άφσαν μέσα στό μεγάλο Άνακτορικόν κήπο. Σε λίγον καιρό τό έλάφι, γιατρεμένο, ήμερωμένο, στολισμένο πάντοτε με τή χρυσή άλυσσιδα, ετρεχε πίσω από την Ίωσηφίνα και έπερνε ωμή από τά χέρια της.

Κάποτε, ένας φίλος του με τόν όποιον ειχε τσακωθή για τους λογους αυτούς ήπασε άρρωστος. Ο Μαλουέν τόν έπεσκεφθη και του ειπε ψυχρά :

— Σε μωό, θά σε γιατρεύσω, και δέν θά σε ξαναϊδώ ποτέ πιά... Έτσι και συνέβη...

Κάποτε άλλους πάλι, ένας διάσημος φιλόσοφος πήγε και τόν βρηκε όπως τόν εύχαριστήγη γιατί ύστερα από τέσσερα χρόνια, ειχε γιατρευθεί έντελώς χρησιμοποιών κάποιον φάρμακο, που του ειχε η υποδειξει. Ο Μαλουέν τόν έκοιταξε με θαυμασμό και του ειπε :

Άγαλιάστε με ! Πρώτη φορά βλέπω έναν άνθρωπο που... άξίζει να εινε άσθενής !

Η οικειότης που ύπήρχε μεταξύ του Φρειδερίκου Β' της Πρωσίας και των αλικών του εχει μείνει παροιμιώδης.

Μιά μερα, λίγο πριν από την μάχη του Ρόσμπαχ ο Φρειδερίκος έλεγε στον στρατηγό του Κίντο Ιταλλιο πως αν εχανε την μάχη αυτή θά αποσυρόταν στη Βενετία όπου θά ζούσε έξασκών τό έπάγγελμα του γιατρού.

— Ωστε έννοείτε να εξακολουθήσετε τις σφαγές, Μεγαλειότατε ; τόν ρώτησε ο στρατηγός χαμογελώντας.