



Η ΣΤΗΝ ΤΩΝ ΝΕΜΡΩΔ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ο Μωπασσάν και το κουνελοτροφείο του. Η ούρα του Τόμ. Και μία ιστορία ψαρέματος. Τα κυνήγια του Καλίνο κ.λ.π.

Ο Γαβ γαβ Μωπασσάν διατηρούσε κοντά στο εξοχικό του σπίτι του Έτροντά, ένα κουνελοτροφείο αρκετά μεγάλης έκτασης. Οι χωριάτες όμως των οποίων τα κτήματα εσονόρευαν με το κουνελοτροφείο αυτό του ζητούσαν κάθε τόσο υπέρογκες αποζημιώσεις για τα λαχανικά τους που τους τα κατέστρεφαν τα κουνέλια. Στο τέλος, ο Μωπασσάν έχασε την ύπομνή του, και άπεράσισε... να εξολοθρευση τα κουνέλια του. Επήρε λοιπόν το τουφέκι του, και... άρχισε να τα κινηγάει συστηματικά.

Έτσι σε λίγων καιρό δεν είχε μείνει ούτε ένα κουνέλι σ' όλο το κουνελοτροφείο... Ο Μωπασσάν ανέπνευσε. Θά μπορούσε πλέον να ήσυχάζη από τις πολυέξοδες ζημιές τους!...

Μία νύχτα όμως που είχε πάει να κινή ένα περιπάτο στο «τέως» κουνελοτροφείο του, παρατήρησε μία ύποπτη σκιά που περιεφέρετο μέσα κει, με χίλιες δυο προφυλάξεις, κρατώντας ένα μεγάλο σακί.

«Θά είνε κανένας κακοποιός» σκέφθηκε ο Μωπασσάν και άφησε επάνω στη σκιά. Η σκιά έτρώμαζε και πρόφθασε να ξεφανισθή, έγκαταλείποντας όμως, στη βιάση της, το σακί. Ο Μωπασσάν τ' άνοιξε και είδε κατάπληκτος ότι ήταν γεμάτο... άρσενικά και θηλυκά κουνέλια!...

Τι είχε συμβεί; Κάποιος πονηρός χωριάτης, από τους συνορευόντας με το κουνελοτροφείο, προβλέποντας πως θάχανε το ταχικό του εισόδημα από τις ζημιές των κουνελιών, κατόπιν της εξολοθρευσεών των, εφρόντιζε άπλούστατα να... τα αντίκαθιστά!...

«Ένας περίφημος για τις τερατολογίες του Νερμωδ, διηγείτο ότι μία μέρα βρέθηκε μονάχος του σε μία έρημο, χωρίς να έχη τίποτε να βάλη στο στόμα του.

- Και πώς τα κατάφερες; ερώτησαν.
- Έκοψα την ουρά του φτωχού μου σκύλου, Τόμ, και δειπνήσαμε μ' αυτήν.
- Έδειπν ή σα τ ε ;... Ποιοί;
- Μά... το ψαχνό το έφαγα εγώ και το κόκαλο το έγλυψε... ο Τόμ!

Ένας χωρικός, γυρίζοντας, άπ' το κυνήγι, σταματά σε μία ταβέρνα.

Πώς τα πήγαμε σήμερα; τόν ρωτά ο ταβερνιάρης. Πέτυχες κανένα λαγό;

- Κανένα!
- Έ, λοιπόν εγώ, φίλε μου, έσοτώσα έναν χθές... Και τι λαγό! Φαντάσου πως έξυγίξε όχτώ όκάδες!
- Μά αυτό δ'ιν είν' τίποτα! Άπαντά ό χωρικός. Έγώ, προχθές, έσοκότσα έναν που ζύγιζε... δώδεκα όκάδες!
- Ο ταβερνιάρης ζύνει το κεφάλι του μ' άμηχανία. Κι ύστερα λέει:
- Τι να σου κάνω! Φταίω γώ που μίλησα πρώτος!...

Ίδου τώρα και μία ιστορία ψαρέματος. Δυο σύζυγο. ψαρεύουν καθισμένοι κοντά-κοντά κ' έχοντας όλη την προσοχή τους έστραμμένη στην πετονιά. Κάποιος ένοχλητικός διαβάτης που περνά σταματά, παρακολουθεί το ψάρεμά τους, και ρωτά τόν σύζυγο:

- Τιμπαί;
- Ο σύζυγος δ'ιν άπαντά.
- Τιμπαί, κύριε;
- Νέα σιαλή.
- Με τέτοιον καιρό έπρεπε να τιμπαή...
- Η σύζυγος γυρίζει τότε και λέει στον διαβάτη δείχνοντας τόν άνδρα της.
- Είνε μουγγός.
- Ά, συγγνώμη, λέει τότε ο διαβάτης. Δεν τό ήξερα... Μά έσείς κυρία μου, δε μου λέτε, τιμπαί;
- Η σύζυγος ύποσιωμένη στο ψάρεμά της δε βγάζει τιμμουδιά.
- Δεν βλέπω να πιάνετε κανένα ψάρι... Κι' όμως ο καιρός είνε θαυμάσιος...
- Καμιά άπάντηση.
- Δεν νομίζετε πώ, είνε περίεργη που δεν τιμπαί;
- Είνε ή σειρά του σύζυγου πιά να γυρίση και να ξεφορτωθή τόν

ΑΠΟ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΦΩΛΙΑ

Πώς αγαπούν τα κορίτσια. Οι άπιστίες του άρρενος. Η παρραστρατημένη μητέρα. Η σπαρακτική λύσις ενός δράματος.

Ποιός δεν ξέρει τους έξιδανικευμένους έρωτες των περιστεριών; Είνε στις έρωτικές τους σχέσεις έντελώς έξευγενισμένα, δεν μοιάζουν με τα άλλα πουλιά, δεν σμίγουν μεταξύ τους από άπλο έστικτο. Άρκει να παρακολουθήσει κανείς ένα έρωτευμένο ζευγάρι περιστεριών για να σχηματίση άμέσως την ιδέα ότι έχει μπρός του πλάσματα που λατρεύονται με πάθος. Τα φροσίματά τους, ή κινήσεις τους, ή ματιά τους, ή ζηλοτυπίες τους, οι θυμοί τους, τα πεισμάτά τους, το όλο τους δείχνει, ότι κάποιο αίσθημα ευγενικό και πολύ λεπτό τα έμψυχώνει...

Η περιστερά δεν δέχεται να φιληθή με άλλον, εκτός από τόν καλό της. Άν την πλησιάση κανένα άλλο σαρνικό περιστέρι, μ' έρωτικούς σκοπούς, δεν τού επιτίθεται με ραμφισμούς, άλλα πετάει εύθως κοντά στον έλκεκτό της, σάν να θέλη να τού πη:

- Αυτός ο άνήθικος ζητάει να με φιλήση. Προστάτεψέ με!...

Δεν μπορούμε όμως να πούμε το ίδιο και για το σαρνικό περιστέρι, για τόν περιστέρο. Ο άθλιος αυτός τα μουνταρεύει και ίδιος, όταν ή καλή του κλωσσιάζει και τού δίνεται ευκαιρία να κινή άπιστίες. Το ίδιο γίνεται και στους ανθρώπους. Άν βρη τότε καμιά περιστέρα άζευγάρωτη, την πολιορκεί στενωός.

Όπως όμως άγαπιούσαν θερμα και παράφορα τα περιστέρια, έτσι και ζηλεύουν άγρια.

Έξείνιο που τρέφουν περιστέρια τό ξέρουν αυτό. Γιατί ξετυλίγονται κάποτε στους περιστεριώνες έρωτικά δράματα άληθινά. Τα σχετικά βιβλία σημειώνουν πολλή τέτοια. Διαλέγουμε ένα, που άναφέρει ο Μπυφφόν στη σαργανατομο φυσική ιστορία του:

Είχε βγάσει τα μικρά του ένα ζευγάρι και καταγινόταν να τα άναθρέψη με στοργή. Στο μεταξύ όμως δεν ξέρει κανείς από ποιά άπότομη διαστροφή του μητρικού ένστικτου της ή περιστέρα άρχισε να ένδιαφέρεται για ένα περιστέρο χηροθύαμενο της γειτονικής φωλιάς. Λίγο-λίγο ή σχέσεις τους έπροχώρησαν και τάφησαν. Άρχισαν τότε τα φιλά, στην άρχή κλέφτικα, έπειτα όμως και μπρος στα μάτια του σύζυγου της. Αυτός ο φουκαγιάς βρέθηκε στην άναγκη να άνοιγη φοβερό κανά κάθε λίγο και λιγάκι με τόν τρίτον.

Τσιμπίματα, ξεπουπουλίσματα, καζό.

Στο μεταξύ όμως αυτό τα μικρά της φωλιάς παραμελήθηκαν. Πεινοοίαν και χάλαναν τόν κόσμο με τα τσιτσιριματά τους. Ποιός να τα τάτση τα φτωχά; Η μάνα τους είχε πάρει τις κακές στράτες και ο πατέρας τους βοϊκόταν διαρκώς μπλεγμένος σε άτελειώτους καυγάδες με τόν τρίτον. Τους καυγάδες αυτοίς ή άπιστος τους παρακολουθούσε όπως μάς βεβαιώνει ο Μπυφφόν, με μεγάλη άπόλαυσι και ευχαρίστησι. Της άρεγε φαίνεται να σκοτώνονται για το χατήρι της!...

Σιγά-σιγά όμως ο σύζυγος άπόκαμε να πιάνεται με τόν τρίτο, έλύγισε, υπέχωρησε. Και ή περιστέρα του έξετροχιάσθη έντελώς, έγινε έντελώς αδιάντροπη.

Ένα δειλινό τέλος ο Μπυφφόν είδε τόν βαρειόμοιρο τόν περιστέρο να κλείνη με τη πιο τραγική λύσι που θά μπορούσε να φανταστή κανείς, το παθητικό δράμα της ζωούλας του: Πήρε με τη μύτη του το ένα από τα μικρά του το σηκωσε ψηλά και το άφησε να πέση άπάνω στη στέγη και να σκοτωθή, μπρος στα μάτια της παρραστρατημένης μητέρας τη στιγμή που αυτή έρωτολογούσε με τόν τρίτο. Ο σύζυγος της, χωρίς να διατάξη έλαμε το ίδιο και για το δεύτερο παιδί τους και ύστερα πέταξε ψηλά και έξαφανίστηκε στο γαλανό άπειρο, χωρίς να ξαναφανή ποτέ πιά στον περιστεριώνα.

Φυσιοδίφης

Ένοχλητικό κύριο. Δείχοντάς του λοιπόν την γυναίκα του λέει στον διαβάτη:

Είνε κουφή!...

Κάποιος συναντά τόν άφηρημένο κυνηγό Καλίνο με το κυνηγετικό του τουφέκι στο χέρι.

- Έ, που πάς έτσι πρωί; τόν ρωτά.
- Στο κυνήγι... Έπειδή όμως δεν έχω χρήματα για να πάρω «άδεια» κυνηγιού, έσοκέφθηκα τό έξης: Θά πεταχθώ μία στιγμή να βάλο ένέχυρο τό τουφέκι μου... Έ, τι διάβολο! Θά μου δώσουν καμιά τριανταριά φράγκα τουλάχιστον δεν είν' έτσι;... Και τόσο μόνον εύτυχώς κοστίζει ή άδεια...

Ο Καλίνο πήγαине πάλι μύ μέρα στο κυνήγι, άφηρημένος όμως καθώς είνε, λησμόνησε να πάρη μαζί του σφαίρες.

Στύν δρόμο συναντά ένα λαγό. Ο Καλίνο άμέσως άρπάζει το τουφέκι του και σκοπεύει.

- Μά τι κάνεις εκεί; τού φωνάζει ένας φίλος του. Τό τουφέκι σου είνε άδειανό...
- Και μήπως τό ξέρει αυτό ο λαγός; άπαντά θυμωμένος ο Καλίνο.

