

ΤΟ ΜΥΣΤΙΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ, ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

Του HUGH CONWAY

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

"Ακουγα να βγαίνει από τα σφραγισμένα χείλη της μιά συνεχής επίκλησις, πότε αγγλικά και πότε ιταλικά, προς κάποιον τόν όποϊον άγαπούσε. Επικαλείτο τόν Άντωνό, και τού έλεγε μέσ'τόνερό της νά δυσιπιστή προς τόν Μαζάρι.

"Εντωμεταξύ έμένα με βασάνιζαν τά λόγια του κακούργου. "Ενοιωθα ότι τό άτιμο ψέμμα τόν ός τή στιγμή που θά βεβαιονόμουν ότι πράγματι ήταν ψέμμα, θά μου έτρωγε τήν καρδιά.

Πώς θά μάθαινα τήν άλήθεια ...

Δέν ύπήρχαν στον κόσμο παρά δυό άκόμη πρόσωπα, τά όποια ήξεραν τήν ιστορία της Παυλίνας, ό Τζένερι και ή γρηιά Τερέζα. Η Τερέζα είχε εξαφανισθεί κι ό Τζένερι βρισκόταν στη Σιβηρία. Όλα τά γεγονότα που προηγήθηκαν τού γάμου μου μου έρχοντο σαν στό μυαλό : ή σπουδή με τήν όποια ό Τζένερι ήθελε νά παντρεύη τήν άνιψιά του, ή επιθυμία του νά τήν ξεφορτωθή.

Αυτές ή ιδέες μ' έξερεθίζαν σε τέτοιο σημείο όστε νά φαίνομαι σά μισοτέλλος.

Είχα βγει νά πάω τόν άέρα μου και περπατούσα στη λεωφόρο. Δυό σχέδια πρόβαλλαν στό μυαλό μου. Το ένα ήταν νά πάω νά συμβουλευθώ τόν πιο περίφημο φρενολόγο γιατρό για νά μάθω άν έμεινε χαμιά έλλειψ θεαματίας τής Παυλίνας· τό άλλο ήταν νά πάω στό σπίτι της όδου Όράς όπου έγινε ή δολοφονία και νά τό εξετάσω από πάνω ός κάτω στό φως τής ημέρας.

Επήγα στό γιατρό. Τού τά είπα όλα, έκανα φρουζά της άτιμου οικογενείας του Μαζάρι. Δέν μπορούσα νά τόν μπάζω στην περιήχησή της Παυλίνας χωρίς νά τού τά πω όλα. Κατώρθωσα νά τόν κάνω νά ενδιαφερθή πολύ, άν και σε πολλά μέρη της άφηγήσεως μου διάκρινα ένα χαμόγελο άπιστίας στα χείλη του. Είχε δει και προηγουμένως τήν Παυλίνα και, καθώς μου είπε, ή σημερινή της κατάσταση δέν τόν έτρομάζε και τόσο.

"Άφησα έπειτα τό γιατρό και πήγα στό πρακτορείο που είχε αναλάβει νά νοικιάσει τό σπίτι της όδου Όράς. Έκει, έμαθα ότι τήν έποχή του έγγλημάτος, τό σπίτι κατοικείτο για κάμποσο καιρό από έναν Ιταλό, τού όποϊου είχαν ξεχάσει τό όνομα. Επειδή είχε πληρώσει τό νοίκι δέν έζητησαν πληροφορίες γι' αυτόν. Το σπίτι είχε μείνει από τότε ξενοκώμιστο. Τίποτε τό ξεχωριστό δέν ύπήρχε σ' αυτό, έκτός του ότι ό ιδιοκτήτης τού νοίκιαζε σε τιμή τήν όποια πολλοί εύρισκαν ύπεροχη.

Είπα πως ήθελα νά τό δω και μου έδωσαν τά κλειδιά έπειρασα τό άπόγευμα θεουνομία και τήν πιο παραμικρή γονία του, μά οι κόποι μου έμειναν χωρίς άποϊνή, γιατί δέν κατορθώσα ν' ανακαλύψω τίποτε. Δέν ύπήρχε σ' αυτό τό σπίτι κανένα μέρος όπου μπορούσαν νά είχαν κρύψει τό πτώμα. Δέν είχε ούτε κήπο για νά τό θάψουν σ' αυτόν. Έπέτρεψα τά κλειδιά λέγοντας ότι τό σπίτι δέν μου έκανε.

Κάθε μέρα που περνούσε και τό μαρτύριό μου μεγάλωνε. Μιά φαρμακερή άμφιβολία με βασάνιζε άδιακόπα. Τέλος ένα πρωί μου άναγγείλαν ότι ή Παυλίνα ήταν κιά έκτός κινδύνου, ότι έρχόταν στον έαυτό της.

Στόν έαυτό της : Τι έσήμαινε αυτό ; "Οχι θά τήν ξανάβλεπα όπως τήν είχα γνωρίσει άλλοτε ή όπως ήταν τή νύχτα της δολοφονίας ; Η καρδιά μου χτυπούσε πολύ δυνατά όταν πλησίασα στό κρεβάτι της. Άδύνατη, έξαντλημένη χωρίς θυνάμεις για νά κινήθη και νά μιλήσει άνοιξε τά μάτια της και με κοίταξε. Το βλέμμα της έξέφρασε άμέσως μιά καταπληξη σά νά μη με είχε δη ποτέ, μά συγχρόνως μου φάνερονε ότι τό λογικό της ξαναγύριζε.

Δέν μ' αναγνώρισε καθόλου. Συνέβη αυτό που είχε προβλέψει ό γιατρός. Φάνηκα σάν ξένος στα όφθαί της τά μάτια τά όποια τά ξανάβλεπες κοροισμένη. Έβγήκα από τό δωμάτιο γεμάτος δάκρυα. Στην καρδιά μου μεπερθευόταν ή χαρά και ό πόνος, ή έλπίδα και ή άνησυχία.

"Έξερνα τό βδελυρό ψέμμα του Μαζάρι μου ξανάρονε στη θύμησή μ' άρχισε νά με βασανίζει. Μου φαίνόταν σά νά τ' άκούω νά φωνάζη : «Σου είπα τήν άλήθεια ! Έμένα δέν σου άρέσει νά τήν πιστέψεις, μά αυτή εινε ή άλήθεια ! Δέν γίνεται ποτέ έτσι ένα έγγλημα χωρίς άπορημή».

Κ' έτσι όταν ήρθε κιά ή στιγμή τήν όποια είχα τόσο επιθυμεί, τήν όποια είχα όνειρευθεί, όταν τό λογικό ξαναγύρισε στην άγαπημένη μου φτωχή Παυλίνα, τό καταραμένο αυτό ψέμμα έννοια σά μ' έκιμηνένιζε, νά με συντριβή, νά καταστρέφη τή χαρά μου.

"Έπρεπε νά μάθω. Πώς όμως ; Μπορούσα νά ρωτήσω τήν Παυ-

λίνα ; Θά μπορούσα νά ύπολογίζω σε μιάν άπάντηση εκ μέρους της ; Και άκόμη ή άπάντησις της αυτή θά με καθυσάχαζε ; "Ω ! άν κατορθώσα νά δω τόν Τζένερι ! "Ήταν ίσως γι' αυτό κακούργος, μά άσφαλως δέν ήταν της ίδιας ράτσας με τό Μαζάρι.

"Υπό τό κράτος όλων αυτών των σκέψεων, κατέβηκα σε μιά έξωφρενική άπόφαση. "Όταν κινδυνεύει κανενός ή ζωή καταλήγει στα άκρα. Έμένα κινδύνευε κάτι παραπάνω από τή ζωή μου : κινδύνευε ή εύτυχία και ή τιμή ή δική μου και άκόμα και της Παυλίνας.

Γι' αυτό άποφάσισα νά πραγματοποιήσω τό τρελλό μου σχέδιο. Θά πήγαινα στη Σιβηρία και με κάθε τρόπο θά προσπαθούσα νά βρω τόν Τζένερι για νά μάθω άπ' αυτόν τήν άλήθεια !

VI

ΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

"Έπρεπε νά διασχίσω δλόκληρη τήν Ευρώπη, τή μισή Άσία μόνο και μόνο για νά συνιμιλήσω λίγα λεπτά με ένα Ρώσο πολιτικό κατάδιχο ! Ένα τέτοιο σχέδιο φαίνεται τρελλό και όμως άποφάσισα νά τό πραγματοποιήσω. Το χρέμμα, πού εινε τό σπουδαιότερο πράγμα σ' αυτές τις περιπτώσεις, τό είχα άφθονο και θά τό σκοπούσα άσολύγηστα. Επίσης μά συστατική έπιστολή προς τόν πρεσβευτή της Άγγλίας στη Πετρούπολη μου έξασφάλιζε κάθε προστασία και ύποστηρίξη των Ρωσικών άρχών.

Από τό άλλο μέρος ή καλή μου Σούζη μου ύποσχέθηκε νά συμμορφωθή κατά γούμου προς τις οδηγίες που της άφησα : μόλις ή κατάσταση της Παυλίνας έβελτιώνετο άρκετά, θά τήν έπήγαμε σε μιά λουτρόπολη. Τίποτε δέν θά της έλειπε, θά ικανοποιούσε και τή παραμικρή της επιθυμία. "Αν ή περιεργεία της έκινετο και ζητούσε νά μάθω πως βρισκόταν στο σπίτι μου, ή Σούζη θά της έλεγε ότι ένας συγγενής, ταξιδεύοντας στην Άγγλία, τήν είχε έμπιστευθεί στις φροντίδες της. Έφσον δε θά θυμόταν τά γεγονότα των τελευταίων μηνών, θά τήν άφηνε ν' άγνοή τό γάμο της μαζί μου.

"Η Σούζη ήθελε νά μου γράψη στην Πετρούπολη, στη Μόσχα και σε άλλες πόλεις της Ρωσίας όπου λογάριάζα νά σταθώ.

Τήν έπομένη ελογάριασα νά ρύγω. Το διαβατήριό μου είχε ύπογραφεί, ή άποσκευές μου ήσαν έτοιμες, όλα ήταν έν τάξει.

Για μιά στιγμή θέλησα νά δω τήν Παυλίνα. Ίσως αυτή θά ήταν ή τελευταία φορά. Καθώς πληροφορηθήκα ότι κοιμόταν, άνέβηκα άδύρως τή σκάλα και μπήκα μέσα στην κάμαρά της. "Ορθιος μπροστά στό προσκεφάλι της γέμισα με τήν εικόνα της τά μάτια μου και τήν καρδιά μου τό κεφάλι της αναπαύονταν στό μαξιλάρι και ή κανονική της άναπνοή άναστήλωνε έλαφρά τό στήθος της. Μου φάνηκε ώραία σάν άγγελος. Θά όριζόμουν έκείνη τή στιγμή ότι εινε ή άγνωτέρα των γυναικών. Και όμως έφευγα σε λίγο για τή Σιβηρία.

"Όταν έφτασα στην Πετρούπολη μου είπαν ότι θά εύρισκα πολλά έμποδια στην πραγματοποίηση του σχεδίου μου, μά επειδή ή ύπόθεσις μου έστρεφέτο ολοσχιόλου πολιτικού χαρακτήρος και επειδή ή συστατικές μου έπιστολές προήρχοντο από υψηλά πρόσωπα, ίσως νά κατορθώνα νά ύπερηθίσω τά έμποδια αυτά.

Με ρώτησαν ποιος ήταν ό έξοριστός. Τους άπάντησα ότι ήταν ένας Ιταλός, ένας συναμότης. Δέν ήμουν τόσο άπερισκέπτος όστε νά φανταστώ ότι είχε αναμειχθεί στην ύπόθεση για τήν όποια έξορίστη με τόν όνομα Τζένερι. Και πράγματι στους καταλόγους των έξοριστων, δέν ύπήρχε πουθενά γραμμένο τό όνομα αυτό. Μά αυτό λίγο μ' ένδιέφερε, ή άστυνομία θά κατορθώανε χωρίς άλλο νά τόν ανακαλύψη.

Τό διαβατήριό με τό όποιο μ' έφοδίασαν μου έπέτρεπε νά ταξιδεύω ως τά τελευταία όρια του Κράτους του Τσάρου στην Άσία, άν αυτή ήταν ή επιθυμία μου. (Άκολουθεί)

ΠΡΟΣΕΧΕΣΤΑΤΑ

ΣΤΟ "ΜΠΟΥΚΕΤΟ..

«Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΕ...»

Τό πλέον αισθηματικό, τό σπαρτακτικότερον και γοητευτικότερον των μυθιστορημάτων.



Άναγνώριση, κατάκοιτος οί μιά γυναίκα της φυλακής, τό δόκτορα Τζένερι