

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΟΣΚΑΡ ΟΥΔΪΛΝΤ

Οι μεγαλοφυείς κ' οι ήλιθιοι

Μιλούσαν κάποτε μπροστά στον Όσκαρ Ουάιλντ για τις ψυχολογικές θεωρίες του Μάξ Νορντάου για το βιβλίο του «'Εκφυλισμός» όπου τις αναπτύσσει. Άνεφεραν, μεταξύ άλλων, και το περίφημο κεφάλαιο, όπου ο Νορντάου λέει ότι κάθε σχεδόν μεγαλοφυής εινε τρελλός.

Ο Ουάιλντ στην άρχή φαινόταν σά να είχε προσβληθεί ο ίδιος από την ιδέα αυτή του Νορντάου. Μά κατόπιν άνακτώντας την ήρεμία του, ειπε :

— Ίσως οι μεγαλοφυείς να εινε τρελλοί. Μά τότε τι εινε λοιπόν η άνθρωπότης, άφου όλοι οι άνθρωποι εινε ήλιθιοι ;

***** Ο Ουάιλντ κι' ο Κουρεύς**

Ένα χρόνο πρό του θανάτου του, ο Όσκαρ Ουάιλντ είχε νοιώσει ότι θά πέθαινε γρήγορα. Μιλούσε μ' άνηouxία για το θάνατο κι' όλα τα συνέδεε με αυτόν. Σχρτικό εινε το ακόλουθο ανέκδοτο.

Μιά μέρα, καθώς περπατούσε στις όχθες του Σηκουάνα, ειβε σχυμμένο πάνω από το κιγκλίδωμα μιάς γεφυράς ένα νέο ό όποτος έκοιταζε θλιμμένος το νερό που κυλούσε.

Ο Ουάιλντ τον έπλησίασε για να τον παρηγορήσει και τον έρώτησε.

— Είστε άπελπισμένος ;
— Τότε ό νέος στρέφοντας πίσω, του άπάντησε :
— Όχι, είμαι... κουρεύς !...

Η ντροπή του Άντρέ Ζίντ

Η φυλάκις συνέτριψε κυριολεκτικώς τον Ουάιλντ. Όταν μετά την άποφυλάκισή του καθόταν με το διάσημο γάλλο συγγραφέα Άντρέ Ζίντ, στά παρισινά κέντρα, του όμολογούσε πως έννοιωθε τον εαυτό του πολύ κουρασμένο. Ωστόσο ειχε προσέξει ότι ό σάκις βρισκόntonταν μαζί ό Ζίντ καθόταν έτσι ώστε να έχη στραμμένες τις πλάτες του προς τον κόσμο που περνούσε και τουτο έπειδή δεν ήθελε να τον βλέπουν μαζί με τον Ουάιλντ και ντροπιάζεται.

Μά μιά μέρα ό μεγάλος Άγγλος ποιητής δεν έκρατήθηκε πιά και με μιά έκρηξη ύπερηφάνειας του ειπε :

— Ω! Ζίντ! γύρισε αλλοιώς... Έλα από δω !... Έγώ όταν άλλοτε συναντούσα, μετά την άποφυλάκισή του, το Βερλαίν, δεν κοκκίνιζα έπειδή βρισκόμουν κοντά του... Και μ' όλον που ήμουν πλούσιος, εύφημος, φορτωμένος από δόξα, μου περιποιούσε τιμή το να με βλέπουν κοντά του κι' όταν ακόμα ό Βερλαίν ήταν μεθυσμένος...

Σέ λίγο ό Ζίντ προσπαθώντας να τον ένθαρρύνη στην άπογοήτευσή του, του έπενθύμισε μιά παλιά του ύπόσχεση (να γράψη δράμα). Τότε ό Ουάιλντ του άπάντησε με πόνο.

— Δέ μπορώ πιά... Δέν πρέπει να ζητάτε τέτοια πράγματα από ένα άνθρωπο σ υ ν τ ρ ι μ έ ν ο !...
Ο Ζίντ, από τότε, δέν τον ξαναειδε ζωντανό...

***** 15 μέρες στο μουτρωδιμ**

Το ακόλουθο ανέκδοτο, σχετικό με τη φυλάκισή του, το διηγείται ο ίδιος ό Ουάιλντ :

«Στη φυλακή δέν μās έβγαζαν από τα κελιά μας παρά μιά ώρα την ήμερα. Μās έβριζαν τότε και περπατούσαμε σε μιά κυκλική αούλη τον ένα πίσω από τον άλλο, άπαγορεύοντάς μας αούτηρά να κουβεντιάζουμε μεταξύ μας. Οι φυλακές μας έπέβλεπαν κι' έτιμωρείτο αούτηρά έκείνον τον όποιον θά έπιαναν να μιλάη. Έξη βδομάδες βρισκόμουν στην φυλακή χωρίς να έχω μιλήσει σε κανένα. Ένα βράδυ καθώς κάναμε το συνηθισμένο αυτό περίπαιτο στην αούλη, άκουσα έξαφνα τόνομά μου. Ένας κατάδικος που βρισκόταν πίσω μου μου ειπε τα έξης :

— Κύριε Ουάιλντ, σάς λυπούμαι γιατί σείς ύποφέρετε πιά πολύ από μās.

Τότε καταβάλλοντας μιά τεράστια προσπάθεια για να μη γίνω άντιληπτός από τους φυλακες, του άπάντησα χωρίς να στραφώ πίσω.

— Όχι φιλε μου, όλοι ύποφέρουμε το ίδιο.
Η συνομιλία μας αούτή έξακολούθησε και τις άλλες ήμερες, ως

ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΤΕ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΑ

Στη Ρωσία στα χρόνια του παλαιού καθεστώτος οι ραβδισμοί ήτο μιά ποιηή πολύ συνηή για τα μικρά παραπτώματα. Μιά ήμερα ό Μουσης Μολούμ κατεδικάσθη σ' αούτη την έλαφρά για τη ρασαική δικαιοσύνη, αλλά πολύ όδυνηρή ποιηή. Εύτυχώς όμως γι' αυτόν όταν τον έπληγαν στον τόπο τη; έκτελέσεως άνεγνωρίσε στο πρόσπαιτο τού δημίου έναν όμογενή του.

— Α, έσκέφη ό Έβραιος, με λίγα χρήματα θά ξεμπερδέψω μ' αούτο το παλληκάρι.

Και πέρνοντας το δήμιο ίδιαιτέρως του έσφύριξε στο αούτι :
— Σας δίνω έκατο ρούβλια, άν άντι να με χτυπήσετε, κάνετε ήθεν πως με ραβδίζετε χωρίς να αισθανθώ το παραμικρό.

— Καλά, ειπε ό άλλος Έβραιος. Άλλά μου δίνετε λίγα. Δόστε μου διακόσια ρούβλια και η ύπόθεσις τελειώνει.

— Τι να γίνη. Πάρτε τα.

Και άμέσως ό Μουσης Μολούμ ξεπλώθηκε μπρούμυτα με γυμνή τη ράχι. Η ποιηή ήτο εικός—πέντε ραβδισμοί. Τα χτυπήματα διεδέχοντο το ένα το άλλο χωρίς να κάμουν την παραμικρή ένόχλησι στην Μολούμ. Ο δήμιος ήτο εύσυνείδητος; άέναντι των διακοσιών ρουβλίων.

Στο εικόστο πέμπτο χτύπημα όμως ό δήμιος του κατάφερε ένα τόσο δυνατό χτύπημα ώστε ό δυστυχισμένος ό Μολούμ έκαμε δέκα λεπτό να σηκωθεί. Έπί τέλους όταν έστάθηκε στα πόδια του ειπε στο δήμιο :

— Δέν έντροπήκες να με χτυπήσης έτσι άφου έσέπεισες τα διακόσια ρούβλια.

— Με συγχωρείτε. Άλλά ήθελα να έκτιμήσετε τι έκερδίσατε με τα διακόσια σας ρούβλια που δώσατε.

Η γυναίκα του άρώστου στο γιατρό.

— Έλπίζω γιατρέ μου ότι θά μās κάμειτε μιά μικρή έκπτωση.

— Μά για ποιά λόγο ;
— Ο άντρας μου εινε έκείνος που μετέδωσε τη γρίπη σ' όλη τη συνοικία.

Μιά ευκαιρία που δέν πρέπει να χάνεται.

Ο Ντίι, φορτωμένος, ένα πρωί, μ' ένα σωρό πακέτα στο χέρι, φώναξε ένα ταξι :

— Πόσα θέλει για να με πās στο Πικανέλλυ ;
— Την κούρσα και τρία σελλίνια πουρουπούα.

— Α !... Και για τα πακέτα μου ;

— Μπā !... Δέν μου φαίνονται βαρούά. Σου τα παίρνω τζάμπα...

— Ωραία !... ειπε άμέσως ό έξυπνος Ντίι. Τότε πήρε σε παρακαλό τα πακέτα μου με το ταξι σου και έγω έρχομαι πίσω με τα πόδια !...

.....
... που μιά μέρα μās άντελήφθη ό φύλακας και φώνωσε :

— Ο 33 (33 ήταν ό αριθμός μου) και ό 48 να βγουν από τη γκαμή.

— Όταν έβγήκαμε, ό φύλακας έξακολούθησε.

— Έμπρός, πάμε για τον κύριο Διευθυντή !
Δέν μ' έννοιαξε διόλου για την τιμωρία που με περίμενε. Έτρεμα όμως μήπως τιμωρηθί ή φίλος μου, γιατί ό διευθυντής ήταν τρομερός και δέν άστενειόταν. Έπειδή η έξέτασις θά γινόταν χωριστά, έμπασαν πρώτο στο γραφετο του διευθυντού το φίλο μου. (Έδω πρέπει να σās πω ότι η ποιηή έκείνου που άρχισε να μιλάη πρώτος ήταν διπλάσια από έκείνου που του άπάντησε και γιαυτό ό Διευθυντής ήθελε να μάη ποιάς μιλήσε πρώτος). Φυσικά ό φίλος μου 48 που ήταν ένα λαμπρό παιδί ειπε ότι αυτός μιλήσε πρώτος. Και όταν ύστερα με φώναξε ό διευθυντής κ' έμένα του ειπα ότι έγω μιλήσα. Τότε ό διευθυντής κοκκίνισε σά να μίη καταλάβαινε :

— Μά ό 48, ειπε, μου όμολόγησε ότι αυτός μιλήσε πρώτος. Και γι' αούτο τον έτιμωρησε με 15 ήμερών κλείσιμο στο μουτρωδιμ.

Άξαφνα η όψη του διευθυντού φωτίστηκε και ειπε :
— Άφου έπιμένεις ότι και σū μιλήσες πρώτος, τότε πάρε και σū άλλες 15 ήμερες !...



Ο Γάλλος ποιητής ΛΕΚΟΝΤ ΝΤΕ ΛΙΑ