

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ, ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΙΩΝ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

Του HUGH CONWAY

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

Είχα την πρόθεση ν' αγοράσω ένα καινούριο σπίτι. Μά για ποιά λόγο; Ή Παυλίνα ήταν άνοιξη να τὸ διευθύνη. Μένανε λοιπόν σάν ξηριτίες στο παλιό μου διαμέρισμα.

Είχα πάψει νὰ δέχομαι στο σπίτι μου τούς φίλους μου. Μερικοί τὸ ἀπέδιδαν αὐτὸ στοῦ ἐξήλενα τῆ γυναίκα μου. Μά καί σήμερα ἀκόμα δὲν ξέρει κανεὶς τὴν ἀλήθεια. Ἡ ἀτύχητη ὠϊορραγία τῆς γυναίκας μου με γοήτευε ὅπως θὰ με γοήτευε μιὰ εικόνα ἢ ἀγαλμα.

Πλησιάζαυε ἔτσι στο τέλος τοῦ χειμῶνος. Εὐτυχῶς πού ἀγαποῦσα τὰ βιβλία, γιατί χωρίς αὐτὰ ἡ ζωή μου θὰ ἦταν φρικωδῶς μονότονη. Δέ μπορούνα βέβαια ν' ἀφήνω τὴν Παυλίνα μόνη καί νὰ τρέχω στίς συγκεντρώσεις. Ἐδιάβαζα, ἐσπούδαζα ἐνῶ ἡ γυναίκα μου καθόταν σιωπηλὴ ἀπέναντί μου.

Είχα στερηθεῖ ὁμως τῆς μουσικῆς, γιατί προκαλοῦσε ἕνα τρομερὸ ἐρεθισμὸ στὰ νεῦρα τῆς Παυλίνας. Οἱ ἦχοι πού ἐμένα με γοήτευαν, ἐκείνη τὴν ἐξήγγιζαν. Γι' αὐτὸ, ἐφόρην ἡ Παυλίνα δὲν ἔβγαυε περίπατο με τὴν Σουζήν, τὸ πιάνο μου ἔμεινε κλειστό. Ἐκείνοι μόνο πού ἀγαποῦν τὴν μουσική ὅπως ἐγὼ μπορούν νὰ καταλάβουν τί μου στοίχιζε ἡ στέρησις τῆς.

Μιὰ μέρα βροχιόμον μόνος στο σπίτι. Μοῦ ἀνήγγειλαν ὅτι ἕνας κύριος ἤθελε νὰ με δεῖ. Δὲν εἶχε ὄψει τὴν κάρτα του, μά εἶπε ἄπλοως ἔν ἐρχόταν ἀπὸ τὴν Γενεὴν. Ἀμέως; ἀσέφτηκα ὅτι θὰ ἦταν ὁ Μακάρι. Ἡ πρώτη μου σκέψις ἦταν νὰ τὸν εἰδοποιήσω ὅτι δέ μπορούσα νὰ τὸν δεχθῶ. Τὰ προσβλητικὰ λόγια πού μοῦ εἶχε πῆ στην τελευταία μας συνάντησι σχετικῶς με τὸ παρελθόν τῆς Παυλίνας μοῦ ξαναχρόντισαν στο μυαλό κάθε μέρα. Μά ὁ Μακάρι ἦταν ὁ μόνος δεσμός μεταξύ τῆς Παυλίνας καί τοῦ παρελθόντος τῆς ἀφοῦ ὁ Τσένερι εἶχε φύγει γιὰ πάντα.

Ἦταν ὁ μόνος πού θὰ μπορούσε νὰ μοῦ δώσῃ μερικῆς πληροφορίας γιὰ τὴ γυναίκα μου, ὁ μόνος πού θὰ μπορούσε ἴσως νὰ κεντρώσῃ τὸ κοιμημένο τῆς λογικῶ, θυμίζοντάς τῆς σκηνῆς καί γεγονότα τοῦ παρελθόντος. Γι'αὐτὸ ἀποφάσισα νὰ τὸν δεχθῶ καί νὰ τὸν παρουσιάσω στην Παυλίνα.

Μόλις μπῆκε μέσα ὁ Μακάρι, κατάλαβα παρ' ὅλη τὴν ἐγκάρδια χειραψία του, ὅτι ἡ ἐπισκεψις του δὲν προοιωνίζε κανένα καλὸ. Ἐνῶ ἐγὼ χτυποῦσα τὸ κουδούνι γιὰ νὰ μᾶς φέρονν κρασί καί ποῦρα, ἐκείνος μοῦ εἶπε χαμογελῶντας:

- Καθὼς βλέπετε, ἐρχάτηκα τὸ λόγο μου.
- Εἶνε πολλὸς καιρὸς πού βρισκαστε στην Ἀγγλία; τὸν ἐρώτησα.
- Λυὸ ἡμέρες.
- Πόσον καιρὸ θὰ μείνετε ἐδῶ;
- Ὡς ὅτου με χρειαστοῦν πάλι στοῦ ἔξωτερικῶ. Ἡ ὑπόθεσι: ἐκεῖ κάτω δὲν πάνε καί τόσο καλὰ. Πρέπει νὰ περιμένω νὰ ξανακαθαρίσῃ ἡ ἀτμόσφαιρα.

Καί ἐπειδὴ τοῦ ἔρριξα ἕνα περίεργο βλέμμα καθὼς τὸν ἀκούγα νὰ μιλάῃ ἔτσι, μοῦ εἶπε:

- Ὑπέθετα ὅτι τὸ ἐπάγγελμά μου σὰς ἦταν γνωστό;
- Εἶστε συννομιότης, ἔτσι δὲν εἶνε; Λέω αὐτὴ τὴ λέξι γιὰ νὰ σὰς θίξω, ἀλλὰ αὐτὴ μοῦ ἤρθε στο στόμα ὡς πιὸ κατάλληλη.
- Ναι, συννομιότης, ἐπαναστάτης, ἀπόστολος τῆς ἐλευθερίας, ὅποιο σὰς ἀρέσει ἀπὸ τὰ τρία.
- Καί ἡ πατριδα σας ἐλευθερώθηκε πιά;
- Ναι, ἄλλες πατριδες δὲν εἶνε ἀκόμα ἐλεύθερες. Ἐργάζομαι γι' αὐτές. Ὁ φίλος μας ὁ Τσένερι ἔκανε τὴν ἴδια δουλειά, μά δυστυχῶς δὲ θὰ δουλέψῃ πιά.
- Πέθανε; ρώτησα συγκινημένος.
- Πέθανε γιὰ μᾶς. Μερικῶς βδομάδες μετὰ τὴν ἀναχώρησι σας ἀπὸ τὴ Γενεὴν, συνελήφθη στη Πετροῦπολη, ὅπου καί ἔμεινε πολλοῦς μῆνες προφυλακισμένος μέχρι τῆς δίκης του...

- Καί κατόπι τί συνέβη.

- Αὐτὸ πού συμβαίνει πάντοτε. Τὸν ἔστειλαν στη Σιβηρία, μά κατὰ διὰ εἰκοσι χρόνων καταναγκαστικὰ ἔργα.

"Ἄν καί δὲ συμπαιθοῦσα καθόλου τὸν Τσένερ, ἐν τούτοις ἀνατριχίασα ἀπὸ φρίκη.

- Καί σὲς γλυτώσατε; ρώτησα.
- Φυσικῶς, γιατί ἂν δὲ γλυτώνα δὲ θὰ βρισκόμουν ἐδῶ αὐτὴ τὴ στιγμή, ὁ του δοκιμάζω τὰ ἐξάισια ποῦρα σας καί τὸ ἐκλεκτὸ κρασί σας.
- Μοῦ εἶχε κάνει ἐντύπωσι ἡ ἀδιαφορία με τὴν ὅποια μιλοῦσε αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος γιὰ τίς δυστυχίες τοῦ φίλου του.
- Τώρα, κύριε Βάγκαν θὰ μιλήσουμε γιὰ τίς ὑποθέσεις μας. Πρέπει νὰ περιμένετε μιὰ θλιβερὴ ἐκπλήξι πού θὰ σὰς κάνω. Ἐν πρώτοις θὰ σὰς ρωτήσω τί σὰς εἶπε ὁ Τσένερι γιὰ μένα;
- Μοῦ εἶπε τὸ ὄνομά σας.
- Δὲν σὰς εἶπε τὸ ἀληθινὸ μου ὄνομα, ὅπως δὲν σὰς ἔχει πῆ καί

τὸ δικὸ του. Ἐγὼ λέγομαι Μίος καί ἡ Πιυλίνα εἶνε ἀδελφὴ μου.

Μιὰ τέτοια ἀποκάλυψις ἔπρεπε νὸ μοῦ κάνῃ, μεγάλη ἐντύπωσι. Μά ἀμέσως θυμῆθηκα ὅσα μοῦ εἶχε πῆ ὁ δόκτωρ Τσένερι γιὰ τὸν ἔρωτα τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ πρὸς τὴν Παυλίνα καί δὲν ἔδωσα οὔτε μιὰ στιγμὴ πλῆσι τὰ λόγια του. Σκέφθηκα ὁμως ὅτι θὰ ἦταν καλλίτερα νὰ τὸν ἀκούσω ὡς τὸ τέλος καί τοῦ ἀπάντησα.

- Ἀλήθεια, ὁ Τσένερι δὲν μοῦ τὸ εἶχε περὶ αὐτό.

- Τότε θὰ σὰς διηγηθῶ τὴν ἱστορία μου ὅσο μπορῶ πιὸ σύντομα. Εἶμαι γνωστός στοῦ ἔξωτερικῶ ὡς διάφορα ὄνοματα, μά σὰς τὸ ξαναλέω, τὸ ἀληθινὸ μου ὄνομα, εἶνε Μίος. Ὁ πατέρας μου, ὁ πατέρας τῆς Παυλίνας, παντρεύθηκε τὴν ἀδελφὴ τοῦ δόκτωρος Τσένερι. Πέθανε πολὺ νέος καί ἀφήσε ὅλη τὴ μεγάλη περιουσία του στη διάθεσι τῆς γυναίκας του. Μά καί κείνη πέθανε λίγων καιρῶ κατόπι, ἀφήνοντας τὴν περιουσία τῆς στὰ χέρια τοῦ θεοῦ με τὴν ἐντολή νὰ τὴ μοιράσῃ ἀργότερα στην ἀδελφὴ μου καί σὲ μένα. Ἐερετε τί ἔγινε αὐτὴ ἡ περιουσία; Σπαταλήθηκε γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Ἰταλίας. Χρησίμευσε γιὰ νὰ συντηρήσῃ χιλιάδες Ἐρυθροχρότων καί νὰ προηγηθῇ ὅλα καί πολεμοφόδια στοῦς Ἰταλοῦς πατριώτες. Ποτέ μου δὲν ἐμέμφθηκα γι' αὐτὸ τὸ δόκτωρ Τσένερι. Ὅταν μάλιστα ἔμαθα πὸς εἶχε διαθέσει τὰ χρήματά μας τὸν ἐσυγχώρησα με ὅλη μου τὴν καρδιά.

- Ἄς μὴ γίνῃ πιά λόγος γι' αὐτὴ τὴ λεπτομέρεια, τοῦ εἶπα.

- Δὲν βλέπω τὰ πράγματα ὅπως τὰ βλέπετε σὲς, μοῦ ἀπάντησε. Ἡ Ἰταλία εἶνε ἐλευθερὴ τώρα, χωρὰ μεγάλῃ καί πλουσία. Ἄκουσε λοιπὸν ποιά εἶνε ἡ ἰδέα μου. Νομίζω ὅτι ἀν αὐτὰ τὰ γεγονότα πού σὰς ἀρηγήθηκα πρὸ ὀλίγου ἔφταναν ὡς τ' αὐτὰ τοῦ βασιλέως Βίκτωρος Ἐμμανουήλ θὰ κερδίσαμε πολλὰ πράγματα.

"Ἄν, με μιὰ λέξι, σὲς, γιὰ λογαριασμὸ τῆς συζύγου σας καί ἐγὼ γιὰ λογαριασμὸ μου ἀναφέραμε ὅτι ὁ Τσένερι κατεχράσθη τὴν περιουσία μας καί τὴν ἐχρησιμοποίησε ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τῆς Ἰταλίας, νομίζω ὅτι ἡ Ἰταλικὴ Κυβέρνησις θὰ μᾶς ὑποστήριζε. Ἐσεῖς ἔχετε φίλους στην Ἀγγλία οἱ ὅποιοι θὰ μπορούσαν νὰ ὑποστηρίξουν τὴν αἰτήσι σας. Ἐγὼ ἔχω πάλι φίλους στην Ἰταλία, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τὸ Γαριβὰλδι πού θὰ μπορούσε νὰ πιστοποιήσῃ τὸ ποσὸν τῆς περιουσίας μας.

Ἡ ἱστορία του αὐτὴ φαινόταν σάν ἀληθινὴ καί ἀρχισα νὰ πιστεύω πὸς ἦταν ἀδελφός τῆς γυναίκας μου, πρᾶγμα πού ὁ Τσένερι μοῦ τὸ εἶχε ἀποκρύψει ποῖος ξέρει γιὰ ποιά λόγο.

- Εἶμαι ἀρετὰ πλούσιος, τοῦ εἶπα.

- Μά ἐγὼ δὲν ἔχω πεντάρα! μοῦ ἀπάντησε γελῶντας με εὐκρινεῖα. Ὑποθέτω ὅτι πρέπει γιὰ τὸ συμφέρον τῆς γυναίκας σας νὰ μὴν περιφρονήσετε αὐτὴ τὴν ὑπόθεσι.

- Θὰ σκεφθῶ, τοῦ εἶπα πάλι.

- Ἔστο! Ἐντομεταξὺ ἐγὼ θὰ συγκεντρώσω τὰ χαρτιά μου καί θὰ ἐτοιμάσω τὴν αἰτήσι μου. Καί τώρα θὰ μπορούσα νὰ δῶ τὴν ἀδελφὴ μου;

- Θὰ ἐπιστρέψῃ σὲ λίγο. Ἄν θέλετε τὴν περιμένετε.

- Εἶνε καλλίτερα;

Τοῦ τὸ ἀπάντησα κουνώντας ἀρνητικὰ τὸ κεφάλι μου.

- Δυστυχισμένο κορίτσι! εἶπε. Φοβᾶμαι πὸς δὲν θὰ μ' ἀναγνωρίσῃ. Ἐμένα, ἐκτός ἀπὸ τὴν παιδικὴν μὲ ἡλικία, λίγα χρόνα μαζί. Εἶμαι, κίθως τὸ βλέπετε, πολὺ μεγαλύτερος τῆς καί ἀπὸ δεκαοκτὼ χρόνων, δὲν κάνω ἄλλο παρὰ νὰ συνομιλῶ καί νὰ πολεμῶ. Ὑπ' αὐτούς τούς ὅρους οἱ οἰκογενειακοὶ δεσμοὶ χαλαρώνοντι.

Εἶνε ἀλήθεια, εἰ δὲν ἐπίστευα σὲ ὅλα ὅσα μοῦ ἔλεγε.

- Κύριε Μακάρι... πῆγα νὰ τοῦ πῶ.

- Συγγνώμη, με διέκοψε, τὸ ὄνομά μου εἶνε Μίος.

- Τότε κύριε Μίος, θὰ σὰς παρκαλοῦσα νὰ μοῦ δώσετε μερικῆς πληροφορίας ἐπὶ τῆς καταστροφῆς, ἡ ὅποια ἐστέρησε τὴ γυναίκα μου τοῦ λογικῶ τῆς...

Πῆρε ὕψος σοβαρὸ καί μοῦ ἀπάντησε:

- Δέ μπορῶ αὐτὴ τὴ στιγμή. Θὰ σὰς τὸ πῶ σὲ ὀκτὼ μέρες.

- Θὰ ἔπρεπε ὁμως νὰ μοῦ ἐξηγήσετε τουλάχιστο τὰ λόγια, τὰ ὅποια μοῦ εἶπατε, ὅταν ἐχωριστήκαμε στη Γενεὴν.

- Σὰς ζητῶ συγγνώμη γιαντά, γιατί τὰ εἶπα χωρὶς νὰ σκεφθῶ. Μά ἐπειδὴ δὲ θυμοῦμαι πιά τί σὰς εἶπα, θὰ μοῦ ἦταν ἀδύνατο νὰ σὰς δώσω τὴν ἐξηγήσι πού ζητάτε.

(Ἀκολουθεῖ.)

=====

ΠΡΟΣΕΧΕΣΤΑΤΑ ΣΤΟ "ΜΠΟΥΚΕΤΟ.."

«Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΕ...»

Τὸ πλῆον αἰσθηματικόν, τὸ σπαρτακτικώτερον καί γοητευτικώτερον τῶν μυθιστορημάτων.