

ΤΟ ΜΥΣΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ - ΕΦΑΜΙΛΙΑΝ ΤΟΥ ΒΕΡΘΕΡΟΥ

ΤΟΥ ΟΥΓΟΥ ΦΩΣΚΟΛΟΥ



Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΟΡΤΙΣ



(Συνέχεια εκ του προηγουμένου)

Τό ένα γράμμα του από την 'Αλεξάνδρεια καθώς και τό άλλο από τό Ρίμνο, δέν είχαν φθάσει ακόμα. Κι' εγώ, καθώς και ή μητέρα του, νομίζαμε πως ήταν ακόμα στή Γαλλία, γι' αυτό δέ ή άπροσδόκητη αυτή έπιστοφή του ήπρητέου του, μās έκανε νά προσιοθανόμθα κάτι κακό γιά τό 'Ιακώβό μας. 'Ο ήπρητής, μόλις μās είδε, άρχισε νά μās διηγείται τά εξής :

«'Ο κύριός μου εινε ακόμα στήν έξοχή. Δέν μπόρεσε νά σās γράψει, γιατί όλη τήν νύχτα περπατούσαμε κάτω από τά δάση και τήν στιγμή που εγώ έφυγα, εκείνος κοιμότανε ακόμα. 'Ηρθα νά σās ειδοποιησω πως δέ εξακολουθήσαμε ακόμα τό δρόμο μας, και από τά λόγια τά όποια άκουσα νά λει ή κύριός μου, μου φαίνεται πως θά πάει στή Ρώμη... και άν δέν κάνω λάθος νομίζω πως όστερα από τή Ρώμη θά φύγομε γιά τήν 'Αγκώνα...»

Κατά τά άλλα, ό κύριός μου εινε καλά, και εινε σχεδόν μιά εβδομάδα τώρα, πού τόν είδα νά αναλαβαίνη λιγάκι και νά γίνεται περισσότερο εύθυμος... Μου ειπε ακόμα νά σās πω ότι, πριν φύγει, θά έλθει χωρίς άλλο νά σās χαιρετίσει και γι' αυτό τό λόγο μ' έστειλε κι' έμένα εδώ. Μου φαίνεται πως θά εινε εδώ αύριο ή μεθαύριο...»

'Ο ήπρητής φαινότανε εύθυμος. 'Ο τόνος όμως τής φωνής του και ή κάπως συγκεχυμένη όμιλία του μās αύξησε περισσότερο τίς ύποψίες μας.

Τήν άλλη ήμέρα όμως ήσυχάσαμε. Εύτυχώς ό 'Ιακώβος μās έστειλε ένα γράμμα και μās ειδοποιούσε ότι σε λίγες ήμέρες θά έφευγε γιά τίς 'Ενετικές νήσους και ότι έπειδή φοβότανε μήπως δέν ξαναγύριζε πιά, θά έρχότανε μιά ήμέρα νά μās ιδή και νά πάρη τήν εύλογια τής μητέρας του. Μαθαμε έντονοις πως τήν ήμέρα πού επρόκειτο νά έλθη, ξεψύχησε στός 4 τό άπόγευμα και κατέβηκε νά περπατήση ως τήν εκκλησία. 'Όταν ξαναγύρισε στο σπίτι του, ντύθηκε και πήγε στο σπίτι του πατέρα τής Θηρεσίας.

Πλησιάζοντας στο σπίτι είδε νά φθάνη από μακριά ή Θηρεσία. Κρατούσε από τό χέρι τήν 'Ισαβελίνα. Πίσω τους έρχότανε ό κύριος Τ. μαζί με τόν 'Οδοάρδο. 'Ο 'Ιακώβος μόλις τους είδε άρχισε νά τρέμη. Χωρίς νά τό θέλη τους έπλησίασε. Τά γόνατά του άρτισαν νά κλονιζόνται...

'Η Θηρεσία μόλις τόν αντίκρισε στάθηκε άκίνητη και φώναξε :

— ΑΙ Ω Ν Ι Ε Θ Β Ε ! ! !

Και έτσι όπως ήτανε παραγμένη και σχεδόν λιπόθυμη, στηρίχτηκε στά χέρια του πατέρα τής. 'Όταν όμως ό 'Ιακώβος έπλησίασε περισσότερο και τους χαιρέτησε ή Θηρεσία δέν έβγαλε πιά λέξη. Κόπος βεβαιωμένα ό κ. Τ. έδωσε τό χέρι του στον 'Ιακώβο. 'Ο 'Οδοάρδος τόν χαιρέτησε επίσης με μεγάλη ψυχρότητα. 'Η μόνη από τή συντροφιά πού έδειξε κάποιο ένθουσιασμό γιά τή συνάντηση αυτή του 'Ιακώβου ήταν ή 'Ισαβελίνα. Τό άθωο αυτό κοριτσάκι έτρεξε άμέσως κοντά στον 'Ορτις, έπεσε στήν άγκαλιά του και άρχισε νά τόν φιλεί και νά τόν φωνάζη :

«'Ιακώβό τής !...»

'Όλοι κυτούσαν γύρω τό συγκινητικό αυτό θέαμα, χωρίς νά μιλούν. 'Ο 'Ιακώβος εξακολουθούσε νά μιλάη ιδιαίτερας με τό μικρό και άθωο αυτό κοριτσάκι, χωρίς νά προσέχη κανέναν άλλο από τή συντροφιά τής.

'Υστερα από λίγες στιγμές, όταν πιά επρόκειτο νά χωρισθούν, ό 'Οδοάρδος ρώτησε τόν 'Ιακώβο με ένα ξερό τόνο φωνής :

— Πότε θά φύγετε γιά τήν Βενετία ;

— 'Υστερα από λίγες ήμέρες ! άποκρίθηκε ό 'Ιακώβος, ψυχρά επίσης.

'Ετσι, χωρίς ν' ανταλλάξουν πιά καμιά λέξη, ή συντροφιά προχώρησε μερικά βήματα μέχρι τής πόρτας του σπιτιού. 'Εκει ό 'Ιακώβος τους χαιρέτισε και έφυγε.

'Ο Μιχαήλ, ό όπολος δέν θέλησε με κανένα τρόπο νά μείνη και ν' αναπαυθή λίγο στή Βενετία, γιά νά μνη άφήση μονάχο τόν κύριό του, γύρισε άμέσως, κατά τήν μία μετά τά μεσάνυχτα στους Ευγκάνει λόφους, όπου βρήκε μόνο του τόν 'Ιακώβο καθισμένο στο γραφείο και φυλλομετρούντα τό χειρόγραφο του. Τόν είδε νά ρίχνη στή φωτιά τά περισσότερα από αυτά, τά δέ άλλα, πού φαίνεται πως δέν θά είχαν μεγάλη σοβαρότητα, τά είδε σχισμένα επάνω στο τραπέζι...

'Ο Μιχαήλ, κατάκόπος από τό ταξίδι έπεσε νά κοιμηθή άφου

δίως πριν συνέστησε στον κηπουρό νά προσέχη τόν 'Ιακώβο, ό όπολος φαινότανε πολύ αδιάθετος. 'Εκείνη τήν ήμέρα δέν είχε φάει άπολύτως τίποτα...

Πραγματικώς ό κηπουρός έξετέλεσε έπακριβώς τήν έντολή του Μιχαήλ και έμεινε ως τά χαράματα στο δωμάτιο του κυρίου του, ό όπολος εξακολουθούσε νά εινε προσηλωμένος επάνω σ' ένα χειρόγραφο, τό όποιο φαινότανε ότι είχε γραφεί πρό δλίγων στιγμών. Τό χειρόγραφο αυτό ήταν γραμμένο υπό τύπον έπιστολής και έλεγε τά εξής :

'Επιστολή 3η

«'Όλα πιά τελείωσαν. Θάρρος ! Θάρρος ! Δέν χρειάζεται πιά ούτε ή ελάχιστη δειλία. Γιατί νά μένω άναποφάσιτος ; 'Η μεγάλη στιγμή έφθασε. 'Εμπρός !...»

'Η νύχτα πιά εινε προχωρημένη... 'Εξω τό σκοτάδι εινε πυκνό, κατάμαυρο, ή φύση όλη κοιμάται μέσα στή άπόλυτη ήσυχία του μεσονυχτίου...

Γιατί κάθουμαι ακόμα άκίνητος επάνω στα βιβλία μου, γιατί στέκομαι ακόμα άγρυπνος, χωρίς νά μπορώ νά πάρω καμιά άπόφαση ; ...

Τά βιβλία δέν μπόρεσαν νά μου μάθουν τίποτα ως τά τώρα, δέν μπόρεσαν νά με διδάξουν τίποτα, εκτός από ίσχυρογνωμοσύνη του χαρακτήρος τήν όποια όμολογώ πως όφείλω μόνο στήν άνάγνωσή τους...

Μά τώρα όμως πού τά πάθη τυρανούνε τή ψυχή μου, δέν μπορώ πιά νά αισθανθώ καμιά όφέλεια από τήν άνάγνωση των βιβλίων μου γιατί μοιάζω με τόν άρρωστο εκείνο στον όποιο τά γιατρικά δέν μπορούν νά δώσουν πιά καμιά δύναμη, καμιά θεραπεία...

'Υπάρχουν βέβαια μερικοί σοφοί, οι όποιοι κανώνται ότι διαμύσανε τά πάθη τους. Μ' αυτό μου φαίνεται πως εινε πλάνη, γιατί εκείνο τό όποιο ποτέ δέν κατορθώσανε εινε νά φέρουν έξω και γιά μιά στιγμή όλίγη γαλήνη στήν παραγμένη καρδιά τους...

'Επιστολή 4η

'Αγαπητό μου άστρο τής αύγής ! 'Εσύ πού λάμπεις στήν άνατολή και στέλνεις στα μάτια μου τις στεγνές άχτίδες σου, ποιος λοιπόν φαναζότανε ό γλυκό μου άστέρι, ότι θά έβγαινε έσύ σήμερα πιά μπροστά άπ' τάλλα άστέρια και θά δεχόσσανε, έσύ πρώτο, τους γλυκούς χαιρετισμούς μου ;

'Ω ! άν πρόβαλλε τουλάχιστο ή αύγή !... 'Ισως όμως τή στιγμή αυτή νά με θυμάται ή Θηρεσία, νά με σκέπτεται, νά με συλλογίζεται...

Μ' άλλοιμονο ! Τό ξέρω, τό ξέρω πολύ καλά, πως όλες αυτές ή σκέψεις πού κάνω, εινε σκέψεις παρηγορίας γιά τή δυστυχία μου !...

'Ω ! πως άλήθεια γλυκαίνει όλα τά πράγματα ή άγάπη, ή μεγάλη άγάπη !

Μά όχι. Τό καταλαβαίνω. Βρίσκομαι σε μιά νυχτερινή παραφορά...

Φύγε, φύγε λοιπόν από τήν καρδιά μου μάταιη έσύ και ψεύτικη έλπίδα, πού αρχίζεις σιγά-σιγά νά με άποπλανάς.

Πέρασε πιά ό καιρός πού ζούσα με τά όνειρα. Πέρασαν πιά ή ήμέρες πού άπατούσα τόν εαυτό μου με τις ψεύτικες έλπίδες.

Τώρα πιά ένα μου μένει. Μιά σκέψη. Μιά σωτηρία. Μιά άπόφαση. Και αυτήν μονάχα συλλογίζομαι πάντοτε, αυτήν έχω κάθε ήμέρα στο μυαλό, γι' αυτήν ζω και μόνο μ' αυτήν παρηγοριέμαι... Τόν θάνατο !...

Τό πρωτό ό 'Ορτις έστειλε καί ζήτησε από τόν 'Οδοάρδο ένα Εύαγγέλιο, αλλά επειδή αυτός δέν είχε νά του δώσει, ό 'Ιακώβος έστειλε και τό ζήτησε από τόν παππά τής εκκλησίας του. 'Αμέως ύστερα, μόλις τόν τό έφεραν κλείστηκε κατωμάχος στο δωμάτιό του. Τό μεσημέρι μόνο βρήκε λιγάκι νά στείλη τό παρακάτω γράμμα και άμέσως ύστερα ξανακλείστηκε και πάλι στήν ίδια κάμαρα.

14 Μαρτίου

Λορέντζε, Λορέντζε, 'Ω πόσο καιρό έχω νά σου γράψω, φίλε μου, πόσο καρό !...

Αυτές τις τελευταίες ήμέρες κανεις δέν μπόρεσε νά μάθη πια φρικτή σκέψη κλείνω στήν καρδιά μου !...

('Ακολουθεί)

