

ΤΟ ΜΥΣΤΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ, ΤΟΥ ΜΟΙΡΑΙΟΥ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

“Ο ΕΞΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ,”

ΥΠΟ ΓΚΟΝΤΡΑΝ ΜΠΟΥΡΣ

(Συνέχεια εκ του προηγουμένου)

Καθώς έλεγε τις άσυνάρτητες αυτές φράσεις ο Φλορεστάν είχε άρπάξει το Βρινδινό από το χέρι και προσπαθούσε να τον σηκώσει, χωρίς να προσέξει ότι ο γέρος ήταν παράλυτος σ' όλο του το κορμί.

— Μη με βασανίζετε έτρωάλις ο Βρινδινός σ' ένα γλυκό τόνο. Το καλλίτερο που έχετε να κάνετε είναι να με μιμηθήτε και να έτοιμασθήτε να πεθάνετε...

— Να πεθάνω ! φώναξε ο ύποκόμης σάν τρελλός, να πεθάνω μ' ένα τέτοιο φρικώδη θάνατο. Να πεθάνω ενώ είμαι τόσο νέος, ενώ ένας μεγάλος έρωσ μου φλογίζει την καρδιά ;

— Άλλοίμονο, στέναξε ο Βρινδινός, δε μπορείτε να κάνετε άλλοιώς.

— Δε θέλω να πεθάνω ! φώναξε πάλι ο Φλορεστάν. Καί, έξω φρενών, ο δυστυχισμένος άρχισε να περιφέρεται μέσ' στο ύπόγειο, χτυπώντας τους τοίχους με τις γροθιές του.

Σε μία γωνιά του ύπογείου ύπηρχε ένα τετράγωνο κούφωμα σκεπασμένο μ' ένα πισωμένο πανί. Κάθε φορά που ο Φλορεστάν περνούσε από εκεί του κατέφερε και από μία δυνατή γροθιά, έτσι πού χωρίς να το καταλάβει το ύφρασμα σκίσθηκε στη μέση.

Μόλις ο Φλορεστάν έρωξε μία ματιά στο άνοιγμα αυτό, στάθηκε ξαφνιασμένος και θαμπωμένος.

— Βρινδινέ ! κραύγασε, φίλε μου, σωθήκαμε !

IV

‘Η ανακάλυψις του Φλορεστάν

‘Η ανακάλυψις αυτή που έτσι απότομα μετέβαλε σ' ένθουσιασμό την άπελπισία του Φλορεστάν, δεν ήταν τίποτε το έξαιρετικό. ‘Ο ύποκόμης είχε βρει τα τρόφιμα του Σταβοχέρη. ‘Ο τελευταίος, ό οποίος ήταν τρεις μήνες στην ύπηρεσία του Δόν Διάξ, είχε προμηθευθεί τα τρόφιμα που του χρειαζόντουσαν. Τα είχε φυλαγμένα όλα στο κούφωμα του ύπογείου, επειδή δε ή ύπηρεσία του τελειώσε γρηγορώτερα άπ' ότι λογίαριζε ήταν φυσικό να του είχαν περισέψει άφθονα τρόφιμα.

Άποτελούντο δε από χοιρομέρια, παστά κρέατα και άλλα τρόφιμα που μπορούσαν να διατηρηθούν επί άρκετό διάστημα.

Τα τρόφιμα αυτά δεν ήταν βέβαια ή σωτηρία που έσπευσε να διακηρύξη ο Φλορεστάν μέσα στον ένθουσιασμό του, ήταν όμως ή άναβολή του θανάτου της πείνας.

‘Ο ύποκόμης άμέσως πήρε ένα κειρί και άντικατέστησε μ' αυτό το φώς που κόντευε να σβύση. ‘Έπειτα έσήκωσε το Βρινδινό στα χέρια του και τον μετέφερε άπάνω στην άχυροστρωμένη του Σταβοχέρη, δίνοντας του να πιη λίγες σταγόνες κρασί. Άμέσως το πρόσωπό του πήρε κάποιο χρώμα και άφου εύχαρίστησε το Φλορεστάν, ξαναπήρε την άδιάφορη στάση του.

Ούτε μία φορά κάν έστριψε το βλέμμα του προς το σωρό του πλούτου, που ήταν σωρευασμένος τρία βήματα μακριά του. ‘Η προσέγγισις του θανάτου τον έκανε να καταλαβαίνει ότι όλη ή προηγούμενη του ζωή ήταν ένα ψέμμα.

‘Οπως όλοι οι άλλοι που μπορούσε νάχη κι' αυτός γυναίκα, παιδιά, φίλους, συγγενείς... Μα δεν τή θέλησε όλ' αυτά. Στερήθηκε τα πάντα και προτίμησε τον πλούτο, το χρυσάφι. Μα νά τώρα τί αξία είχε γι' αυτόν όλο εκείνο το χρυσάφι που ήταν σωρευασμένο μπροστά του. Βλέποντάς το έννοιωθε ένα μίσος γι' αυτό.

‘Υστερ' από τόσα έγκλήματα, ύστερ' από τόσες περιπέτειες καταλάβαινε ότι ο θάνατος ήταν ή άνάπαυσις, ή γαλήνη, ή εύτυχία. Ούτε το δάχτυλό του δε θά κοπίαζε να σηκώσει, προκειμένου ν' άνακτήση την έλευθερία του.

Του Φλορεστάν όμως ή κατάστασις ήταν όλωσδιόλου διαφορετική. ‘Αν και στην άρχή είχε χάσει το θάρος του, τώρα όμως σιγά σιγά άποκούσε πάλι την ενεργητικότητα του, τη γαλήνη του, τη δύναμή του. ‘Ηθελε να ζήσει και γι' αυτό όλη του τη σκέψη ένα μονάχα πράγμα την άποσχολούσε : πώς να κατορθώσει να βγη από εκεί μέσα.

Άρχισε να ίκετεύη το Βρινδινό να τον πληροφορήση που βρίσκονται. ‘Ο έτοιμοθάνατος που ήταν βυθισμένος στην έξέταση του έαυτού του και τής ζωής του δεν του άπαντούσε παρά με μονοσύλ-

λαβες κι' άόριστες λέξεις. ‘Ωστόσο επειδή ήθελε τουλάχιστον ο θάνατός του να μην είναι έγκληματικός, όπως ήταν όλη ή ζωή του κατάλαβε ότι ήταν καθήκον του να βοηθήση όσο μπορούσε το σύντροφό του.

Δυστυχώς όμως ο Βρινδινός ένα μονάχα πράγμα ήξερε, ότι ή φυλακή του βρισκόταν στο κέντρο των ύπογείων ύπονόμων της πόλεως. Καί αν ακόμα ο Φλορεστάν καθόρθωνε να σπάση την πόρτα ή νάοιξη μία κρύπα στον τοίχο θά του ήταν άδύνατο να βγη από το λαβύρινθο των ύπογείων στοών.

‘Η είδηση αυτή είχε άποτελέσματα κεραυνού γιά το νεαρό ύποκόμητα. Κάρφωσε το βλέμμα του στο πάτωμα και δε δοκίμασε πιά να παλαίψει με τη μοίρα του.

Πέρασε άρκετή ώρα. ‘Ακίνητος, συντομιμένος ο Φλορεστάν, είχε βυθιστή σε μία άγρια νύκνη, όταν ξαφνα ένα άπροσδόκητο γεγονός τον έκανε να συνέλθη.

Μία σταγόνα νερό έπεσε ξαφνα στο σβέρχο του. ‘Ο ύποκόμης στην άρχή άνατοίγιασε. Μα σε λίγο και άλλη σταγόνα τον χτύπησε και κατόπι και τρίτη και τετάρτη... Κάθε ένα λεπτό έπεφτε και μία σταγόνα.

Μηχανικά ο Φλορεστάν τραβήχτηκε πίσω. ‘Υψωσε τή μάτια του και είδε άπάνω στο ταβάνι του ύπογείου μια λετή χαραμάδα άπ' όπου έπεφτε το νερό. ‘Ωστε λοιπόν πάνω από το θόλο του ύπογείου ύπηρχε κενό διάστημα, στο οποίο φυσικά βρισκόταν και το νερό ; ‘Έτσι τουλάχιστο φαντάστηκε ο ύποκόμης ό όποιος άμέσως άρχισε το έργο του, κάνοντας όρκο ότι αυτή τη φορά δεν θ' άποθαρουνόταν και δε θά κουραζόταν γρήγορα.

Άρχισε λοιπόν να στήνη ένα είδος σκαλωσιάς με διάφορα πράγματα που βρισκόντουσαν στο ύπόγειο, πράγμα που δεν ήταν και πολύ δύσκολο γιατί το ταβάνι ήταν πολύ χαμηλό. Τη στιγμή που έτοιμαζόταν να καταφέρει τον πρώτο χτύπο, ο Βρινδινός ό όποιος τον παρακολουθούσε με τή μάτια του τον προσκάλισε κοντά του.

— ‘Υποκόμη, του έλεπε, το έργο που άρχίζετε είναι πολύ κοπιαστικό και άπαιτεί καιρό. ‘Ισως να περάσουν πολλές βδομάδες χωρίς να κατορθώσετε τίποτε και ίσως στο τέλος το αποτέλεσμα να είναι μηδέν. Μπορεί όμως και να πετύχετε και γι' αυτό πρέπει σ' όλο το διάστημα της εργασίας σας να διατηρηθήτε δυνατούς και υγιής.

— Λέγετε φίλε μου.

— Θάψετε αυτό το δυστυχισμένο, έλεπε ο Βρινδινός δείχνοντας το Σταβοχέρη, γιατί άλλωιώς ή άποφορά του πτώματός του θά σάς θανατώση πολύ γρήγορα. Σκάψτε γι' αυτόν ένα λάκκο, αλλά σκάψτε τον σās παρακαλώ, άρκετά πλατύ γιά να χωρέση και το σώμα μου κοντά στο δικό του.

— ‘Εσείς δε θά πεθάνετε ! φώναξε ο Φλορεστάν. Θάρρος δυστυχισμένε μου σύντροφε, ή δυνάμις σας θά σās ξανάθουνε. Θά σās περιποιηθώ έγώ, θά σās σώσω.

‘Ο Βρινδινός έκούνησε το κεφάλι του και έλεπε : — ‘Όλα έχουν πεθάνει πιά μέσα μου εκτός από το μυαλό μου. Το καταλαβαίνω καλή ότι σε λίγες ώρες δε θά ύπάρχω πιά στη ζωή... Κάνετε ότι σās λέω, ύποκόμη, σκάψτε το λάκκο.

‘Ο Φλορεστάν ύπάκουος. Σιωπηλός και νευρικός άρχισε να σκάβη το σκληρό χώμα και άνοιξε ένα λάκκο εύρύχωρο και πλατύ. Άφου έθαψε μέσα σ' αυτόν το Σταβοχέρη πήγε έπειτα και κάθισε πλάι στο Βρινδινό, του όποιου έρωξε τα χέρια με έγκαρδιότητα.

— Άλλοίμονο ! έλεπε, που είναι ο καιρός εκείνος που με φιλοξενούσατε τραυματισμένο στο σπίτι σας και με κάνατε να πλάθω όνειρα λέγοντάς μου διάφορες χίμαιρες. Τί άπόγινε το θαυμάσιο εκείνο μέλλον με το όποιο γοητεύατε τις φιλοδοξίες μου. Μου λέγατε τότε ότι είχατε τη δύναμη να μεταβάλετε τη φτώχεια μου σε πλούτο, την άφάνειά μου σε παντοδυναμία και έγώ κρεμασμένος από τή χείλη σας, σās άκουγα χωρίς να ύποπτευθώ πως όλα αυτά δεν ήταν παρά ένα όνειρο... ένα παραμύθι...

— Ούτε όνειρο ήταν, ούτε παραμύθι, τόν διέκοψε ο Βρινδινός.

— Πώς, το μυστικό που έμελλε να μάς πλουτίσει και τους δύο, το μυστικό εκείνο που όταν είχατε άρχισει σχεδόν να μου το λέτε, ήρθαν και μιάς διέκοψαν, ήταν λοιπόν άλήθεια ;

(‘Ακολουθεί)

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΑΣ



‘Ο Γερμανός δραματικός συγγραφέας ΣΟΥΝΤΕΡΜΑΝ