

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ - ΕΦΑΜΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΕΡΘΕΡΟΥ

ΤΟΥ ΟΥΓΟΥ ΦΩΣΚΟΛΟΥ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΑΚΟΒΟΥ ΟΡΤΙΣ

(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)

Τίποτα, φίλε μου! Δὲν μπορῶ νὰ εἶμαι καρτερικός! *Ἐπειτα ἔχω τὴ γνώμη, Λορέντζε, ὅτι δὲν γεννήθηκε ἀκόμα στὸν κόσμο ὁ ἄνθρωπος ποὺ νὰ μπορῇ νὰ κρίνῃ, ποὺ νὰ μπορῇ νὰ εἶνε ἕνας δικαστὴς τῶν ἑσωτερικῶν μας πόνων, τῶν τῶσων παθῶν τῆς ψυχῆς μας...

Πῶς μπορεῖ ν' ἀποφανθῇ ἂν ἕνας ἄνθρωπος εἶνε δειλὸς γιὰ τὴν ἀπακούοντας στὸν πόνο τῆς ψυχῆς του ἐφυγε ἀπὸ τὸν κόσμο, ἐνῶ ἕνας ἄλλος εἶνε γενναῖος, γιὰ τὴν κατώρθωσε ν' ἀντιδράσῃ, νὰ λησμονήσῃ καὶ νὰ πνίξῃ μέσα του ὅλη τὴ φλόγα τῶν αἰσθημάτων τῆς ψυχῆς του;

Βέβαια ἢ ἀγία τῆς ζωῆς εἶνε τόσο μεγάλη, τόσο δυνατὴ, ὥστε ὁ ἄνθρωπος ποὺ αὐτοκτονεῖ θ' ἀγωνισθῇ περισσότερο, θὰ παλέψῃ μὲ μείζονα δύναμη ἀπὸ τὸν ἄλλον ποὺ δὲν ὑποχωρῇ, ποὺ δὲν ὑποκύπτει.

Μὰ τώρα βέβαια θὰ μ' ἐρωτήσῃς: Καὶ τὰ καθήκοντά σου πρὸς τὴν κοινωνία; Δὲν θὰ τὰ λάβῃς ὑπ' ὄψει σου αὐτά;

Στὴν ἐρώτησι αὐτὴ ἂν ξέρω τί νὰ σ' ἀπαντήσω, Λορέντζε! Ποτέ μου δὲν ἔμαθα, ποτέ μου δὲν κατάλαβα τὴν σημασία τῶν κοινωνικῶν καθήκοντων...

*Ἐκεῖνο ποὺ ξέρω εἶνε πὼς ἐπεισὸς ποὺ μ' ἐτράβηξε, ποὺ με παρέσυρε ἀπὸ τὸν ἐλεύθερο δρόμο τῆς φώσεως καὶ ποὺ δειστροβέλωσε μέσα μου τὸ αἶσθημα τῆς ἐλευθερίας, εἶνε ἡ κοινωνία...

Ὅποτε θέλησέ μ' ἀρθεῖ μέσα μας, οὐτε λογικό, οὐτε τὸ παραμικρὸ στέρημα μιᾶς μεγάλης ἰδέας, ἐνὸς εὐγενεῶς συναισθηματος.

*Ἡ κοινωνία, Λορέντζε, μὰς ἀνέθρεψε πάντοτε μέσα σ' ἕνα σωρὸ ἀνάγκης, σὲ ἕνα πλήθος ἀπὸ ἀσφικτικὰς προλήψεις.

Μὲ συγχωρεῖς, Λορέντζε, ἂν ἐπιμένω στὰ ζητήματα αὐτά καὶ ἂν σοῦ γράφω τόσο ἐλεύθερα τὴ γνώμη μου.

Δὲν θέλω βέβαια νὰ κλονίσω τὴς πεποιθήσεις σου καὶ νὰ σὲ κάνω νὰ πιτσιπιχῇς στὰ φρονήματά μου. Ἐπιμένω νὰ γράφω τὴς γνώμες μου αὐτὲς γιὰτὶ θέλω νὰ λύσω τὴς διζέες μου ἀμφιβολίες.

Εἶμαι βέβαιος ὅμως Λορέντζε, ὅτι καὶ σὺ θὰ συμφωνήσῃς μαζί μου, ἂν αἰσθανόσουναι μέσα σου τὴς ἴδιες αγωνίες, ἂν εἶχες καὶ σὺ τὴς ἴδιες πληγὲς στὴν ψυχὴ σου.

Καὶ ὅμως δὲν στὸ εὐχρίμαι ποτέ αὐτὸ φίλε μου, καὶ καθὲ ἡμέρα προσεύχομαι στὸ θεὸ νὰ σὲ ἀταλάσῃ πάντοτε ἀπ' ὅλα αὐτὰ τὰ μαρτύρια.

Μὰ μήπως ὅμως ὅλες αὐτὲς τὴς κοινωνικὰς προλήψεις τὴς υἱοθέτησα ποτέ ἐγὼ, μήπως τὴς ἐνέκριναι καὶ τὴς δικαιολόγησα; *Ὅχι. *Ἀπλοῦστατα καὶ ἐγὼ, ὅπως τόσο ἄλλοι, εἶναι δοῦλος ὅλων αὐτῶν τῶν προλήψεων καὶ χωρὶς νὰ τὸ θέλω ἀναγκάστηκε νὰ ὑποκύψω καὶ νὰ τὴς δεχθῶ...

Τί τὰ θέλεις ὅμως φίλε μου. Εἶμαι βέβαιος, ὅτι καὶ ἐγὼ καὶ ἐσὺ καὶ πολλοὶ γεννήθηκα ἐχθροὶ τῆς κοινωνίας, γιὰτὶ ἡ κοινωνία εἶνε ἀντικαίως ἐχθρὰ πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐπλάσθησαν μὲ μεγάλες ἰδέες, μὲ ἀχαλίνωτα πάθη.

Καὶ ἂν ἐγὼ, Λορέντζε, ἐπιφέρω μὲ τὴς πράξεις μου κατ' ἐπιζήμιον στοὺς ἀνθρώπους, τιμωροῦμαι ἀμέσως ἀπ' τὴ θεία πρόνοια, ἐνῶ ἀντιθέτως δὲν ἔχω κανένα δικαίωμα, ἐνῶ δὲν μοῦ εἶνε ποτέ ἐπιτετραμένον νὰ ἐκδικηθῶ κ' ἐγὼ τὴς κακὰς πράξεις τῶν ἀνθρώπων, ἢ ὅποιος μοῦ ἔχουν προξενήσῃ ὡς τὰ τώρα τόσα δυστυχήματα στὴ ζωὴ μου...

*Ἡμπορεῖ ὁ κόσμος νὰ μὲ θεωρῇ ὡς ἕνα ἀπόγονο μιᾶς μεγάλης οἰκογενείας καὶ ἐστὶ μόνον νὰ μ' ἐκτιμᾷ... Γιὰ μένα ὅμως δὲν ἔχουν καμμιὰ σημασία οἱ τίτλοι.

Τὸ μόνο ποὺ ζητοῦσα ἐγὼ ἀπ' τὴ ζωῆ, ἦταν νὰ ἦμουνα ἕνας ἀπλόος ἄνθρωπος καὶ εὐτυχής...

Μ' ἀλοοίμονο, φίλε μου, ἐκεῖνο ποὺ δὲν κατάλαβα στὸν κόσμο εἶνε ἡ εὐτυχία...

*Ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ φιλόλογοι ποὺ μιλοῦν γιὰ τὴς διαφορὰς ἀρετῆς τῶν ἀνθρώπων, γιὰ τὴ σωφροσύνη, γιὰ τὴν ἀγάπην δὲν ἐδημιούργησαν φαίνεται καμμιὰ ἐπιπορὴ στὴ σκέψη τοῦ κόσμου...

*Ἡ κακία τῶν λαῶν τῆς γῆς, φίλε μου, δὲν φαίνεται πὼς εἶνε δυνατόν νὰλλάξῃ τόσο εὐκόλα...

*Ἐγὼ πιά σοῦ ἠρξίζομαι, πὼς ἔχω ἀπελπισθεῖ γιὰ τὴν καλυτέ-

ρευση τοῦ χαρακτῆρος τῶν ἀνθρώπων. Εἶνε στιγμὲς ποὺ προσιπαθῶ νὰ τὰ λύσω ὅλα αὐτὰ τὰ ζητήματα μὲ τὴ λογικὴ. Μὰ δὲν εἶνε δυνατό νὰ φέρω κανένα ἀποτέλεσμα...

*Ὅταν ἦμουν μικρότερος ἠλπίσα ὅτι ἂν βασανίζομουνα, ἂν πάλευα θὰ ἔφερνα λίγη ἀνακούφιση στὴς δυστυχίες τῶν ἀνθρώπων...

Μὰ πολὺ γρήγορα ἀπελπίστηκα, Λορέντζε. Πολὺ γρήγορα εἶδα ὅτι ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶνε ἐκ φύσεως κακὴ καὶ δὲν γεννήθηκε ἀκόμα τὸ άτομο ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο θὰ κατορθώσῃ νὰ καλυτερέψῃ τὴν τύχην τοῦ ἀνθρωπίνου γένους...

Μὰ ὅλες αὐτὲς ἡ φιλοσοφικὰς σκέψεις σὲ τί μποροῦνε νὰ μοῦ χρησιμεύουν;..

Εἶνε στιγμὲς ποὺ ρωτῶ τὸν ἐαυτὸ μου γιὰ νὰ μάθω τὴν αἰτία ποῦ μ' ἔφεραν στὸν κόσμο, τὴν αἰτία γιὰ τὴν ὁποία ἐξακολουθῶ ἀκόμα νὰ ζῶ...

Τὶ προσορισμὸ ἄλλως τε ἔχει ἡ ζωὴ μου, ὅποτε ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποῦ ὑπέφερα, τί καλὸ πιά μπορῶ νὰ φέρω στὸν ἐαυτὸ μου, στὴν πατρίδα μου, στοὺς φίλους μου.

*Ἐχω πιά πάρει τὴν ἀπόφασίν μου. Δὲν βλέπω νὰ ὑπάρχωι καμιά διαφορά μεταξὺ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, εἶμαι βέβαιος πὼς ὅλα αὐτὰ τὰ βάσανα, ὅλα αὐτὰ τὰ μαρτύρια τῆς ζωῆς μου θὰ σταματήσουν ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποῦ ἡ ψυχῆ μου θάπεταξῃ στοὺς οὐρανούς...

*Ἐπειτα, δὲν σοῦ κρύβω Λορέντζε, ὅτι ὁ θάνατός μου θέλει ἀπαλλάξῃ ἀκόμα τοὺς φίλους μου ἀπὸ τοὺς διαρκεῖς θρήνους μου, ἀπὸ τὰ αἰώνια παραπύνα μου...

*Ἡ ἐσχάτη αὐτὴ ποιητὴ στὴν ὁποία θέλω νὰ καταδικάσω τὸν ἐαυτὸ μου, ἔχω τὸ προαισθημα, ὅτι θὰ μ' ἐξαγνίσῃ πιά, γιὰ ὅλα τὰ σφάλματά μου, γιὰ ὅλες τὴς ἀμαρτίες γιὰ τὴς ὁποῖες ἴσως νὰ κατακρίνῃ ὁ κόσμος...

Καὶ μαζί μὲ ὅλα αὐτὰ σκέπτομαι ἀκόμα, Λορέντζε τὰ καθημερινὰ αὐτὰ ἔξοδα εἰς τὰ ὁποῖα ὑποβάλλω τὴν καυμένη τὴ μητέρα μου. Σὲ βεβαίω πὼς δὲν καταλαβαίνω ἀκόμα, πὼς ἐπαρκεῖ αὐτὴ ἡ γυναῖκα νὰ μὲ συντηρῇ!

*Ἄν γυρίω σπιτί μου αὐτὴ τὴ στιγμὴ, εἶμαι βέβαιος πὼς θὰ τὴν ἐβλεπα νὰ στερεῖται, θὰ τὴν ἐβλεπα χωρὶς τ' ἀπαραίτητα ἐκεῖνα ἔξοδα τῆς οἰκογενειακῆς μας παραστάσεως, ἂν καὶ πρὸ πολλοῦ καιροῦ, ἢ περιουσία μας ἔχει πιά ἐλαττωθεῖ ἀρκετὰ, ἔνεκα τῶν τόσο μεγάλων φθῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπληξίν τελευταίως τὰ κτήματα μας.

Καὶ ὅμως ἡ καυμένη ἢ μητέρα μου, δὲν ἔχει οὔτε μιὰ στιγμὴ ἔξασει τὸ γυῖο τῆς.

Στὸ Μεδιόλανο ἀπὸ τὸ ὁποῖο πέρασα πρὸς ἡμερῶν, βοήκη καὶ ἄλλα χροῖματα.

Δὲν θὰ ἔξαξω ποτέ ὅλες αὐτὲς τὴς μεγαλοδοξίες τῆς μητέρας μου, χωρὶς βέβαια νὰ παύω νὰ ἔχω τύψεις γιὰ τὴ στέρησιν τὴν ὁποία ξέρω ὅτι ἐπιφέρω στὴν οἰκογενεῖά μου.

*Ἡ μητέρα μου, Λορέντζε, ὑπῆρξε πάντα πολὺ δυστυχισμένη ὡς σύζυγος. Μόνον μὲ τὴ περιουσία τῆς στηρίζε ἀκόμα ὅλα τὰ ἔξοδα τοῦ σπιτιοῦ μου, τὸ ὁποῖο παρ' ὀλίγο νὰ καταστρέψῃ ὁ πατέρας μου, μὲ τὴς ἀλλεπάλληλες ἀσυνεχεῖς καὶ σπατάλες του...

Καὶ ποῦ νὰ ξέρῃ ἡ καυμένη τὰ βάσανά μου, τοὺς πόνους μου, τὰ μαρτύρια τῆς ψυχῆς μου...

*Ὡ! ἂν μποροῦσε νὰ μὲ ἰδῇ μιὰ στιγμὴ σ' αὐτὸ ἐδῶ τὸ μέρος ποῦ βρισκομαι τώρα...

*Ἄν μποροῦσε νὰ μὲ κυττάξῃ μιὰ στιγμὴ στὰ μάτια, ἂν μποροῦσε νὰ μαντέψῃ τὸ σκοτάδι, τὸν πόνο, καὶ τὴν ὀδύνη τῆς ψυχῆς μου...

Πρόσεξε ὅμως, Λορέντζε, πρόσεξε μήπως τῆς ἀναφέρεις τίποτα, μήπως τῆς ἀνακοινώσῃς κανένα ἀπὸ τὰ μυστικά, ποῦ σοῦ ἔχω γράφει τὸν τελευταῖο καιρὸ...

Μὰ εἶνε λοιπὸν ζωὴ αὐτὴ; Ναι, τὸ βλέπω. Ζῶ ἀκόμα καὶ τυραννοῦμαι διαρκῶς χωρὶς νὰ μπορῶ νὰ βρῶ καμμιὰ ἀκτίνα ἐλπίδος, καμμιὰ διέξοδο στὰ μαρτύριά μου...

Αὐτὴ ἀκριβῶς τὴ στιγμὴ ποῦ σοῦ γράφω, Λορέντζε, τὴ σκέπτομαι. Μοῦ φαίνεται πὼς εἶνε μπροστά μου καὶ τῆς ὁμιλῶ...

*Ὡ! Ἐθρησία! *Ὁ ὄρκος ἐκεῖνος ποὺ ἔκανα τότε στὸ δάσος περμένος στὰ πόδια σου, ὁ σκληρὸς αὐτὸς ὄρκος θὰ προκαλέσῃ σὲ λίγο καιρὸ τὴν καταδίκη μου...

(Ἀκολουθεῖ)

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΑΣ



*Ο ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΗ εἰς τὴν νεκρικὴν κλίνην.