

ΤΑ ΚΑΚΑ ΠΑΙΔΙΑ

Δύο παιδιά πού δὲν πηγαίνουν σ' τὴ δουλειά ἢ σ' τὸ σχολεῖο
 Κι' ὄλο 'τρέχαν' σ'ὰ παιγνίδια, σ' τοῦ χωριοῦ τῆς γειτονιάς,
 Μιά ἡμέρα σ' ἓνα δέντρο ἀνεβῆκαν καὶ τὰ δύο,
 Τῶν πουλιῶν γιὰ νὰ χαλάσουν τῆς μικραῖς των τῆς φωλιῆς.
 Μὰ τὸ ἓνα σ' ἄν ἀνέβη κι' ἔφθανε νὰ πλησιάσῃ,
 Των πουλιῶν τὴ μάνα βλέπει κατ' αὐτοῦ γιὰ νὰ πετᾷ,

Τῶν πουλιῶν νὰ καταστρέφουν τὴν ἀθήα τους φωλιά.
 Τί κακὸ πού εἶνε πράγμα, τί μεγάλη ἀμορτία,
 Τὰ πουλάκια πού ὁ Πλάστης μᾶς χαρίζει γιὰ δουλειά,
 Ἐμεῖς ὄλοι χωρὶς διόλου νὰ δεικνύωμ' ἐσπλαγγνία,
 Νὰ ζητοῦμεν γιὰ παιγνίδια τὴ μικρὴ τους κατοικιά.
 Ὅποιος ἀπὸ σᾶς ποτέ του δὲν πειράζει τὰ πουλάκια,
 Θάρχονται πρῶτ' καὶ βράδ' νὰ τοῦ ψάλλουν τραγουδάκια.

N. ΞΓΓΑΕΣΗΣ.



Κι' ἀπ' τὸ φόβο μὲ τὰ νύχια μήπως καὶ τὸν κοματιάσῃ,
 Ἄπ' τὸ δέντρο κάτω πέφτει καὶ τὸ πόδι του κτυπᾷ.
 Ἐφυγαν λαχταρισμένα κι' ἀπ' αὐτὴ τὴν τιμωρία,
 Δὲν ἀκούσθη καμμιά ἄλλη σ' τὸ χωριὸ τους ἱστορία.
 Τὰ κακὰ παιδιά δὲν εἶνε εἰς τὸν κόσμον αὐτὰ τὰ δύο
 Ἦ' ἀγαπᾶνε τὰ παιγνίδια καὶ πειράζουν τὰ πουλιά,
 Ἄπὸ σᾶς πόσα γνωρίζω πού πηγαίνουν σ' τὸ σχολεῖο,

ΑΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Ἡ ἱερὰ τῶν Αἰγυπτίων πόλις, ἡ πρωτεύουσα τῆς
 μέσης Αἰγύπτου Μέμφις, ἦτο διάσημος· οὐ μόνον διὰ
 τὸν Λαβύρινθον μετὰ τῶν πολυαριθμῶν ἐλιγμῶν αὐτοῦ,
 ἀλλὰ καὶ διὰ τὰς πολλὰς πυραμίδας, ὧν μεγίστη
 πασῶν εἶνε ἡ κατασκευασθεῖσα ὑπὸ τοῦ Χέοπος ἀκ-